

Onları
Sevdiğimi Söyleyin

JOYCE MEYER

Onları Sevdiğimi Söyleyin

Joyce Meyer



Yeni Yaşam Yayınları

Yeni Yaşam Yayınları



Acıbadem Mah. Muhtarbey Sok,
İyiler Apt. No: 8/B, Kadıköy – İSTANBUL

Tel.: (0216) 414 16 15
www.yyyayinlari.com

ISBN 975-8318-38-1

Tell Them I Love Them

Copyright © 1995 Joyce Meyer

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sertifika No: 10903

Kitapta kullanılan İncil ayetlerinin bazılarının arasına parantez içinde açıklamalar konulmuştur. Bu açıklamalar yazarın konuya ilişkin yorumunu belirtmek için kullanılmıştır.

Basım: Anadolu Ofset
Davutpaşa Cd. Emintaş Kazım Dinçol San. Sit.
No: 81/87, Topkapı – İstanbul
Tel: (0212) 567 89 92/93
5. Basım, Ocak 2017

İçindekiler

<i>Giriş</i>	5
1 Tanrı Sizi Seviyor!	7
2 Ben Yeterince İyi Miyim?	15
3 Sevgi Bir İlişkidir	27
4 Sevgi, Güven ve İman	37
5 Korkudan Özgürlük	47
6 Sevgi Başkalarına Uzanır	55
7 Tanrı'nın Sevgisi Sizi Değiştirecektir	65

Giriş

İnsanların her şeyden çok Tanrı'nın kendilerine duyduğu sevgi konusunda kişisel bir vahye ihtiyaçları olduğuna inanıyorum. Bunun, bir Hıristiyan olarak zaferli yaşamın üzerinde durması gereken temel olduğuna inanıyorum. Tanrı'nın sevgisi hakkında düşünsel bilgilere değil; bir vahye ihtiyacımız var. Bu ancak Kutsal Ruh tarafından verilebilir ve her inanlı Tanrı'nın sevgisi hakkında derin bir şekilde düşündükçe, bu sevgiyi kendi hayatında gözlemledikçe, Tanrı'nın yazılı Sözü aracılığıyla o vahyi aradıkça ve dua ettikçe verilecektir.

Tanrı'nın dünyayı, İsa'yı ölmek üzere gönderecek kadar çok sevdiğini kabul etmek oldukça kolaydır. Ama eğer siz yeryüzündeki tek insan olsaydınız, Tanrı'nın İsa'yı sadece sizin için ölmeye gönderecek olduğuna inanmanız biraz daha zor olurdu.

6 *Onları Sevdiğimi Söyleyin*

Hüsrana uğramış bir Hıristiyan olarak geçirdiğim yıllardan sonra Tanrı'nın sevgisini anladım. Tanrı Kutsal Ruh aracılığıyla lütufkâr bir biçimde sevgisini bana açıkladı. Bu, tüm hayatımı ve O'nunla olan yürüyüşümü değiştirdi.

Bu kitapta okuyacaklarınızın Tanrı'nın sevgisi hakkında size yeni bir anlayış kazandıracığına inanıyorum. Bu vahyi kendinize ait hissetmeniz, içinizde yeni bir açlık uyandıracığına inanıyorum. Bu kitabı yavaşça okumanızı, inceleme konusunda bir yardımcı olarak kullanmanızı ve bundan sonraki sayfalarda bulacağınız Kutsal Kitap ayetleri ve düşünceler üzerinde derin bir şekilde düşünmenizi öğütlüyorum.

Bu kitap size alçakgönüllülükle, benim O'nsuz bir hiç olduğumun ve O'nun Sözü'ne dair ne esin ve anlayışa sahipsem yalnız O'nun lütfü sayesinde sahip olduğumun bilincinde sunulmaktadır.

1

Tanrı Sizi Seviyor!

“Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Ođlunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.”

Yuhanna 3:16

Tanrı bir aile istiyor, bu nedenle bizi Kendi çocukları yapmıştır. Bizim bebekler gibi değil, Kendi çocukları gibi davranmamızı istiyor. Tanrı bizim O'na bağımlı olmamızı, O'na yaslanmamızı, O'nu sevmemizi ve *Kendisinin bizi sevmesine izin vermemizi* istiyor. Kendisine güvenmemizi ve bir ihtiyacımız olduğunda O'na uzanmamızı istiyor. *Sizinle* kişisel bir ilişkiye sahip olmak istiyor.

Çoğumuz Yuhanna 3:16'yı çok geniş bir çerçevede alıp, “Evet, İsa'nın dünya için öldüğünü biliyorum” deriz. Ama bizler İsa'nın kendileri için

ölmüş olduğu bir insan grubu değildir. İsa, teker teker her birimiz için öldü. *İsa sizin için öldü!*

Yeryüzündeki tek insan siz olsaydınız, İsa sadece *sizin* için bile olsa, yine de ölürdü. Bütün o acıları *sizin* için çekerdi. O *Sizin* için öldü! Tanrı sizi bu kadar çok seviyor. Sizi sonsuz bir sevgiyle seviyor.

Bir gün araba sürerken Tanrı yüreğime, “Joyce, sen benim gözbebeğimsin!” dedi. Bu ayetin Kutsal Kitap’ta olduğunu bile bilmiyordum. Şeytan bunun hemen ardından bir düşünceyle gelip, “Bu epey kibirli bir iddia değil mi? Kendini kim sanıyorsun?” dedi. Bunun üzerine kendi kendime, “Bu şekilde düşünmemeliyim” diye düşündüm. Özel *olduğumuzun*, yetenekli ve farklı olduğumuzun bilincine varmak bizim bedensel düşüncelerimize ters düşer. Her birimiz, Babamız tarafından yanımızdaki insandan farklı olmak üzere yaratılmış birer bireyiz.

Tam bunu düşünürken Tanrı, sü-

per markette elmaların yanında duran bir kadına ilişkin gözümde bir resim canlandırdı. Kadın hepsini inceleyip gerçekten en iyi olan elmayı seçti. Sonra da onu almak için tezgaha doğru uzandı. Tanrı'nın bana söylemekte olduğu şey, benim O'na göre en iyi elma olduğumdu. Ben özel olandım. Bu doğru değilmiş gibi geliyor, ama biliyor musunuz, Tanrı bunu her birimize söylüyor. Tanrı, sizin harikulade biri olduğunuzu ve geri kalanların hiçbir işe yaramadığını söylemiyor. Tanrı hepimizin özel olduğunu söylüyor. Bu, Tanrı Sözü'nde yer almaktadır ve Tanrı Sözü hepimiz içindir. *Siz Tanrı'nın gözbebeğisiniz.*

Kendim hakkında böylesine güzel şeyler düşündüğüm için kendimi suçlu hissettim ve bu yüzden Tanrı'nın bana söylemek istediği şeyi dikkate almadım. Bundan iki gün kadar sonra Mezmur 17:8'i açtığımda şaşır-dım. Tanrı'nın bana söylediği sözler oradan bana bakıyordu: "Koru beni

10 Onları Sevdiğimi Söyleyin

gözbebeği gibi; kanatlarının gölgesine gizle.” “Evet, bunu söyleyen gerçekten Tanrı’ydı. Ben Tanrı’nın gözbebeğiyim” dedim kendi kendime. Uzunca bir süre, bunu her düşündüğümde kendimi çok özel hissettim.

İnsanların yüreklerinde sevmek için şiddetli bir açlık, derin bir özlem ve arzu bulunur. Tanrı bizi bu şekilde yaratmıştır. Birçok insan Tanrı’nın dünyayı ve İsa’yı sevdiğine inanır, ama Tanrı’nın kendilerini sevdiğine inanmakta zorlanır. Buna karşın Tanrı Sözü, Tanrı’nın onları İsa’yı sevdiği kadar sevdiğini öğretir. Tanrı sizi İsa’yı sevdiği kadar seviyor. Yuhanna 5:20’ye bakalım:

“Baba Oğul’u sever ve yaptıklarının hepsini O’na gösterir. Şaşasınız diye O’na bunlardan daha büyük işler de gösterecektir.”

Tanrı burada, “Ben bütün bu harika şeyleri ve bunlardan daha büyük olanlarını İsa aracılığıyla yapıyorum ki, hayret edesiniz” demektedir

(yazarın açıklamalı yorumu). Bir şeye hayranlık duymanın, Tanrı'nın yapmakta olduğu bir şey karşısında huşu duymanın güzel bir şey olduğunu biliyor musunuz?

Bu ayetleri okuyoruz, ama sık sık Tanrı'nın bizim için yapmayı istediği şeyi gözden geçiriyoruz. Tanrı bizlerin İsa aracılığıyla yaptığı büyük işlere bakıp hayret ve hayranlık duyarak, "Vay canına, Tanrım, İsa aracılığıyla yaptığın şey ne harika!" dememizi ister. Bundan sonra Kutsal Kitap'ta, İsa'nın, "Size doğrusunu söyleyeyim, benim yaptığım işleri, bana iman eden de yapacak; hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben Baba'ya gidiyorum" dediği Yuhanna 14:12'ye bakmamızı ister.

Tanrı aynı şeyleri sizin aracılığınızla da yapacaktır. Siz bunlardan daha da büyük işler yapacaksınız, çünkü İsa Babası'na gitmiştir. Buna inanıyor musunuz? Tanrı'nın sizi sevdiğine ve sizi kullanacağına gerçekten inanıyor musunuz?

12 Onları Sevdiğimi Söyleyin

Bir gün Rab bana şöyle dedi: “Joyce, onlara olan sevgimden ötürü insanlar için her gün birçok şey yapıyorum, ama bunları hiç görmüyorlar. Bunları hiç fark etmiyorlar bile. Sana tek bir örnek vereyim. Her gün güneşe dönüp ona, ‘Doğ’ dediğimde, bunu Joyce için, Betty için, Jamie için, (buraya *kendi* isminizi ekleyin) için yaptım.”

Durup bunu bir düşünün. Güneş gökyüzünde her gün *sizin* için yükseliyor. Evet, güneş! Biz ise bunu hiç önemsemiyoruz. Her gün güneşin doğacağını biliyoruz. Ancak o *sizin* için doğuyor. Yağmur, mevsiminde yağdığı anda *sizin* için yağar. Kar geldiğinde, *sizin* için gelir. Tanrı sizi işte bu kadar çok seviyor!

Tesniye 7:9 şöyle yazılıdır:

“Tanrınız RAB'bin Tanrı olduğunu bilin. O güvenilir Tanrı'dır. Kendisini sevenlerin, buyruklarına uyanların bininci kuşağına kadar antlaşmasına bağlı kalır, sevgisini gösterir.”

Sizce bin nesil, Tanrı'nın sevgisinden yararlanmanız için yeterince uzun bir süre mi? Gördüğünüz gibi Tanrı sonsuz bir Tanrı'dır ve Tanrı'yı yoramazsınız. Birçoğumuz başarısızlıklarımız ve yüzümüze gözümüze bulaştırdığımız şeylerle Tanrı'yı yordüğümüzü düşünürüz, ama böyle bir şeyi asla yapamazsınız. Sevgi yorulmaz; Tanrı'nın sizi sevmemesini sağlayamazsınız. Sevgi, Tanrı'nın yaptığı bir şey değildir. Tanrı'nın olduğu şeydir.

Tanrı, yeryüzüne gelmiş olan en pis günahkârı, İsa'nın yüzüne tükürüp, "Seninle ilgili hiçbir şeyi istemiyorum; cehenneme gitmek beni tamamıyla tatmin ediyor" diyebilecek günahkârı bile seviyor. O halde seçilmiş ve Tanrı'nın amacı için ayrılmış olanları nasıl sevmelik edebilir?

Siz, "Ben İsa'yı kalbime kabul ediyorum ve O'nu seviyorum" demiş olabilirsiniz. Ama size şunu soruyorum: *Tanrı'nın sizi sevdiğine ne kadar inanıyorsunuz?*

14 Onları Sevdiğimi Söyleyin

Bu sizin için çok basit bir mesaj: *Tanrı sizi seviyor*. Bu, Tanrı'nın sizin bütün diğer şeyleri anlamanız için atması gereken esas temeldir.

Başka ne öğrenirseniz öğrenin, ne kadar sıkı bir şekilde çalışır ve Tanrı'yla ilgili konuları araştırırsanız araştırın, eğer Tanrı'nın sizi sevdiği gerçeğini kabul edemezseniz fazla bir ilerleme kaydedemeyeceksiniz. Tanrı'nın size olan sevgisi imanınızın, günahattan özgür oluşunuzun ve başka insanlara korkmadan hizmet etme yeteneğinizin temelidir. *Tanrı'nın size duyduğu sevgiyi kabul edecek misiniz?*

Tanrı *sizi* seviyor!

2

Ben Yeterince İyi Miyim?

“Ümit de düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilmiş olan Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür.

“Evet, biz daha çaresizken [*kendi kendimize yardım edemeyecek durumda*dayken] Mesih, belirlenen zamanda tanrısızlar için (*onların yerine*) öldü.

“Bir kimse doğru insan için güç ölür, ama iyi bir insan için belki biri ölmeyi de göze alır.

“Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkarken, Mesih bizim için öldü.

“Böylece şimdi O'nun kanıyla aklandığımızı (*beraat ettiğimize, doğru kıldığımız ve Tanrı'yla doğru ilişkiye kavuşturduğumuza*) göre, O'nun aracılığıyla Tanrı'nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir.

16 Onları Sevdiğimi Söyleyin

“Çünkü eğer biz Tanrı'nın düşmanlarıyken Oğlunun ölümü sayesinde O'nunla barıştıksa, barışmış olarak Oğlunun [*diriliş*] yaşamıyla kurtulacağımız (*her gün günahın egemenliğinden kurtarılacağımız*) çok daha kesindir.”

Romahlılar 5:5-10

Birçoğumuz Tanrı'nın bizi, biz işleri yüzümüze gözümüze bulaştırmadığımız sürece sevdiğine inanabiliriz. Çoğu kişi kendilerinden çok fazla hoşlanmaz, bu yüzden de Tanrı'nın onlardan pek etkilenmediği sonucuna varırlar. Buna karşın Kutsal Kitap, “İnsan ne ki, onu göz önüne alsın” der (Mezmur 8:4). Bizler yalnızca Tanrı'nın yarattıklarımız. *Tanrı bizi sevdiği için sever.* Tanrı sevgidir (1.Yuhanna 4:16).

Tanrı sizi seviyor; *siz özelsiniz.* Bu, sizin farklı ve eşsiz olduğunuz anlamına geliyor. Sizin benim gibi, benim de sizin gibi olmam gerekmiyor. Her ikimiz de başka birisi gibi

olmaya çalışırsak, çok mutsuz oluruz. Böyle yapmanın sağladığı tek şey, Şeytan'a size yeterince iyi olmadığınızı söyleme fırsatıdır. Olay şu ki, söz konusu Tanrı olduğunda, "yeterince iyi" olmanız gerekmez.

İsa'nın sizin uğrunuzda ölmesinin sebebi sizin harikalığınız mıydı? Yoksa size duyduğu sevgi miydi? Kutsal Kitap, İsa sizi, sizin için ölecek kadar çok sevdiyse, şimdi O'nun kanıyla aklanmış olduğunuza göre sizi artık daha da çok sevdiğini söylüyor (Romalılar 5:8,9). Tanrı sizi, gündelik hatalarınızı örtecek kadar çok seviyor. Tanrı sizi, bugünü güç ve zafer içinde bitirmenize yardım edecek kadar seviyor.

Tanrı bir gün bana, bizim hatalarımızı ve kusurlarımızı nasıl gördüğü hakkında bir örnek verdi. Her zaman annesinin ev işi yaptığını gören üç ya da dört yaşlarında küçük bir çocuk düşünün. Annesini o kadar çok seviyor ki, bir kova su ve küçük bir bez alıp pencerenin önüne gider. Pence-

18 *Onları Sevdiğimi Söyleyin*

reyi iyice ovar, sonra birkaç kağıt havlu alıp camları siler.

Tabii ki, camda yer yer izler, bu-
laşmış kirler ve sabun kalmıştır. Bu-
nu yaparken de en iyi temizlik bezi-
nizi kullanmış olduğunu fark eder,
çok kızarsınız. Ama içeri girip o tatlı
sesiyle, “Anne, anne, bak camı sildim.
Senin için temizlik yaptım. Seni sevi-
yorum anne” der.

Sevgi dolu bir anne, “Harika bir
şey yaptın. Yardım ettiğin için teşekkür ederim” der. Sonra çocuk başka
bir yerde başka bir şeyle meşgulken
onun kirlettiklerini temizler. Daha
sonra da ona bir daha böyle yapma-
masını tembihler.

Tanrı bana, Kendisinin de bizim
için böyle yaptığını söyledi. Her za-
man bizim kirlettiklerimizi temizler.
Eğer elinizden gelenin en iyisini ya-
pıyorsanız, Tanrı’nın sizden bekledi-
ği sadece budur. Tanrı sizden yap-
maya gücünüzün yetmediği bir şeyi
yapmanızı beklemez. Eğer siz, “Sen
haklısın, ben hatalıyım Rab. Ben de-

nedim, ama deęiřtirmiyorum” demeye razıysanız, O sizi deęiřtirebilir. Deęiřtirecektir de. Çünkü Kendi yardımını olmadan sizin kendinizi daha iyi kılamayacağınızi bilir.

“Tanrı’nın yollamış olduęu kiři, Tanrı’nın sözlerini [*Tanrı’nın Kendi mesajını*] söyler. Çünkü Tanrı, Ruh’u ölçüyle vermez.

“Baba Oęul’u sever ve her şeyi O’na emanet etmiştir.”

Yuhanna 3:34, 35

Bir gün Kutsal Kitap’ı incelerken bu ayetin üzerinde derin bir şekilde düşünüyordum. Tanrı’nın bize Ruhunu ölçüyle vermediğinin bilincine varınca sevinçten ağladım. Tanrı bize sadece şundan bir parça, bundan bir parça vermez.

Bunun yerine, “*İşte, bendeki her şeyi al!*” der. Bugün Tanrı’nın gücünün ve sevgisinin her damlası kullanımınıza hazırdır. Tanrı sizin ihtiyacınız olan her şeye sahiptir ve bunla-

20 *Onları Sevdiğimi Söyleyin*

rı almanızı ister. Neden mi? Çünkü sizi seviyor. Bunu hak etmek için yeterince iyi olmanız gerekmez. Çünkü bunu hak etmek için zaten yeterince iyi olamazsınız. Yeterince güzel ya da yeterince akıllı olmanız gerekmez. Tanrı bunu size vermeyi istiyor. Çünkü sizi seviyor.

Tesniye 7:6, 7'de Tanrı şöyle der:

“Çünkü sizler kutsal ve Rabbiniz Tanrı için ayrılmış insanlarsınız; Rabbiniz Tanrı sizi, yeryüzündeki bütün halkların içinden Kendisine özel bir halk olmanız için seçmiştir.

Rab sizi, diğer halklardan sayıca daha çok olduğunuz için sevmedi ve seçmedi, çünkü siz bütün halklar içinde sayısı en az oladınız.”

Tanrı, İsrailileri özel halkı olmaları için seçmişti. Bugün bizler de kilise olarak gerçek ruhsal İsrail'iz. Bu yüzden bu ayet, onlar için olduğu kadar sizin için de geçerlidir. Tanrı, “Ben sizi yeryüzündeki en geniş yapmak olduğunuz için seçmedim” diyor. Kendimize uyarlarsak, “Ben sizi her

şeyi tam olarak doğru yaptığınız ya da çok harika olduğunuz için seçmedim” diyor.

Tanrı, onların herkesten daha az sayıda olduğunu söylüyor. Eğer benim gibiyseniz, kurtulmadan önce belki de herkesten daha kötü olduğunuzu düşünüyorsunuzdur. Buna karşın 8. ayette, Tanrı şöyle der:

“Ama Rab sizi sevdiğinden ve babalarınıza yemin ettiği andı yerine getirmeyi istediğinden Rab sizi güçlü bir elle çıkarttı ve sizi kölelik evinden, Mısır kralı Firavun’un elinden kurtardı.”

Bu, sevinçten bağırmayı gerektirecek bir şeydir! Tanrı, “*Seni sevdim ve sana senin kutsal olduğunu söyledim. Sana özel olduğunu söyledim. Seni iyi ve harika olduğun için değil, seni sevdiğim için seçtim*” diyor. Tanrı sizin bugün ne yapmanızı istiyor biliyor musunuz? O’nun sevgisini kabul edip almanızı istiyor.

Çoğumuz için kendinden hoşlanmamak en büyük sorundur. Tanrı’nın

22 Onları Sevdiğimi Söyleyin

bizi sevdiğine inanmayız, hatta kim-
senin bizi sevdiğine inanmayız. “*Na-
sıl sevebilirler ki, ben çok kötü bir du-
rumdayım*” diye düşünürüz. Pislik ve
çirkin biri olduğunuza inanıyorsanız
o zaman bir pislik gibi ve çirkin biri
gibi düşünecek, görünecek ve davra-
nacaksınız. Kendi yüreğinizde taşıdı-
ğınız imajınızın ötesine geçemezsiniz.

Benim en büyük sorunum, ken-
dimden hoşlanmamamdı. Vaktimin
en az yüzde 75’ini kendimi deęiştir-
meye çalışarak geçirirdim. Çok fazla
konuştuğumu düşünürdüm, bunun
için sessiz kalmaya çalışırdım. Sonra
da sessiz kaldığım için moralim bo-
zulurdu; herkes neden suskun oldu-
ğumu bilmek isterdi. Ben de, “*Ama
siz bana çok konuştuğumu söylediniz.
Beni rahat bırakın. Sadece sessiz kal-
maya çalışıyorum*” diye düşünürdüm.

Bu sorunu kaç yıl çektiğimi anla-
tamam size! Suskunluğuma rağmen
dilimden ötürü yine de başım derde
giriyordu. Konuşmayı seven kişiler,
daha çok sessiz kişilerle evlenir. Bu

da çenenizin düşüklüğünü bir kez daha gözler önüne serer. Şeytan bunu size sürekli olarak hatırlatacaktır. İşte buna *suçlanma* denir.

Tanrı sizin suçlanmadan özgür kılınmanızı istiyor. Ama özgür olmak iman ve cesaret gerektirir. Kendinizi ne kadar suçlu hissederseniz hissedin, bunun yapmış olduğunuz tek bir şeyin bile bedelini ödemeyeceğini biliyor musunuz? Yanlış bir şey yaptığınızda Tanrı'nın sizi sevdiğine inanmak çok zordur.

Bütün bu süre içinde Şeytan size ne kadar kötü, pis ve çirkin olduğunuzu hatırlatarak saldırır. "Şimdi işin bitti" der. "Kendini ne sanıyorsun? Tanrı seni hiçbir zaman bereketlemeyecek, seni pis ve çirkin şey. Şimdi kimseye tanıklık edemezsin. Hiçbir şeyi doğru dürüst yapamazsın."

İşte bu, içinizde ayağa kalkıp, "Baba, ben bir hata yaptım ve İsa'nın kanı aracılığıyla senden beni bağışlamamı istiyorum. Bütün içtenliğimle beni bağışlamamı diliyorum. Git bu-

radan Şeytan. İsa benim günahımın bedelini ödedi” deme cesaretine sahip olma zamanıdır. Bundan sonra yolunuza devam edip mutlu ve sevinçli olursunuz. Ama siz büyük bir olasılıkla, “Ben hep aynı aptalca şeyi yapıp duruyorum” diye düşünüyorsunuzdur. Ben de, bu konuda suçlanmanın etkisinde kalmayı bırakana dek böyle düşünürdüm. *Yaptığın şey için suçluluk duymayı bırakınca, onu yapmayı da bırakacaksınızdır.*

Suçluluk ve suçlanma sizi moraliniz bozuk olarak ağır bir yük altında tutacaktır. Suçlanma duygusundan özgür kılınmak için cesur biri olmak gerekir. Cesur olmalı, imanla hareket etmeli ve ayağa kalkıp *suçluluğa hayır demelisiniz.* Şeytan size, “Bu konuda kendini kötü hissetmeyeceğini mi söylemeye çalışıyorsun? Hiç olmazsa birkaç saatliğine kendini kötü hissetmelisin. Yaptığın şey gerçekten kötü bir şeydi” der. Sizin söylemeniz gereken tek şey, “Hayır, öyle olmadığına eminim. Bu konuda kendimi hiç

de kötü hissetmeyeceğim” olmalıdır. İlk birkaç deneme zor olur, ama sonra alışsınız.

Yeşaya 53:5,6 ve 11’nci ayetlerde, İsa’nın günahlarımızla birlikte suçluluğumuzu da taşıdığı yazılıdır (ve bu suçlanmayı da içerir). Şeytan sizin bu konuda özgür kılınmanızı istemez. Neden? Çünkü eğer kendinizi suçlanmış hissediyorsanız, Tanrı’nın sevgisinin tadını gerçekten çıkaramazsınız. Suçlanmak sizi Tanrı’dan ayırır ve sizinle Tanrı’nın arasına çelik bir duvar gibi girer. Suçluluk duygusu içindeyken Baba Tanrı’yı göremezsiniz. Görebildiğiniz tek şey, önünüzdeki suçluluk ve günahdır.

Suçlanmaktan özgür olarak yaşayın ve Tanrı, Kendi lütfunun sizin günahınızı bile örtmeye yeterli olduğunu söylediğinde, bunu gerçekten kastedtiğine inanın. Tanrı sizi seviyor; lütfü ve bağışlaması karşılıksız armağanlardır. Onları bugün kabul edin!

Tanrı *sizi* seviyor!

3

Sevgi Bir İlişkidir

“Tanrı’nın bize olan sevgisini tanımış (*anlıyoruz, kabul ediyoruz, bilincindeyiz, gözlemleyerek ve deneyimlerimizle*) ve buna inanmışızdır (*yapışıyoruz, imanımızı koyuyoruz ve güveniyoruz*). Tanrı sevgidir, sevgide yaşayan, Tanrı’da yaşar, Tanrı da onda yaşar.”

1.Yuhanna 4:16

Tanrı’nın sevgisinin bilincine ve farkına nasıl daha çok varabilirsiniz? Tanrı sizi ne kadar çok severse sevsin eğer bunun bilincinde ve farkında değilseniz bunun size bir yararı dokunmayacaktır. Birisi size fazla sevgi gösterirse, bunun size kendinizi ne kadar iyi hissettirdiğini bilirsiniz. Kendinizi o kadar iyi ve harika hissedersiniz ki, adeta uçarsınız. Çünkü birisinin sizi sevdiğini bilirsiniz.

Tanrı sizi seviyor ve size bu sevgiyi göstermeyi istiyor. Sizin Kendisiyle her gün vakit geçirmenizi istiyor.

Sizin Tanrı'yla gerçekten kişisel bir ilişkiniz var mı? Uzun bir süre önce kurtulmuş olmanız Tanrı'yla zengin bir arkadaşlığın tadını çıkarttığınız anlamına gelmez. Sabahleyin gözlerimi açtığımda düşündüğüm ilk şey Tanrı'dır. Geceleyin yatağa yattığımda da düşündüğüm en son şey Tanrı'dır. Gün boyu da aklımda Tanrı vardır. Bütün dünyada Tanrıma hizmet etmek ve O'nu hoşnut etmekten daha çok istediğim hiçbir şey yoktur. Bu, bunu elde etmek için bırakacağınız her şeye değer.

İçimizde yalnızca Tanrı'nın doldurabileceği, Tanrı 'biçiminde' bir boşluk vardır. Ardından koştüğünüz ya da arzuladığınız başka hiçbir şey o yeri dolduramaz. Kendi kendinize, "Ben bunu zaten biliyorum, ben İsa'yı kabul ettim" diyor olabilirsiniz. Ama İsa'yı her an, her gün, her durumda kabul ediyor musunuz? Tan-

rı'nın sevgisini kabul ediyor musunuz?

Tanrı sizi seviyor ve siz O'nun için özelsiniz. Tanrı bizleri, Kendisiyle paydaşlık etmemiz için yarattı. Bu O'nun sizin hayatınız için en büyük arzusu ve kusursuz isteğidir. Her sabah tahtından eğilip, "Günaydın, seni seviyorum" der.

Bir arkadaşım bir keresinde dua ederken bir görüm görmüştü. Göksel Baba'nın Amerika'da, sabahleyin yeni yeni uyanmakta olan insanları evlerinde ziyaret ettiğini görmüştü. Onların evlerine arkadaşlık ve sohbet etmeye hazır olarak gitmişti. Masanın yanına bir sandalye çekip oturmuştu. İnsanlar hiç durmadan gidip gelmişlerdi. Tanrı'ya, "Daha sonra. Burada biraz daha bekle, bu işimi de yaptıktan sonra Seninle konuşacağım. Seninle daha sonra arkadaşlık edeceğim. Daha sonra Tanrı, daha sonra Tanrı" diyorlardı.

Günün sonunda Tanrı'nın üzüntü içinde omuzları sarkık bir biçimde

evden ayrıldığını gören kızın yüreği hüznle dolmuştu. Hiç kimse o gün Tanrı'yla konuşmaya gelmemiştir.

“Fazlasıyla meşgul” olmayın. Eğer dua edip Tanrı'yla vakit geçirmek için zamanınız yoksa, o zaman fazlasıyla meşgulsünüz demektir. O'nu ne kadar çok sevdiğinizi söylemek için gerekli zamanı Tanrı'ya ayırın. Her şey gelip geçtiğinde ve bağırıştan başka her şey bittiğinde, geride Tanrı'dan başka hiçbir şey kalmayacak. Hepsi bu! O zamana kadar Tanrı'yla canlı bir ilişki kuramamışsanız, o noktada bu ilişkiyi kurmak için biraz geç kalmış olacaksınız. Bu, sizin cennete gitmeyeceğiniz anlamına gelmez, ama zaferli bir yaşam sürmenin sevincini kaçırmış olacaksınız.

Size, bütün bir yılı *Tanrı'nın sizi sevmesine izin vererek* geçirmenizi öneriyorum. Kendi gücünüze dayanarak imanla hareket etmeye, Tanrı'nın iman ve güç dolu inanlısı olmaya çalışmayı bırakın. Her şeye biraz ara verip küçük çocukların yap-

tığı gibi yapın. Sadece Göksel Babanızın kucağına tırmanın ve Tanrı'nın sizi sevmesine izin verin. Önce O'nun sizi sevmesine izin vermeden, siz de O'na sevginizi sunamazsınız.

1.Yuhanna 4:16'da şöyle yazılıdır:

“Tanrı'nın bize olan sevgisini tanımış (*anlıyoruz, kabul ediyoruz, bilincindeyiz, gözlemleyerek ve deneyimlerimizle*) ve buna inanmışızdır (*yapışıyoruz, imanımızı koyuyoruz ve güveniyoruz*).”

Bu sabah kalktığınızda Tanrı'nın sizi ne kadar çok sevdiğini düşünerek biraz vakit geçirdiniz mi? Sabahleyin ilk kalktığınızda genelde hiçbir şey yapmayı istemezsiniz. Ama bedeninizi harekete geçirmeli, bu amaçla ağzınızı kullanmalısınız ve iç varlığınızın ayaklanıp her tür harika şeyi yapmasına izin vermelisiniz.

Sabahleyin kalktığınızda, “Ey Baba, beni çok sevdiğin için Sana teşekkür ediyorum. Benim uğruma ölmek üzere İsa'yı gönderdiğin için Sana te-

32 Onları Sevdiğimi Söyleyin

şekkür ediyorum. Baba, Kutsal Ruh'la birlikte olduğum için Sana teşekkür ediyorum. Diriliş gücünün bende yaşıyor olmasından ötürü Sana teşekkür ediyorum. Ey Rabbim, bugün gittiğim her yerde bir bereket olduğumdan ötürü Sana teşekkür ediyorum. *Tanrım, Sen beni seviyorsun. Sen beni burada, kendi küçük evimdeyken seviyorsun. Sen beni seviyorsun!* Ben Senin özel çocuğum. Ben Senin gözünün bebeğiyim. Sen beni seviyorsun!" demeye başlamalısınız.

Kendi kendinize konuşarak kendinizi Tanrı'nın sevgisiyle çevrili olduğunuzun ve bu sevgiye batmış olduğunuzun *farkına ve bilincine vardırmalısınız*. Kutsal Kitap, Tanrı'nın ellerinin ayasında sizin bir resminizin olduğunu söyler (Yeşaya 49:16). Onu orada, "Bak, onu görüyor musunuz? Ah, ne kadar güzel, değil mi? Onu çok seviyorum. Ellerimin ayasındaki çocuklarıma bir bakın" derken gözlerimin önüne getirebiliyorum. *Sizi*, sizi sevdiğinin ve sizinle

paydaşlık etmenin özlemini duyduğunuzun sürekli bir hatırlatıcısı olarak orada tutuyor.

Tanrı'nın önünde minnettar olmayı ve bir arkadaşlık ilişkisi geliştirmeyi unutmayın. Bazen duada yere kapanıp Tanrı'ya kurtulmuş olduğunuz için teşekkür etmeniz gerekir. Bir kez olsun her şeyi bir kenara bırakarak Tanrı'yı sevin. 1.Yuhanna 4:16,17'yi okumaya devam edin:

“Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan, Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar.

“Yargı gününde cesaretimiz olsun diye sevgi böylelikle içimizde yetkin kılınmıştır.”

Tanrı'nın sizi sevdiğini bilmek size cesaret verir; O'nun sadakatine güvenmenize yardım eder.

Tüm bereketlere –daha büyük bir iman, günah karşısında zafer, şifa, refah ve sevinç– ancak Tanrı'nın sizi sevmesine izin vererek kavuşabilirsiniz. Ne var ki, bizler bunu birçok kez ters yüz edip, “Ama, benim Tan-

34 Onları Sevdiğimi Söyleyin

rı'yı sevmem gerekiyor" diye düşünürüz. Ben, ilk önce sizin, Tanrı'nın sizi sevmesine izin vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Tanrı'nın sizi sevmesine izin vermeden önce sizin de Tanrı'ya olan sevginizi dışa vura-bileceğinize inanmıyorum.

Size Tanrı'yla arkadaş olmanızı ve Tanrı'yla bu arkadaşlığın ne denli gerekli olduğunu söyleyebilirim, ama bunu nasıl yaparsınız? Tanrı bana Kendisiyle arkadaşlık etmemi söylediğinde kanepeye oturup, "Peki şimdi ne yapmalıyım, Tanrım?" diye sormuştum. Öyle! Tanrı'yla nasıl arkadaşlık edeceğimi bilmiyordum, çünkü o sırada hâlâ Tanrı'nın beni gerçekte ne kadar çok sevdiğinin farkında değildim.

İnsanların sizi sevdiğinden emin değilseniz duygularınızı nasıl ifade edebilirsiniz ki? Nasıl olur da onlara hayran olup onları sevebilirsiniz? Aptal yerine konulmaktan korkarsınız. Kendinizi, sizi sevecek ve kabul edeceklerini bildiğiniz insanların arasın-

da rahat hissedersiniz. Kocama başka kimseye söyleyemeyeceğim, yapamayacağım şeyleri söyleyip yapabilirim, çünkü beni sevdiğini bilirim. Aynı şey Tanrı için de geçerlidir.

Bu yüzden bir adım atıp yeni bir başlangıç yapın. Tanrı'ya bir fırsat tanıyın, O Kendisiyle nasıl arkadaşlık edebileceğinizi size öğretecektir. Şimdi kendinize şu soruyu sorun: *Ben Tanrı'nın yanında rahat mıyım?*

Tanrı *sizi* seviyor!

4

Sevgi, Güven ve İman

“Mesih İsa’da ne sünnetlilik ne de sünnetsizlik bir işe yarar; yalnız sevgiyle etkin olan imanın değeri vardır.”

Galatyalılar 5:6

Çoğumuz imana sahip olmaya çalışmakla çok zaman harcarız. İman olmadan Tanrı’yı hoşnut etmenin imkansız olduğunu biliriz (İbraniler 11:6). Bu yüzden de daha çok imana sahip olmaya çalışıp dururuz. Ama iman yürektendir ve buna ancak Tanrı’yla sevgi dolu bir ilişki aracılığıyla sahip olabilirsiniz. Ben size imanı öğretemem, ama size imanin ilkelerini öğretebilir ve sizde bu konuda bir açlık uyandırabilirim. Öyle ki, siz de bunu elde etmek için her şeyi yapacak hale gelebilirsiniz. İman sadece Tanrı’dan vahiyle gelir.

38 Onları Sevdiğimi Söyleyin

İmana sahip olmakla ve Tanrı'yı hoşnut etmekle bu kadar çok uğraşmayı bırakın. Bütün bu zaman ve çabayı Tanrı'yı sevmek için harcayın. Bütün günü O'nu severek ve O'nun sizi sevmesine izin vererek geçirin.

“Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarsınız [yaşamlarımızı ve davranışlarımızı insanın Tanrı'yla ve doğaüstü şeylerle ilişkisiyle ilgili kanımız ve inancımızla, güven ve kutsal bir gayretle düzenler, böyle davranırsınız ve yaşarsınız].”

2.Korintliler 5:7

Bir keresinde Kutsal Kitap'ı okurken Tanrı yüreğime bazı sözler söylemeye başladı. Ben imanla yaşama-ya çalışıyorum. Yaşamımın her alanında imanla yaşamayı istiyorum. Kutsal Kitap'ın 2.Korintliler 5:7'de dediği gibi, bizler yaşamlarımızı ve davranışlarımızı insanın Tanrı'yla olan ilişkisine dayalı inancımızla düzenliyoruz.

Başka bir deyişle, *ben yalnızca Tanrı'yla olan ilişkim hakkında inandıklarımı temel alarak imanla yürüyebilirim*. Bunu anlıyor musunuz? Kendisinin doğru olmadığını düşünen birisi, imanla yürümeyi unutsa iyi olur. Tozların içinde debelenen kokuşmuş bir solucan olduğuna ve Tanrı'nın kendisini sevmediğine inanan kişi de imanla yürümeyi unutsa iyi olur. Birçok insan imanla yürümeye çalışmaktadır, ama yürekleri diğer şeylerden yoksundur.

Galatyalılar 5:6, iman sevgiyle etkin olur der. Tanrı benim yüreğime şunu koydu: "Herkes bu ayetin, eğer başka insanları sevmezlerse, imanlarının etkin olmayacağı anlamına geldiğini düşünüyor. Aslında hiç de bu anlama gelmiyor. Gerçekte, onları ne kadar sevdiğimi bilmiyorlarsa imanları etkin olmayacaktır." İman, sevgi olmadan etkin olmayacaktır. Ama bu sizin başka insanları sevme yeteneğiniz değildir. Sizin, Yüce Tanrı'nın sizi sevmesine izin verişinizdir.

Bunda büyük bir fark vardır. Tanrı'ya güvenmek ve imanla yürümek, O'na dayanmak ve her şey için O'na güvenmektir. Bunu, karşınızdaki kişinin sizi sevdiğini bilmiyorsanız yapamazsınız. Unutsanız daha iyi olur. Tanrı'nın sizi sevdiğini bilmiyorsanız, hiçbir zaman Tanrı'ya güvenemeyeceksiniz.

Eğer Tanrı'nın sizi ne kadar sevdiğini gerçekten bilseydiniz, şifa alma konusunda daha az sıkıntı çekerdiniz. Parasal ihtiyaçlarınızın karşılanması konusunda daha az sıkıntı çekerdiniz.

Alamayışınızın nedeni, Tanrı'nın size vereceğine gerçekten, tamamen inanmamanızdır. "İnanmak istiyorum, ama buna nasıl inanabilirim?" diyebilirsiniz.

Tanrı'nın sevgisine sahipsiniz ve bütün yapmanız gereken Tanrı size gösterdiğinde bunun farkına varmanızdır. Kutsal Kitap, "Biz ise seviyoruz. Çünkü önce O bizi sevdi" der (1.Yuhanna 4:19). Tanrı'nın önce sizi

sevdiği gerçeği konusunda size güvence verilmeden sizin Tanrı'yı sevmeniz imkânsız olurdu.

Hepsi içinizde, yüreğinizin derinlerindedir. Oradadır! *Tanrı sizi seviyor! Siz harikasınız! Siz güzelsiniz! Siz değerlisiniz!*

Şahanesiniz! Tanrı sizi seviyor! Dünyadaki hiç kimse, sizi hiçbir zaman Tanrı'nın sizi sevdiği gibi sevmeyecektir.

Sizin Tanrı'dan başka hiç kimseye *ihtiyacınız* yok, ama Tanrı size hayatınızda başka insanlar da verecektir. Gerçek şudur ki, siz ve Tanrı'dan başka kimse olmasa bile, hayatınız iyi bir şekilde devam eder. Tanrı sizin en iyi arkadaşınız olur. Eğer bir eşiniz yoksa Tanrı sizi yalnız bırakmaz. Eğer anneniz ya da babanız yoksa sizin anneniz ve babanız olur.

Tanrı sizi bu kadar çok seviyor. Bundan ötürü O'na herhangi bir şey için iman edebilirsiniz. Sizi o kadar çok seviyor ki, ona sahip olmanızı istediğini bilirsiniz. Tanrı'nın ona sa-

42 Onları Sevdiğimi Söyleyin

hip olmanızı istediğini bilene dek hiçbir zaman, hiçbir şey almak için yeterli imanla hareket edemeyeceksiniz.

İman, Tanrı'nın sizi sevmesine izin vererek etkin olur. Sizin gidip başka birini sevme yeteneğinizle etkin olmaz. Tanrı'nın sizi sevmesine izin verin ve bütün gün Tanrı'ya, "Tanrım, beni sevdiğini biliyorum. Hamt olsun! Baba, Sana şükrediyorum. İsmi yüceltiyorum" deyin.

Smith Wigglesworth, Tanrı'nın büyük bir elçisiydi. Birisi kendisine dua ederken çok zaman harcıyıp harcamadığını sormuştu. O da, "Çok ender olarak 30 dakikadan uzun süren dualar ederim. Ama dua etmeden 30 dakika geçirdiğim zaman da çok enderdir" diye yanıt vermişti. Bir keresinde de Tanrı'yla herhangi bir iletişimi olmadan on beş dakikadan uzun vakit geçirirse, tövbe etmek zorunda kaldığını söylemişti.

Bizler işi ters tarafından yapmaya çalışıyoruz. Bunun gerçekleşmesini

kendi işlerinizle sağlayamazsınız. Tanrı'nın sizi bereketleyecek olmasının sebebi Tanrı'nın sizi seviyor olmasıdır. Bunu tıpkı kurtuluşunuzu verdiği şekilde size verecektir.

Ailenizin bir üyesinin ya da başka birinin kurtulmasını çabalamakla sağlayamayacaksınız. Tanrı'nın sizi sevmesine izin verin. O zaman aile üyelerinizi gördüğünüz zaman onları sevmeye hazır olacaksınız. Kutsal Kitap size, onları severseniz ve onları kendi sözleriniz ve bütün süslü yollarınızla kazanmaya çalışmayı bırakırsanız, onları İsa'ya çekeceğinizi söyler. Tanrı'nın Ruh'u, sizin sevginiz aracılığıyla ailenizi kendisine çekecektir. Ama önce Tanrı'nın sizi sevmesine izin vermelisiniz, yoksa başkalarını sevemezsiniz.

Efesliler 2:8'de şöyle yazılı: "İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. (*Tanrı'nın hak etmediğiniz kaymasıyla*)..." Kurtulmak için hiçbir şey yapmadığınızın bilincinde misiniz? İsa bizleri kurtardığı zaman çok kötü durum-

44 Onları Sevdiğimi Söyleyin

daydık ve kurtuluşumuz kesinlikle bizim iyi işlerimize ya da herhangi bir şeyi iyi yapma yeteneğimize dayanmıyordu. Tek bir şeyden ötürüydü: Tanrı bizleri o kadar çok sevmişti ki, biricik Oğlu'nu vermişti. Öyle ki O'na iman eden kimse yok olmasın, ama sonsuz yaşama kavuşsun (Yuhanna 3:16).

Lütuf aynı zamanda Tanrı'nın Kendi yeteneğini sizin yaşamınızda bütün ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanmaktaki istekliliği olarak tanımlanabilir. Tanrı kendi lütfuyla kurtulmanız için yeterli iman verdiği gibi, sevgisinden ötürü O'nun sizin iyileştiriciniz olduğuna inanmanız için de iman verir. Size, gereksinimlerinizi sağlayan Kendisi olduğuna inanmanız için iman verir.

Eğer kurtuluşunuz için verdiği iman sizi bütün günahlarınızdan kurtarmaya yeterli idiye, aynı iman bütün hayatınız boyunca bütün diğer gereksinimlerinizi karşılamak üzere içinizdedir. Tanrı'nın sizi sevdiğine

inanıyorsanız ve O'nu gerçekten tanımaya başladığınız, o zaman O'na gerçekten güvenmeye başlayacaksınız. Tanrı Sözü'nün gerçekliğine ikna olacaksınız. Tanrı'nın size hiçbir zaman yalan söylemeyeceğini, çünkü sizi sevdiğini *bileceksiniz*.

Kutsal Kitap'a göre, "iman" "insansal kişiliğinizin tümünün O'na [Tanrı'ya], O'nun gücü, bilgeliği ve iyiliğine tam bir güven içinde dayanmasıdır" (Kolosaliler 1:4). Tanrı'nın sizi sevmesine izin verdikçe, O'nu sevmeyi ve O'na güvenmeyi öğreneceksiniz. Bunun sonunda imanınız olacaktır.

Tanrı *sizi* seviyor!

5

Korkudan Özgürlük

“Sevgide korku yoktur [*korku ve endişe diye bir şey yoktur*]. Tersine, yetkin [*bütün, kusursuz*] sevgi, korkuyu siler atar [*dehşetin tüm izlerini siler*]. Çünkü korku cezalandırılma düşüncesinden ileri gelir. Korkan kişi, sevgide yetkin kılınmış değildir [*henüz sevginin tam kusursuzluğuna erişmemiştir*].”

1.Yuhanna 4:18

Genelde, Tanrı'nın bizi sevdiğinden emin, O'na güvenerek yolumuza sorunsuz bir şekilde devam ederiz. Sonra ansızın bir şey bize saldırır.

Asıl iman hırsız, koşullardır. Basmıza gelen o kötü şeylerdir. Tanrı'nın sizi sevdiğine inanmakta, koşullar sanki O sizi sevmiyormuş gibi gösterene dek pek sıkıntı çekmezsiniz.

Sonra Şeytan, korku ve suçlamay-

la sizi, sizi özgür kılacak şeyin ta kendisinden –Tanrı'nın sevgisinden– ayırmak için gelir. “Ya buna ne demeli?” der, “Tanrı'nın seni sevdiğini sanıyordum. Öyleyse neden başına kötü şeyler geliyor? Çok kötü bir şey yapmış olmalısın. Tanrı sana gerçekten çok kızgın.”

Bundan sonra Tanrı'nın önündeki güveninizi kaybedersiniz. Eğer siz güven duymuyorsanız Tanrı size yardım edemez. Tanrı'nın sizi sevdiğini bilmiyorsanız, güven ya da iman dolu olamazsınız. Eğer Şeytan'ın korku ve suçluluk yükünü kabul ederseniz, Tanrı'nın sizi ne kadar çok sevdiğini bilemezsiniz.

1.Yuhanna 4:18'de şöyle yazılıdır: “... yetkin sevgi korkuyu siler atar.” Ben bu ayeti anlamaya çalışarak üzerinde derin derin düşündüm. Sonunda bir gün Tanrı bu ayetin anlamını bana açıkladı. Yetkin sevgi korkuyu siler atar. Bu kusursuz sevgi Tanrı'dır. Size duyduğu o sevginin ne kadar kusursuz olduğunu anladığı-

nızda, bütün yaratılışta sizi korkutabilecek hiçbir şey olmadığını görürsünüz. Tanrı'nın sizi sevdiğine dair kişisel bir vahiy almışsanız korkmanız imkânsızdır.

Tanrı'nın sizi sevdiğini biliyorsanız başarısızlıktan korkmak imkânsızdır. Tanrı'ya güveniyorsanız başarısızlığa uğrayamazsınız. Başarısızlığa uğramanızın tek yolu, kendinize dayanıp güvenmenizdir. Tanrı'nın sizi sevdiğini biliyorsanız, başarısızlıktan korkmazsınız. Tanrı'nın sizi sevdiğini biliyorsanız, reddedilmekten korkmayacaksınız.

Tanrı'nın sevgisi o kadar büyüktür ki, her şeyi kapsar ve örter. Sizi kurtaran ve özgür kılan aynı Tanrı'nın sizi suçlayacağını mı sanıyorsunuz? Suçlayan Şeytan'dır. Tanrı sizi hayatınızdaki günah konusunda ikna edecektir ve size çıkış yolunu gösterecektir. Şeytan sizi suçlayacak ve size hiçbir çıkış yolu olmadığını söyleyecektir.

Kutsal Kitap'ta şöyle yazılıdır:

50 Onları Sevdiğimi Söyleyin

“Sevgide korku yoktur [*korku ve endişe diye bir şey yoktur*]. Tersine, yetkin [*bütün, kusursuz*] sevgi, korkuyu siler atar [*dehşetin tüm izlerini siler*]. Çünkü korku cezalandırılma düşüncesinden ileri gelir. Korkan kişi, sevgide yetkin kılınmış değildir [*henüz sevginin tam kusursuzluğuna erişmemiştir*].”

1.Yuhanna 4:18

Birçok kişi Kutsal Kitap’ın, eğer beni yeterince sevebilirseniz o zaman benden korkmayacağınızı, ya da eğer birisini yeteri kadar sevebilirseniz o zaman korkunun yaşantınızı terk edeceğini söylediğini düşünürler. Ama Kutsal Kitap’ın söylediği şeyin anlamı bu değildir.

Bunun anlamı, Tanrı’nın sizi sevmesine izin verdiğiniz zaman artık korkmayacağınızdır. Eğer hayatınızda korku olmasını istemiyorsanız, Tanrı’nın sizi sevmesine izin vermelisiniz. *Tanrı’nın size olan sevgisini şimdi kabul edin, alın.* Haydi, bunu

yapın! İmanla uzanın ve Tanrı'nın size duyduğu tüm sevgiyi alın.

Tanrı bana, Kendi sevgisinin korkuyu silip attığı konusuna ilişkin bu vahyi verdikten hemen sonra, onu uygulamaya koymam gerekti. Arabamızda sorunlar vardı. Arabamızın şanzımanının bozulduğunu düşünüyorduk. Eğer tamamen çalışmıyor olsaydı yenisini almak büyük olasılıkla dört ya da beş yüz dolar tutacaktı. Bizim bu kadar paramız yoktu. Bu yüzden onu olduğu gibi kullanmayı sürdürdük.

O sabah Tanrı bana, "Joyce, sadece bütün gün beni sev ve seni harekete geçirmeme izin ver. Başka hiçbir şey yapman gerekmiyor. Büyük bir iman kadını olman gerekmiyor. Bütün yapman gereken beni severek ve benim seni sevmeme izin vererek yaşamam. Her zaman. Seni sevmeme izin ver" diye seslendi.

Bu yüzden kendimi imanda bina ederek, Tanrı'ya ilahiler söyleyerek ve yeni ilahiler yazarak harika bir

vakit geçirerek etrafta dolanıyordum. Sonra birden bire kocamın garajda olduğunu duydum. Ama işe daha 45 dakika önce gitmişti! Kapıyı açtı ve, “Arabayı birinci vitesten bir türlü çıkartamadım. Bunu tamire götürmemiz gerekecek” dedi.

Kapıyı kapattım ve gülmeye başladım. Bu yapmaya karar vermiş olduğum bir şey değildi. Öyle oluverdi. Öylece ruhumdan kopup geldi. Tanrı da bana, gülebilmemin sebebinin tüm sabah O’nun beni sevmesine izin vermiş olmam olduğunu gösterdi. Tanrı’nın sizi sevmesine izin vermek, imanın sizden akması için kapıyı açar. Gülmeye başladım ve bu imandı.

İbrahim de iman kahrkahası atmıştı. Tanrı ona gelip bir oğlu olacağını söylediğinde, İbrahim geri çekilip, “Yücelik olsun! Buna inanıyorum” diyerek güldü. Sara ise kuşku ve imansızlık kahrkahası attı. Tanrı onu düzeltti, ama İbrahim’e karışmadı. Güldüğünden ötürü İbrahim’e kızmadı. Çünkü onunki iman gülüşüydü.

Şeytan'ın size yapmaya çalıştığı şey çok aptalca ve gülünç geldiğinde ve Tanrı'yı çok iyi tanıdığınızdan bu sizi korkutmadığında, imanla gülersiniz. Tanrı'nın sizi sevdiğini ve bu konuyu halledeceğini bilirsiniz.

Bu şanzıman işine gülerken, Tanrı sakın ama güçlü bir sesle yüreğime bir şey söyledi. Bana üç kez, "Joyce, benimle bu şekilde yaşarsan, seni hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmayacağım" dedi. Bu sözler sanki evimin içinde duyuluyor gibiydi. "Seni hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmayacağım. Seni hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmayacağım."

Tanrı'nın sizi sevmesine izin verip siz de O'nu severseniz, kendi gücünüzle hareket etmeye çabalamayı bırakabilirsiniz. Yalnızca Tanrı'yı sever, O'nun da sizi sevmesine izin verirseniz, O bunu halledecektir. Tanrı'nın sevgisi içinizde yükselecek ve bütün korkuyu kovacaktır.

Tanrı *sizi* seviyor!

6

Sevgi

Başkalarına Uzanır

“Tanrı’yı seven, kardeşini [*inanlı*] de sevsin’ diyen buyruğu (*emir, görev, öğüt*) Mesih’ten aldık.”

1.Yuhanna 4:21

Siz Tanrı’nın biricik çocuğusunuz. Tanrı bunu size Tesniye 7:6’da açıklamıştır. O şekilde hareket etmeye başlarsanız, bu, dünyayı değiştirmeye başlayacaktır. Süper markete yüzünüzde bir gülümsemeyle gidecek, alışveriş arabanızı elinize alıp, “Dokunduğum her şey kutsanıyor. Hamt olsun! Bugün burada bulunmamdan ötürü dükkandakiler bereketleniyor. Yücelik olsun!” diyeceksiniz. Dükanda ıslık çalarak, şarkı söyleyerek dolaşın, gittiğiniz her yerde özel biri olarak gezinin.

Ne kadar özel olduğumuzu bilmeye başladığımızda ve Tanrı bizi

seviyormuş gibi davranmaya başladığımızda, dünyayı İsa için kazanmaya başlayabiliriz. Sevgi durdurulamaz bir ateş gibi yayılmaya başlayacaktır. Ama Hıristiyan olduğunuzu söyleyip sonra da herkese hırlamanız hiçbir işe yaramayacaktır. “Ben Hıristiyanım, ben Hıristiyanım” deyip duruyorsunuz, ama önünüze bir araba çıktığında, “Haydi be aptal, çekil önümden. Kiliseye gitmem gerektiğini bilmiyor musun? Toplantıya geç kalacağım, salak şey” diyorsunuz.

Bazen bu tarz şeyler yapıyoruz. Zaferi yakalamaya hazır mısınız? Ruhunuzda oraya uzanın ve zaferi yakalayıp, “Şeytan, beni yeterince uzun bir zamandır yalan ve korkularla yönettin. Ben özel bir insanım ve Tanrı beni sevdiği için İsa'nın ismiyle zafer kazanacağım. Şeytan, sen bunu engellemek için hiçbir şey yapamazsın” deyin.

Tanrı'nın içinizde olan sevgisi sizi korkudan özgür kılacak ve başka insanlara sevgiyle uzanmaktan kork-

mayacaksınız. İsa Mesih Babası'na gittiği için sizin aracılığınızla daha büyük işler yapacağını söylediğinde, buna inanmanızı istiyor. Tanrı'nın sizi kullanacağına gerçekten inanıyor musunuz? Tanrı size, her ne için O'na iman ediyorsanız onu verecektir. Adım atmaya korkmamalısınız.

Kaç kez bir iman uçurumunun kenarında, korkulacak bir şey yapmanın tam kenarında durduğumu ve Tanrı'nın, "Haydi, Joyce, haydi. Senin aracılığınla büyük şeyler yapacağım. Haydi!" dediğini söyleyemem bile. Ben de tam ortalarına daldım. Tanrı da beni bir kez bile hayal kırıklığına uğratmamıştır!

Bir adım atıp başarısızlığa uğrama konusunda endişe etmemin gerekmesinin sebebini biliyor musunuz? Sebebi, Tanrı'nın beni sevdiğini bilmemdir. Tanrı beni seviyor, benim de O'nu sevdiğimi biliyor. O'nun lütfu aracılığıyla O'na hayatımı adadım. Eğer bunu yaptıysanız ve Tanrı'yı seviyorsanız O da sizi seviyorsa,

o zaman yaratılıştta hiçbir şey sizin için yenilmeyecek bir sorun olamaz.

“Mesih’in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı?

“Yazılmış olduğu gibi, ‘Senin uğruna bütün gün öldürölüyoruz; kasaşplık koyunlar sayılmışız.’

“Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz.

“Eminim ki, ne ölüm ne, yaşam ne, melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka herhangi bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa’da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.”

Romalılar 8:35-39

Tanrı’nın sizin özgür olmanızı ne kadar istediğı konusunda hiçbir fikriniz olmayabilir. Siz mutsuz olduğunuzda Tanrı acı duyar. Bazen bütün gün kötü bir ruh hali içindesinizdir.

Ne tür bir günden bahsettiğimi biliyor musunuz? Kediye vuruyorsunuz, çocuklara bağıyorsunuz, komşularınızdan nefret ediyorsunuz ve yüzünüzde o aksi, suratsız ifade var. “Bütün yaptığım çalışmak, ama bunu da kimse takdir etmiyor.”

Nasıl hareket ettiğinizi biliyorum, çünkü onu ben de yaptım. Çocuklar eve geldiğinde, *okulda yedi saat yerine, neden on dört saat kalmıyorlar ki?* diye düşünürsünüz.

Bunun Tanrı’yı üzdüğünü biliyor musunuz? Size kendinizi kötü hissettirmeye çalışmıyorum. Eğer Tanrı’nın sizi sevdiğine inanabilirseniz, o sevgiye karşılık vermeye başlayacağınızı, sonra da o sevginin sizi dolduracağını ve diğer insanların üzerine taşmaya başlayacağını anlamanızı sağlamaya çalışıyorum. Şefkat meyvesine sahip tatlı, sevebilir biri olmak için özgür olacaksınız.

Tanrı’nın sizi sevdiği gerçeğine sarılırsanız, şifa bulacaksınız, refahınız artacak ve gereksinimleriniz kar-

şılanacak. Neden? *Çünkü rahatlama-ya başlayacaksınız.*

Tanrı'nın bize vermek istediği bereketleri verememesinin temel sebebi, Tanrı'yı beklemeden onları kendi başımıza elde etmeye kalkışmamızdır. Tanrı, yalnızca O'nda dinlenmemizi ve O'nu sevmemizi istiyor. O'nun sizi sevmesine izin vermenizi ve bu sevgiyi kabul etmenizi istiyor.

Seven biriyseniz, Şeytan bereketlerin size akmasını önleyemez. Çünkü seviyorsanız verirsiniz. Hem sevip hem de vermezlik edemezsiniz.

Tesniye 7:6'daki ayetin sonunda şöyle der: "...Rabbiniz Tanrı sizi, yeryüzündeki bütün halkların içinden Kendisine özel bir halk olmanız için seçmiştir." Tanrı sizi çağırmıştır. Şu anda esas işiniz evinizde, ailenizle birlikte olabilir. Ama Tanrı sizi çağırmıştır. Tanrı tarafından kullanılmayı gerçekten istiyorsanız, Tanrı tarafından kullanılabilirsiniz. Ama önce bu temeli atmalısınız. *Tanrı'nın sizi sevdiğini bilmelisiniz.*

Bütün ruhsal enerjinizi kendiniz üzerinde yoğunlaşarak ve ihtiyaçlarınızı karşılamakla uğraşarak harcamayın. Ne istediğinizi kısa ve yalın olarak Tanrı'ya söyleyin, ondan sonra da başka insanların gereksinimlerini karşılamak için imanınızı geliştirin. İsa, kendisini dinlemeye gelen bütün o insanların gereksinimlerini karşılama konusunda kuvvetlenmek için dua edip Baba'nın yüzünü arardı.

Bundan sonra onlara Söz'ü bildirdi, üzerlerine ellerini koyardı, onlar da mucizelere tanık olurlardı. Bir köşede oturup kendi istediği şeyler için Tanrı'ya iman etmeye çalışmıyordu. Tanrı'ya istediğiniz şeyin ne olduğunu söylemelisiniz. Ama bu, 'diledim olacak' tarzında olmalıdır. Hayatınızın temel arzusu başka insanların gereksinimlerini karşılamak olmalı.

Gerçek refah, doğru tanımlandığında, karşınıza çıkan her ihtiyaç için Tanrı'nın kaynaklarını kullanabilme yetisidir. Tanrı'nın sevgisi, size baş-

62 Onları Sevdiğimi Söyleyin

kalarının gereksinimlerini birinci sıraya koyma olanağını verecektir. Tanrı'nın sizi, sevilmesi o kadar hoş olmayan, o mızumsuz, hiçbir şeyi takdir etmeyen kişilere uzanıp sevmenizi sağlayacak kadar sevdiğini düşünüyor musunuz?

Sizi seven birini sevmek için fazla bir çaba sarf etmeniz gerekmez. Bunun hiçbir zor yanı yoktur. Her günahlı bunu yapabilir. Ama sevilmesi imkânsız kişileri sevdiğinizde, yolunuza devam edip onları sevmeyi sürdürürsünüz. Onları sevmeye devam eder, *onları sevmeyi sürdürürsünüz*. Sonunda Tanrı'nın sevgisi onları değiştirecektir.

Bu bir yıl sürebilir. Beş yıl sürebilir, yirmi beş yıl sürebilir. Ama buna değer! *İsa sizi ne kadar bekledi?*

Tanrı sizi ve etrafınızdaki bütün o insanları seviyor. İster kurtulmuş, ister günahlı olsunlar, onları seviyor ve Kendi sevgisini göstermek için sizi bir araç olarak kullanmak istiyor.

Bir adım atmaktan sakın korkma-

yın. Tanrı'nın sevgisi sizi korku ve suçluluktan özgür kılıyor. Tanrı size sevme yeteneğini vermiştir. Tanrı'nın sevgisini yaymaya kararlı olun. İnsanlara karşı dostça davranmayı ve Mesih'in Bedeni'ndeki kardeşlerinize bereket olmayı göreviniz haline getirin.

İnsanları akşam yemeğine davet edin. İnsanları evinize davet edin. İnsanların ellerini sıkın ve *gülümseyin*. Tanrı'nın yapmanızı istediği bir şey var. Tanrı sizi, yeryüzündeki başka hiçbir yaratığı kullanamayacağı şekilde kullanmayı istiyor.

Sadece sizin hizmet edebileceğiniz insanlar var. O kişiye *sizden* başka kimse erişemez. Tanrı'dan size Kendi sevgisiyle uzanmanızın yollarını göstermesini isteyin; size öğretecektir.

Tanrı *sizi* seviyor!

7

Tanrı'nın Sevgisi Sizi Deęiřtirecektir

“Tanrı'yı biz sevmiř deęildik, ama O bizi sevdi ve Oęlunu gnahlarımızı baęıřlatan kurban (*kefaret eden kurban*) olarak dnyaya gnderdi. İřte sevgi budur.”

1. Yuhanna 4:10

Tanrı bizi seviyor, ama birçoęumuzun Tanrı'nın bizi severken ortaya koyduęu sevgiyi gerekten anladıęını sanmıyorum. Bu konuda yaptım alıřmalar aracılıęıyla Tanrı bana, ruhumuzun derinliklerinde O'nun bizi ne kadar ok sevdięini gerekten bilseydik, oęu zaman olduęumuzdan ok farklı kiřiler olacaęımızı gsterdi. *Tanrı'nın size duyduęu sevgi hakkında derin derin dřnn.* Sizi deęiřtirecek olan budur. Kendinizle ilgili hořlanmadıęınız bir řey varsa,

Tanrı'nın sizi sevdiğini "*bildiğinizi bilmek*" bunu değiştirecektir.

Birisinin sizi sevdiğini bilmek size kendinizi nasıl hissettiriyor? Size kendinizi iyi hissettiriyor, öyle değil mi? Kendinizi çirkin mi hissediyorsunuz? Tanrı bana bu kitabı okuyan insanlardan bazılarının kendilerinden nefret eden kişiler olacağını söylemişti. Yaptığınız şeylerden nefret ediyorsunuz ve henüz yeni bir yaradılış giyindiğinizi kabul etmediniz – sürekli olarak eski doğanızla mücadele ediyorsunuz.

Her zaman kendinizle ilgili kötü hisler taşıdığınız, kendinizden hoşlanmayıp nefret ederek, ne kadar özel olduğunuzun bilincine varmadan yaşadığınız sürece, hiçbir zaman özel birisiymiş gibi hareket edemeyeceksiniz. Kutsal Kitap, insanın, kendisi hakkında yüreğinde ne taşıyorsa o olduğunu söylüyor (Süleyman'ın Özdeyişleri 23:7). Bütün bunların hepsi, *Tanrı'nın sizi sevdiği* gerçeğine gerçekten sarılmamış oldu-

ğunuzdandır. Tanrı'nın *sizi* ne kadar çok sevdiğini bilmek olağanüstü bir şeydir.

Tanrı Kendisiyle her gün biraraya gelmenizi istiyor. Sizleri değiştirecek olan budur. Eğer Tanrı'yı ilk sıraya koymazsanız, O'nu sizin için yapmayı istediği şeyleri yapamayacağı bir konuma sokarsınız. İç varlığınızda büyüüp kuvvetlenmenizi sağlayacak olan, Tanrı'yla O'nu sadece seyerek ve O'nun sizi sevmesine izin vererek geçireceğiniz özel zamanlardır.

İnsanların büyük bir çoğunluğu tembeldir ve bunu yapmamayı tercih ederler. Birisi gelip bunu kendileri için yapsa bundan daha çok hoşlanırlar. *Mazeretler uydurmayın.* Şu anda bunu okuyanlar arasında Tanrı'yla paydaşlıkta bulunmayan, ama şimdi buna karar veren kişilere Şeytan, "Ama yapman gereken bir sürü iş var" diye fısıldar.

Bunun nasıl olduğunu bilirim. Şeytan size mazeret üzerine mazeret verir. Tanrı'yla ciddi olun ve O'na yaka-

rın. *Tanrı Sözü ve O'nunla paydaşlık sizi değiştirecektir.* Tanrı sizi buna kadir kılmıştır. Pavlus, Filipililer 4:13'te, "Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim" der. Yani, bütün yaratılışta İsa Mesih'in gücü aracılığıyla yapamayacağımız hiçbir şey yoktur.

Tanrı size bir sorunu gösterdiği zaman hızla, güç ve zaferle yükselip onu devirmeniz gerekir. Eğer yükselip Tanrı'nın size olan sevgisini alır ve o pis, yalancı Şeytan'ın sizin ne kadar kötü ve işe yaramaz biri olduğunuza dair yorumunu reddederse- niz, zaferli bir şekilde davranmaya başlayacaksınız.

Şu anda çok kötü davranıyor olabilirsiniz, ama içinizde yeni bir yaradılış olduğunuza inanırsanız farklı bir şekilde davranabilirsiniz. Kalkıp, "Tanrı'ya övgüler olsun, ben özelim. Ben kutsalım. Tanrı beni seçti. Tanrı beni Kuzu'nun kanıyla pakladı. Bu şekilde davranacağım. Şeytan, ne kadar hata yaptığıma aldırmiyorum. Rab beni düzeltip yoluma devam et-

tirecek güçtedir. *O benim yaptıklarımı temizler!*" demeye başlayana dek bir milim bile değişmeyecek, farklı davranamayacaksınız.

Tanrı'nın sizi sevdiğini "bildiğinizi bilerseniz" hangi sorun sizi yenebilir? Bu sorunlar alt edilebilir. Bunların hepsinde zaferli olacaksınız.

Zaferli biri olmak ister misiniz? O zaman şunu yanıtlayın: Yenebileceğiniz bir şeyin olmasını istiyor musunuz? Büyüyebilmenizin tek yolu budur. Hiçbir zaman hiçbir sorununuz yoksa ve hiçbir zaman yenecek bir şeyiniz yoksa, iman dişlerinizi neye geçireceksiniz?

Karşınıza çıkan sorunları büyüme fırsatları olarak kullanın. Tanrı'nın size olan sevgisinden ötürü neler yapacağını öğrenin! Eğer Tanrı'ya yaslanırsanız, Tanrı'nın sizi sevmesine izin verir, siz de O'nu severseniz, kendi gücünüzle hareket etmeye *çalışmayı tamamen* bırakıp huzur diyarına girebilirsiniz.

Eğer sadece Tanrı'nın sizi sevme-

sine izin verir, siz de Tanrı'yı severseniz o zaman sürekli sarhoş biri gibi dolaşacaksınız, ama tabii ki ruhta sarhoş biri gibi! O zaman, koşular sizi etkilemeyecek, çünkü Tanrı'nın sevgisinde hareket ederek dolaşmakta olacaksınız.

Ben Kutsal Ruh'ta vaftiz olduğumda, ilk üç hafta boyunca Tanrı'nın sevgisiyle sarhoş gibiydim. İnsanlar bana, "Neyin var? Çok farklısın. İnanamıyorum, Joyce" deyip duruyorlardı. Bu insanlar üç hafta sonra bana gelip, "Hayatında ne oldu?" dediler.

Onları değiştigiime ikna etmek için tek bir şey bile söylemem gerekmedi. Değiştigiimi görebiliyorlardı. Eğer Tanrı'nın sevgisinde hareket ederseniz, her zaman gülümsüyor olacaksınız. Güzel olacaksınız. Enerjiniz ve kuvvetiniz olacak. İnsanlara hizmet edebileceksiniz, çünkü Kutsal Ruh'la o kadar dolu olacaksınız ki, gereksininiz ne olursa olsun karşılanacaktır.

Tanrı'nın Sevgisi Sizi Deęiřtirecektir 71

Kendi kendinize, "*Tanrı beni seviyor. Haleluya, Tanrı beni seviyor! Ben O'nun biricik çocuęuyum. Tanrı beni seviyor!*" deyin. řimdi büyük bir iman sıçrayıřı yapın ve iman edin.

Tanrı *sizi* gerçekten seviyor!

Kurtuluş Duası

Tanrı sizi seviyor ve sizinle kişisel bir ilişki kurmak istiyor. Henüz İsa Mesih'i Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak kabul etmediyseniz, şimdi bunu yapabilirsiniz. Şimdi yüreğinizi O'na açın ve şu duayı edin.

"Göksel Baba, Sana karşı günah işlediğimi biliyorum. Lütfen beni bağışla. Beni temiz kıl. Oğlun İsa Mesih'e güveneceğime söz veriyorum. İnaniyorum ki O benim yerime öldü – çarmıhta öldüğünde günahlarımı Kendi üzerine aldı. Yine inaniyorum ki O ölümden dirildi. Şimdi İsa Mesih'e hayatımı teslim ediyorum.

Göksel Baba, bağışladığın ve sonsuz yaşam armağanını verdiğin için teşekkür ederim. Senin arzu ettiğin gibi yaşamam için lütfen yardım et. İsa'nın adıyla, Amin."

Eğer yürekten dua ettiyseniz, Tanrı sizi kabul etti, temiz kıldı ve ruhsal

74 Onları Sevdiğimi Söyleyin

ölümün tutsaklığından azat etti. Zaman ayırıp aşağıdaki Kutsal Kitap ayetlerine bakın ve O'nunla yürüyeceğiniz yeni yaşamınızda Tanrı'nın size konuşmasını isteyin.

Yuhanna 3:16 1.Korintliler 15:3-4
Efesliler 1:4 Efesliler 2:8-9
1.Yuhanna 1:9 1.Yuhanna 4:14-15
1.Yuhanna 5:1 1.Yuhanna 5:12-13

Tanrı'ya, sizi Mesih'le olan ilişkinizde büyütecek Kutsal Kitap temelli bir kilise bulmakta yardım etmesi için dua edin. Tanrı her zaman sizindir. Size önderlik edecek ve sizin için hazırladığı bol yaşamı nasıl yaşamanız gerektiğini gösterecektir.

Yazar Hakkında

Joyce Meyer, Tanrı Sözü'nü 1976 yılından beri öğretmektedir. 1980 yılından beri de Rab'bin hizmetinde tam gün çalışmaktadır. St. Louis, Missouri'deki Life Christian Center'de yardımcı önder olarak, "Tanrı Sözü'nde Yaşam" adlı haftalık bir toplantı oluşturmuş, koordine etmiş ve burada öğretmenlik yapmıştır. Beş yıldan uzun bir süre sonra Rab bunu sona erdirmiş ve onu kendi hizmetini kurmaya ve ismini "Tanrı Sözü'nde Yaşam, A.Ş." koymaya yöneltmiştir.

Joyce'un, "Tanrı Sözü'nde Yaşam" adlı radyo programı A.B.D'nin her yerinde 250 radyo istasyonunda yayınlanmaktadır. Joyce Meyer'in 30 dakikalık "Tanrı Sözü'nde Yaşam" adlı televizyon programı 1993 yılında başlamış, Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerinde ve birkaç yabancı ülkede yayınlanmıştır. Öğreti kasetleri uluslararası düzeyde dinle-

nilmektedir. Kendisi Tanrı Sözü'nde Yaşam konferansları düzenleyerek ve yerel kiliselerde konuşmalar yaparak sık sık seyahat etmektedir.

Joyce ve Tanrı Sözü'nde Yaşam'ın işletmecisi olan kocası Dave, 31 yıldır evliler ve dört çocukları var. Çocuklarının dördü de evli, eşleriyle beraber, Dave ve Joyce'la birlikte bu hizmette çalışmaktadırlar. Joyce ve Dave, St. Louis'in bir sayfiyesi olan Fenton, Missouri'de oturmaktadırlar.

Joyce, hayatındaki çağrının inanlıları Tanrı Sözü'nde sağlamlaştırmak olduğuna inanmaktadır. "İsa, köleleri özgür kılmak için öldü. Fakat birçok Hıristiyan'ın, günlük yaşamında ya çok az bir zafer vardır ya da hiç yoktur" demektedir. Yıllar önce kendisi de aynı durumda bulunmuş olan ve Tanrı'nın Söz'ünü yaşamına uygulamakla zaferli bir yaşam sürme özgürlüğüne kavuşmuş olan Joyce, tutsakları özgür kılmak ve külleri güzellikle takas etmek üzere donanmış olarak yola çıkıyor.

Kaynak katalogu ve hayatınıza tam şifa getirmek için size gereken kasetleri nasıl alabileceğiniz konusunda daha çok bilgi için Joyce Meyer'in ofisine yazınız. Katalog ve kasetler İngilizce olarak mevcuttur.

Sadece "Çöl Düşünceleri" başlıklı VCD'yi Türkçe olarak Yaşam Hizmetleri'nden satın alabilirsiniz.

Joyce Meyer
Tanrı Sözü'nde Yaşam
P.O. Box 655
Fenton, Missouri 63026, USA
Tel: (314) 349-0303