



EVLİLİK  
HİKÂYESİ

JOHN & LISA  
**BEVERE**

Sevgili dostum,

Bu kitabı aldığın için çok mutluyuz! Sen cennetin sevinci ve zevkisin. Tanrı'nın en büyük arzusu seni tanımak ve senin tarafından tanınmak. O'nunla ilişkisinde büyüdükçe, O'nun yüreğini etrafındakilere açıklama hizmetinde seni ortaklığa davet ediyor. Elçi Pavlus'un Korintliler'e yazdığı gibi bizler Mesih'in elçileriyiz, yani dünyaya konuşmak için kullandığı habercileri ve temsilcileriyiz.

Evlilik Tanrı'nın doğasını açığa vurduğumuz en çarpıcı yollardan biridir. Mesih'le Gelini olan Kilise arasındaki kutsal ilişkinin bir resmidir. Her birlik (zorluklar, acılar ya da hatalarla dolu olanlar dahil) birçoklarının yararı için sevgi, sevinç ve esenlik yetiştirme potansiyeline sahiptir.

Rab bu mesajı sizlerle ve dünya genelindeki önderlerle paylaşmamız için yüreğimizi harekete geçirdi. Bütün medeni hallerde ve evliliğin her döneminde olan insanları ilgilendiren bir öğretilerdir. Lütfen bu öğretiyi tüm sevginin ve desteğinizle alın ve tanıdıklarınızla paylaşın. Tanrı'nın bereketlediği eşsiz aşk hikâyenizi yazmanız için hem sana ve hem de bu konuda yönlendirdiğin kişilere yardımcı olacağına inanıyoruz.

Evliliğimiz denenmelerden ve zorluklardan payını aldı, ancak Tanrı'nın sadakatini gördük. Tanrı hayatlarımızı her alanda büyütme için evliliği kullandı ve senin için de aynı şeyi yapmak istiyor! Bu sayfaları okurken kendine ait güzel bir hikâye yazmak için cesaretlenmen ve donanımlı olman için dua ediyoruz.

Bu mesajın seni ve sevdiğini nasıl etkilediğini işitmekten büyük sevinç duyuyoruz!

Mesih'te



JohnBevere@ymail.com

LisaBevere@ymail.com

Messenger  
International  
MessengerInternational.org



# EVLİLİK HİKÂYESİ

**JOHN & LISA  
BEVERE**

## **The Story of Marriage by John Bevere, Turkish**

© 2021 Messenger International

[www.MessengerInternational.org](http://www.MessengerInternational.org)

Originally published in English as The Story of Marriage  
Additional resources in Turkish by John and Lisa Bevere are available  
for free download and video streaming at: **MessengerX.com** and on the  
**MessengerX** App.

To contact the author: [JohnBevere@ymail.com](mailto:JohnBevere@ymail.com)

This book is a gift from Messenger International and is  
NOT FOR SALE

## **Evlilik Hikâyesi, Yazar John Bevere, Türkçe**

© 2021 Messenger International

[www.MessengerInternational.org](http://www.MessengerInternational.org)

İngilizce'deki özgün adı The Story of Marriage  
John ve Lisa Bevere'nin Türkçe yayınlanan diğer yayınlarını  
**MessengerX.com** sitesinden ve **MessengerX** uygulamasından ücretsiz indirebilir  
ve online seyredebilirsiniz.

Yazarla iletişim kurmak için: [JohnBevere@ymail.com](mailto:JohnBevere@ymail.com)

Bu kitap Uluslararası Messenger hizmetinin bir hediyesidir ve  
SATILIK DEĞİLDİR



App Store, ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı Apple Inc. şirketinin ticari bir markasıdır.  
Google Play ve Google Play logo ise Google LLC şirketinin ticari markalarıdır.

## Teşekkürler

*Çocuklarımıza, eşlerine ve torunlarımıza; birçok bakımdan evlilik hikâyemizin yazılmış olmasının nedenleri sizsiniz. Her birinizin yetiştiğini ve birbirinizi sevdiğini görmek bize büyük sevinç veriyor.*

*Cesur Addison; senin katkıların ancak sonsuzlukta tam karşılığını alacak. Bunu sen olmadan yapamazdık demek eksik kalır. Azimle çalıştığın ve hayatlara dokunacak bir hizmet oluşturmak için Kutsal Ruh'un bilgeliğiyle sözlerimizi gözden geçirdiğin için teşekkürler.*

*Sevgili, hikmetli Jaylyn; sevimli tutumun ve mükemmel gayretin Evlilik Hikâyesi'nin dokusuna işlendi. Bu alanda ettiğin her şey hayatına bereket getirsin.*

*Vincent ve Allison'a; Tanrı sözü paylaşımlarını hazırlamamıza yardım ettiğiniz için teşekkürler. Çalışmanız bu kitabı zenginleştirdi ve büyüttü.*

*Uluslararası Messenger takımının üyelerine ve ortaklarına; bize destek olduğunuz için teşekkürler. İsa Mesih'in görkemli Müjdesi'ni dünya uluslarına ulaştırma yolculuğunda bizimle yürüyecek daha sadık ve hakiki dostlar bulamazdık.*

*Baba Tanrımız; her şeyden önce, tükenmeyen sevgin için Sana şükrederiz; Kralımız İsa, değerli canını verdiği için Sana şükrederiz ve Kutsal Ruh, şaşırtıcı gücün, tesellin, öğretin ve yakın paydaşlığın için Sana şükrederiz! Bizi asla terk etmediğin ve yüz üstü bırakmadığın için şükrederiz.*



# İÇİNDEKİLER

BU İNTERAKTİF KİTAP HAKKINDA.....	6
GİRİŞ.....	7
1. ÖZGÜN TASARI.....	9
2. SONUNU DÜŞÜNEREK BAŞLAYIN.....	43
3. GÜVERTEYİ TEMİZLEYİN.....	77
4. AYAĞA KALKIN VE İNŞA EDİN.....	115
5. CİNSEL YAKINLIK.....	147
6. YENİDEN BAŞLAYIN.....	181
EK: KURTULUŞA NASIL KAVUŞURUZ?.....	211

# Bu İnteraktif Kitap Hakkında

Bu kitap tıpkı herhangi bir kitap gibi başından sonuna kadar okunabilir. Ancak daha kişisel bir deneyim için seçmeli interaktif yönlerini keşfetmenizi teşvik ediyoruz:

Kitabın her bölümü, önerilen beş günlük okuma pasajını ve bölüm sonlarında yer alan ilgili paylaşımları içerir. Her gün bir adet okuma pasajı ve paylaşım tamamlamayı tercih edebilirsiniz ya da bunları kendi tercihinize göre uyarlayabilirsiniz. Grup çalışmasına katılanların, her hafta bir bölümün okuma pasajını ve ilgili paylaşımı tamamlamasını öneririz.

Eğer bu kitabı Evlilik Hikâyesi konulu Messenger serisi çalışmasının parçası olarak okuyorsanız, haftalık öğreti seansını izlemenizi ya da dinlemenizi ve tartışma sorularını grup olarak cevaplandırmanızı tavsiye ederiz. Sonra, kitaptaki bölümü okuyun ve paylaşımları tamamlayın. Bu kitapta her bölüm için bir adet öğreti seansı vardır. Her bölümdeki tartışma soruları günlük paylaşımlardan sonra gelir.

İyi okumalar!



# Giriş

Belki de şöyle soruyorsunuz, “Evlilik hakkında neden bir mesaj daha?” Bizim de ilk tepkimiz buydu.

Bu kitabı yazmamızın üç nedeni var. Birincisi Tanrı'nın bizi yönlendirdiğini hissettik. İkincisi çocuklarımız ve çalışanlarımız istedi. Ve son olarak, içinizden birçok kişi bunu talep etti.

Piyasada evlilik hakkında yazılmış çok sayıda mükemmel kaynaklar olduğunu biliyorduk ve bunların çoğundan biz de yararlandık. Ancak biraz yakından baktığımızda bir boşluk fark ettik. Bu kaynakların önemli bir kısmının ağırlıklı olarak eşlerden birinin ya da diğerinin bakış açısıyla yazıldığını keşfettik. Harika bir evlilik harika bir ortaklığın ürünüdür, bu nedenle bu konuyu birlikte paylaşmanın değerli olduğuna inanıyoruz.

Ayrıca her hikâyenin birbirinden farklı olduğunu biliyoruz ve buna bizimki de dahil. Doğrusunu söylemek gerekirse, ikimiz de güçlü iradeli kişileriz. Otuz yıldan fazladır evliyiz ve bu yıllar boyunca kendimize özgü zorluklardan geçtik. Yaşadığımız sorunların özgün olduğunu anladığımız için bakış açımızın da öyle olacağını gördük.

Üstelik evliliğin sınırlayıcı bir kap olmadığını görmeleri için erkekleri ve kadınları teşvik etmek istedik. Herkesin kendi evliliğini kişisel ihtiyaçlarına ve Tanrı'nın amacına en uygun biçimde tasarlama hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Bu kitabın kendi özgün hikâyenizi keşfetmenize ve yazmanıza yardımcı olmasını umuyoruz.

## Bu Kitap Kimin İçin?

Bu kitap evliliğe hazırlananlar, evliler ve evlilik konusunda daha derin bir anlayış kazanmak isteyen herkes içindir.

Bol miktarda boşanmanın ve çarpıklığın olduğu bir çağda yaşadığımızdan, birçokları evlilik hikâyesine başlamaktan bile korkar hale gelmiştir. Tanık olduğunuz şeylerin gelecekte sizi bekleyenleri tanımlaması gerekmez.

Ayrıca hikâyelerinde beğenmedikleri bir bölüme gelince tuzağa düştüğünü hissedenler vardır. Evlilik hikâyenizi kapamanızı istemiyoruz. Sayfayı çevirmenize yardımcı olmak istiyoruz.

Bunun yanı sıra aşk hikâyelerinin asla sona ermeyeceğine inanan, ancak boşanma ya da eşin kaybedilmesi nedeniyle sayfalarının hoyratça koparılmış

olduđunu zanneden sayısız arkadaşlarımız var. Hikâyeniz sona ermedi.

Elinizdeki bu kitap evliliđin her açısını ele alan kapsamlı bir eser deđildir. Bu konu hakkında ciltlerce kitaplar yazılabilir ve tüm cevaplar bizde yok. Gene de en zayıf olduđumuz anlarımızın birçođunu içeren hikâyemizi kaleme almaya karar verdik, çünkü neler yaşadığımızı biliyoruz ve başkalarına yardımcı olacağına inanıyoruz.

Son olarak, İsa her çağda evliliđin anlatmaya deđer bir hikâyeye olduđunu düşünüyor. O, bize olan sevgisini evliliđe benzetiyor. Bu sayfaların bekâr ya da evli, genç ya da yaşça olgun olsun tüm okuyucuların imanını, umudunu ve sevgisini alevlendirmesi için dua ediyoruz. Yeniden hayal kurmanız için size meydan okuyoruz!



— BİR —

## ÖZGÜN TASARI

*Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacıyla iyiyile kötüyü bilme ağacı vardı.*

— Yaratılış 2:9

### 1. Gün

Bir zamanlar ortasında iki ağacın yer aldığı bir bahçe vardı. Muhtemelen bildiğiniz gibi, burası sıradan bir bahçe değildi. Mücadelenin ve yozlaşmanın var olmadığı bir yerdi. Irmaklar Aden'in topraklarını suluyor, bahçede yaşayan tüm canlılara saf, kristal gibi berrak sular sağlıyordu.

Böyle bir ortamda yetişen ağaçların muhteşem görüntüsünü ancak hayal edebiliriz. Her birisi, verimli bir toprağa kök salmış, taptaze sularla canlanan, parlak, ama ılıman güneş ışığıyla beslenen kusursuz yaşamın birer simgesiydi. Bahçede birçok ağaç vardı, ama Kutsal Yazılar sadece ikisinden bahseder: yaşam ağacı ve iyiyile kötüyü bilme ağacı. Bunların ikisi de şimdiki düşmüş dünyanın asla bilmediği tertemiz ve kirlenmemiş koşulların tadını çıkarıyordu. Ancak ağaçların biri yaşam, diğeri ise ölüm doğuruyordu.

Muhtemelen bu hikâyeyi daha önce duydunuz, çünkü her evlilik hikâyesinin kökeninde Aden Bahçesi'ndeki bu iki ağaç vardır. Evliliklerimiz birçok bakımdan ağaçların yaşamına benzetilebilir. Evlilikler farklı dönemlerde farklı oranlarda büyürler ve olgun köklerle temellendiklerinde

en iyi seviyeye ulaşırlar. Hem meyve verdikleri hem de kısır kaldıkları mevsimlerden geçerler. İstisnai bir büyüme gösterdikleri ve büyümenin durduğu yıllar görürler. Her evlilik kendilerine özgü iklimden, çeşitli mevsimlerden ve yıpratıcı fırtınalardan etkilenir, ancak evlilikler hayatın sürekli değişen rüzgârlarına karşı sığınaktır.

Bu kitabın kapak resmi bir ağaç gövdesinin kesitidir. Ağacın gövdesinde gördüğümüz halkalar dizisi aslında ağacın yaşam hikâyesi, yolculuğunun ayak izleridir.

Birçoğumuz okulda temel dendroloji (odunsu bitkilerle uğraşan bilim dalı) öğrendik ve gövde kesitindeki halkaların bir ağacın yaşını kabaca belirlediğini biliyoruz. Bir ağacın halkalarını saymayı becerebilsek bile, dendrolojist olmaktan çok uzağız (ağaçları sevmemize rağmen). Ağacın yaşına ek olarak, ağaç bilimi uzmanları sadece gövde kesitini inceleyerek ağacın hayatına dair en küçük ayrıntıları dahi verebilirler. Eğitimli bir göz için ağacın her halkası bir hikâye anlatır. Değişen halka genişlikleri ağacın ılıman mı yoksa ağır kış koşullarından mı geçtiğini, kurak mı yoksa bol yağışlı bir mevsim mi geçirdiğini gösterir. Ayrıntılı bir inceleme ağacın gördüğü zararları ve geçirdiği hastalıkları ortaya çıkarır. Biçim olarak dairesel ve doğası bakımından özgün olan her halka, ağacın mevsimlerle geçen bir yılını resmeder.

Evliliğin her yılı da bir ağaç halkasına benzetilebilir; biçimsel olarak dairesel ve doğası bakımından özgün. Evlilik yıldönümleri bir yılın bitişi ve bir sonrakinin başlangıcını not eder. Evlilik yıldönümü özellikle belirtilir, ama takvim yılını dolduran aylar, haftalar ve günler sevincin, acının, emeğin ve hatta sürprizlerin birleşimidir.

## Sizin Hikâyeniz

Bu yolculuğa bizimle birlikte başlarken, hikâyenizle (ya da gelecek hikâyenizle) ilgili şunu unutmayın: o size ait. Her hayat ve evlilik sevinçlerin, zaferlerin ve zorlukların bir birleşimidir. Uzun zamandan beri Kilise çoğunlukla evliliklerimizi rahatsız eden sorunlar için genel reçeteler sunmakla yetindi. “Kadınlar, bağımlı olun. Kocalar, sevin” denildiğini işittik. Bu söz gerçek ve değerli olmasına rağmen, evliliği bina ederken herkese uyumlu tek bir rehber yoktur, çünkü her evlilik kendine özgü parmak izine sahiptir.

Buna şu şekilde bakalım. Her evin tasarımında bir temel, taşıyıcı duvarlar

ve çatı vardır, ama mimar evin içinde yaşayanların belirli ihtiyaçlarına ve isteklerine göre tasarımı çeşitlendirmek için yaratıcılığını kullanmakta özgürdür. Evliliklerimizde de durum aynıdır. Bize en iyi biçimde uymaları için onları tasarlama özgürlüğüne sahibiz. Her alan farklı görünmeli ve hayatın mevsimleriyle birlikte değişmekte özgür olmalıdır. Örneğin bizim evliliğimizde anne babalığın artık baskın rolümüz olmayacağı bir döneme giriyoruz. Bunun anlamı evimizin kısa süre içinde eskiden olduğu kadar çok sayıda yatak odasına ihtiyacı olmayacağıdır. Evliliklerimizdeki bu tür değişimler mevsimlerin değişimi kadar doğaldır. Bütün bunlar normaldir.

Evliliğinizi Tanrı'nın olmasını istediği duruma yöneltecek evrensel, ebedi gerçekler ve değerler vardır. Tanrı her evliliğin sevgi, saygı, sevinç, bağlılık, sağlıklı, sadakat, içtenlik ve miras üzerine kurulmasını ister. Ama bu yapıtaşlarının hayatınızda ifade edilme biçimi kişiliğinizin özgünlüğünü ve evliliğinizin mevsimini yansıtacaktır. Tanrı başlıca ilkeleri ana hatlarıyla belirler, ancak ayrıntılarda sizin ifadenizin görünmesine izin verir.

Tanrı çeşitliliği sever. Kâinata bir an bakmak bunu doğrulamaktadır. Daha en başta bütün çiftlerin genel bir evlilik kalıbında olmadığını net olarak ifade etmek isteriz. Günümüzde, eşlerin ikisi de çoğunlukla evin dışında çalışıyor (2012 yılında Amerika'da çalışma yaşında olan kadınların yaklaşık %60'ı iş gücünde aktif rol alıyordu) ve bir kadın kocasından daha fazla para kazanabiliyor. Kadının gelir elde edebilme yeteneği, kocasına bağımlı olmadığı ya da kocasının önder olmadığı anlamına gelmez. Sadece ev halkının gelirine ikisinin de katkı yaptığı ve evliliklerinin muhtemelen ninelerinin ve dedelerinin evliliklerinden farklı görüldüğü anlamına gelir.

Bizim evliliğimiz böyle. İkimiz de çalışıyoruz ve evliliğimizin dışında ikimiz de önderiz. Bazen birlikte çalışıyoruz (bu kitapta olduğu gibi), bazen ayrı çalışıyoruz, ama evliliğimizin hedefi ve temelde yatan değerlerimiz zayıflamıyor. Karı koca ilişkisi içindeki rollerimiz gelir üretme kapasitemize göre değişmez.

O ilk bahçede Tanrı hem Adem'e hem de Havva'ya verimli olup çoğalmalarını buyurdu. Havva'nın evde oturup Adem'in çoğalttıklarını idare etmesi gerektiğini söylemedi. Özdeyişler 31. bölümde sözü edilen erdemli kadın müthiş bir ev idarecisi ve girişimcidir. Eğer evliliğiniz için size doğru gelen buysa, böyle yapın! Ya da içinizden biri, çocuğunuz olsun ya da olmasın evde tam zamanlı kalmak isteyebilir. Bu yaklaşımlarda hatalı bir şey yoktur.

İlk bakışta başkaları için iyi çalışan bir şeyin herkes için işe yarayacağını

varsaymak doğal görünür. Ama her cephede benzersiz güçlüklerle yüzleştığımız benzersiz günlerde yaşıyoruz. Evliliğinizin güçlü olmasını istiyoruz. Bunun için, bir başkasının hayallerinin evliliğini değil, kendi hayallerinizin evliliğini inşa etme özgürlüğüne sahip olmalısınız.

Evliliğinizi zamanın başlangıcından önce sizin için belirlediği özel bir birlikteliğe nasıl dönüştüreceğini ebedi gerçekleri aracılığıyla göstermesi için Gerçeğin Ruhu'na yaklaşmanızı istiyoruz.

## 2. Gün

### Hikâyenize Meydan Okunduğunda

Bir yolculukta geçen yılların sayısı hikâyenin tamamını anlatmaz. Elli yıllık bir evlilik zorluklarla ya da kalıcı bir saadetle geçen bir elli yıl olabilir. Ama esasen evlilik, değişken ve çeşitli mevsimlerden meydana gelen bir kolaj gibidir.

Bu kitabın kapağındaki ağaç kesitine bakarsanız, her halkayla birlikte ağacın çapının büyüdüğü aşikârdır. Bir yıl ister zorlukla ister bollukla geçmiş olsun, her durumda yolculuğun hikâyesini ve anlamını genişletti. John Bunyan'ın üç yüz yıldan fazladır basımı süren büyük eseri *Çarmıh Yolcusu*, eğer Christian (hikâyenin başkahramanı) Umutsuzluk Bataklığı'ndan geçmeden ya da Çaresizlik Devi'ni alt etmeden Göksel Kent'e (varacağı hedef) varmış olsaydı kalıcı bir şaheser olur muydu? Sevinçlerin ve zorlukların karmaşık dalgalanmaları olmaksızın hikâyesi sıkıcı ve olaysız geçecekti. Christian'ın hikâyesini okunmaya değer kılan şey, katlandığı ve sonunda galip geldiği tehlikelerdir. Evliliklerimizde karşılaştığımız güçlükler, hikâyelerimizi benzer bir heyecan ve anlamla doldurma potansiyeline sahiptir.

Cesaretsizliğe düştüğünüz anları hor görmeyin. Tanrı'nın lütfuna dayanmak ve duygusal ve ruhsal kapasitenizin sınırlarını aşan tanrısal gücü keşfetmek için bunları kullanın. Otuz yıldan fazla süren evliliğimizde, en karanlık görünen anların daha sonradan yolumuzu aydınlatan fenerler olduğunu keşfettik. Bizi ayağa kalkmamız ve mücadele etmemiz için zorladılar. Şimdiki sıkıntılarınız hikâyenizin en harika anları olabilir.

## Evliliğin Ruhı

Evlilik hikâyesine girmeden önce, amacını keşfetmek için biraz zaman ayıralım. Evliliğin müthiş bir şey olduğuna kuşku yok, ama bazı zamanlar acılı bir süreçtir. Eğer bir sürecin amacını anlarsak, acılarına karşı daha sabırlı olma eğilimi gösteririz. Örneğin, tedavinin sonunda dinmek bilmeyen bir diş ağrısından kurtulacağınızı biliyorsanız, diş hekiminin koltuğunda geçireceğiniz birkaç saate katlanabilirsiniz. Evliliğinizde de muhtemelen plajda bir gezintiden çok diş hekimi koltuğunda gibi hissettiğiniz zamanlar yaşamışsınızdır (eğer hâlâ yaşamadıysanız, yaşayacaksınız). İşte o acılı anlarda amacınızın farkında olmanız son derece hayati önemdedir.

Günümüzde evliliğin amacı sorgulanıyor ve birçok insan birlikteliklerinin amacını anlamadıkları için çalkantılı sular teknelerini sarstığında kendilerini çabucak dışarıya atmaya kalkıyor. Diğerleri, evlilik kurumunun tümüyle bozuk olduğunu, yeniden tartışılması ya da ortadan kaldırılması gerektiğini ileri sürüyorlar. Hatta bazıları evlilik antlaşmalarının belirli bir süreyle sınırlandırılması gerektiğini beyan ediyor; görünüşe göre, sonsuza dek bağlılık taahhüdü bazıları için çok fazla. Bu kişiler, yarın ne hissedeceğimizi kontrol edemezken, bundan yirmi yıl sonra nasıl hissedeceğimizle ilgili kararlar vermenin gerçek dışı olduğunu düşünüyorlar.

Ünlü Hip-hop müzik grubu *OutKast* "Bayan Jackson" adlı şarkılarında popüler bir duyguyu ifade ediyor:

Ben ve kızın  
 Özel bir ilişki yaşadık  
 Sen buna gençlik aşkı diyorsun  
 Bizse olgun sevgi diyoruz  
 Umarım sonsuza dek böyle hissederiz  
 Harika bir piknik planlayabilirsin  
 Ama havanın bozacağını tahmin edemezsin

"Bayan Jackson" adlı bu şarkı, bir adamın hamile bıraktığı, ama artık aşık olmadığı genç bir kızın annesinden özür dilemesi hakkındadır. Ne yazık ki, bu şarkı aşk ve evlilik konusunda yaygın bir görüşü güzelce ifade eder: bunların amacı beni iyi hissettirmektir. Bu bakış açısı, doğru ve yanlış bize duygularımızın söylediği ve onları yönetme yeteneğimiz olmadığı inançlarına dayanır. Eğer mutlu hissetmiyorsam, o zaman belli ki, bir

değişiklik yapmalıyım. Ne de olsa, nasıl ki mevsimlerin değişimini kontrol edemiyorsam, nasıl hissettiğimi de kontrol edemem. Ya da OutKast'ın dile getirdiği gibi, harika bir piknik planlayabilirsin, ama havanın bozacağını tahmin edemezsin.

Ayrıca evlilik tanımının zamanın ruhuyla uyumlu hale getirilmesini isteyenler vardır. “Neden daha esnek olamıyoruz? Eğer bu kurum devam edecekse, bir erkekle bir başka erkek ve bir kadınla bir başka kadın arasındaki birliktelikleri de içermelidir” diyenler vardır. Hatta bazı ünlüler evlilik koşulları yeniden görüşülene dek evlenmeyi reddediyorlar. (Açık konuşmak gerekirse, her evlilik gelişmeli ve duruma uygun olmalı, ama evliliğin tanımı ve evliliğe iştirak edenler değişmez.)

O zaman kimi dinlemeliyiz? Evliliği tanımlamak ya da yeniden tanımlamak hakkı kime aittir? Evliliğin hayatlarımızı nasıl etkilemesi gerektiğini bize söyleme yetkisine kim sahiptir?

Bu hakkın sadece Tanrı'nın elinde olduğuna iman ediyoruz. Tanrı'nın Sözü diyor ki:

Tanrı sizi tek beden ve ruh yapmadı mı? Neden tek? Çünkü O kendisine özgü bir soy arıyordu. Onun için kendinize dikkat edin, hiçbiriniz gençken evlendiği karısına ihanet etmesin. (Malaki 2:15)

Bu ayet hiçbir kuşkuya yer bırakmaz: “Evliliği siz değil, Tanrı yarattı.” Sadece evliliği yaratmakla kalmadı, ayrıca iki insanın tek olma sürecine de kişisel olarak dahil olmaktadır. Her evlilik bazısı basit, bazısı son derece karmaşık birçok farklı öğeden oluşur, ancak Tanrı evliliğin en samimi ayrıntılarına Ruh'uyla can verir (yaşam sağlar).

Malaki 2:15'te şöyle yazar, “Çünkü O kendisine özgü bir soy arıyordu.” Diğer bir deyişle, Tanrı evlilikte insanların yaratıcı ifadelerine izin verir, ama evliliğin ne olduğu ve kimleri içerdiği konusunda Yaratıcı olarak tüm hakları elinde tutar. Evlilik O'nun rızası ve katılımı olmadan yeniden yaratılmaz ve O temel konularda nettir: “Ben RAB'bim, değişmem” (Malaki 3:6).

## Yeniden Aden Bahçesi'ne

Bahçeye geri dönelim. İki ağacı hatırladınız mı? Bunlardan iyiyle kötüyü bilme ağacı, meyvesi Adem ve Havva'ya yasak olan tek ağaçtı. Tanrı, o ağacın meyvesini yedikleri takdirde öleceklerini söyleyerek onları uyardı.



Ama ağacın çekiciliği Tanrı'nın uyarısına kulaklarını kapamalarına ve yasaklı meyveyi yemelerine neden oldu.

Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi. (Yaratılış 3:6)

Aslında bu bahçedeki birçok ağaç güzeldi ve meyvelerinin tadı nefisti. Ama bir insanı Tanrı statüsüne yükseltme gücüne sahip bir ağaç bambaşka bir olguydu. Havva, kendisine verilmiş olandan daha fazlasının var olduğunu düşündü. Kadının sahip olmaması gereken bir şeye el uzatması (Tanrı'yla eşitlik) ve sonuçta elde etme potansiyeline sahip olduğu bir şeyi (bilgelik) kaybetmesi hayret vericidir.

Adem ve Havva, Tanrı'nın etkisinden ve yetkisinden ayrı olarak Tanrı gibi olmayı arzuladılar. Almalarına izin olmayan bir role sarıldılar. Bu tutumları soylarından gelen bir başkasının yaptığı seçimin tam zıttıdır:

Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sınıksız sarılacak bir hak saymadı. (Filipililer 2:6)

Adem ve Havva Tanrı'nın suretinde yaratıldılar, ama O'na eşit değillerdi. Bir şeyin *sureti* onun tümünün temsilini değil, yansımasını çağırır. Tanrı'yla eşit olmakla ilgili sahte vaat, erkeğin ve kadının bir şey kazandıklarını düşünmelerine neden oldu, ama aslında ikisi de kaybetti. Bilgelik kazanmadılar; bir aldatmacayı kabul ettiler.

Aldanmış ve itaatsiz çift bahçeden kovuldu. Bir daha asla yaşam ağacının meyvesine erişmeyeceklerdi. Bu yaşam meyvesi olmaksızın, Adem ve Havva ölüme mahkûmdu. Öldüler ve bahçeleri uzun bir süreden beri ortada yok. Ancak bir bakıma hâlâ yaşıyorlar, çünkü biz onların soyundan geliyoruz. Erkekler ve kadınlar artık bu dünyada ölümsüzlüğe sahip değiller, ama evlilik hayatın üreme yoluyla devam etmesinin yoludur.

İyi haber şu ki, Mesih'in çarmıhı artık bizim nihai yaşam ağacımızdır. Bahçede kaybedilen her şeyi geri kazandırır. Ve Tanrı'yı yücelten bir evlilik, yaşamı sürdüren bir ağaç işlevi görebilir. Hem miras hem de cinsel ilişki için gerekli altyapıyı sağlar. İşte bu nedenle evliliği onurlandırmamız, ruhunu korumamız ve birbirimizi içten sevmemiz Tanrı için çok önemlidir.

Bahçeyle günümüz arasında önemli bir olgunun anlamını yitirdiğini

görmemiz için ilişki uzmanı olmamız gerekmez. Çok sayıda evlilik, yaşamı sürdüren bir ağaç olmaktan uzaktır. Boşanma, zina, hayal kırıklığı, mutsuzluk ve güceniklik evliliklerimizi ve yuvalarımızı harap eder. Sevgideki bu azalma nedeniyle birçok insan evliliğin amacını ya da neden evlenmek isteyeceklerini anlamaz. Bazı evlilerse sadece çapraz ateş altında hayatta kalmaya çalışırlar. Onlar için evlilik güvenli bir liman değil, bir savaş alanıdır.

### 3. Gün

## Sevginin Kaynağı

Nitekim şöyle yazılmıştır: “Sizin yüzünüzden uluslar arasında Tanrı’nın adına küfrediliyor.” (Romalılar 2:24)

Mesih’in Bedeni olan bizler doğru yaşamadığımız ve sevmediğimiz takdirde, insanlar Tanrı’nın adına küfredecektir. Bu şaşırtıcı değildir, çünkü eğer kendimize “Hristiyan” (Mesihçi) diyorsak, Mesih’in elçileri olduğumuzu söylüyoruz. Elçi Pavlus şöyle yazdı:

Şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih’te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti. Böylece, Tanrı aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih’in adına elçilik ediyor... (2. Korintliler 5:19-20)

Bir elçi yetkili bir haberci ya da temsilcidir. Hristiyanlar olarak Mesih adına konuşuyoruz. Ne ayrıcalık! Tanrı’nın barıştırma hizmetine ortak olmaya davet edildik, hatta bunun için görevlendirildik. Sözlerimizle ve eylemlerimizle Tanrı adına konuşuruz. Hayattaki amacımız budur. Yeryüzünde egemenliğini genişleten Tanrı’nın emektaşlarıyız.

O halde Mesih, biz elçilerin ne yapmasını istedi? İsa Mesih şöyle dedi: “Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin” (Yuhanna 13:34).

Çok şükür ki, bu misyon kendi irade gücümüzle başarmamız gereken bir şey değildir. Kutsal Yazılar’da amacımızı yerine getirmek için öncelikle

Mesih'te bulunmamız, yani çarmıhta sağladığı kurtuluş yoluyla O'nun lütfunun mirasçuları olmamız gerektiği belirtilir. Ancak o zaman O'nun Ruhü'nün dönüştüren gücünde yaşayabilir ve bizi sevdiği gibi birbirimizi sevebiliriz.

Yeni lütuf antlaşması altında Tanrı, verdiği buyrukları yerine getirmemiz için bizi her zaman güçlendirir. Mesih'te olduğumuz için, Ruh'un güçlendirmesi sayesinde evliliklerimizde ve kişisel hayatlarımızda O'nun varlığı ve sevgisi görülecektir. Ancak, O'nun sevgisini sergilememiz için önce bizim deneyim etmemiz şarttır. Efesliler 3:16-19'da Pavlus, Mesih'in sevgisinin gücünü almanın anahtarını sunar:

Baba'nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhü'yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.

Mesih'in sevgisi hakkında esin almak için öncelikle Tanrı'nın, Ruhü'yla bizi iç varlığımızda kudretle güçlendirmesine izin vermeliyiz. Ama eğer hayatınızı O'na teslim etmediyseniz, bu mümkün olmaz. Hayatınız O'na ait olduğunda O'nun sevgisinde sürekli büyüme fırsatınız olacaktır; bu büyüme sizi eksiksiz ve dolu bir yaşama yönlendiren bir yolculuktur. (Hayatınızı Mesih'e vermek hakkında daha fazla öğrenmek için bkz. EK)

Pavlus Mesih'in sevgisini tanımanın verdiği güç hakkında yazdıktan sadece iki ayet sonra bu gücün amacını açıklar:

Bu nedenle, Rab'bin uğruna tutuklu olan ben, **aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı** rica ederim. Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörülle davranın. Ruh'un birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. (Efesliler 4:1-3)

Pavlus'un "aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamak" ifadesine dikkat edin. Bir kez daha amacımızdan söz ediyor: Tanrı'nın sevgisini, gerçeğini ve yaşamın yolunu (Egemenliği) dünyaya göstermek. Tanrı'nın sevgisini deneyim etmeksizin bunların hiçbiri mümkün değildir. Teorik bilgi bunu yapamaz. Tanrı'nın sevgisini kişisel olarak deneyim ettiğimiz zaman aldığımız çağrıya yaraşır hayatlar ve elbette evlilikler kurmak için güç buluruz.

Bu pasajda Pavlus, evliliklerde en iyi uygulamalar olarak düşünebilecek belirli davranış örneklerini tanımlar: alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun, birbirinize hoşgörüyle davranın ve esenlik içinde birlik olmak için her gayreti gösterin. Efesliler'in sonraki bölümünde evlilikle ilgili Kutsal Kitap'ın en ünlü ayetlerinden bazılarını bulmamız tesadüf değildir. (Unutmayın, bölüm ve ayet numaraları on üçüncü yüzyılda kilise tarafından ilave edildi ve Pavlus'un özgün mektubunda bulunmuyordu.) Acaba Efesliler 1-4. bölümlerde Pavlus, okuyucularının yüreğini evlilikle ilgili paylaşmak üzere olduğu ve Tanrı'nın sevgisini tanımayı gerektiren radikal gerçeklere hazırlıyor olabilir miydi?

O halde gelişim şöyledir: Doğru biçimde sevmeden önce (ister eşinizi ister bir başkasını), Tanrı'nın size olan sevgisinin derinliklerini keşfetmelisiniz. Tanrı'nın sevgisini tanımanız ikinci el bilgiye dayanamaz; kendiniz bizzat deneyim etmelisiniz. Mesih'in sevgisini deneyim ettiğinizde "Tanrı'dan gelen yaşamın ve gücün doluluğuyla dolacaksınız." Ancak o zaman aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşayabilirsiniz. Doğru yaşamının ve sevmenin gücü Tanrı'nın size duyduğu engin sevgiyi yakından tanımaktan kaynaklanır.

## Evliliğin Amacı

Eğer kişisel amacınız yeryüzünde Mesih'in temsilcisi olmaksızın, evliliğinizin amacı nedir?

Bununla başlayalım: Tanrı sevgidir. Sevgi sadece Tanrı'nın yaptığı bir şey değildir. Sevgi O'nun kimliğidir. Evlilik bir sevgi kurumudur ve Tanrı'nın başlattığı ilk kurumdur. Evlilik sadece Tanrı'nın ilk başlattığı kurum değil, ayrıca Kilisesi ve Gelini olan bizlere olan sevgisinin ve adanmışlığının derinliğini ifade etmek için kullandığı şiiresel simgeseliktir. Gelin ve güvey, Kilise'yle Mesih'i temsil eder.

Bu derin simgesellik nedeniyle, evliliğe yapılan saldırıların ardında çok az kişinin fark ettiği daha karanlık, daha derin bir kötü niyet bulunur. Evliliğe, evliliğin tanımına, tasarımına ve tanrısal köklerine yapılan saldırılar politik ya da sosyal ilerlemeyle ilgili olmanın ötesindedir. Kutsal Yazılar, savaşımızın ete ve kana karşı olmadığını ve düşmanımızın bir devlet ya da organizasyon olmadığını açıkça bildirir (bkz. Efesliler 6:12). Tanrı'nın kurduğu birlikteliği saptırmak ve çarpıtmak için sahne ardında çalışan eski bir düşman, yani canlarımızın düşmanı vardır. Bu düşman, Tanrı'nın halkını sevme ve

onlarla ilişki kurma biçimini betimleyen evlilik kurumuna saldırmaktan vazgeçmeyecektir. Şeytan'ın istediği son şey Tanrı'nın bizi değiştiren sevgisini keşfetmemiz ve deneyim etmemizdir. Ancak Tanrı'nın lütfuyla düşmanımızı alt edebilir ve Tanrı'nın evliliklerimiz için arzuladığı her şeye kavuşabiliriz.

## İsa Ne Düşünüyor?

Tanrı sadece evliliği yaratmadı; ayrıca evlilik için değişmeyen bir tasarısı ve amacı vardır. Evliliğin ayrıntılarıyla ilgili tartışmalar binlerce yıldan beri gündemde olmasına rağmen, Tanrı özgün tasarısının arkasında kapı gibi sağlam durmaktadır. İsa'nın evlilikle ilgili en bilindik konuşmalarından birinde bir Ferisi'ye ne söylediğine bakalım:

İsa'nın yanına gelen bazı Ferisiler, O'nu denemek amacıyla şunu sordular: "Bir adamın, herhangi bir nedenle karısını boşaması Kutsal Yasa'ya uygun mudur?" İsa şu karşılığı verdi: "Kutsal Yazılar'ı okumadınız mı? Yaradan başlangıçtan 'İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı' ve şöyle dedi: 'Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.' Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini, insan ayırmasın." (Matta 19:3-6)

Ferisiler neyin yasal olduğunu bilmekle yetiniyordu, ama İsa sevginin gücünü idrak etmelerini istedi.

Tanrı'nın özgün tasarısında erkekler ve kadınları birbirleri için yarattığı gerçeğini inkâr edemeyiz. Evlilikte erkek ve kadın diri birliktelikler kurmak için anne babalarını bırakırlar. İki cinsiyet birleştiğinde hiç kimse artık onları ayırmamalıdır.

## Tanrı Boşanmaya Neden Karşı?

Evlilik kurumunda ayrılık ya da boşanmak, Tanrı'nın eserinin kutsallığını bozmak olarak ifade edilebilir. Boşanmayı büyük bir mesele haline getiren şey evliliğin Tanrı'nın eseri olduğu gerçeğidir.

*Kutsallığı bozmak*, kutsal bir şeye saygısızca davranmaktır. *Kutsallığı bozmak* ifadesinin eş anlamlıları *küfür*, *kirletmek*, *hakaret etmek*, *çiğnemek*, *tahrip etmek* ve *kötülemek* gibi ifadelerdir. Bu aşırı ifadelerin tümü bir şiddet duygusu taşır. Bu ayetlerin her çevirisinde Tanrı'nın birleştirdiğini ayırmanın ciddiyeti güçlü biçimde vurgulamaktadır. Ve doğru bağlamsal çalışmalar

yoluyla İsa'nın bütün evlilikler hakkında konuştuğunu güvenle söyleyebiliriz.

Bir saldırganın Leonardo Da Vinci'nin ünlü "Mona Lisa" tablosunu tahrip etmesi halinde tüm dünyanın nasıl tepki vereceğini hayal edebilir misiniz? Bütün haber kanalları bu hikâyeye yer verecekti. Saldırgan, toplum tarafından anında mahkûm edilecek ve muhtemelen hayatının geri kalanını hapiste geçirecekti. Bir kimse insanlığın en büyük sanat eserlerinden birini tahrip etmeye nasıl cesaret edebilirdi? Leonardo mezarında ters dönerdi.

Evet, Tanrı da evlilik kurumunu en sevdiği yaratıkları aracılığıyla ifadesini bulan bir şaheseri olarak görür. Evliliğe olan tutkusu İsa'nın Ferisiler'e verdiği karşılıktan bellidir. Ferisiler O'nun sözlerinin ağırlığının altından kalkamayacaklarını anladılar ve O'na cevap vermeyi reddettiler. Evliliği Tanrı'nın özgün tasarısının ışığında kavrayamadıkları için, evliliği sürdürmek için güç vermeyen, ama boşanmak için hak veren Musa'nın Yasası'nın ardına sığındılar.

Ferisiler İsa'ya, "Öyleyse" dediler, "Musa neden erkeğin boşanma belgesi verip karısını boşayabileceğini söyledi?" İsa onlara, "İnatçı olduğunuz için Musa karılarınızı boşamanıza izin verdi" dedi. "Başlangıçta bu böyle değildi. Ben size şunu söyleyeyim, karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen, zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur." (Matta 19:7-9)

İnsan yüreğinin katılığı yüzünden Musa'nın Yasası'nda tavizler verilirdi. Bu, Tanrı'nın özgün amacı değil, ancak insanlar için bir sağlayıştı. Yanlış anlamayın; Tanrı boşanmanın etkilerinden nefret eder. Karı koca ayrıldığı zaman, Tanrı'nın yaratılışının sırlarından biri (Efesliler 5:31-32'de evliliğin tarif edildiği gibi) ihlal edilir ve parçalanır.

## 4. Gün

### Yeni Bir Yürek

Ben size şunu söyleyeyim, karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen, zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur. (Matta 19:9)

Bir kez daha, İsa bizi güçlendirmeyeceği bir şey yapmamızı asla istemez. Bizi Tanrı'nın evlilikle ilgili özgün tasarısına bağlar, çünkü bunu başarmamız

için bizi donatmaya hazırdır. Musa'nın Yasası katı yürekliler için istisnalar yaptı, ama İsa'nın kurbanı aracılığıyla taştan yürekler yerine, Ruh'tan doğan yeni yürekler alırız.

Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. (Hezekiel 36:26)

Bunun Yeni Antlaşma'da yankılandığını görüyoruz. Elçi Pavlus bizi şu sözlerle teşvik etti:

Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. (Romalılar 5:5)

Yüreğin yenilenmesi kendi başımıza yapabileceğimiz bir şey değildir. Tanrı'nın gücüne ve sevgisinin kudretine bağlıdır. Ne var ki, bizler kendimizi alçaltmakla ve bu gücü kabul etmekle sorumluyuz. Unutmayın ki, Tanrı sizi kendisini sevmeye asla zorlamaz. O, kendisini asla dayatmayan bir centilmendir.

Mesih'in sevgisini alabilen yeni yüreklere kavuştuğumuz için, artık İsa'nın evliliğin özgün tasarımıyla ilgili gözümüzü korkutan sözünü kabullenebiliriz.

Tanrı'nın sözünde, kendisine sadık olan eşini boşayan birinin durumu için zina kavramı kullanılır. Bunun aşırı bir ifade olduğunu düşünebilirsiniz, ama eğer Tanrı boşanma konusunda bizi bu standarda göre sorumlu tutuyorsa, bunu yerine getirebilmemiz için gereken lütfu bize verecektir. Ama yolculuk kolay ya da otomatik olmadığı için, çok sayıda kişi gayret etmeleri gereken zamanlarda vazgeçmektedirler.

Yapılan bir çalışmaya göre, mutsuz üç evli çiftin ikisi boşanmadıkları takdirde beş yıl içinde mutlu oluyorlar. O halde vazgeçmeyin! Şu an evliliğinizin durumunu bilmiyoruz, ama çaresiz hissetseniz bile umut vardır. Kurtuluşunuz tam köşeyi dönünce sizi bekliyor olabilir. İsa iyi evlilikleri daha iyi yapmaya ve bozuk evlilikleri tamamlamaya geldi. (UYARI: Siz ya da çocuklarınız için tehlike olması halinde asla evde kalmamalısınız. Evliliğinizde fiziksel şiddet varsa, lütfen güvenliğinizi için acilen harekete geçin. Destek ve yönlendirme için kilisenizle ya da yerel yetkililerle iletişim kurun.)

## İstisna

*...karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp... (Matta 19:9)*

İsa, özgün tasarıda bir istisna olduğunu açıkça belirtti. Ancak fuhuş halinde bile evliliği sona erdirmek seçimlik bir meseledir. Eğer eşiniz sadakatsiz davranmışsa, kalmak zorunda değilsiniz, ama ayrılmak zorunda da değilsiniz. Ama hangi yolu seçerseniz seçin, başlamak zorundasınız.

Başlamak ile barışmak arasında kocaman bir fark vardır. Sizden çalan birini başlamak zorundasınız, ama o hırsız evinize davet etmek zorunda değilsiniz. Barışmak, bir çiftin arasındaki antlaşmanın, sadakatin ve güvenin kederli biçimde ihlal edilmesine rağmen, çiftin yeniden bir olma konumuna gelebilmesiyle mümkün olur.

Biz asla zina günahına düşmedik, ama bunun dehşetini yaşayan arkadaşların yanında olduk. Bu çiftlerden bazıları barışma yolunu seçti. Antlaşmalarının kırılan parçalarını büyük zorlukla tamir ettiler. Her durumda, sadakatsiz olan eşin yüreği kırılır ve tövbe etme noktasına gelir. Net olalım: tövbe olmadan barışma olmaz. Tanrı bile, sonsuz şefkati ve merhametiyle O'nunla barışmadan önce tövbe etmemizi, yani düşüncemizin ve yüreğimizin değişmesini buyuruyor.

Ancak barışmayan çiftler de gördük. Böylelerinin yüreklerinde mahkûmiyetin ağırlığını hissetmelerine gerek yoktur. İsa ihanetin ağırlığını gördü ve gerekli bir istisna sağladı. Boşanmanın izleri geçtikçe, Tanrı'nın bu arkadaşlarımızı da bereketlediğini gördük.

Eğer boşanma acısını yaşadığınız, bu olayın sizi tanımlamasına izin vermemeniz için sizi teşvik ediyoruz. Geçmişinizin bir parçasıdır, ama geleceğinizin gidişatını belirlemek zorunda değildir.

Geçmiş size ait değildir. Tanrı'ya aittir. Canınızın düşmanı, Tanrı'nın geleceğinizle ilgili planlarını bozmak için geçmişinizi kullanmaya çalışacaktır. Tanrı'nın size bugünü verdiğini ve bugün yaptığınız seçimlerin geçmişinizi değil, geleceğinizi şekillendireceğini unutmayın. Eğer kötü seçimler yaptıysanız, Tanrı'nın bilgeliğine ve gücüne sarılın. Tövbe ederek kendinizi alçaltın ve en kasvetli koşulları bile değiştirmeye gücü yeten Tanrı lütfunun harikalarını deneyim edin.



## Daha mı İyi?

İsa'nın Tanrı'nın özgün evlilik tasarısı hakkındaki açıklaması, o dönemde standart kabul edilen söylemden çok farklıydı. İsa'nın sözleri öğrencilerine teşvik vermek bir yana onları kaygılandırdı. Şikâyetlerine bir bakalım:

*Öğrenciler İsa'ya, "Eğer erkekle karısı arasındaki ilişki buysa, hiç evlenmemek daha iyi!" dediler. (Matta 19:10)*

Daha mı iyi? Evlilik hayatına dair ne korkunç bir görüş! Ancak birçoğumuz, tıpkı öğrenciler gibi evliliği sınırlayıcı ve kısıtlayıcı görüyoruz. Ne çok sayıda bekâr erkek ve kadın yanlış bir kişiyle evlenerek çıkmaza girme korkusuna tutsaktır!

Öğrendiğimiz şey, evliliğin doğru kişiyi bulmaktan ziyade doğru kişi olmakla ilgili olduğudur. Bizi yanlış anlamayın; bir eş ararken Tanrı'nın öğüdünü ve Ruh'un esenliğini aramak elbette önemlidir. Ama çoğu zaman Bay ya da Bayan Doğru'nun hayatımızdaki bütün boşlukları mucizevi biçimde dolduracağına inanırız. Hiçbir insan böyle bir görev için yeterli değildir. Bu sadece Tanrı'nın üstlenebileceği bir roldür. Ve herhangi birinin koşullarını yönetemez ve ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz şekle sokamazsınız. Yapabileceğiniz şey, Tanrı'nın arındırma sürecini kabullenmek ve hayatını bencillikten uzak biçimde mevcut ya da gelecekteki eşine adayan bir karı ya da koca olmaktır. Hayatınızı eşinize adamanız halinde, kendi çıkarınızı aradığınızda elde edeceğinizden daha büyük bir tatmin keşfedeceksiniz.

Matta 6:22 ayetinde bedenın ışığının göz olduğu belirtilir. Bunun anlamı algılarınızın sizin gerçeğiniz olacağıdır. "Hiç evlenmemek daha iyi" düşüncesi Tanrı'nın evliliğinizde ve evliliğiniz aracılığıyla yapabileceklerini sınırlandıracaktır. Eğer evliliğinizi bir umutsuzluk tuzağı olarak algılırsanız, o hale gelecektir. Doğal koşullarınız en nihayetinde ruhsal vizyonunuz tarafından belirlenecektir ve evlilik bir istisna değildir.

Belki şöyle düşünüyorsunuz, *John ve Lisa, çok fazla şey istiyorsunuz. Hayatımı eşime adamamı mı istiyorsunuz? Bu gülünç. Ya benim ihtiyaçlarım, umutlarım ve hayallerim ne olacak? İsa benim mutlu olmamı istiyor. Paylaştığınız şey sadece hoş bir fikir, ilham alınacak bir hayalden ibaret.* Sizi temin edebiliriz, Tanrı mutlu olmanızı istiyor, ama gerçek mutluluk daha büyük bir arayışın yan ürünüdür. Mutluluk daha yüksek bir amacı yerine getirmekten kaynaklanır ve her değerli amaç hayatınızı adamayı

gerektirir. Bencilliği kökünden kazımakta gerçek mutluluğu buluruz. Evlilik benmerkezcilikle yüzleşmemiz için kusursuz ortamı sağlar.

Timothy ve Kathy Keller şöyle yazar, “Eğer eşlerin ikisi birden ‘evliliğimin temel sorunu olan benmerkezciliğimden kurtulacağım’ derse, gerçekten harika bir evliliğin kapısı açılmış olur.” Benmerkezcilik bizi harika evliliklerin sağlayacağı zevkten alıkoyar, zira kendinizden vazgeçmek evlilikten zevk almanın anahtarıdır. Eğer eşinizle ilişkinizde zorlanıyorsanız, sorunun kaynağı muhtemelen benmerkezciliktir.

## 5. Gün

### Evliliğin Genişliği

İsa onlara, “Herkes bu sözü kabul edemez, ancak Tanrı’nın güç verdiği kişiler kabul edebilir” dedi. “Çünkü kimisi doğuştan hadımdır, kimisi insanlar tarafından hadım edilir, kimisi de Göklerin Egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin!” (Matta 19:11-12)

Öğrenciler evlenmemenin daha iyi olduğuna odaklanmışken, İsa var oluşlarının sınırlarını genişletme potansiyeline sahip bir söz söyledi. İsa evliliği bir tuzak olarak görmez. Onu hayatınızı büyütebilecek bir olgu olarak görür.

Evlilikle birlikte kişilerin sayısının ve değerinin azaldığı düşünülebilir; ne de olsa iki kişi bir olmuyor mu? Ne var ki, evlilik eksilmenin ya da bölünmenin aksine çoğalmaya yol açar. İki kişi bir olduğunda, hayatın her alanında çoğalma olur. Tanrı, Havva’yı yaratana dek Âdem’e verimli olması ve çoğalması için buyruk vermedi ve bu buyruk sadece bebek yapmakla sınırlı değildi. Evlilikte çoğalmanın gerçek potansiyeli ölçülemeyecek kadar büyüktür.

Eğer evliliğimiz olmasaydı, şu an bu kitabı (ya da yazdığımız diğer kitapları) okuyamayacağınızdan emin olabilirsiniz. İkimizin de küçük hayatları olacaktı. (John) Bugün neysem, Tanrı’nın lütfu ve O’nun armağanı olan Lisa Bevere sayesinde öyleyim. Evliliğimiz her zaman kolay oldu mu? Kesinlikle hayır! Ama Tanrı, hayatımı her bakımdan büyütmek için evliliğimizi kullandı.

Ben de (Lisa) kesinlikle aynı şeyi hissediyorum ve kocam aracılığıyla hayatımı genişlettiği için Tanrı’ya şükrediyorum. İlk evlendiğimizde, beş

yaşındayken kanser nedeniyle bir gözümü kaybettiğim için insanlardan çok çekiniyordum. John korkumu biliyordu, ama Tanrı'nın hayatımdaki armağanına gene de destek verdi. Onun verdiği cesaretle Tanrı'nın planına ve daha geniş bir hayata yelken açabildim ve şaşkırtıcı şekilde pek çok insana hizmet edebildim.

Bahsettiğimiz gibi, Tanrı bize çoğalma görevi verdiğinde, sadece bebek yapmaktan söz etmiyordu. Tanrı, erkek ve kadının birleşmesinin (sadece bir artı birin toplamı gibi görünen) büyük bir çoğalma fırsatı yaratacağını öngördü. Bu ilke hayatın her alanında geçerlidir: kariyerinizde, aile hayatınızda, ruhsal hayatında ve daha başka alanlarda. Evlilik Tanrı'nın sınırlarımızı genişletmemiz için verdiği bir nimettir. Eğer hayatınızda bereket ve çoğalma yoksa, çabalamayacağınızı ve eşinizi sevip saymanın vakti gelmiştir.

## Kolay Değil

İyi bir askeri strateji uzmanı, her büyük savaşın önemli bir unsurunun düşmanı ve planlarını yakından tanımak olduğunu söyler. (Sizce neden futbol antrenörleri rakiplerinin maç videolarını izlemeye fazlaca zaman ayırıyorlar?) Düşman evliliklere, özellikle Hristiyan evliliklerine saldırdığında, niyeti bölmek ve yok etmektir. Bu bilgi onun hilelerine karşı durmamız için bize motivasyon vermelidir.

Evliliğimiz için savaştığımızda, tanrısal bir düşünce uğruna savaşıyoruz. Unutmayın: evliliği siz değil, Tanrı yarattı. Şeytan evlilikten nefret eder, çünkü sadece cinsel birliktelikten fazlasıdır; ruhsal birliktir. Evliliğiniz bu kadar önemli olduğu için, elbette muhalefetle karşılaşacaktır. Ama ödülü kazanmak için hedefe doğru koşmalıyız (bkz. Filipililer 3:14). İsa bunun kolay olacağını asla söylemedi. Aslında bize şu sözlerle meydan okudu:

İsa onlara, "Herkes bu sözü kabul edemez, ancak Tanrı'nın güç verdiği kişiler kabul edebilir" dedi. (Matta 19:11)

Bu sözü kabul etmenin büyük bir kısmı büyümeye ve öğrenmeye istekli olmaktır. Yazar Gary Thomas, Kutsal Evlilik adlı kitabında şöyle yazar, "Eğer İsa'ya daha çok benzemek istiyorsanız, evlenmekten daha iyi bir şey yapabileceğinizi hayal edemiyorum. Evli olmak sizi başka türlü asla yüzleşmek zorunda kalmayacağınız karakter sorunlarıyla yüzleşmeye iter."

İsa, evlilik hayatının olgun olmayan taraflarınızı ifşa edeceğini söyledi, ama O'nun lütfunda büyümeyi kabul edersek (alçakgönüllülük, özveri ve sabır gerektiren) en nihayetinde evliliğin genişliğinin zevkini tadacağız.

## Kontrat mı Antlaşma mı?

İnsanlar evlilik antlaşmasını çoğu zaman bir kontrat olarak görür. Bu görüş sorun yaratır. Kontratlar sadece hareketleri kısıtlamak için oluşturulan sözleşmelerdir. Dolaylı olarak şunu söylerler, "Sınırlarımız bunlardır. Bu sınırları ihlal etmeyeceksiniz. Eğer koşullarımızı ihlal ederseniz, o zaman bu sözleşmeyi bozma hakkım var." Diğer bir deyişle, bağlı kalmam.

Yabancı kökenli bir sözcük olan kontrat, Merriam-Webster sözlüğüne göre ayrıca "sıkıştırarak ya da zorlayarak küçültme" anlamına gelir. İsa, evliliğin genişliğini belirtirken bundan söz etmemiştir. Evlilik hayatlarımızı küçültmek için değil, büyütmek için vardır.

Tanrı evliliği basit bir kontrat olarak görmez; onu ruhsal bir antlaşma olarak görür. Esasen şunu ilan eden bir beyanattır, "Her şeyimi sana veriyorum. Olduğum her şey ve sahip olduğum her şey senindir ve senin sahip olduğun her şey benimdir. Bu değiş tokuş sayesinde yaptığımız her şey çoğalacak, büyüyecek ve genişleyecek." Antlaşma sevinçle beyan eder, "Bağlıyım! Ve bu yüzden mutluyum!" İşte bu genişlemedir.

Pavlus Efesliler'e şöyle yazdı:

Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. (Efesliler 5:25)

Pavlus, Mesih'in kiliseyi sevdiği gibi karılarını sevmeleri için erkekleri teşvik etti. Bu sevgi bir kontrattan çok daha büyük bir antlaşma sevgisidir. Kocalar, sizler sevillecek durumda olmadığınız halde İsa'nın sizi sevmesinden memnun değil misiniz? İsa'nın sizinle olan ilişkinizi asla sadece bir kontrat gibi ya da içinde "sıkışıp kaldığı" bir şey olarak görmediği için mutlu değil misiniz? Hedefimiz karılarımıza gösterdiğimiz tepkilerde ve tutumlarda İsa'nın sevgisini örnek almak olmalıdır. (Bu arada Pavlus, bununla kalmaz. Karılarımız uğruna kendimizi feda etmemizi söyler. Ne buyruk ama!)

Pavlus'un bu sözleri yazdıktan kısa süre önce, yani Efesliler 3. bölümde Tanrı'nın sevgisinin derinliğini tarif ettiğini aklınızda tutun. Sadece iki bölüm sonra, aynı tür sevginin evliliklerimizde de görülmesi gerektiğini, yani "Mesih

kiliseyi nasıl sevdiyse” öyle sevmemizi buyurdu.

Evliliklerimiz Mesih’in Gelini’ne olan sevgisini yansıtmalıdır. Eğer İsa’nın halkı arasındaki ilişkiler sevgiden, güçten, uyumdan ve bağlılıktan yoksunsa, İsa’yı tanımayanlar neden O’nunla ilişki kurmak istesin? Evliliğinizin neden bu kadar önemli olduğunu görüyor musunuz? Bu sadece sizinle ilgili değil. Tanrı’nın tüm dünyaya sevgisiyle ulaşma özlemiyle ilgilidir.

Önceden paylaştığımız gibi eşinize duyduğunuz gerçek sevgi Tanrı’dan aldığınız sevgiden taşmalıdır. Bu kadar derin bir sevgi taklit edilemez. İnsan bilgisini aşan bir sevgiye sahip Kişi’den alınmalıdır.

Tanrı’nın evlilikle ilgili düşüncesini kabul etmenin kolay olmadığını ilk biz söyleriz. Evliliğimizde bağımızı koparmayı yeğleyeceğimiz zamanlar oldu. Tüm umutlar tükenmiş gibi göründü. Ama otuz yıldan fazla süren evliliğimizde, bugün hiç olmadığı kadar mutluyuz ve sonraki otuz yılımıza umut dolu bir beklentiyle bakıyoruz.

## Yaşam Ağacı mı Yoksa Ölüm Ağacı mı?

(Lisa) Bahçede çalışmayı seviyorum, ama John bu ilgimi paylaşmıyor. Bahçenin ürettiklerini seviyor, ama gerektirdiği zahmetten hoşlanmıyor. Bahçıvanlık çok emek ve zaman ister. John’un şansına meyve-sebze haline birkaç dakikalık bir mesafede oturuyoruz ve bu nedenle ellerini kirletmesi gerekmiyor.

Bahçıvanlıkta olduğu gibi, bir evliliği yetiştirmek için de bolca zaman ve gayret gerekir. Evliliklerimizin sağlıklı olmasını istiyorsak, gereken emekten kaçınabileceğimiz bir “fast-food” seçeneği yoktur ve bu iyi bir şeydir. Neden? Çünkü emek verdiğimiz şeye değer veririz ve evliliklerimize değer vermeliyiz.

İyi (ve bazen kötü) haber şu ki, evliliğinizde ne ekerseniz, hayatınızın farklı alanlarında onu biçersiniz. Bu bölümün başlarında, evliliklerimizi yaşam ağacı olarak ele aldık. Ancak tersi de doğrudur. Evliliğiniz bir ölüm ağacı da olabilir.

Aden Bahçesi’ndeki iki ağaçla ilgili tanımımızı hatırlayalım:

Bunların ikisi de tertemiz ve kirlenmemiş koşulların tadını çıkarıyordu.

Ancak ağaçların biri yaşam, diğeri ise ölüm doğuruyordu.

Tanrı’nın başlattığı evlilik kurumu toprağa, şimdiki ya da gelecekteki evliliğiniz ise ağaca benzer. Evlilik için Tanrı’nın özgün tasarısı beraberliğinizin

büyüyebileceği iyi bir toprak olmasıdır, ancak seçim sizin: Evliliğiniz yaşam üreten bir ağaç mı olacak? Eşiniz, aileniz, arkadaşlarınız ve iş arkadaşlarınız onun serpilmesiyle sevgi, sevinç ve esenlik deneyim edecekler mi? Yoksa meyvesini yiyenlere hayal kırıklığı, bencillik ve acılık mı sunacak?

Birçoğumuz evlilik kurumunu sorunlarımızın kaynağı olarak gördük. Bazılarımız eşlerini suçlamaya girişti. Her iki bakış açısı da kendi yüreklerimizin bozukluğunu görmeyi ve durumu düzeltmeyi reddettiğimizin göstergesidir. Sizin durumunuzun artık böyle olmadığını umuyoruz.

Bu yolculuğa devam etmeden önce bir karar vermelisiniz. Evliliğinizin Tanrı'nın arzuladığı gibi olabileceğine ve olacağına inanmayı seçmelisiniz.

Belki şöyle düşünmeye meyillisiniz: gördüğüm zaman inanacağım. Ama değişime inanmak her zaman değişimin kanıtından önce gelir, zira Tanrı'nın bütün vaatlerine imanla kavuşulur. İyi haber şu ki, evliliğiniz sizinle ilgili değil, bütünüyle O'nunla ilgili. Tüm yapmanız gereken kendinizi unutmak ve Tanrı'nın Tanrı olmasına izin vermek. Ne de olsa, evliliğiniz O'nun sanat eseridir. Eğer O'na izin verirsiniz, O'nu güzel bir şahesere dönüştürecektir.

## 1. Gün Çalışması

# EVLİLİĞİN MEVSİMLERİ

*Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır.*

—Vaiz 3:1

Bahar, yaz, güz ve kış—her birisi kendi sevinçleri ve zorluklarıyla dört farklı mevsim. Evliliğiniz de buna çok benzer. Evlilik boyunca birçok mevsim göreceksiniz ve bazılarında birden fazla geçeceksiniz. Her mevsimde öğrenilecek şeyler ve büyümek için fırsatlar vardır. Yazar ve pastör **Charles Swindoll** mevsimler konusunda şu görüşleri paylaşır:

Tanrı'nın zamanları ve mevsimleri değiştirmesinden memnunum, ya siz? ...Efendi, zamanlarımızı ve mevsimlerimizi değiştirirken ne dilsiz ne de dikkatsizdir. Yeni gizemlere cevap aramadan ve yeni ezgiler söylemeyi öğrenmeden değişen mevsimlerle dolu bir ömrü körlemesine ve monoton yürümek ne kadar yanlış! Mevsimlerin amacı bizi derinleştirmek, bilgelikte ve Tanrı'nın yollarında eğitmektir. Güçlenerek büyümemize yardım etmektir ...akarsu kıyılarına dikilmiş bir ağaç gibi.

Eşinizle paylaştığınız en harika mevsimlerden birinin hangisi olduğunu düşünüyorsunuz? Kısaca açıklayın ve sizin için neden bu kadar özel olduğunu paylaşın.

---

---

---

---

Çift olarak karşılaştığınız en zorlu fırtınalardan birinin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Nasıl aştınız ve Rab size ne öğretti?

---

---

---

*Teşvik için Vaiz 3:11; Romalılar 8:28; 2. Korintliler 2:14'ü okuyun.*

Durumunuza bakın. Evliliğinizin şu anda hangi mevsimde olduğunu düşünüyorsunuz? Bu mevsimin tadını daha çok çıkarmak için ne yapabilirsiniz?

---

---

---

**Durun ve dua edin,** “Rab, içinden geçtiğimiz mevsimin tadını daha iyi çıkarmak için ne yapabiliriz? Olayları Senin gördüğün gibi göreceğ gözler ver. Bu mevsim sayesinde gelecekte biçeceğimiz iyi şeyleri takdir etmemize yardım et. İsa'nın adıyla, amin.”

Yıllar geçtikçe, evliliğinizin benzersiz “parmak izleri” giderek daha netleşir. Şimdi sakın olmak ve bunu takdir etmek için zaman ayırın. Evliliğinizi özel kılan nedir? Sizin ve eşinizin armağanlarını, yeteneklerini, kişiliklerini, arzularını, hedeflerini, deneyimlerini vs. göz önüne alın.

---

---

---

*İlişkinizin eşsizliğini ve sizin aracılığınızla özel ne yapmak istediğini göstermesi için Kutsal Ruh'a dua edin. Size gösterdiği şeyi yazın ve eşinizle paylaşın.*



## 2. Gün Çalışması

# TANRI EVLİLİĞİ YARATTI

*Tanrı sizi tek beden ve ruh yapmadı mı? Neden tek? Çünkü O kendisine özgü bir soy arıyordu ....*

—Malaki 2:15

Başlangıçta ortada başka hiçbir kurum yokken evlilik yaratıldı. Pastör ve usta öykü yazarı **Max Lucado'nun** sözleriyle:

Tanrı evliliği yarattı. Bir hükümetin alt komitesi bu kurumu tasarlamadı. Hiçbir sosyal kuruluş onu geliştirmede. Evlilik her şeyden önce Tanrı'nın zihninde belirdi ve sonra doğdu.

Tanrı evliliği yarattı ve O'nun için çok önemli bir kurumdur. O kadar önemlidir ki, ilişkinizin her alanına yakından dahil olmayı arzuluyor. O'nun Sözü diyor ki, "Sizce Kutsal Yazı boş yere mi şöyle diyor: 'Tanrı içimize koyduğu ruhu kıskançlık derecesinde özler.'" (Yakup 4:5).

Durun ve düşünün. Tanrı'nın Ruhunu evliliğinizin her alanına davet ettiniz mi? O'nun öğüdü gündelik planlarınız için gerekli mi? Eğer O'nu sadece arada sırada davet ediyorsanız, O'nu dahil etmeyi unuttuğunuz zamanlarda hayatınızda nasıl bir fark oluyor?

---

---

---

---

Tanrı'yla herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde, herhangi bir şey hakkında konuşma ayrıcalığına sahipsiniz. Korkularla, mali zorluklarla mı

boğuşuyorsunuz ya da iletişim kurmakta zorlanıyor musunuz? Neden kaygılarınızı dua ile Tanrı'ya götürmüyorsunuz? Bu pasajları dikkatlice okuyun ve Kutsal Ruh'un size söylediklerini not edin.

Filipililer 4:6-7 • Matta 6:25-34 • 1. Petrus 5:7 • Yakup 5:13-16

---

---

---

---

Matta 7:7-11 • Yuhanna 14:13-14 • 1. Yuhanna 5:14-15

---

---

---

---

*Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, O'nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir.  
Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O'ndan dilediklerimizi  
aldığımızı da biliriz.*

—1. Yuhanna 5:14-15

Tanrı evliliğinizin bir savaş alanı olmasını istemiyor. “Zevk ve sevinç” ortamı anlamına gelen Aden Bahçesi gibi olmasını istiyor. Tanrı'nın, evliliğinizde en çok neyi değiştirmesini istersiniz? Bunu cevapladıktan sonra, “Bunun gerçekleşmesi için benim rolüm ne? Bende neyin değişmesi gerekiyor?” diye Rab'be sorun.

---

---

---

---

### 3. Gün Çalışması

## MESİH'İ TEMSİL ETMEK

*Böylece, Tanrı aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih'in adına elçilik ediyor, O'nun adına yalvarıyoruz: Tanrı'yla barışın.*

—2. Korintliler 5:20

Her şeyin Yaratıcısı ve Her Şeye Gücü Yeten Tanrı karakterini, isteğini ve yollarını yeryüzünde açıklamak için bize O'nun iş ortakları olma ayrıcalığı vermiştir. Bu ayrıcalık hem bireyler hem de evli çiftler olarak bize aittir. Yazar ve misyoner pastör **Rick Renner** şöyle açıklar:

Pavlus'un 2. Korintliler 5:20'deki sözlerine göre, bizler göksel delegeleriz, Cennet'in yeryüzündeki temsilcileri olmak üzere gönderilmiş 'elçileriz'! Mesih'in elçileri olarak Cennet'in sesiyiz. O'nun temsilcileri olarak Rab adına konuşmaya ve hareket etmeye yetkiliyiz. Ve Cennet'in elçileri olarak, Cennet'in yetkisi ve kaynaklarıyla tamamen destekleniriz, savunuluruz, donatılırız ve güçlendiriliriz!

Siz ve eşiniz Tanrı'nın yeryüzündeki elçilerisiniz. İmansızları tövbeye davet ederken "çağrısını" sizin aracılığınızla yapıyor. O halde Müjde'yi ne kadar çekici kılıyorsunuz? Eğer Tanrı'yı tanımasaydınız ve evliliğinizi sergileyen bir çiftle tanışsaydınız, sizi Tanrı'ya çeken şeyler neler olurdu? Ne gibi şeyler sizi O'ndan uzaklaştırırdı?

---

---

---

---

Mesih'in Bedeni doğru yaşamaz ve doğru sevmezse, insanlar Tanrı'nın adına küfrederek (bkz. Romalılar 2:24). Kutsal Ruh size değişmesi gereken

herhangi bir şey gösteriyor mu—belki O’nu doğru temsil etmeyen bir tutum, eylem ya da evliliğinizin bir yönü? Evetse, nedir?

---

---

---

*Mahkûm olmuş ya da umutsuz hissetmeye gerek yok! Ruh size neyi gösteriyorsa, onu değiştirmeye niyetlidir. Tüm yapmanız gereken O’na teslim olmanız ve yardımını istemenizdir.*

Hepimizin hayatında Rab’bi daha iyi temsil etmeyi öğreneceğimiz ve geliştireceğimiz alanlar var. Bunu nasıl yaparız? O’nun Ruhunun güçlendirmesi yoluyla! Tanrı’nın sevgisini kişisel olarak aldığınızda, eşinizi ve çevrenizdekileri sevmek için güce kavuşursunuz. Bu pasajları dikkatlice okuyun ve Rab’bin sevgisinde büyümekle ilgili Kutsal Ruh’un size açıkladıklarını not edin.

Romalılar 5:5 • Efesliler 3:16-19 • 1. Yuhanna 4:7-17

---

---

---

---

*Tanrı’nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı’da yaşar, Tanrı da onda yaşar.*

—1. Yuhanna 4:16-17

## 4. Gün Çalışması

# YENİ BİR YÜREK

*Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereğim. Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım.*

—Hezekiel 36:26-27

Evliliğe endişeler ya da korkularla yaklaşabilirsiniz. Belki kişisel deneyimleriniz ya da kültürünüzün normları evlilik armağanını bir yük olarak görmenize neden oldu. Belki başarısızlık korkusuyla yüreğinizi katlaştırdınız. Belki siz de “Sıkışıp kaldım mı?” diye sordunuz. Tanrı tüm engelleri yıkıp geçmek ve size yumuşak ve O’nun sevecen dokunuşuna duyarlı yeni bir yürek vermek ister, öyle ki, O’nun özgün tasarısını yerine getirebilirsiniz.

İsa için yüreğinizden daha önemli bir şey yoktur. Luka 8:5-15’deki sözlerini dikkatlice okuyun. Kutsal Ruh bu pasajda size ne gösteriyor? Yüreğinizle ilgili size ne açıklıyor?

---

---

---

---

*Ekinci benzetmesi Matta 13:3-23 ve Markos 4:3-20 ayetlerinde de bulunur.*

Kendi başınıza yüreğinizde ne olduğunu bilemezsiniz. Onu ancak Rab açıklayabilir ve iyileştirebilir.

Bu gerçekler üzerinde derin düşünmek için zaman ayırın. ...

Çünkü RAB her yüreği araştırır, her düşüncenin ardındaki amacı saptar. Eğer O’na yönelirsen, kendisini sana buldurur...

— 1. Tarihler 28:9

Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez, Onu kim anlayabilir? “Ben RAB, herkesi davranışlarına, Yaptıklarının sonucuna göre ödüllendirmek için Yüreği yoklar, düşünceyi denerim.”

– Yeremya 17:9-10

Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi, Sına beni, öğren kaygılarımı. Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı, Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda!

—Mezmun 139:23-24

Durun ve dua edin: “Ya Rab, evliliğe karşı yüreğimde ne olduğunu bana göster. Onu açığa çıkar ve İsa’nın adıyla iyileştir.” Sessiz durun. Açıklananları dinleyin. Not edin ve O’na teslim edin.

---

---

---

---

Tanrı’nın sevgisini ve lütfunu almaya istekli, yeni bir yüreğe ihtiyacınız var mı? Göksel Babanız, yapmanıza yardımcı olacak gücü sağlamadan evlilik tasarısını size zorlamaz. Şimdi neden O’nun yardımını istemiyorsunuz? Dua edebilirsiniz...

*“Baba, evlilik armağanın için Sana şükrederim. Evliliğimi yanlış görmeme ve bu nedenle nimetlerini kaçırmama neden olan ne varsa, bunlardan beni özgür kıl. Bana dokunuşuna duyarlı, yumuşak yeni bir yürek ver. Bana evliliğimi Senin gördüğün biçimde görecekim yeni gözler ver. En iyisine inanmam ve en kötüsünü beklemem için yardım et. Yaptığımız her şeyi Seni birinci sıraya koymamıza yardım et. Sana şükrederim, Baba. İsa’nın adıyla, amin.”*

## 5. Gün Çalışması

# EVLİLİĞİN GENİŞLİĞİ

*İsa onlara, "Herkes bu sözü kabul edemez, ancak Tanrı'nın güç verdiği kişiler kabul edebilir" dedi. "Çünkü kimisi doğuştan hadımdır, kimisi insanlar tarafından hadım edilir, kimisi de Göklerin Egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin."*

—Matta 19:11-12

Genişlemek. Büyümek, artmak ya da bereketlenmek demektir. Evliliğin Yaratıcısı olan Tanrı, birlikteliği genişlemenin bir enstrümanı olarak kullanmak ister. Eğer O'nun kusursuz tasarısına boyun eğerseniz, sizi İsa'nın benzeşimine dönüştürecek ve yaptığınız her işin bollaşması için eşiniz aracılığıyla çalışacaktır.

*Demir demiri biler, İnsan da insanı...*

—Özdeyişler 27:17

Evlilikte zıtların birbirini çektiği söylenir. Buradan güç doğar: farklılıklarımız bir olmamızı sağlayan şeydir. Ama bir zamanlar bize çekici gelen şeyler zaman içinde itici gelebilir.

Sizi eşinize ilk çeken başlıca üç özelliği nedir? Şimdi sizi en çok kızdırdığı üç şey nedir? Aralarında bir bağlantı var mı?

Beni en çok çeken 3 şey

---

---

---

Ben en çok kızdıran 3 şey

---

---

---

*Unutmayın, farklılıklarınız sizi bölmek için değil, birleştirmek içindir.*

Tanrı'nın Ruhü size ve eşinize bilgece sözler söyler ve O'nun öğüdü her zaman birlikte dua ederken verilmez. Çoğu zaman ikinizin de bilmesi gereken bir şeyi ayrı ayrı söyler. Tanrı'nın yönlendirdiği ve bereketlediği kararlar vermek için ikinize de açıkladığı görüşlere ihtiyacınız var. Bu soruları dürüstçe cevaplandırın:

*Hayatımda eşimin katkısına (hikmetine, yönlendirişine, yapıcı eleştirisine) açık mıyım?*

---

*Hangi alanlarda onların katkısına açığım? Hangi alanlarda kapalıyım? Neden?*

---



---



---



---

Tanrı'nın size sağladığı eşiniz, bugün olduğunuz kişinin biçimlenmesinde başlıca katkı sahibidir. Eşinizle ilişkide olmanızın karakterinizde ve hayat kalitenizde yaptığı en az bir olumlu değişimi söyleyin. Tanrı bu değişimi ya da değişimleri hayatınızı genişletmek için nasıl kullanıyor?

---



---



---

*Eşinize hayatınızın bilenmesine ve genişlemesine yardımcı olduğu için hiç teşekkür ettiniz mi? Hayırsa, şimdi takdirinizi içtenlikle ifade etmek için zaman ayırın.*



# TARTIŞMA SORULARI

*Eğer bu kitabı Evlilik Hikâyesi konulu Messenger Serisinin parçası olarak kullanıyorsanız lütfen video ders 1'i izleyin.*

- 1 | Başlangıçtan bu yana evlilik Tanrı'nın fikriydi. Evliliği Tanrı yarattı ve bunun için bir planı ve amacı vardır. Yaratılış 1:27-28, 31 ve Malaki 2:15 ayetlerini dikkatlice okuyun. Tanrı'nın evlilik için niyet ettiği beş şeyi tanımlayın. Bunların yanı sıra Şeytan'ın bunların yerine koymak istediği beş sahte fikri yazın.

TANRI'NIN AMAÇLARI

---

---

---

---

---

ŞEYTAN'IN SAHTELİKLERİ

---

---

---

---

---

- 2 | Tanrısal evlilikler dokundukları insanların hayatlarını etkiler. Evliliği iyi yürüten bir çiftin adını verebilir misiniz? Evlilikteki sevgiye nasıl saygı kazandırıyorlar? Evliliğinizin ruhunu korumak için onlardan ne öğrenebilirsiniz?
- 3 | Matta 19:6'da İsa der ki, "Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini, insan ayırmazın." Beden sözcüğünü işittiğinizde aklınıza ne geliyor? Bu fikirler evliliğinizi taze ve olumlu bir ışıkta görmenize nasıl yardımcı olur?
- 4 | Matta 19:10-12'da İsa şöyle der, "Herkes bu sözü kabul edemez, ancak Tanrı'nın güç verdiği kişiler kabul edebilir... Bunu kabul edebilen etsin!" Evliliği kabul etmek neye benzer? Bunu nasıl deneyim edebiliriz?
- 5 | Evlilik kutsaldır ve bir erkekle bir kadın arasında ömür boyu süren bir anlaşma olması için tasarlanmıştır. Bu derste evliliğiniz için mücadele

etmenizi teşvik eden ne işittiniz? Hangi görüşler size yeni ve olumlu bir bakış açısı sağladı?

6 | İsa, “Bedenin ışığı gözdür” dedi (bkz. Matta 6:22). Yani, meseleleri görme biçiminiz hayatidir; sizin gerçekliğiniz haline gelir. Bu, özellikle evlilikte doğrudur. Eğer “sıkışıp kaldım” bakış açısına sahipsem ne olacak?

Kutsal Yazılar ruhsal bir savaşta olduğumuzu söyler (bkz. Efesliler 6:12-13 ve 2. Korintliler 10:3-4). Bu bilgi eşinizle yaşadığınız anlaşmazlıkları ve zorlukları farklı bir ışıktaki görmeye nasıl yardım eder?

7 | *Evlilik Hikâyesi* nişanlı ya da bekârların yanı sıra hâlihazırda evli olanlara da yardım etmeyi amaçlar. Hangi durum sana uygun, bu çalışmadan ne elde etmeyi umuyorsunuz?

Eğer evliyseniz (ya da hiç evlendiyseniz), nikâh masasında “evet” demeden önce neyi biliyor olmayı dilerdiniz? Grubunuzda evli olmayanlara ne gibi bilgece sözler söyleyebilirsiniz?

## BÖLÜM ÖZETİ:

- Tanrı, başka herhangi bir kurum yaratmadan önce evlilik antlaşmasını başlattı. Evliliği O tanımladı ve bu tanım asla değişmedi.
- Tanrısal evlilikler yaşam ağaçları olmalıdır. Aden'de kaybedilen her şeyi geri kazandıracığı elçileri olarak Tanrı'nın sevgisini örnek almalıyız.
- Tanrı'yı evliliğinizin her alanına davet ederek evliliğinizin ruhunu koruyun. Tanrı, size O'nun sevgisini alıp vermeye uygun yeni bir yürek ve evliliğinizi O'nun bakış açısıyla görmenizi sağlayacak yeni gözler verecek.
- Benmerkezcilik Tanrı'nın sahip olmanızı istediği harika evliliği deneyim etmenizin önündeki en büyük engeldir.
- Evliliğe yapılan saldırı, Tanrı'nın halkıyla arasındaki ilişkiye saldırıdır.
- Tanrı hayatımızın her alanını genişletmek için evliliği yarattı.





iki

## SONUNU DÜŞÜNEREK BAŞLAYIN

### 1. Gün

Romantik filmlerin ve kitapların birçoğunun sadece aşk hikâyesinin başlangıcına odaklandığını hiç fark ettiniz mi? En sevdiğiniz romantik klasik eseri düşünün. (Bazılarınız için bunu yapmak daha kolay olabilir.) Hikâyenin akışı nasıldır? Çiftin birbirine kur yaptığı danstaki duygusal gerilim mi hâkim? Yoksa film boyunca araya giren sürpriz olaylar yüzünden çifte kumrular ilk öpücüklerini bir türlü yapamadığı için koltuğunuzun ucunda kıvranıyor musunuz? Elbette bir rakip, şiddetli bir tartışma ya da beklenmedik bir travma gibi geçici engeller var, ama hepimiz sonuçta neler olacağını biliriz. Onları birbirinden ayıran tüm sorunlara rağmen, âşıklar sonunda galip gelmenin bir yolunu bulur ve hikâye “sonsuz dek mutlu yaşadılar” klişesiyle sona erer.

Sonsuz dek mutlu yaşadıklarını biliriz, ama nasıl? Harika bir başlangıç kolay kısımdır. Esas zorluk hikâyenin ortasını ve sonunu düşündüğünde ortaya çıkar.

Kültürümüzde aşk hikâyelerinin başlangıcı hakkında orantsız bir takıntı olduğu aşikârdır. Bir çift düğünlerini planlamaya sayısız saatler harcayabilir, ama törenden sonraki yılları düşünmeye çok az zaman ayırır.

Bir gelin kusursuz gelinliği aramak için uzun saatler harcarken, evlilik öncesi danışmanlığa belki hiç zaman ayırmaz. Sonuç olarak çiftler, peri masalı sona erdiğinde büyük oranda hazırlıksız kalırlar ve kendilerini gerçek sorunlarla dolu gerçek bir ilişkiyi yürütmeye çabalarken bulurlar.

Düğün günlerinin umut, güzellik ve kutlamayla nitelenmesi gerekir. Ne var ki, bir ilişkinin uzun dönemli umudu ve güzelliği, çiftlerin başlangıçtaki coşkunun aynısını mutlu sonlarını planlarken sergilediklerinde belli olur. “Sonsuza dek mutlu yaşadılar” tesadüfi bir şey değil; ardından gitmeye ve dikkatlice inşa etmeye kararlı olduğumuz bir hedeftir.

Çevrenize bakın ve insanların ustalıklı meydana getirdiği güzel bir nesne bulun. Bu bir ev, bir araba, hatta üzerine oturduğunuz koltuk bile olabilir. Bu şey her neyse, üzerinde iyice düşünülmüş ve beceriyle yapılmış bir nesnedir. Ama muhtemelen bu nesnenin aslında iki kez yapıldığını düşünmediniz; ilk kez yaratıcılıkla soyut olarak tasarlandığı, ikinci kez tasarımın somut olarak yapıldığı zamandır. Soyut tasarım her zaman somut yapımdan önce gelir. Birincisi niyet edilen sonuca dair net bir vizyon gerektirir; ikincisiyse bu vizyonu hayata geçirmek için maddeleri ve emeği işlettir. Basit bir sandviçten kompleks bir gökdelene dek yaptığımız her şey, somut hale gelmeden önce hayalde canlanır.

Tasarı olmadan bir ev inşa etmeyi hayal etmezsiniz. Böyle bir girişim tam bir hüsrana olur! Her güzel ev etrafıca düşünülmüş bir tasarımla başlar. Ancak bir tasarı ortaya koyulduktan sonra, sıkı çalışma ve doğru malzemelerle hayal edilen ev inşa edilebilir.

Tasarılar inşaatın maliyetini belirlemek için de gereklidir. Önceden maliyetini bilmeden güzel bir evi kaygısızca inşa ettirir misiniz? İsa, hayatlarımızı nasıl kuracağımızı bize öğretirken bu soruyu yöneltti:

Aranızdan biri bir kule yapmak isterse, bunu tamamlayacak kadar parası var mı yok mu diye önce oturup yapacağı masrafı hesap etmez mi? Çünkü temel atıp da işi bitiremezse, durumu gören herkes, ‘Bu adam inşaata başladı, ama bitiremedi’ diyerek onunla eğlenmeye başlar. (Luka 14:28-30)

Bir bina için doğru olan şey evliliğin kuruluşu için de geçerlidir. O halde, ne tür bir evlilik inşa ediyorsunuz? Maliyeti hesaplayıp bu evliliği inşa etmenin size getireceği bedele razı oldunuz mu?

Tanrı evliliklerimizin acı ya da utançla sona ermesini istemez. Evliliğimiz

tamamlanmadan önce vazgeçmemizi istemez. Evliliğiniz ister yeni başlıyor isterse yıllardan beri bocalıyor olsun, Tanrı'nın tasarısını benimsemek için asla geç değildir. Tanrı'nın yüceliğini yansıtan evlilikler inşa etmek için gereken vizyonu, aletleri ve gücü ancak Tanrı'da keşfederiz. Gerçek şu ki, Tanrı mutlu sona ulaşmanızı, yani O'nun şaheserinin tamamlanmasını sizden daha çok arzulamaktadır.

Bu bölüm, hikâyenizi iyi planlamanız ve böylece iyi yaşamanız için size yardım edecek gerçekler içeriyor. Hayatın fırtınalarına dayanacak sağlam bir temel kurmak için evliliğimizin başlarında ne yaptığımızı paylaşacağız. Ve sonsuza dek mutlu yaşamanızın yolunu açacak bir tasarı oluşturmanız için sizi donatıp teşvik edeceğiz. İlkelerle başlayıp pratik uygulamalar sunarak bitireceğiz. Bu bölüm sadece yeni evliler ya da henüz evlenmemiş kişiler için değildir. Kıdemli evliler, sizler de ilişkinize taze bir bakış açısıyla yaklaşmanın yararını göreceksiniz. Biz gördük!

## Tanrı Sonunu Düşünerek Başlar

Herhangi bir antlaşma ilişkisine “Bunu neden yapıyoruz ve nereye gidiyoruz?” diye sormadan girişmek akılsızlıktır. Her antlaşmanın kendisine uygun bir vizyonu olmalıdır. Örneğin Tanrı'yı ele alın. İbrahim'le antlaşma yapmayı seçtiğinde, zihninde belli bir amaç vardı.

Sizce Tanrı neden halkının atası olarak İbrahim'i seçti? Bu soruyu her sorduğumuzda, aldığımız en yaygın cevap şu olur: “Çünkü büyük bir imanı vardı”. Tanrı'nın tasarısına ortak olmak için iman gerekli olmasına rağmen, Tanrı'nın İbrahim'i seçmesinin nedeni bu değildir. Tanrı İbrahim'i seçti, çünkü soyundan gelenlere Rab'bin yolunda yürümelerini buyuracağını biliyordu:

Doğru ve adil olanı yaparak yolumda yürümeyi oğullarına ve soyuna buyursun diye İbrahim'i seçtim. Öyle ki, ona verdiğim sözü yerine getireyim. (Yaratılış 18:19)

Tanrı bu çocuksuz göçebeyi seçtiğinde, İbrahim'in ötesine baktı ve onun soyundan gelenleri gördü. Tanrı için İbrahim'in “Rab'bin yolunda yürümeyi oğullarına ve soyuna buyurması” önemliydi, zira Tanrı kurtuluş öyküsünü İbrahim'in soyu üzerinden dokumak istedi. İbrahim ve Sara'nın hatalar yapacağını biliyordu, ama onların doğru ham maddelere sahip olduklarını da biliyordu. Tanrı ne zaman bizimle antlaşma yapsa, her zaman gelecek

kuşakları düşünür, çünkü O yarını şimdiden görmektedir ve bizi oraya götürmek için bugün ne olması gerektiğini bilir.

Tanrı'nın İbrahim'le yaptığı antlaşma bizim hayatlarımıza erişene dek genişledi. İbrahim, iman sayesinde çocuksuz bir adamdan gökteki yıldızların sayısı kadar çocuğa sahip bir ataya dönüştü. Bir zamanlar, vatansız bir göçebe olan bu adam bütün uluslar için iman babası oldu:

Kuşkusuz İbrahim'den büyük ve güçlü bir ulus türeyecek, yeryüzündeki bütün uluslar onun aracılığıyla kutsanacak. (Yaratılış 18:18)

Hayatlarımız İbrahim'inkinden farklı olsa da ilke aynıdır. Tanrı, antlaşmasının kendileri aracılığıyla yayılmasına bilinçli olarak izin veren kişiler arıyor. Hikâyeniz sadece sizin ve eşinizin çapından daha büyüktür.

Tanrı'yla ilişkiniz aracılığıyla ifadesini bulan antlaşmanın yarattığı etkinin tamamı ancak göğe çıktığımızda belli olacaktır. Tanrı sizin aracılığınızla dünyaya gelen (mirasınız) ve etki alanınıza giren her insanın hayatına ulaşmayı arzuluyor. Bu, sizinle sona ermeyen ve kısıtlı anlayışınızla sınırlı olmayan bir vizyonu benimsememiz anlamına gelir. Tanrı'nın hikâyeniz için niyet ettiği amaç her zaman gelecek kuşakları içine alıyor.

## 2. Gün

### Tanrı'nın Çocukları

Tanrı sizi tek beden ve ruh yapmadı mı? Neden tek? Çünkü O kendisine özgü bir soy arıyordu. Onun için kendinize dikkat edin, hiçbiriniz gençken evlendiği karısına ihanet etmesin. (Malaki 2:15)

Tanrı'nın Çocukları. Tanrı'nın evlilikte aradığı budur. Bunun anlamı Tanrı'nın yeryüzünü dolduracak daha çok bebek istemesi midir? Hem evet hem hayır.

Malaki 2:15 ayeti Tanrı'nın evliliği çocukların doğması için istediğini söylemez. Tanrı, O'nu yüceltip yollarında yürüyecek her yaştan çocuklar arıyor. Unutmayın, biz O'nun elçileriyiz. Hedefi hem bize hem de bizim aracılığımızla diğerlerine kendisini açıklamaktır.

Westminster Kısa Kateşizmi'nde şöyle der, "İnsanın nihai hedefi Tanrı'yı yüceltmek ve O'ndan sonsuza dek zevk almaktır." Bu sözü seviyoruz!



Yüceltmek gündelik konuşmada kullanılan yaygın bir sözcük değildir; Kutsal Yazılar'da sıkça kullanıldığından, ruhsal ve anlaşılması güç bir kavram olarak görülür. Yüceltmek en sade haliyle Tanrı'yı tanıtmaktır. Tanrı'nın arzusu hayatlarımız, evliliklerimiz ve miraslarımız aracılığıyla tanıtılmaktır. Ve Tanrı'nın çocukları olarak büyümemiz için evlilik kadar etkili bir katalizör yoktur.

Çocuk yetiştirmesiniz bile, Tanrı sizi çocuğu yapmak için evliliğinizi kullanmak istiyor. Sizi yüceliğinin bir aracı olmanız için arındırmak ve Babanız'ın benzerliğine dönüştürmek ister. Hayatınızı bir başkasıyla paylaşmak Tanrı'ya daha benzer olmanız için birçok fırsatlar yaratır. Çoğu zaman tanrısal karaktere erişmenin nimetlerinin denizde yakalanmadığını keşfettik. Tersine evliliğin alevli fırınında dövülür.

(John) Evliliği bir fırına, hayatlarımızı da değerli bir madenin alaşımına ya da karışımına benzetiyorum. Cayır cayır yanan bir fırının maden alaşımına etkisi nedir? Cürufaları ifşa eder. Alyansım saf altın gibi görünüyor, ama neredeyse yüzde ellisi diğer madenlerden oluşuyor. Eğer alyansımı bir fırının içine koyarsam, bu cürufalar ortaya çıkacaktır. Benzer biçimde, evlilikte karşılaştığımız zorluklar—ufak tefek anlaşmazlıklardan ağır sorunlara kadar—hayatlarımızdaki cürufaları ortaya çıkaracaktır. (Bazı cürufaların ortaya çıkması diğerlerine göre daha çok sıcaklık gerektirir.)

Evlilik hiç acımadan kusurlarımızı meydana çıkardığında, eşimizi suçlamamız kolay olur. Ne de olsa, evlenmeden önce bunların hiçbiri olmuyordu. “Zayıflıklarımızı” ortaya çıkardıkları için eşlerimize sinirlendiğimizi görünce, evliliğimiz bizi İsa'ya daha çok benzer kıldığı için Tanrı'ya şükretmeliyiz. Nihai hedef bu değil mi?

## Zor Zamanlarda Amaç Bulmak

Fırın benzetmesinin heyecanlı olmadığını biliyoruz, ama mutlu sona götüren yolculuk peri masalı olmaktan uzaktır. Bazen hikâyeniz atınızı günbatımına sürmekten çok Everest Tepesi'ne tırmanmak gibi gelebilir.

Everest Tepesi'ne yaptıkları sert ve zorlu yolculukta Himalayalar'ın sarp yamaçlarına göğüs gerenler bunu akıllarında iki şey tutarak yaparlar. Birincisi, bu iş duygusal ve fiziksel kapasitelerinin sınırlarını test edecektir. Bu cesur dağcılar yaklaşan tehlikeleri tüm ayrıntılarıyla bilmezler, ama zorlukların ortaya çıkacağıнын farkındadırlar. İkincisi, hedeflerini

hatırlamalıdır: dünyanın en yüksek zirvesine çıkmak. Onlar için zaferin tanımı deniz seviyesinden 8.848 metre yüksekliğe varmaktır. Bu hedefin farkına varmadıkça, dağcılar karşılaştıkları ilk önemli engelde çabucak geri döneceklerdir.

Aynı şey evlilik için de geçerlidir. Eğer güçlükleri hikâyelerimizin doğal bir parçası olarak görürsek, o zaman duygusal, fiziksel ve ruhsal kapasitelerimiz sınılandığında ezilmeyeceğiz. Eğer sonunu düşünerek bina etmeye başlarsak, büyük sorunlarla karşılaştığımızda vazgeçmeyeceğiz.

İsa ruhsal olgunluk konusunu öğretirken, Tanrı sözüne iman edenlerin sıkıntı ya da *zulme* uğrayacağını söyledi (bkz. Mar. 4:17). Özgün Grekçe’de bu sözcükler *thlipsis* ve *diogmos*’tur. *Thlipsis*’in anlamı “sıkıntı, baskı, zorluk, dert yaratan bir beladır.” *Diogmos* ise “bir kimseyi rahatsız etmek ya da baskı altına almak için tasarlanan bir program ya da süreçtir.” İkisi de kulağa hiç iyi gelmez, ama bu güçler Tanrı’da büyümemizi kolaylaştırır. Pavlus İsa’nın sözlerini aksettirir:

Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sıkıntı [thlipsis] dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı’nın beğenisini, Tanrı’nın beğenisi de umudu yaratır. Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı’nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. (Romalılar 5:3-5)

Pavlus sıkıntılarda ve sorunlarda sevinmemiz gerektiğini yazdı. Neden? Sıkıntı ve denemeler karakter gücümüzü geliştirmemiz için fırsat yaratırlar. Sorunlar bizi Tanrı’ya daha çok benzer hale getirir. Ve Tanrı’nın bizi sevdiği ve her zaman çıkarımızı aradığı bilgisiyle umutlanırız, zira en büyük güçlüklerin ortasında yüreklerimizi sevgisiyle doldurmak için bize Ruh’nu vermiştir.

Kutsal Yazılar sıkıntılarımızı Tanrı’nın yazmadığını önemle belirtir. Sıkıntıların ve zulmün ardında Şeytan vardır (bkz. Mar. 4:15 ve Yakup 1:12-13), ama Tanrı düşmanın düzenlerini kendisine karşı kullanır. Bizi Tanrı’dan koparmayı amaçlayan her girişim, Yüce Kurtarıcı’nın ellerinde bizi O’na daha benzer kılan bir araç haline gelir.

Unutmayın ki, düşmanımız evlilikten ve evliliğin temsil ettiği her şeyden nefret eder. Birliğimizi bozmak ve evliliğimizin üzerine taşınamaz görünen sorunlar yüklemek için elinden geleni yapmaktadır. Birliğimiz için vizyona sahip olmak ve Tanrı’nın bizi zorluklardan geçireceğine iman etmek, Şeytan’ın saldırılarına karşı durmak için bizi umutla güçlendirir. Tanrı

evliliklerimize yapılan saldırılar karşısında sadece hayatta kalmamızı istemez. Bunlar aracılığıyla güçlenmemizi arzular. Anahtar nokta ne için savaştığımızı (Tanrı'nın amacı), kime karşı savaştığımızı (Şeytan) ve yanımızda kimin olduğunu (Tanrı'nın Ruhu) hatırlamaktır. Tanrı bizde yaptığı işi tamamlayana dek dayandığımız sürece, imanımız ve umudumuz zorluklardan geçerken güçlenecektir.

## İsa'nın Sonsuza Dek Mutlu Yaşam Fikri

İsa herhangi bir insanın çekebileceğinden daha derin bir acı çekti. Kusursuz Tanrı olmasına rağmen, haksız bir ölümün acısını ve utancını üstlenmek için bizim gibi oldu. Tanrı'yla barışmamız için bize bir yol açtı, ama insanlığın çoğu yine de O'nu reddetmektedir. İsa bu kadar muazzam bir acıya ve reddedilişe nasıl katlanabildi? Cevabı basit olmakla birlikte son derece derindir: Sonsuza dek mutlu yaşama vizyonunu asla yitirmedi. O'nun verdiği örnekte hikâyelerimizin ana hatlarını buluruz:

Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. (İbraniler 12:2)

İsa katlandı, çünkü nereye gittiğini biliyordu. Acıların ötesine baktı ve vaadi gördü.

“Kendisini bekleyen sevinç uğruna” ifadesine dikkat edin. İsa çarmıha katlanmakta heyecanlı mıydı? Kesinlikle değildi. Çarmıha gerilmeden önceki gece o kadar derin bir acı içindeydi ki, alternatif bir yol sağlaması için Babası'na yalvardı. Ama İsa, pek çok evlilikte eksik olan bir şeye sahipti. Olağanüstü bir vizyonu vardı. İçinde bulunduğu koşulların ötesini ve yapacağı seçimler yoluyla gelecek gücü ve vaadi görebiliyordu. İsa gözlerini neye dikmişti? Cevabı Efesliler 5'te buluruz:

Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki, kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan, görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır. (a.25-27)

Bizler İsa'nın mutlu sonuyuz. O'nu bekleyen sevinciz. İsa çarmıha

katlandı ki, bizimle, yani Gelini'yle barışabilsin. Kilise artık eski sefaletinden utanmadan O'na sarılabilir, çünkü O'nda yeni bir kimliğe sahibiz. Evliliklerimizde var olması gereken dayanma gücü, merhamet ve karşılıksız sevgi budur. Ama zorluklardan geçerken devam etmemiz bir vizyon, yani neler olacağına ilişkin bir umut gerektirir.

İbraniler yazarı bu teşvikle devam eder:

Yorulup cesaretinizi yitirmemek için, günahkârların bunca karşı koymasına katlanmış Olan'ı düşünün. (İbraniler 12:3)

Zaman zaman imanımızı güçsüz hissederiz. Bu nedenle, İbraniler yazarı böyle olduğunda yorulup cesaretimizi yitireceğimizden söz eder. Harika bir evlilik büyük bir imandan daha azını gerektirmez, çünkü *sadakat* demek *imanla dolu* olmak demektir. Evliliğiniz zorlandığında Mesih'in katlandığı acıyı hatırlayın. O'nun hikâyesinin üzerinden geçin. Anlık güçlükleriniz, ne kadar acılı olursa olsun, çarmıhla kıyaslandığında bir hiçtir. Eşinize karşı sadakatınız zayıfladığında, İsa'nın size olan sadakatini düşünün. Sizinle barışmak için katlandığı onca şeyi hatırlayın. O'nun örneğini düşünmek canınızı tazeleyecektir!

### 3. Gün

## En İyisine İnanmak

... Tanrı benim, başkası yok. Tanrı benim, benzerim yok. Sonu ta başlangıçtan, Henüz olmamış olayları çok önceden bildiren... (Yeşaya 46:9-10)

“Tanrımız gibisi yok” ifadesi basmakalıp görünebilir, ama çoğu zaman bu cümlelerin gücünü ve gerçeğini unutuyoruz. Tanrı'nın çocukları olarak, O'nun gibi olmaya ve O'nun doğasını giyinmeye davet ediliyoruz. İman sayesinde sonunu başından ilan ederek hayatlarımızı, çocuklarımızı ve evliliklerimizi biçimlendirerek geleceği tasarlayabiliriz.

Şimdiye kadar, sonsuza dek mutlu yaşamının tesadüfi bir şey olmadığını açıkça ortaya koyduk; tersine bilinçli olarak inşa ettiğimiz bir şeydir. Bir sonraki bariz soru “Mutlu sonumu nasıl inşa ederim?” olmalıdır. Bu ayetleri sayısız kez okumuş olabilirsiniz, ama yeniden okuyalım:

İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır... Evrenin Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldığını, böylece görülenlerin görünmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anlıyoruz. (İbraniler 11:1,3)

Hedefimiz henüz gerçekleşmemiş bir *sonsuzlukta mutlu yaşam* ortamını inşa etmektir, ve henüz görünmeyen bir şeyin inşaat malzemesi imandır.

Tanrı, biz henüz inanılmayı hak edecek bir şey yapmadan önce bize inandı. Size büyük bir inancı var, çünkü kendisine büyük bir inancı vardır. Sahip olduğu kudretin hayatınızda her şeyi yapabileceğini bilir. Tanrı'nın engin gücünden zevk almamızı engelleyen tek şey imansızlıktır ve en nihayetinde kökünde kibir vardır.

Kibir, küstahlık ya da kendi yeteneğimize aşırı güven olarak kendini belli eder. Ayrıca kibrin kendinden nefret etmek biçimini aldığı daha sinsi bir türü vardır. Her iki tür de Tanrı'nın muhteşem gücünün Mesih'in çarmıhta tamamladığı iş aracılığıyla satın aldığı nimetleri reddetmektir. İsa sizi olağan üstü kılmak için öldü. Ünlü yazar C. S. Lewis şöyle der, "Olağan insanlar olarak kalmakla yetinebiliriz; ama O, oldukça farklı bir plan yürütmeye kararlıdır. Bu plandan geri çekilmek alçakgönüllülük değildir; tembellik ve korkaklıktır. Ona teslim olmaksızın kendini beğenmişlik ya da megalomani değil, itaattir." Tanrı'nın bize sunduğu müthiş yaşama ancak düşüncelerimizi O'nun sağlıklı düzeyine yükselterek kavuşuruz.

Harika bir evliliğe lâyık olduğunuza inanıyor musunuz? Belki şu düşünceler zihninizi rahatsız ediyor olabilir:

*Çok fazla yüküm var.*

*İyi bir aileden gelmiyorum.*

*Annem babam başarılı insanlar değil.*

*Şimdiden çok fazla hatalar yaptım.*

*Sadece idare etmekle yetinmem gerekiyor.*

Eğer şimdiye kadar fark etmediyseniz, şunu bilin, Tanrı zorlukları sever. Ama imansızlık O'nun gücünün hayatlarımızdaki etkisini kısıtlayacaktır. O'nun büyüklüğüne ilişkin esin almak, O'na güvenmemiz, aynı zamanda alçakgönüllü kalmamız için bizi teşvik eder. Alçakgönüllülük Tanrı'nın hayatımız için istediği en iyi şeye kapıyı açar. Yeşaya 55:8-9'da şöyle beyan eder:

“Çünkü benim düşüncelerim  
Sizin düşünceleriniz değil,  
Sizin yollarınız benim yollarım değil” diyor RAB.  
“Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse,  
Yollarım da sizin yollarınızdan,  
Düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.”

Tanrı'nın sizden daha zeki, daha anlayışlı ve daha güçlü olduğunu muhtemelen kabul edersiniz. “Tanrı'ya bakınca” diye yazar Lewis, “her alanda sizden ölçülemez derecede daha üstün bir varlıkla karşılaşsınız.” Harika bir evlilik için gerekli malzemelere erişmek istiyorsanız buna inanmalısınız.

Evliliğimizin potansiyeli hakkında ne düşünürsek düşünelim, Tanrı'nın çok daha geniş bir hayali vardır. Evliliğimiz üzerinde sadece bolca düşünmekle kalmamış, ayrıca bazı harika planlar yapmıştır.

“Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum” diyor RAB. “Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.”  
(Yeremya 29:11)

Bu vaat önümüze iki seçenek koyar: bu söze iman edin ve Tanrı'nın evliliklerimiz için vizyonunu benimseyin ya da O'nun doğruyu söylemediğini varsayın. Tanrı birlikteliğinizin geleceğine baktığında, Oğlu'nun resmini görmektedir. Bu vizyonun gerçekleşmesinin tek yolu alçakgönüllülük ve imanla O'nun lütfunu (güçlendirmesini) kabul etmektir. *Sonsuza dek mutlu yaşamak* planladığımız bir şey olmakla birlikte, kendi gücümüzle sınırlı değildir. Tanrı'nın Ruhu'nun bizim aracılığımızla çalışmasıyla ortaya çıkan Tanrı sevgisinin ürünüdür.

Şöyle düşünüyor olabilirsiniz, *Tanrı'nın evliliğimden vazgeçtiğine eminim. Bizim için hiç umut yok. Gelecek için vizyonumuz yok. Sevgimizi kaybettik.*

Kendi gücünüzle çabaladığınız için böyle hissediyor olmanız mümkün mü? Evliliğiniz hakkındaki çabalarınızı ve hayallerinizi Tanrı'ninkilerle değiştirin. Evliliğinizi O'na emanet ettiğinizde, O sizin hayallerinizi alacak, yaşamla kaynaştıracak ve yüreğinize göksel bir sürümünü yerleştirecektir.

Kocalar, bunun sizin için anlamı, Mesih'in Kilise'yi sevdiği gibi benmerkezcilikten kurtularak karınızı sevmeniz için sizi güçlendirmesidir. Karılar, Tanrı aynı şekilde kocanıza bağlı olmanız için sizi güçlendirecektir. Bu

şekilde, her ikiniz de evliliğinizin genişlemesi için biçimleneceksiniz.

Kutsal Kitap, iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmenin olanaksız olduğunu açıkça söyler (bkz. İbraniler 11:6). Tanrı neden imanı bu kadar çok seviyor? Çünkü O'na iman ederek O'na benzer olmak üzere değişmek için güç alırız, ve Tanrı'ya benzer bir yaşamdan daha üstün bir varoluş yoktur. Sizin sevincinizden hoşnut olur ve burada gelip geçen bir mutluluktan söz etmiyoruz. Tarif ettiğimiz şey kalıcı sevinç, tatmin ve esenliktir. Tanrı, evliliğiniz için en iyisini istiyor ve en iyisi, özünü ancak O'nda bulan bir birliktelikle gelir.

## Tasarı

İman ve umut sıklıkla birbiriyle karıştırılır, ama bunlar birbirinden farklıdır. Eğer harika bir evliliğin inşaat malzemesi imansa, umut da tasarısıdır. Başka bir ifadeyle, umut bir kalıba benzer ve iman onu dolduran şeydir. Tasarı olmaksızın inşaat malzemeleri ne kadar kullanılıyorsa, umut olmaksızın da iman o kadar biçimsiz kalır.

Tanrı'nın, İbrahim'i antlaşmasının tarafı olarak belli bir amaçla seçtiğini hatırlayacaksınız: İbrahim, soyundan gelenlere Rab'bin yolunda yürümeyi öğretecekti. Tanrı, İbrahim'e bu vaadi verdiğinde henüz çocuksuz bir adamdı, ama Rab yine de ona büyük bir ulusun babası olacağı güvencesini verdi.

İbrahim olağanüstü bir iman adamıydı, öyle ki, Kutsal Yazılar'da "Tanrı'nın vaadinden kuşkulanmadığı" belirtilir (Romalılar 4:20). Ve yine Yaratılış 15. bölümde, iman dünyasına adım atmadan önce cesaretsizlikle savaştığını görüyoruz:

Bundan sonra RAB bir görümde Avram'a, "Korkma, Avram" diye seslendi, "Senin kalkanın benim. Ödülün çok büyük olacak."

Avram, "Ey Egemen RAB, bana ne vereceksin?" dedi, "Çocuk sahibi olamadım. Evim Şamlı Eliezer'e kalacak. Bana çocuk vermediğin için evimdeki bir uşak mirasçım olacak."

RAB yine seslendi: "O mirasçın olmayacak, öz çocuğun mirasçın olacak."

Sonra Avram'ı dışarı çıkararak, "Göklere bak" dedi, "Yıldızları sayabilir misin? İşte, soyun o kadar çok olacak."

Avram RAB'be iman etti, RAB bunu ona doğruluk saydı. (Yaratılış 15:1-6)

Tanrı'nın İbrahim'e yeni bir iman ölçüsü vermesini bekleyebilirdik. Ama bunun yerine İbrahim'in imanına tutunacak bir vizyon verdi. Bu vizyon umudunu yapılandırarak imanını güçlendirdi. Tanrı İbrahim'i dışarı çıkararak yıldızları saymaya davet etti. Gökyüzünde parlayan sayısız yıldızlar İbrahim'in zihnindeki ekranda çocuklarının yüzlerine dönüşürken göksel bir tasarı ortaya kondu. İbrahim'e soyundan gelenlerin yıldızlar kadar sayısız olacağını sadece söylemek yerine, Tanrı onun kaderi hakkında değişmez, canlı ve fiziksel bir tasvir sundu. Bu görsel eğitim sayesinde, Tanrı'nın verdiği vizyon İbrahim'in düşüncelerine işlendi.

Aynı şekilde Tanrı, evliliğinize dair vizyonunu aktarmak için düşünce dünyamızı kullanmak ister, çünkü vizyonun olduğu yerde umut vardır. Bu yüzden Elçi Pavlus, Tanrı bilgisine diklenen her düşünceyi yıkmamız için bizi teşvik etti (bkz. 2. Korintliler 10:4-5). Düşünce dünyamızın dokusunu korumalıyız, çünkü eylemlerinizin doğasını ve değerini onlar belirleyecektir. Düşünce dünyanızı umut için bir çizim tahtası olarak düşünün.

Tanrı bizi umutla doldurmayı vaat etmiştir, ama buna nasıl erişiriz? Tanrı'nın Ruhü'nun ruhlarmıza umut aşılması dua ile olur:

Umut kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh'un gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.  
(Romalılar 15:13)

Tanrı umut kaynağımızdır. Eğer dilersek, evliliklerimizde görmek istediğimiz sevinç ve esenlikle bizi dolduracaktır. Alçakgönüllülikle O'na geldiğimizde, Ruhü'nun gücü sayesinde umutla dolup taşacağız. Ne harika bir vaat!

Özdeyişler 29:18'de esinden yoksun halkın yok olacağını söyler. Aslında tanrısal esinden, yani vizyondan yoksun evlilikler yaşamdan yoksundur. O yüzden büyük düşünmeniz için size meydan okuyoruz! Rüyalarınızı ve hedeflerinizi oluşturmaya hazırlanırken, Tanrı'nın tasarısına uyanık olmak için dua edin.



## 4. Gün

### Çin Lokantası

İlk evlendiğimiz günlerde, geleceğimizi konuştuğumuz özel bir yerimiz vardı. Evimizden çok uzakta olmayan küçük bir Çin lokantasıydı. Üniversiteden yeni mezun olmuştuk ve mali olarak o kadar dardaydık ki, bir porsiyon ballı tavuk yemeğini paylaşırdık. Sessiz ve mütevazî olan bu yer, genç bir çiftin çaylarını yudumlarken uzak diyarları ve umutları hayal etmesini teşvik eden egzotik bir mekandı.

O dönemde çok şey bilmiyorduk, ama bir şeyden emindik: tüm yüreğimizle, tüm gücümüzle ve tüm aklımızla Tanrı'ya hizmet etmek istiyorduk. Tanrı'nın yaşamımızda ve ailemizde egemen olmasını tutkuyla arzuluyorduk. Hayatımızın gideceği yönü ya da varacağı yeri bilmediğimizi söylemek yanlış olmazdı, ama nasıl yolculuk etmek istediğimizi biliyorduk. Tanrı'nın aracılığımızla yeni bir miras kuracağı bir hayat istiyorduk.

(John) Sorunsuz bir ailevi geçmişten geliyorum. Annem ve babam altmış beş yıldan fazla bir süredir evli. Babam ailemizi sadakatle sevdi ve ihtiyaçlarımızı sağladı; annemse yuvasını kuran dışı bir kuş tasvirine uyar. Annem ve babam evlilik ve yaşamla ilgili güzel örnekler sundular ve onların gösterdiği model için ebediyen minnettar olacağım.

Bense (Lisa) çok farklı bir aile dinamiğinden geliyorum. John'un anne babası alkolizm, zina, ihanet, açgözlülük, kayıplar ve boşanmayla harap olan benimkilerle kıyaslandığında kusursuz görünüyor. John'la birlikte yaşamımıza adım attığımızda, sağlıklı bir ailenin neye benzediği konusunda net bir anlayışa sahip değildim; ama sağlıklı bir ailemin olmasını yürekten özlüyordum.

Çin lokantasında konuşurken, farklı bir evliliğimiz olmasını istiyorduk. John'un anne babasının evliliğine son derece saygı duymamıza rağmen, onların modeli bizim için doğru değildi. Evlilikte bizim gördüğümüzden daha fazlası olduğunu ikimiz de biliyorduk; evlilik kurumunda tanrısal bir çağrı vardı. Evlilik sadece hayatlarımızın sonuna kadar birlikte olmamız değildi; ayrıca birlikteliğimiz yoluyla ebedi bir miras kurmakla ilgiliydi. Elbette bu miras çocuklarımızı ve çocuklarımızın çocuklarını içerecekti, ama aynı zamanda başka birçok insanın yaşamlarını etkilemeyi de içerecekti.

Evliliğimiz için bir vizyon çizmeye başladık. Birbirimize sorular sorduk,

parametreler belirledik ve olabildiğince büyük düşündük. Başlıca amacımızın Tanrı'ya birlikte hizmet etmek ve seçimlerimizle O'nu yüceltmek olduğu konusunda uzlaştık. Geri kalan her şey bu filtreden geçmek zorundaydı.

Otuz iki yıllık evliliğimizde birlikte kalmayı seçmemizin tek nedeninin Tanrı'yı yüceltme kararlılığımız olduğu dönemlerden geçtik. (Lisa) John'a karşı sevgi hissetmediğim bir dönemden geçtik ve John da bana karşı sevgi hissetmediğini söyledi. Beni küçük çocuklarımızla yalnız bırakarak bilinçli olarak yoğun bir seyahat programı yaptı.

Dürüst olmak gerekirse, geleceğimizde sevgi için umut göremiyordum. Ruhum yıpratıcı bir dönemden geçerek yaralar aldı. Hem duygusal hem de fiziksel olarak tamamen terk edilmiş hissettim. Eğer boşanmayı bir seçenek olarak düşünmüş olsaydım, o yola memnuniyetle sapardım. Evliliğimiz için vizyonum yoktu, sadece neler olabileceğine dair silik bir gölge vardı. Hatta bir keresinde şöyle düşündüm, Tanrım, gökte John'la birlikte yaşamak zorunda değilsem bu evliliği sürdüreceğim. Çok yalnızdım ve kilisede hizmet edenlerin karılarının bir başkasıyla acılarını paylaşması çok zordur.

(John) O dönemde çaresizlikle mücadele ediyordum. Lisa'nın gözünde hiçbir şeyi doğru yapmadığımı hissediyordum ve bana saygı duymaması ve benimle sert konuşması nedeniyle düşüncelerimin hatalı olduğuna inanıyordum. Hızla aşağıya yuvarlanıyorduk ve ikimiz de sevginin, saygının ve büyümenin geri gelmesi için bir potansiyel görmüyorduk.

O dönemde yaşadığımız duygusal ve ruhsal acı dayanılmaz görünüyordu. Korkunçtu, ama sadece bir mevsimden ibaretti ve mevsimler gelip geçer. Gözyaşlarınız belki uzun bir gece boyunca akar, ama Tanrı sabahla birlikte sevinç doğacağını vaat eder (bkz. Mezmur 30:5). Geriye bakınca, hayatımızın o dönemi sanki bir başka çiftin başına gelmiş gibi gerçeküstü görünüyor. Tanrı'nın lütfu sayesinde O'nu yüceltme amacımıza sadık kaldık. Bencilliğimizden içtenlikle tövbe ederek ve tanrısal bilgeliğe itaat ederek evliliğimizin ve sevgimizin güçlü bir seviyeye doğru büyüdüğüne tanık olduk.

Bu zor dönemde devam etmemizi sağlayan itici güçlerden biri hayat görüşümüzdü. Biz bu hayatı yetmiş ya da seksen yıllık bir zaman dilimi olarak görmedik; aksine hayatımıza ebedi bir bakış açısıyla baktık. Yetmiş ya da seksen yıl, sonsuzlukla kıyaslandığında sadece bir buğu gibidir. Kutsal Yazılar'ın öğretisine göre çarmıha nasıl yaklaştığımız sonsuzluğu nerede geçireceğimizi belirler; ancak, imanlılar olarak nasıl yaşadığımız sonsuzluğu nasıl geçireceğimizi belirler. Pavlus şöyle yazar:

*...bedenden uzakta, Rab'bin yanında olmayı yeğleriz... Çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü, yaptıklarımızın karşılığını almak için hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız. (2. Korintliler 5:8,10)*

Pavlus'un imansızlardan söz etmediği açıktır, çünkü imansızlar bedenden uzaktayken Rab'bin yanında olmazlar. İsa Mesih'in kurtaran lütfu aracılığıyla Tanrı'nın ailesine katılanlara hitap ediyor. O'nun önünde duracağız ve hem verdiğimiz kararların hem de bir imanlı olarak nasıl yaşadığımızın hesabını vereceğiz. Mesih'in yargıları ebedi ödüllerle ya da ebedi kayıplarla sonuçlanacaktır; bunlar tüm hayatınızın birikiminin yanmasından ödüllendirilmesine ve sonsuzluklar boyunca O'nunla birlikte egemenlik sürmeye kadar çeşitlidir. Bu temel öğretiyi bilmek bizi yolumuzda tuttu. İkimiz de İsa'nın yargı kürsüsü önüne çıktığımızda O'nun evlilik şaheserine saygısızlık etmenin hesabını vermek istemedik. (Yargı Kürsüsü hakkında daha fazla bilgi için John'un *Sonsuzluk Hedefiyle Yaşamak* adlı kitabına bakabilirsiniz.)

Tanrı'yı yüceltmekten sonraki ikinci amacımız, yolculuğumuzun sonunda birbirimizi başlangıçta olduğundan daha çok sevmektir. Bu amaç zorlu zamanlardan geçerken devam etmemiz ve öyle hissetmesek bile birbirimizi sevmemiz için bizi zorladı. C. S. Lewis şöyle yazdı:

*Sevgi... iradeyle sürdürülen ve alışkanlık yoluyla kasten güçlendirilen derin bir birliktir; her iki eşin Tanrı'dan dilediği ve aldığı lütufla pekişir (Hristiyan evliliklerde). Birbirlerinden hoşlanmadıkları anlarda bile birbirlerine karşı bu sevgiye sahip olabilirler.*

Kesinlikle birbirimizden hoşlanmadığımız zamanlar oldu. Ama Tanrı bu zor zamanları idare etmemiz için bize lütfetti ve sizin için de aynı şeyi yapacak. Bugün birbirimizi düğün günümüzde olduğundan daha çok seviyor ve hoşlanıyoruz; bu bir gerçek! Ve her geçen yıl birbirimize olan sevgimizin büyümesini sabırsızlıkla bekliyoruz.

## Tanrı Not Alır

Hayallerimizi lokantanın peçeteleri üzerine karalarken, henüz doğmamış çocuklarımızı nasıl büyüteceğimizi konuşuyorduk. Terbiye, harçlık, ev işleri ve odaların paylaşımı konularını nasıl yapacağımızı tartıştık. Mirasımızın ve kararlarımızın çocuklarımız ve torunlarımız üzerinde bırakacağı etki hakkında

konuştuk. Onlara ruhsal ve finansal bir miras bırakmak bizim için önemliydi (bkz. Özdeyişler 13:22).

Gelecekteki yuvamızı hayal ederdik. Geniş ya da şık bir evimizin olması bizim için önemli değildi; evimizin sıcak ve konuksever, insanların içeriye adım atar atmaz kendilerini güvende hissedeceği bir yer olmasını istedik. Çocuklarımızın arkadaşlarını getirmek isteyeceği eğlenceli bir yer olmasını hayal ettik.

Tanrı'nın bizi neye çağırdığını ve bireysel çağrılarımızın evliliğimizin dinamiğini nasıl etkileyeceği hakkında da fazlaca konuştuk. Kadınların ve erkeklerin rollerini konuştuk. Paramızı nasıl yöneteceğimizi ve borçtan nasıl uzak duracağımızı tartıştık. Konuşmaya devam ettik ve sonunda elimizde ne olduğuna baktığımızda, peçetelere yazdığımız notların esasen inşa etmek istediğimiz hayatın taslak haldeki bir tasarısı olduğunu fark ettik.

Yapacağımız şeylerin planlarını kağıda yazdığımız için Tanrı'nın da not aldığını düşünmeyi seviyoruz:

Bunun üzerine RAB'den korkanlar birbirleriyle konuştular. RAB dediklerine kulak verip duydu. RAB'den korkup adını sayanlar için O'nun önünde bir anma kitabı yazıldı. (Malaki 3:16)

O ilk günlerde, biz unutmuş olsak da Tanrı'nın anımsadığı birçok konu hakkında konuştuk ve Tanrı bunların hepsini gerçekleştirdi. Tanrı, kendisinden korkanların arasındaki konuşmaları not alır. Yaşam'ın Yazarı'nı yücelten bir evlilik tasarladığınız zaman, gökte kitap yazılır.

## 5. Gün

### Vizyonunuzu Yazmak

Şöyle yanıtladı RAB: "Göreceklerini taş levhalara oyarak yaz. Öyle ki, herkes bir çırpıda okusun." (Habakkuk 2:2)

Tekrar söylemek gerekirse, evliliğinizin vizyonunu yazmak için asla geç değil. Belirgin ve anlaması kolay bir vizyon ortaya koyana dek tekrar tekrar yazmaktan çekinmeyin. Net bir vizyon bitiş çizgisine dek koşmanız için gereken enerjiyi size sağlayacaktır.

Evliliğinize dair ortak vizyonunuz hakkında eşinizle (ya da müstakbel

eşinizle) konuşmak için lütfen zaman ayırın. Eğer bekârsanız, vizyonunuzun kendinize düşen kısmını kaleme almaya şimdiden başlayın. Hayal kurabileceğiniz bir yer bulun. İstekleriniz ve beklentilerinizle ilgili belirgin olun. Mutlak değerlerinizi belirleyin ve büyük düşünmekten korkmayın! Bu vizyon gelecek günlerde sizin için bir kutup yıldızı olacaktır.

Evlilik, başlangıç ve bitiş çizgileri arasında on yıllar bulunan bir uzun mesafe koşusuna benzer. Çok sayıda çift kısa vadeli hayaller kurar. Bir ev satın almayı ve bir aile kurmayı düşlerler, ancak bunlar harika hedefler olsa da, ikisi de sizi yeterince uzağa götürmez. Çok daha fazlası vardır. Hayal kurmaya devam edin!

Eşinizle birlikte koştüğünüzü ve birbirinize rakip olmadığınızı aklınızda tutun. Etabınızı tek başınıza tamamlayamazsınız, bu nedenle takım olarak çalışmanız gerekir. Eğer kötü bir başlangıç yaptıysanız, nasıl bitirdiğinizin nasıl başladığınızdan çok daha önemli olduğunu bilerek sakin olun. Tasarınızı yazmak bitiş çizginizi tanımlamanın bir yoludur. Vizyonunuzu önünüzde tutmalısınız ve böylece koşacağınız bir hedefiniz olur.

Bu olayların zamanı gelmedi henüz. Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. Gecikiyormuş gibi görünse de bekle olacakları, Kesinlikle olacak, gecikmeyecek... Ama doğru kişi sadakatiyle yaşayacaktır. (Habakkuk 2:3-4)

Tanrı'nın esinlediği vizyon, önünüzden giderek size yol açacaktır. Eğer vizyonunuzu gözönünde tutarsanız, sizi hayal kırıklığına uğratmaz. Tanrı'nın size söylediklerinin doğru olamayacağını düşüneceğiniz zamanlar olabilir. Yolunuz sizi gitmeyi istemediğiniz ya da beklemediğiniz yerlere götürebilir. Sürece güvenin. Tanrı, yolculuğu tamamlamanız için nelerden arınmanız gerektiğini biliyor. Vizyonunuzu esinleyen Tanrı'nın kudreti ihtiyaç anlarında sizi güçlendirecektir. Ama vizyonu mutlaka önünüzde tutmalısınız.

Tasarınızı yaşayan, nefes alan, organik bir metin olmalıdır. Bu nedenle iki unsur içermesi gerekir:

### **Net olarak tanımlanmış mutlak değerler**

“Evliliğimiz Tanrı'yı yüceltecek” ya da “Eşimizin ihtiyaçlarını kendimizinkinin önüne koyacağız” gibi belirli inançlar ve adanmışlıklar vizyonunuz için gereken bir çerçeve sağlayacaktır. Bu şeyler pazarlık konusu edilemez. Asla değişmezler ve bunlardan taviz verilmemelidir.

### **Büyüme için alan**

İyi bir tasarı her soruya yanıt vermez. Netlik sağlar. Gelecekte sizi bekleyen şeyleri ancak Tanrı bilir, ama O'nun Ruhü'nün yönlendirişiyile kademeli olarak tasarısının unsurlarını ortaya çıkarabilirsiniz. Zamanla vizyonunuz kapsam ve tanım olarak büyümeli, her mevsimin avantajları ve zorluklarına uyum sağlamalıdır. Bu değişim alanları çocuklarınız büyüdükçe anne babalığa ayırdığınız zaman miktarını ya da birbirinizin kariyerlerini ve çağrılarını destekleme yollarınızı içerebilir.

### **Evlilik tasarınızı yazmak için yapmanızı önerdiğimiz beş pratik adım şunlardır:**

#### *1. Dua edin*

Tanrı'dan konuşmanızı, düşüncelerinizi ve arzularınızı Ruhü'nün denetimine almasını isteyin. İmanla dolmasını istediği umut kalıbını sağlaması için dua edin.

#### *2. İlham toplayın*

Size hitap eden ayetleri, makaleleri, hikâyeleri, fotoğrafları, ilahi dizelerini, dergi kupürleri ve başka ne varsa toplayın.

#### *3. Hayal kurabileceğiniz bir yere gidin*

Bu yer pahalı ya da özenli bir mekân olmak zorunda değildir. Köşe başındaki bir lokanta ya da parktaki bir bank kadar sade bir yer olabilir.

#### *4. Hedeflerinizi ortaya koyun*

Büyük düşünün! Mevcut koşullarınızla ya da geçmişte gördüğünüz örneklerle kendinizi sınırlamayın. Düşünülecek konular şunları içerebilir: mali durum, aile, anne babalık, aile dinamikleri, kişisel gelişim, ruhsal büyüme, iletişim, dinlenme ve eğlence, kariyerler, ev sorumlulukları, kilise katılımı, topluluk ve daha fazlası.

#### *5. Onlara nasıl ulaşacağınıza belirleyin*

Vizyonunuzu kurduğunuzda, bir envanter çıkarın: olmak

istediğiniz yerle kıyasladığınızda şu anda neredesiniz? Mevcut durumunuzu değerlendirin ve sizi yolunuzda tutacak standartları, adımları ya da değişiklikleri strateji haline getirin. Tasarınız hayatın birçok mevsimini kapsayacak. Aklınızda hedeflerinizi tutarak şu soruları cevaplandırın:

*Evliliğimiz...*

*Çocuğumuz olmazsa nasıl olacak?*

*Küçük çocuklar büyütürken nasıl olacak?*

*Ergenlere anne babalık yaparken nasıl olacak?*

*Çocuklarımız evden ayrılınca nasıl olacak?*

*Torunlarımıza bakarken nasıl olacak?*

*Birlikte son dönemimizde nasıl olacak?*

*Eğer bekârsanız, biriyle flört ediyorsanız ya da nişanlıysanız, gelecekte istediğiniz evlilik için kendinizi bilinçli olarak nasıl hazırlayabilirsiniz?*

Finans, anne babalık ve daha fazlası için hedefler belirlediniz. Bunlar büyük resimdeki hedeflerdir, ama bunlar standartlarınız, seçimleriniz ve alışkanlıklarınızla günbegün desteklenecektir. Şu sorular üzerinde düşünün:

*Aylık bütçenizi nasıl ve ne zaman idare edeceksiniz?*

*Ne tür tatillere çıkacaksınız ve bunları nasıl planlayacaksınız?*

*Birlikte ne gibi etkinlikler ve eğlenceler yapacaksınız?*

*Eşinizle flört etmeye nasıl devam edeceksiniz?*

*Eşinizle aranızdaki farklılıkları nasıl çözeceksiniz?*

*Çocuklarınızla nasıl zaman geçireceksiniz?*

*Çocuklarınızı nasıl terbiye edeceksiniz?*

*İkiniz de ev dışında bir kariyer yapmayı istiyor musunuz?*

*Eğer evetse, evliliğinizin farklı dönemlerinde bu durum farklı mı görünecek?*

*Birbirinizin kariyerini ya da diğer önde gelen hedeflerinizi nasıl destekleyeceksiniz?*

*Kendiniz için ne gibi eğitimsel fırsatlar kovalayacaksınız?*

*Çocuklarınız için?*

*Çocuklarınız için ne tür eğlenceli fırsatlar olacak? Onların ilgi alanlarını ve yeteneklerini nasıl yönlendireceksiniz?*

*Bedensel sağlığınıza nasıl bakacaksınız? (Egzersiz, dinlenme, beslenme, vs.)*

*Ruhsal sağlığınıza nasıl bakacaksınız?*

*Çocuklarınızı Rab'bin terbiyesine göre nasıl yetiştireceksiniz?*

*Evliliğiniz ve aileniz çevrenizdeki dünyaya nasıl faydalı olacak? (Kiliseniz, toplumunuz, mahalleniz, iş yerleriniz, vs.)*

Önceden bahsettiğimiz gibi, tasarınızdaki ayrıntılar bilgelikte büyüdükçe ve tecrübe kazandıkça muhtemelen değişecek ve gelişecektir. Bu normaldir. Ama tasarınız için bir çerçeve kurmanız ve gelecektekiler için temel olacak standartlara bağlı kalmanız gereklidir.

## Everest'e Tırmanmak

Bir çiftin uçağa bindiğini düşünün. Seyahat için heyecanlılar, ama nereye gittiklerine dair hiçbir fikirleri yok. Tüm bildikleri uçağın onları harika bir maceraya çıkaracağı. Sıcak bir ülkeye gittiklerini varsayıyorlar, bu nedenle yanlarına sadece plaj kıyafetleri ve akşamları serin olur düşüncesiyle birkaç hafif süveter almışlar. Uzun bir uçuşun ardından havaalanına inerler ve bir de bakarlar ki Nepal'e gelmişler! Tropik bir gezi diye hayal ettikleri macera, Everest Tepesi'ne doğru zorlu bir tırmanış çıkmıştır. Böylesine tehlikeli ve korkutucu bir macera için kesinlikle hazır değillerdir, bu nedenle hemen evlerine geri dönerler.

Birçok insan evliliği güneşli bir plaja yapılan bir seyahat olarak hayal etse de, aslında bir dağ tırmanışına benzer; ödüllü ve heyecan doludur, ama zorlu bir iştir. Bu benzetme biraz gülünç görünebilir, ama evliliklerin ölüm oranı Everest'e tırmanan dağcılarınıninkine göre yaklaşık yirmi beş kat daha fazladır.

Neden Everest dağcıları evli çiftlerden çok daha başarılı? Çünkü çıkacakları yolculuk hakkında bir vizyona sahipler ve kendilerini nelerin beklediğini biliyorlar. Azalan oksijen, dondurucu hava koşulları ve sert rüzgârlarla karşılaştıklarında şok olmazlar. Ne yazık ki, gerçek dışı beklentiler ve vizyonsuzluk yüzünden çok sayıda evlilik başarısız olmaktadır. Bu nedenle tasarınızı planlamak için şimdiden zaman ayırmanıza değer.



## Başarılı Olmak

Hikâyeniz geliştikçe, Tanrı vizyonunuzun çerçevesini genişletecek ve ona güzel süsler ilave edecek, ama eşinizle birlikte inşa ettiğiniz yaşama asla saygısızlık etmeyecektir. Denenmeler, ilk başta Tanrı'nın hikâyenizi yıkma girişimleri gibi görünebilir ve öfke ve hayal kırıklığı içinde O'na saldırmaya ayartılabilirsiniz. Ama şundan emin olun ki, Tanrı karşılaştığınız denenmelerin yazarı değildir ve her durumda iyiliğiniz için etkindir (bkz. Romalılar 8:28). O'nun lütfu ve Ruhu sizi asla terk etmeyecek ve O, gücünüzü aşan bir denenmeye girmenize asla izin vermeyeceğini vaat etmiştir.

...Tanrım güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. (1. Korintliler 10:13)

Bazı zamanlar her şeyin dağıldığını hissedebilirsiniz, ama eğer umuda tutunursanız, fırtınaları bertaraf edebilirsiniz ve edeceksiniz. Her şey sona erdiğinde Efendi'nin size şu sözleri söylediğini işiteceksiniz:

Aferin, iyi ve güvenilir köle! (Matta 25:23)

Bu ayette Efendi'nin kölesine "kusursuz" demediğine, ama "iyi ve güvenilir" dediğine dikkat edin. Bu hayatta hiç birimiz herhangi bir şeyi kusursuzca idare edemeyiz. Ancak hayatımız ve evliliğimiz kusursuz olmasa da iyi ve güvenilir olabilir. Bunun anlamı, evliliklerimizi sağlıklı ve alçakgönüllü bir tutumla, hatalarımızdan öğrenerek ve Tanrı'nın lütfuna dayanarak yürütmektir. Eğer bu yolda yürümeyi seçerseniz, evliliğiniz sadece devam etmekten fazlasını başaracaktır. Serpilecektir. Tanrı bunu sağlayacaktır.

Umudunuzdan doğan tam güvenceye kavuşmanız için her birinizin sona dek aynı gayreti göstermesini diliyoruz. Tembel olmamanızı, vaat edilenleri iman ve sabır aracılığıyla miras alanların örneğine uymanızı istiyoruz. (İbraniler 6:11-12)

Tanrı evliliğiniz için verdiği vaatleri miras almanızı istiyor. O'nun Ruhu'nun verdiği umuda tutunun. Eşinize karşı sabırlı olun ve evliliğinizin geleceğine inanın. Tanrı'nın iki kusurlu insanın içinde ve onlar aracılığıyla neler yapabileceğine hayret edeceksiniz. Tanrı, en iyi hikâyeleri nasıl başladığıyla değil, nasıl bittiğiyle ilgili olan evlilikler inşa etmek için tutkuludur.

## 1. Gün Çalışması

# TANRI'NIN YAPITI

*Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız, O'nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık.*

– Efesliler 2:10

Tanrı'nın yarattığı her şeyin bir amacı vardır—evliliğiniz dahil. Tanrı'nın Ruhu evliliğinizi O'nun lütfunun bir yapıtı haline getirmeyi arzular.

Bekâr ya da nişanlı olduğunuz zamanı düşünün. Evliliği kafanızda nasıl canlandırdınız? Yüreğinizde ve zihninizde ne gibi imgeler ve fikirler vardı?

---

---

---

---

Evliliğiniz kafanızda canlandığından nasıl farklı?

---

---

---

---

Tanrı'nın evlilik için tasarladığı şey bir antlaşma olmasıdır. Bu antlaşma “ölüm bizi ayırana dek”, yani ömür boyu sürer. Bir antlaşmada bütün taraflar boyun eğer ve bütün kaynaklarını bir diğerine sunar. Birinin yaşadığı zorluklar diğerinki haline gelir ve her biri ortağının ihtiyaçlarını korumaya ve sağlamaya söz verir.

Yazar ve konuşmacılar **Bob ve Audrey Meisner**, antlaşma hakkında şu görüşleri paylaşmıştır:

Antlaşma Tanrı'ya ait bir kavramdır. Kutsal Kitap antlaşmaya bağlı

kalmanın bereketlerinden açıkça bahseder; Tanrı'nın sağladığı iyilikler, kutsanmış mali kaynaklar, güvenlik ve güven, uzun yaşam, sağlık ve tanrısal karakter! ...Gerçek bir antlaşma ortamında hayattaki hatalarımızı ve tekrar eden zorlukları itiraf etmekten çekinmeyiz, çünkü dürüstlüğümüz nedeniyle reddedilmeyeceğimizi biliriz. Ayrıca eşimiz, zorlukların içinde bizimle birlikte yürürken hatalarımızın üstesinden gelmemize yardım etmek için gerçeği sevgiyle söylemekten çekinmez. Mesih'teki antlaşma yaşamı ideal olarak böyledir.

Tanrı antlaşma hakkında size ne konuşuyor? Kendinize sorun, *Bir antlaşma evliliğinin nimetlerinden yararlanıyor muyum? Bunu tecrübe etmek için ne yapmaya razıyım?* Dua edin ve Kutsal Ruh'tan anlayış ve güç vermesini isteyin.

---



---



---

Tanrı'nın antlaşma evliliğiniz için sizin ve eşinizin ötesine geçen güçlü bir amacı var. Evliliğinizin, tıpkı İbrahim ve Sara'nın gibi O'nun sevgisini ve gerçeğini geleceğe taşımasını istiyor. Kendinize ve Rab'be şunu sorun, *Evliliğim kimleri etkiliyor ve ne gibi etkiler bırakıyor?*

---



---



---

Durun ve dua edin, "Kutsal Ruh, antlaşmanı planlı biçimde çocuklarıma, torunlarıma ve etki alanıma yerleştirdiğin insanlara doğru nasıl genişletebilirim?"

---



---

*Tanrı'nın önünde sessiz olun. Şimdi ve gelecekteki günlerde neler konuştuğunu dinleyin. Talimatlarını yazın ve itaat etmek için lütfunu dileyin.*

## 2. Gün Çalışması

# ATEŞTE DÖVÜLMEK

*Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği, size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. Tersine, Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki, Mesih'in görkemi görüldüğünde de sevinçle coşasınız.*

—1. Petrus 4:12-13

Evlilik ruhsal bir arıtılma sürecidir ve Tanrı arıttıcıdır. Sorunlarınızın kaynağı O olmamakla birlikte, sizi ve eşinizi İsa'ya daha benzer kılmak için onları kullanacaktır.

Kabul edelim. Hiç kimse denenmeleri sevmez. Eğer bunları atlatabilseydik, hemen yapardık. Ama zor yolda yürümenin bir değeri vardır.

Biraz durun ve denenmelerin yararlarını öğreten aşağıdaki gerçekler üzerinde düşünün. Bunları doğrudan evliliğinize dokunacak biçime getirdik.

*Ama O [Tanrı] tuttuğum yolu [ve eşimi] biliyor,  
Beni sınaadığında altın gibi çıkacağım*

—Eyüp 23:10

*Sen bizi [beni ve eşimi] sınadın, ey Tanrı,  
Gümüş arıtır gibi arıttın.  
...İnsanları başımıza çıkardın,  
Ateşten, sudan geçtik.  
Ama sonra bizi bolluğa kavuşturdun.*

—Mezmun 66:10, 12

*Kardeşlerim [karı kocalar], çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde  
bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması  
dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de, hiçbir eksiği olmayan,  
olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin.*

—Yakup 1:2-4

*Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih görüldüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız, ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir.*

—1. Petrus 1:7

Eşinizin ve sizin şu anda giydiğiniz bir ateşten gömleği (sıkıntıyı) kısaca anlatın

---



---



---



---

Yukarıdaki ayetler aracılığıyla Kutsal Ruh sizinle, eşinizle ve durumunuzla ilgili size ne gösteriyor?

---



---



---



---

Eşinizdeki hataları bilmek değişmenize yardımcı olmaz. Değişim sizde ele alınması gerekenleri bilmekle başlar. Durun ve dua edin, “Kutsal Ruh, yüreğimde ve zihnimde neler oluyor? Neyi değiştirmeyi amaçlıyorsun? Kendimle ilgili doğru olmayan neye inanıyorum? Sesini işitmeme ve buyruklarına itaat etmeme yardımcı ol. İsa’nın adıyla.”

**Kutsal Ruh’un benimle ilgili açıkladığı gerçek...**

---



---



---

**Kutsal Ruh’un beni yönlendirdiği adımlar...**

---



---



---

### 3. Gün Çalışması

## İMAN, UMUT VE ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK

*Umut kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh'un gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.*

—Romalılar 15:13

İman harika bir evlilik için yapı taşlarını sağlarken umut, bunu meydana getirmenin tasarısıdır. Umut kaynağı olan Tanrı'nın size ve eşinize inancı var. O'na güvendikçe, evliliğiniz için tasarısını meydana çıkaracak ve hayallerinizin evliliğini tecrübe etmeniz için sizi güçlendirecek.

*Abraham, Or The Obedience of Faith* (İbrahim ya da İman İtaati) adlı kitabında, pastör ve yazar **F. B. Meyer** şöyle der:

*İman Hristiyan yaşamının bütün nadide esanslarını ve muhteşem renklerini içeren ve sadece Tanrı'nın bakımını ve kutsamasını bekleyen küçük tohumdur. Bir kimse iman ettiği zaman, zaten içinde ekili olanın gelişmesi sadece bir eğitim ve zaman meselesidir... İman bizi Tanrı'nın Oğlu'yla öyle mutlak biçimde birleştirir ki, O'nunla sonsuza dek bir oluruz; ve O'nun karakterinin tüm yüceliği ...bize sayılır.*

O halde iman nedir? Nereden gelir? Ve hayatınızda giderek daha güçlendiğini nasıl görebilirsiniz? Bu ayetler üzerinde dikkatlice düşünün ve Kutsal Ruh'un size açıkladıklarını not edin.

Romalılar 1:11-12; 10:17; 12:3 • İbraniler 11:1, 6 • Efesliler 2:8  
• Koloseliler 2:6-8

---

---

---

---

İmanın yanı sıra, birlikteliğiniz için Tanrı vergisi tasarısı olan umuda ihtiyacınız vardır. Durun ve dua edin, "Ya Rab, benim ve eşimin içine

evliliğimiz için tanrısal planını yerleştirdi. İbrahim'e gökte yıldızları tasvir olarak verdiği gibi, yüreklerimize anlayacağımız ve sonsuza dek anımsayacağımız bir imge kazandı. İsa'nın adıyla." Bakın, dinleyin ve Rab'bin açıkladığını yazın.

İman ve umut edinmek için ihtiyacınız olan anahtar bir erdem vardır. Alçakgönüllülük. Alçakgönüllülük şöyle der, "Sen olmadan hiçbir şey yapamam, Rab, ama Senin aracılığınla her şeyi yapabilirim." Alçakgönüllü bir yüreğe sahip olduğunuzda, Tanrı'nın evliliğiniz için belirlediği en iyi tasarının kapısı ardına kadar açılır!

On dokuzuncu yüzyılda yaşamış yazar ve pastör **Andrew Murray** şöyle dedi:

İsa alçakgönüllülüğü yeryüzüne getirmek, onu bize vermek ve onun aracılığıyla bizi kurtarmak için geldi. ...O'nun alçakgönüllülüğü kurtuluşumuzdur. O'nun sağladığı kurtuluş alçakgönüllülüğümüzdür. ...Sadece Mesih'in tanrısal alçakgönüllülükle içimizde konut kurması sayesinde gerçekten alçakgönüllü oluruz.

Şu ayetler üzerinde dikkatlice düşünün. Tanrı size ne açıklıyor?

**Matta 11:28-30 • Yuhanna 13:1-17 • Filipililer 2:1-11 • Yakup 4:6  
• 1. Petrus 5:5**

... Her bakımdan **alçakgönüllü**, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörülle davranın. Ruh'un birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin.

## 4. Gün Çalışması

# BİRLİKTE BÜYÜK DÜŞÜNÜN

*İki kişi bir kişiden iyidir, Çünkü emeklerine iyi karşılık alırlar... Yalnız biri yenik düşer, Ama iki kişi direnebilir. Üç kat iplik kolay kolay kopmaz.*

—Vaiz 4:9, 12

Evliliğin genişliğini tecrübe etmek Tanrı'nın her evli çift için belirlediği tanrısal tasarıdır. Kutsal Ruh'un evliliğinizin merkezinde olmasıyla siz ve eşiniz Tanrı'nın büyük işlerine hazır hale geleceksiniz!

Geniş bir yaşam sürmek istiyor musunuz? Büyük düşünmeye zaman ayırın. Bu bölümün sonunda, evliliğiniz için bir vizyon yazmak için hazır hale geleceksiniz. Şimdi, bu özel vizyon belirleme zamanı için hazırlanabilirsiniz.

Siz ve eşinizin birlikte olmaktan hoşlandığınız, özgürce hayal kurabildiğiniz rahat yerlerden iki tanesini yazın.

---

---

---

---

*Cevaplarınızı tartışın ve sonra hayal kurma zamanları için bir ya da daha fazla yer seçin.*

Eşinizle birlikte hayal kurmak, yüreğinizi paylaşmanızı ve Tanrı'nın gücü, bilgeliği, iyiliği ve sağlayışı sayesinde yapabileceğiniz müthiş şeyleri zihninizde canlandırmanızı sağlar. Yazarlar **Bill ve Pam Farrel**, "Amaçlarınızı daha etkili kılmak için çift olarak ne yapabilirsiniz?" diye sorarlar. "Planlı olun ...Bir hayale ilerleyip ilerlemediğinizi anlamak için, hayale nasıl varacağınızı açıklayan bir dizi hedef yazmanız gerekir. Belirlenen hedefler belirli ...gerçekçi...[ve] Tanrı'nın yardımıyla ulaşılabilir olmalıdır."

Sonraki günün okumasında hedef planlamasını daha çok konuşacağız. Şimdilik yüreğinizde hangi hayaller var? Birbirinizle ilişkileriniz, aile kurma, finansal güvence, eğitim ve kariyerler, ev satın alma, emeklilik vs. gibi konularda isteklerinizi düşünün.



**Evliliğimizle ilgili en büyük hayallerim...**

---

---

---

---

Hayallerinizi paylaştıktan ve yazdıktan sonra, eşinizden onun hayallerini paylaşmasını ve yazmasını isteyin.

**Evliliğimiz için eşimin en büyük hayalleri...**

---

---

---

---

Bu hayallerin hangi yönleri birbiriyle örtüşüyor? Ortak nokta nerede? Bunları beraber tartışın.

**Evliliğimiz için en büyük ortak hayallerimiz...**

---

---

---

---

*Unutmayın, "Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir"(Efesliler 3:20). Dua ile hayallerinizi Rab'be teslim edin ve onlara doğru ilerlemek için atmaya başlayabileceğiniz belirli adımları göstermesini isteyin.*

## 5. Gün Çalışması

# VİZYONUNUZU YAZIN

...Göreceklerini taş levhalara oyarak yaz. ...

—Habakkuk 2:2

Siz ve eşiniz birlikte hayal kurmaya başladığınıza göre, bir sonraki adım vizyonunuzu yazmaktır. Vizyon sahibi olmak, evliliğiniz ve Tanrı'nın yönlendirişi ve lütfu sayesinde eşinizle birlikte olabileceğiniz şey hakkında gerçekçi bir hayal kurmaktır.

Yazar, profesör ve aile danışmanı **H. Norman Wright** vizyon konusunda değerli görüşler sunar:

**Vizyon**, mevcut koşulların ve olasılıkların farkında olmanın önemini ve geçmişten öğrenmenin değerini dikkate alan bir öngörü olarak tanımlanabilir. Vizyon ayrıca görünmez olanı görmek ve onu görünebilir kılmak olarak da tanımlanabilir. İleriki günlerde işlerin nasıl yapılabileceğine ya da yapılması gerektiğine ilişkin zihinsel bir resme sahip olmaktır. Vizyon henüz var olmayan koşulların bir tablosudur. Geçmişe ya da şimdiki zamana takılıp kalmak yerine geleceğe daha fazla odaklanabilmektir. Vizyon Tanrı'nın gücü ve yönetimiyle daha iyi bir gelecek yaratma sürecidir.

Başarılı bir evlilik vizyonu mutlak değerlere sahiptir. Sizin ve eşinizin taviz vermeksizin korumaya razı olduğunuz bazı değişmez standartları not edin.

---

---

---

---

*Bunlar çekişmeden kaçınmak, borçtan uzak durmak, her zaman başlamaya istekli olmak, asla birbirini küçük düşürmemek vs. gibi şeyleri içerebilir.*

Wright'ın vizyon tanımını yeniden okuyun. Size ne anlatıyor? Evliliğiniz için bazı **kısa vadeli hedefler**, yani sizin ve eşinizin gelecek yıl elde etmek

istediği bazı şeyler nelerdir?

---



---



---



---

Evliliğiniz için **orta vadeli vizyonunuz** nedir? Gelecek beş ila on yıl arasında ne başarmak istiyorsunuz? Belirli ve gerçekçi olmayı ve görmek istediğiniz şeye odaklanmayı unutmayın.

---



---



---



---

Evliliğiniz için **uzun vadeli vizyonunuz** nedir? Gelecek yirmi ila otuz yıl içinde hangi belirli hedeflere ulaşmak istiyorsunuz? Emekliliği, torunları, hizmet ya da mesleki fırsatları, seyahatleri vs. düşünün.

---



---



---



---

*Bu olayların zamanı gelmedi henüz. Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. Gecikiyormuş gibi görünse de bekle olacakları, Kesinlikle olacak, gecikmeyecek.*

— Habakkuk 2:3

# TARTIŞMA SORULARI

*Eğer bu kitabı Evlilik Hikâyesi konulu Messenger Serisinin parçası olarak kullanıyorsanız lütfen video ders 2'i izleyin.*

- 1 | Pek çok evli çift hayatta kalma modunda yaşıyor. Ama Tanrı, güç bela sürdürülen evlilikler istemiyor. Tanrı serpiyen evlilikler görmek ister! Evlilik vizyonunuzu sadece sizin ve eşinizin ötesine genişletmenin neden önemli olduğunu anlamak için birkaç dakikanızı ayırın.
- 2 | Hiç kuşkusuz evlilikte zorluklarla karşılaşacaksınız. Siz ve eşiniz bir olma sürecindeki iki bireysiniz. İbraniler 12:2-3 ayetleri zorluklarla mücadele için etkinliği kanıtlanmış bir plan sunar. Bu pasajı dikkatlice okuyun ve Tanrı'nın sizi arıtma fırınından saf altın olarak çıkarma stratejisini anlayın.

***Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için, günahkârların bunca karşı koymasına katlanmış Olan'ı düşünün.***

—İbraniler 12:2-3

- 3 | Kibir, Tanrı'nın hayatlarımız için hazırladığı en iyinin tadını çıkarmaktan bizi alıkoyar. Kibrin evlilik vizyonunuzu kısıtlamasına nasıl izin verdiniz? Tanrı'nın sizin için belirlediği evliliği hayata geçirmek için hangi değişiklikleri yapmalısınız?
- 4 | Gelişen, mutlu ve sağlıklı evliliklerin vizyonu vardır. İyi bir vizyon belirli, gerçekçi bir plan tarafından desteklenir. Her çift kendi tasarısını ortaya koyar ve eşler bunun gerçekleştiğini görmeye kendilerini adar. Evliliğin ayrıntılı bir vizyon gerektiren bazı alanlarını belirtin. Belirli bir planı yazıya geçirmek neden yararlıdır? Vizyonun zaman içinde düzenlenmesi ve uyumlanması neden önemlidir?

**Önderler:** Grubunuza Habakkuk 2:2-3; Özdeyişler 29:18 ayetlerini okutun.

- 5 | Matta 25:23'te "iyi ve güvenilir köle" efendisinin emanet ettiği işlerde güvenilir olduğu için övülür. Kusursuz bir evlilik, iyi ve güvenilir bir evlilikten farklıdır. Kusursuzluk beklentisi bizi iyi ve güvenilir bir evlilik sürdürmekten nasıl alıkoyabilir? Bizim standartlarımıza göre iyi ve güvenilir evlilik ne anlama gelir? Tutumlarımız? Hatalar karşısında tepkilerimiz?

## BÖLÜM ÖZETİ:

- Evlilik hikâyeniz sadece sizden ibaret değildir. Sizin ve eşinizin ömrünüz boyunca dokunacağı diğer tüm hayatlarla ilgilidir ve gelecek kuşaklara aktaracağınız mirasınızdır.
- Evlilik erkeklerin ve kadınların Mesih'in benzeyişine değişip dönüşmek üzere biçim aldığı ve arıtıldığı ideal bir ortam yaratır. Evlilik Tanrı'ya büyük yücelik getirir ve O'nu tanıtır.
- İman, henüz gerçekleşmemiş harika bir evliliğin inşaat malzemesidir. Umut ise imanın inşa ettiği tasarı ya da Tanrı vergisi vizyondur.
- Alçakgönüllülük Tanrı'nın hayatımız için istediği en iyi geleceğe kapıyı açar. Alçakgönüllülük aracılığıyla, Tanrı'nın tasarladığı geniş evliliği deneyim etmek için O'ndan lütuf (güçlendirme) alırız.
- Evliliğinizin şimdiki durumu ne olursa olsun, sonsuza dek mutlu olacağınız bir ortama dönüşebilir.
- Evliliğiniz için bir vizyon yazın: zamanla büyüyen, umutlarınızı, hayallerinizi ve değişmez standartlarınızı içeren canlı, nefes alan bir tasarı olsun.



— ÜÇ —

## GÜVERTEYİ TEMİZLEYİN

Güvertely temizlemek deyimi ilerlemeye engel olabilecek herhangi bir şeyi önceden ortadan kaldırarak belli bir hedefe ya da eyleme hazırlanmak anlamına gelir.

### 1. Gün

*B*u denizcilik terimi esasen muharebeye hazırlanan savaş gemilerinde verilen bir emirdir. Bu emri alan denizciler, geminin her yanında serbestçe dolaşmalarına engel olabilecek halatları, aletleri ya da diğer malzemeleri ortadan kaldırmaya girişirdi. Günümüzde bu deyim serbestçe hareket etmemiz için her türlü hazırlığı yapmak anlamında kullanılır.

Önceki bölümde evliliğinizi çalışan, yaşayan bir tasarı terminolojisi kullanarak konuştuk. Bu bölümün amacı ileri gitmenizi ve evliliğin genişliğini deneyim etmenizi engelleyebilecek konuları ele almaktır. Bir geminin güvertesini temizleme işi halatların birbirine dolaşmasına engel olmak içindir. Eğer güverte molozla doluysa ya da düzensizse, sakın bir seyir halinde etrafından kolayca dolabileceğiniz bir engel, fırtınalı bir denizde kolayca takılıp düşmenize neden olur.

Sizi idame eden erzakları taşıyarak, ama sizi suya batıran ya da geçmişe demirleyen ne varsa güvertenin dışına atarak geleceğe doğru yelken açma benzetmesini seviyoruz. Birçokları sadece “güvertede takılıp düşmekle” ve yaralanmakla kalmaz, ayrıca güverteden denize düşüp dalgalar arasında kaybolur.

Tanrı'nın evlilik için tasarısı kusursuzdur. Ancak evlilik, başka hiçbir kurumun yapmadığı kadar eşlerin kusurlarını öne çıkarıyor gibi görünür. Yelkenleri yırtık, yükünü kaybetmiş, alttan su alan ve halatları yıpranmış bir halde çaresizce yolundan sapmış bir gemiyi idare etmek yerine, sizi yolculuğunuzda sağlam bir konuma getirmek istiyoruz.

Gemi benzetmemizi sürdürürsek, temel ilişkiye dair sorunları adamakıllı ele almayı reddetmek geminizin altındaki deliğe bir mantar tıkayarak denize açılmaya benzetilebilir. Bu çözüm bir süreliğine idare edebilir, ama yüksek basınç karşısında işe yaramaz.

Sizin takılıp düşmenizi ya da batmanızı istemiyoruz. Evliliğinizin karşılaştığınız her fırtınaya dayanabilen bir gemi olmasını istiyoruz. Önceki bölümde evliliğinizin tasarısı üzerinde çalıştığınızdan, hayal ettiğiniz şeye ilerlemeden önce ele almanız gereken bazı sorunları zaten fark etmiş olabilirsiniz. O halde kökü bencillikte, kibirde ve güceniklikte olan her kusurun peşine düşelim. Bizi tökezleten ve bağlayan her lanetten ve korkudan özgür olalım ve umut gemi demirimiz olsun.

## Başlangıcımız

Güvertelerin temizlenmesinin önemli olduğunu biliyoruz, çünkü evlilik yolculuğuna böyle başlamadık. Evlilik öncesi danışmanlık alırken söylenenlere içtenlikle kulak vermedik. Danışmanımız çekişmeleri ve fırtınalı suları çözümlenmek konusunda tavsiyeler vermeye çalıştığında, şöyle düşündük. *Kavga mı? Asla kavga etmeyeceğiz! Tanrı bizi birleştirdi. Bu tavsiye birbirine aşık olmayan insanlar içindir, bizim için değil. Biz böyle değiliz. Tanrı'nın eli evliliğimizin üzerinde.*

Evliliğimizin sadece ilk birkaç haftası içinde sorunlar baş gösterdi. Ne kadar hatalı olduğumuzu anlamamız çok uzun sürmedi. Kusursuz eş olma vizyonu evliliğe girmiştik, ama kısa sürede birbirimizin her kusurunu giderek daha çok fark ettik. Birbirimizi değiştirmek için çok çalışmaya başladık. Bunun sonucunda, evlilik saadetimiz iradesi güçlü iki birey arasında bir savaş alanı haline geldi. Demir demiri bilemeye kalktıkça her yana



kıvılcımlar uçtu.

Birlikteliğimizin aslında zayıf ve kırılğan olduğunu yine de anlamadık. Evet, birbirimize derinden adanmıştık, ama özellikle sabır ve özveri alanlarında kendi karakterimize çok fazla güveniyorduk. İtiraf etmeye cesaret edebileceğimizden daha çok sorunumuz vardı, ama iyi şeylerin bile gelecek zorluklara dayanmak için güçlendirilmeye ihtiyacı vardı.

Tanrı'nın güvertelerimizi temizlemesine izin vermek yerine, sadece birbirimizi temizlemek istedik. Gökte uyumlu bir eşleşme olduğuna inanan bu çift saadeti kaybetmişti. Kilisede hâlâ mutlu yüzlerimizi takınıyorduk, ama ev hayatımız daha çok Dünya Güreş Federasyonu'nun Pazartesi gecesi şovlarını andırmaya başladı.

Evliliğimizin ilk yılında, bazılarının “yoğun paydaşlık” dediği bir dönemden geçtik. (Lisa) John bir tartışma sırasında odadan ayrılmayıp yatağımızda oturmamızı söyledi. Sabahleyin pişman olacağım bir söz söylememek için odadan çıkmak istedim. John ise oturmamı söyledi, ama ben çoktan harekete geçmişim ve John sorunu konuşarak çözelim diye beni yatağa geri oturtmak için çekiştirince kendimi birden yere düşmüş buldum.

Elimde gece lambasıyla yerden fırladım. John, inanmayan gözler ve yüzünde korku ifadesiyle bana bakarak “Onunla ne yapacaksın?” diye sordu.

“Bilmiyorum” diye mırıldandım. Sahnenin komikliği ikimizin de sakinleşmesi ve sorunu konuşmamız için bir fırsat yarattı, ama sorunun kökü çözümsüz kaldı.

Bundan birkaç gün sonra arkadaşarımdan biriyle öğle yemeğindeydim. Benden daha uzun süredir evli olduğunda sorunlarımı ona açmak için kendimi rahat hissettim. Ama gece lambası olayının ayrıntılarını vermek yerine, daha “ustaca” bir yaklaşıma karar verdim. Umursamaz bir tavırla sordum, “Hiç kocanla anlaşmazlığa düştüğün ve birden kendini elinde gece lambasıyla bulduğun oldu mu?”

Sanki saçma bir soru sormuşum gibi bana baktı ve “Hayır!” dedi:

Hızlıca karşılık verdim, “Ben de!”

Elbette yalan söylüyordum. Arkadaşım güya rastgele sorduğum bu sorunun bir yardım çılgılığı olduğunu muhtemelen anladı. Ama evlilik sırlarımız nedeniyle bu konuyu daha fazla uzatmadık.

Hem John hem de ben sanki gidecek yerimiz yokmuş gibi hissediyorduk. Evliliğimizde büyük sorunlar baş gösteriyordu, ama kime başvuracağımızı bilmiyorduk. Kilisedeyken aramızdaki çekişmeyi gizledik ve çektiğimiz acıyı

maskeledik. İlişkimizdeki sürtüşmenin giderek yükseldiğinin farkındaydık, ama buna nasıl karşı koyacağımızı bilmiyorduk. Durumumuzun umutsuzluğu ve neden olduğu utanç işleri daha da kötüleştirdi. Sonuçta, evimizin içindeki gerilim dayanılmaz hale geldi.

Sonra olanlar oldu. (John) Lisa'ya vurmamla birlikte çekişmemiz tüm zamanların en üst seviyesine çıktı. Bu olaydan önce, fiziksel bir boğuşmamız olmuştu ve onu iteklemiştim, ama bu defa ilk kez ona vurdum. Aniden ne yaptığımı fark ederek davranışım nedeniyle dehşete düştüm ve pişmanlığa gömüldüm. Lisa da bana vurdu ve sonra kendisini tuvalete kilitledi. İkimiz de o gece bir şeylerin yitirilmiş olduğu hissiyle yatağa girdik.

Ertesi sabah ikimiz de işe gitmek için hazırlanırken, Lisa gayet sessiz ve mesafeliydi. İlişkimiz kutsallıktan ve güvenden yoksun görünüyordu. İkimiz de tam zamanlı çalışıyorduk ve hafta boyunca aramızdaki mesafe daha da derinleşti. Lisa o günlerde pazarlamacılık yapıyordu ve benimle görüşmekten kaçınmak için bölgedeki dükkanları kontrol bahanesiyle kasten geç saatlere kadar işte kalıyordu. Sonunda eve geldiğinde, benimle konuşmayı ya da yemek yemeyi reddedip okumak için doğrudan yatağa gidiyordu. Aramızı düzeltmek için hafta sonunun gelmesini sabırsızlıkla bekliyordum.

## Yeminim

(Lisa) Genç bir kadinken, müstakbel kocam bana vurursa, onu terk edeceğime yemin etmiştim. Fırtınalı bir ailede büyümüştüm ve kendimi yeniden berbat bir ortamda bulmaktan korkuyordum. John bana vurduğunda, yeminim aklıma geldi ve potansiyel olarak hayatımı değiştirecek bir kararla yüzleştim. Evliliğimi sürdürebilir miydim? Bana vurmuş olan bir adamı sevebilir ve kendimi ona adayabilir miydim?

İş arkadaşlarım bir şeylerin beni derinden rahatsız ettiğini anladı. Müdürlerimden biri ne olduğunu tahmin etti. Hiç düşünmeden John'u hemen terk etmem için beni teşvik etti. Hafta sonunun gelmesini bekliyordum, böylece John'u evden dışarı atacaktım. İş arkadaşlarımla konuşmanın yanı sıra, durumu krize dönüştürmem için bana esin veren Dr. James Dobson'un "Love Must Be Tough" (Aşk Sert Olmalı) adlı kitabını okuyordum.

John o akşam eve geldiğinde, daireye giremedi. Çünkü kapıyı sürgüyle içerden kilitlemiştim. İçeri girmesinin yolu yoktu. O tarihte cep telefonlarımız

da yoktu, bu yüzden kapının dışından bana seslendi, “Lisa, ben geldim. Lütfen beni içeri al!” Sonunda pencereyi açtım ve bunu bildiğimi, ama geceyi geçirmek için başka bir yer bulması gerektiğini söyledim. John kulaklarına inanmadı. Bir süre sonra içeri giremeyeceğini anlayınca dua edip oruç tutuyormuş görüntüsü altında geceyi bir arkadaşında geçirmeye karar verdi.

Ev bana kalınca Tanrı’yla ciddi bir konuşma yapmaya karar verdim. Sanırım açılış duam şuna benziyordu: “Tamam, Tanrım, Senin için bazı fikirlerim var. John’un bana ne kadar kötü davrandığına dair vahiy alması gerekiyor. Belki ona kötü bir rüya gösterebilir ya da bir yıldırım çarpmasıyla onu korkutabilirsin. Ama lütfen onu öldürme, çünkü hayat sigortası yeterince yüklü değil.”

Ne var ki, John hakkında ne kadar dua edersem edeyim, Tanrı sadece benim hakkımda konuşuyordu. Tanrı, John’un meselelerini benimle konuşmakla ilgilenmiyordu. Benim yüreğimin durumuna değinmek istiyordu. Bana şöyle dedi, “Lisa, evliliğinde doğaüstü bir müdahaleye ihtiyacın var. Ve eğer evliliğinde doğaüstü müdahale istiyorsan, doğaüstü davranmak zorundasın. Yani hak edilmediğini düşündüğün zaman bağışlaman gerekir.”

“Lisa,” diye Tanrı devam etti, “John’a karşı kötülüğün hesabını tutuyorsun.”

## Hesap Tutmak

John’la kavga ettiğimizde, sadece o anki bir mesele yüzünden kavga etmedik. Birbirimizi küçük düşürmek ve kötülemek için aylardan beri biriktirdiğimiz cephanemizi kullandık. Giderek büyüyen güceniklik, suçlama ve acılık birikimi her anlaşmazlığımızın temeliydi. Küçük tartışmalar bile büyük boyutlarda kavgalara dönüşüyordu.

Bu uzayan çekişmelerin en büyük suçlusu olarak ben, John’un geçmişteki suçlarını bağışlamaya istekli değildim. İlişkimize taşımış olduğum acılar nedeniyle, onun borçlarını silersem duygusal ve fiziksel güvenliğimi tehlikeye atacağımdan korktum. Ancak Tanrı, kusursuzluktan uzak olsa da John’u bağışlamamı hak ettiğini söyledi.

Tanrı’nın dikkatini John’a yönlendirmeye çalışıp durdum, ama O benimle işbirliği yapmıyordu. O’na şöyle yakardım, “Neden her zaman benim değişmem gerekiyor? John’a da aynı şeyi yapmasını söylediğini umuyorum, çünkü Sen söylemedikçe o değişmeyecek.”

Ama bütün bunların içinde, Tanrı kendi yüreğimin bozukluğunu açığa çıkarıyordu. Kibir ve bencillik kısa sürede çirkin başlarını ortaya çıkardılar. Pazar günü kilisede John'la birlikte oturmadığımızı ya da el ele tutuşmadığımızı gördüklerinde insanların ne tepki vereceklerini düşündüğümü fark ettim. Tam vaktinde eve gelip giyinmesine ve benimle birlikte kiliseye gitmesine izin vermeye karar verdim, böylece görüntüyü kurtarabilirdik. John'la ya da ilişkimizle ilgilenmiyordum. Diğer insanların bizim hakkımızda ne düşüneceğiyle ilgiliydim. Kibrim, Tanrı'nın lütfunun değiştirci etkisini en ihtiyacım olduğu anda deneyim etmekten beni alıkoyuyordu.

Sonunda yüreğim kırıldı ve Tanrı'nın içimde çalışmasına izin verdim. John'un çirkin davranışının ardında yaşananlarda payım olduğunu kabul etmeyi seçtim. Kendimi alçaltır alçaltmaz Tanrı'nın lütfu içime girdi. Alçakgönüllülük her zaman lütfun baraj kapılarını açar:

*...Tanrı kibirlilere karşıdır, Ama alçakgönüllülere lütfeder. (1. Petrus 5:5)*

John'u değiştiremeyeceğimi net olarak anladım. Bunu sadece Tanrı yapabiliirdi. Ama Tanrı'nın beni değiştirmesine izin verebilirdim.

John, evden uzakta geçirdiği o hafta sonundan farklı bir adam olarak döndü. Tanrı'nın evliliğimizin ilk yıllarında onu terbiye etmesinin ardından, bana bir daha asla vurmadı ve şimdi neredeyse otuz yıldır evliyiz. İkimiz de tam bir yenilenme ve barışma umuduyla Tanrı'nın ve birbirimizin önünde alçakgönüllü tutum aldığımızda, birlikteliğimiz değişti.

## Hikâyeden Alınacak Ders

Hayatımızın o döneminde açılan yaraların bir gecede iyileştiğini söylemeyi isterdik, ama öyle olmadı. Tanrı'yı onurlandıracak biçimde birlikte yaşamayı öğrenmeye çalıştığımız sonraki iki yıl büyük duygusal karmaşa ve mücadeleyle geçmeye devam etti. İkimizin de patron olmasından Lisa'nın söz hakkının ve rolünün tamamen kalkmasına kadar değişen tavsiyeler işittik.

Toyluğumuzdan, Tanrı hayatlarımızda çalışırken sıklıkla birbirimize sert çıkardık. Evliliğimizin ilk dört yılından yüreklerimiz fazlaca kırılmış halde çıktık. Bazı bakımlardan, hatalarımızın sonuçlarını yaşıyorduk. Hatta çevremizde bozuk bir buzdolabı ve değiştirilmiş bir pencere camı gibi hatalarımızın fiziksel kanıtları bile vardı. Ama Tanrı bizden umudu kesmedi.

Hatalarımızı güvertemizi temizlemek için fırsatlara dönüştürerek telafi ediyordu. Düşmanın evliliğimizi yok etmek için niyetlendiği şeyleri Tanrı geleceğimizi kurmak için temel olarak kullandı.

Her zaman zorluklarımız olduğunu söylememize rağmen, öğretilerimizde hiç bu kadar ayrıntıya yer vermedik. Şimdi daha çok bilgi paylaşmamızın nedeni davranışlarımıza bahane üretmek değil, değişimin mümkün olduğu konusunda sizi teşvik etmektir. Diğer taraftan her şiddet eyleminin mutlu bir sonu olmadığını biliyoruz ve eşlerin ya da çocuklarının güvende olmadığı bir evde kalmalarını teşvik etmiyoruz. Eğer durumunuz buysa, güvenli bir yere geçin. Utanmayın. Güvende olun ve ihtiyacınız olan yardımı alın. Birazdan bu konuya devam edeceğiz.

Bu zorlu yıllar boyunca evliliğimiz tümüyle umutsuz göründü; ama otuz yıl sonra birlikte geçirdiğimiz hayattan daha önce hiç olmadığı kadar zevk alıyoruz. Evliliğimiz harika gidiyor ve Tanrı'nın mucizeler yapan gücüne gerçek bir tanıklık oluyor. Yol boyunca çeşitli vadilerle karşılaşmadığımızı düşünmeyin. Ama şunu biliyoruz: Tanrı'yı sevmeyi seçtiğimiz için, Tanrı her birinden bizi sadakatle geçirdi.

İlişkinizin şimdi nasıl olduğunu bilmiyoruz, ama her durumda umut olduğuna emin olabilirsiniz! Yüreğinizi Tanrı'ya çevirin ve O'nun sizinle ilgilenmesine izin verin. Eşinizi değiştiremezsiniz, ama O değiştirebilir. Sorumluluğu O'na bırakın. Eğer izin verirseniz, güzel bir değişime başlayacaktır.

## Fiziksel Şiddet Üzerine Bir Söz

Şunu netleştirmek istiyoruz. Kocalar, karınıza fiziksel şiddette bulunmanız asla doğru değildir. Kutsal Kitap, daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın der (bkz. 1. Petrus 3:7). Karınızın size yönelik duygusal ve hatta fiziksel saldırıları asla benzer bir karşılığı haklı çıkarmaz. Eğer gerekirse oradan uzaklaşın. Onun saldırılarına karşılık olsa bile asla fiziksel şiddet uygulamayın, yoksa karınızın güvenini kaybedersiniz. Artık kollarınızda güvende hissetmez. Eğer karınıza kötü muamelede bulduysanız, Tanrı'nın önünde hemen tövbe edin ve karınızın sizi bağışlamasını isteyin.

Kadınlar, kocanızın doğal arzusu sizi korumaktır. Tanrı bu amaç için çoğu erkeğe daha üstün bir fiziksel güç verdi. Bedensel bir hasar vermediği sürece kocanıza yaptığınız fiziksel saldırıları önemsiz, zararsız öfke nöbetleri

olarak görebilirsiniz. Ama saldırılarınız onun için yıkıcıdır. Doğru ya da yanlış olsun, erkekler saldırıya uğradıklarında fiziksel tepki vermeye meyillidirler. Birbirimizdeki en kötü tepkiyi kışkırtmak ya da uyandırmak istemiyoruz; en iyiyi ortaya çıkarmak istiyoruz. Eğer kocanıza şiddet uyguladıysanız, tövbe edin ve bu tür davranışlara hemen son verin.

Belki şiddet ortamının var olduğu bir ailede büyüdünüz. Belki ailenizde sözlü, duygusal ya da fiziksel şiddet normaldi. Bunun sorunların çözümünde asla sağlıklı bir yol olmadığını bilmenizi istiyoruz. Hristiyan danışmanlığı hayatınızda ve ailenizde karşılaştığınız zorlukları sağlıklı bir yolla çözmeniz için size gereken yardımları sağlayabilir. Birçok kilise bu konular üzerinde grup çalışmaları sunuyor. Asla profesyonel ya da ruhsal yardım aramaktan utanmayın.

Bu hem kocalar hem de karılar için geçerlidir: eğer eşiniz sizin yanınızda güvende hissetmiyorsa, yanından ayrılın ve güvenini yeniden kazanmaya çalışın. Kendisini tehlikede hissettiği bir ortamda asla onu konuşmaya zorlamayın. Eğer böyle yaparsanız, işler sadece kötüleşir ve muhtemelen sonradan pişman olacağınız bir şey yaparsınız.

## 2. Gün

### Güceniklik

*Bağışlamak bir tutsağı serbest bırakmak ve sonra o tutsağın kendiniz olduğunu keşfetmektir.*

—Lewis B. Smedes

Evliliğinizin güvertesinden temizlenmesi gereken ilk şey güceniklik. Güceniklik o kadar zehirlidir ki, bu bölümün çoğunda bu konuyu tartışacağız.

Bağışlamayı reddetmek özgürlüğümüzü çalar ve tutkumuzu engeller. Öğ arayışında sapkın bir zevk vardır, ama bu arayış sefaletin eşlik ettiği sonu gelmez bir huzursuzluk içerir. Bağışlamak hem gücendiren hem de gücenen için bir özgürleşme eylemidir.

Birçok insan yeterli tazminat alana kadar suçlunun bağışlanmaması gerektiğine inanır. Acaba kaçımız şöyle dedik, “Değiştikleri zaman bağışlayacağım”. Ama Tanrı’nın Egemenliği’nde bağışlamak seçime bağlı

değildir. Ne kadar çok bağışlarsak, göklerdeki Babamız'a o kadar çok benzeriz. Eğer O'nun yüceliğinin araçları olacaksak, bağışlamanın gücünü kucaklamalıyız.

Pavlus bize şu görevi iletti:

Birbirinize hoşgörölü davranın. Birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab'bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. (Kolosaliler 3:13)

Bunu kabullenmek çoğunlukla zordur. Ancak bu bir öneri değil, buyruktur. Ayrıca bunun istisnaları ya da şartları yoktur. Tanrı her kim olursa olsun bizi gücendireni bağışlamamızı buyurur. Nokta.

Çoğu zaman kendi hatalarımız için bahaneler ve hafifletici sebepler öne sürer ve diğerlerinin de aynı şeyi yapmasını bekleriz. Ancak başkalarının hatalarını, özellikle de eşlerimizinkileri bağışlamak bizim için zordur. Ama bağışlayamayan kişi kendisinin ne kadar çok bağışlandığını unutmuştur. Birçoğumuz kendimizi doğru sanıyoruz ve sonsuzluğu cehennemde geçirmeyi hak ettiğimizi unutuyoruz. Tanrı'ya karşı işlediğimiz suçlar o kadar ciddiydi ki, etkilerini tersine çevirmek için Tanrı'nın biricik Oğlu'nu kurban etmesi gerekiyordu. Mesih, gücenmesi çok daha kolay bir seçenek olmasına rağmen çarmıhta bizleri bağışladığını ilan etti. Bağışlanmayı hak etmemiş olmamıza rağmen, bizi bağışladı ve biz de başkalarına aynı şekilde davranmalıyız.

Muhtemelen eşinizin kusursuz olmadığı konusunda sizi ikna etmemiz gerekmez. Kimse kusursuz değil! Ama kusurlar Tanrı'nın lütfuna aracılık etmemiz için bize fırsatlar yaratır. Bağışlamaya istekli olmamız Mesih'in içimizde yaşadığının en büyük kanıtlarından biridir.

## Acıları Serbest Bırakmak

İlk evlendiğimizde, (Lisa) "Değiştığın zaman seni bağışlayacağım" diyenlerden biriydim. John davranışını değiştirene dek, benim nezdimde suçlarının listesi uzamaya devam etti. Onu bağışlamadığım sürece onu değiştirmeye zorlayacağımı düşünüyordum, ama aksine onu mahkûm edilmiş, umutsuz ve güçsüz hissettirdi.

Tanrı, bana nasıl bağışladığını açıkladığında her şey değişti. O'nun bağışlaması değişen davranışın ödülü değildir. Bir güvenoyudur. Tanrı bağışlamayla ilgili anlayışımı yenilediğinde, ağızımdaki sözleri O'nun yüreğini

yansıtan sözcüklerle değiştirdi: “Değişmek istediğine inanıyorum ve seni bağışlıyorum.”

O zamanlar, John’u bağışlamanın benim için ne kadar önemli olduğunu anlamıyordum. Sonra kocama karşı yüreğimde beslediğim acılığın onun değişme yeteneğini engellediğini anladım, çünkü İsa dedi ki:

Kimin günahlarını bağışlarsanız, bağışlanmış olur; kimin günahlarını bağışlamazsanız, bağışlanmamış kalır. (Yuhanna 20:23)

Yüzyıllar boyunca bu ayet yanlış yorumlandı ve bir korku ve baskı aracı olarak kötüye kullanıldı. İsa’nın niyeti bu değildi. O’nun hizmetinin tamamını ele aldığımızda, bu sözlerin amacını ve önemini anlayabiliriz. İsa, bağışlamanın gücünü herkesten çok bilir, çünkü bu güç sayesinde barıştırılmaz olanları barıştırdı.

Unutmayın, 2. Korintliler 5:17-20’ye göre bizler Tanrı’nın dünyaya çağrısını duyuran barış elçileriyiz. Mesih’te sunulan bağışlamayı beyan etmeli ve yaymalıyız. Bunu yapmak yerine, içimizde güceniklik tutmayı seçersek, Tanrı’nın umudunu ilan etmekten vazgeçip kardeşlerin suçlayıcısı denen yaratıkla aynı safta oluruz. Tanrı’nın yeni bir başlangıç sunmak istediği kişilere mâhkumiyet getiririz. İsa’nın bu sözleri üzerine yaptığı yorum çalışmasında G. L. Borchert bunu şöyle açıklar: “Bağışlama beyanlarının insanların geçmiş günahlarını ve suçluluk duygularını bir kenara bırakmasında ve dikkatlerini dirilmiş Mesih’le birlikte Kutsal Ruh’un yönetiminde yaşamanın sevincine yönlendirmesinde oynadığı önemli rol mutlaka vurgulanmalıdır.”

Bağışlamak tanrısal bir eylemdir. Başka hiçbir erdem böyle büyük bir özveri gerektirmez. Haklı çıkmak yerine zayıf olmayı bilinçli olarak seçmektir. Ama kendimizi kurban sunduğumuzda Tanrı bizi kucaklar. Bağışlamayı seçerek duygularımıza tapınmayı reddeder, kendimizi Tanrı’nın gerçeğine teslim ederiz. Ve eşlerimizi bağışlayarak, Tanrı’nın lütfuyla biçimlendirilmeleri için onlar için fırsat yaratırız.

Tövbe ederek Tanrı’ya geldiğimizde, bize verdiği cevap “Ben Tanrı’yım ve bu günahı iki hafta içinde yine yapacaksın” olmaz. O sadece “Seni bağışlıyorum” der ve bize değişmemiz için güç verir. Tanrı geleceğimizi kusurlu ilan etmez; her mücadele için umut ve vaat beyan eder. Birbirimiz için aynı şeyi yapalım.



## Ruhunuzu Açmak

Güceniklik ruhlarımızı kapatmamıza neden olur. Yeniden acı çekmeme çabası içinde yüreklerimizin çevresine surlar öreri. Bu surların bizi koruyacağını düşünebiliriz, ama gerçekte Mesih'in sevgisini alma ve verme kabiliyetimizi engellerler. O'nun sevgisi olmaksızın hayatlarımız amaç ve güçten yoksun kalır. Hedefimiz kendimizi muhafaza etmek olur ve eylemlerimiz bencillik yayar. En nihayetinde, yüreklerimiz taş gibi olur ve başkalarına karşı duyarsızlaşırız. Bu durum Müjde mesajının antitezidir.

Celile Gölü'yle Ölüdeniz'i muhtemelen bilirsiniz. Bunlar İsrail'in en büyük iki iç denizidir. Celile Gölü, kuzey kıyısına dökülen ırmaktan su alır ve güneyinden dışarıya su verir. Bu süregelen akış dinamiği Celile Gölü'ndeki yaşamı destekler ve derinliklerinde çeşit çeşit canlılar kaynaşır. Diğer taraftan Ölüdeniz sadece dışarıdan su alır ve aldığı suyu içinde tutar. Ölüdeniz'den dışarıya su tahliyesi olmadığından, son derece tuzlu ekosisteminde sadece bakteriler ya da küçük mantarların dışında hiçbir şey yaşamaz ve adını buradan alır.

Gücenikliği tuttuğumuz zaman, Ölüdeniz haline geliriz. Kapalı ruhlarımız, evliliklerimizin iyi bir şeyin serpilemeyeceği, hatta hayatta kalamayacağı ortamlara dönüşür. Bağışlama yoluyla yüreklerimizi yeniden açarız ve böylece Tanrı'nın gücü içimizden dışarıya akabilir.

Bağışlamayı vermeyi ve almayı reddetmek kaçınılmaz olarak ruhun zehirlenmesine yol açar. Kendi kendimize yeterli değiliz. Sadece Tanrı kendi kendisine yeterlidir. Canlılığımız birlikte yaşadığımız insanlarla uyumlu bir değiş tokuş yapmamızı gerektirir; karşılıksız almalı ve karşılıksız vermeliyiz.

## Bağışlamanın Sınırları

Şöyle düşünebilirsiniz, *Eşimin sürekli bağışlanması gerektiğini hissediyorum. Bağışlama kapasitem sınırsız değil. Bunun bir sınırı olmalı!* Öğrenciler de böyle düşündü:

Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, "Ya Rab" dedi, "Kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? Yedi kez mi?" İsa, "Yedi kez değil" dedi. "Yetmiş kere yedi kez derim sana." (Matta 18:21-22)

Petrus bu soruyu sorarken olabildiğince yüce gönüllü olmaya çalışıyordu.

Petrus Kutsal Yasa altında büyüdü ve Yasa der ki, “Acımayacaksınız: Cana can, göze göz, dişe diş, ele el, ayağa ayak” (Yasa’nın Tekrarı 19:21). Bu nedenle Petrus yedi kez bağışlamayı önerdiğinde, İsa’nın “Evet, Petrus doğru söyledin!” demesini bekledi.

Yeni Antlaşma’nın bir başka yerindeyse gene Petrus’un bir kimseyi yedi kez bağışlamanın günlük limit olarak düşündüğünü görüyoruz (bkz. Luka 17:3-4). Böylece İsa’nın “yetmiş kere yedi kez” ifadesi ömür boyu işlenen suçlar için daha büyük bir bağışlama sayısı üst limiti değildir. Petrus’a bağışlamanın ölçüsüzce verilmesi gerektiğini öğretiyordu.

Bir kimsenin İsa’nın tarif ettiği düzeyde günah işlemesi için günde 490 suç işlemesi gerekecekti! Bu kadar bol günah işlemek için hiç uyumadan eşinizin her üç dakikada bir sizi gücendirmesi gerekirdi. Böyle bir şey kimsenin yapamayacağı kadar fazla bir günah yüküdür. Ama eşiniz size karşı günde 490’dan çok günah işlese bile, 490’dan sonra onu bağışlamaktan vazgeçebileceğiniz anlamına gelmez.

Kutsal Yazılar’da yedi sayısı özellikle yerle gök arasındaki bütünlüğü simgeler. İsa’nın yedinin bir katı olan 490 sayısını kullanmasının nedeni Göksel Babamız’ın standartlarını izleyerek bütünüyle bağışlamamız gerektiğini öğretmektir. Bu cömert bağışlama ancak Mesih aracılığıyla Tanrı’yla barıştığımız için mümkündür. Çünkü Baba ve çocukları arasında uyum vardır. Bu yüzden bağışlamak için güç buluruz, çünkü yeni yürekler sahip yeni yaratıklarız. Yüreklerimiz O’nun bağışlamasını karşılıksız almıştır ve ruhsal bakımdan sağlıklı kalmak için diğerlerini karşılıksız olarak bağışlamalıyız.

İsa’nın bizden isteğinin hiç vazgeçmeden bağışlamayı sürdürmemiz olduğunu biliyoruz, zira Petrus’la konuşmasında anlattığı merhametli kral ile merhametsiz köle benzetmesinin sonunda şunu açıklar:

Bu öfkeyle efendisi, bütün borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etti. Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa, göksel Babam da size öyle davranacaktır. (Matta 18:34-35)

Eğer bağışlamayı reddedersek, bağışlanmayız. Bunun istisnası yoktur. Bağışlamamız Tanrı için neden bu kadar önemli? Çünkü bağışladığımız zaman O’nun doğasını keşfeder ve onu yansıtırız. Kendi insani perişanlığımızın sınırlarını aşarak Babamız’ın benzeyişine değişip dönüşürüz. Tanrı tarafından bağışlandığımızda bütünlüğe kavuşuruz ve bağışladığımız insanlara da

O'nun bütünlüğünü sunmaya çağırırız. Eğer eşiniz sık sık onu başışlamanızı istiyorsa, Tanrı, O'nun şifa gücünün aracısı olmanız için sizi bereketlemiş demektir.

*Güceniklik hakkında daha fazla bilgi için John'un Şeytan'ın Yemi adlı kitabını okuyunuz.*

### 3. Gün

## Kavga: John'un Hikâyesi

Evliliğimizde birbirimize yaklaşık on sekiz ay kesintisiz gücenik kaldığımız bir dönem oldu. Aynı tartışma defalarca yüzeye çıkıp durdu. Hatta çocuklarımızın önünde bile birbirimize üstü kapalı iğnelemeler yapıyorduk. Yaşı büyük olanlar neler olup bittiğini anlıyordu ve "Lütfen yemekte bunu konuşmayın, olur mu?" gibi sözler söylüyordu. Acılarımız ve fikir ayrılığımız evimizde süregelen bir gerilim kaynağıydı ve evliliğimizi ve ailemizi yiyip bitiriyordu.

Bir gece her zamanki gibi birbirimizi haşladıktan sonra, (John) evden hışımla dışarı çıktım. Lisa'ya öfkelenmişim ve hemen Tanrı'ya şikâyete başladım. Lisa'nın kusurları ve dar görüşlülüğü yüzünden yas tutuyordum. Tanrı'nın beni anlayışsız ve gereksiz yere eleştiren bir kadına mahkûm ettiğini hissettim. Böyle bir eşle hayatımı nasıl sürdürebileceğimi merak ettim.

Tanrı'nın verdiği yanıtı asla unutmayacağım. Kutsal Ruh bana ne kadar acıdığına ilişkin tek bir söz etmediği gibi acıma da hiç değinmedi; bunun yerine sadece şöyle fısıldadı, "Oğlum, Lisa'da beğendiğin bir şeyi düşünmeni ve sonra Bana şükretmeni istiyorum."

Karşılık vermem biraz zaman aldı, ama sonunda "İyi bir anne" diye mırıldandım. Sözler ağzımdan çıkarken, ruhumda bir yaşam kıpırtısı hissettim. Tanrı beni devam etmeye yönlendirdi. "Rab, Lisa harika bir aşçı olduğu için Sana şükrederim" dedim. Sonra "Güzel olduğu için şükreliyorum" diye devam ettim. Ağzımdan dışarıya sözler taşmaya başladı ve bir makineli tüfek hızıyla Lisa'nın iyi özelliklerini minnetle listelemeye devam ettim.

O noktada artık Lisa'ya kızgın değildim; kendime kızgındım. Kafamdan sunlar geçti, *Tam bir aptalsın! Harika bir eşin var, ama sen ona pislik gibi*

*davrandın. Senin neyin var?* Lisa'ya ne kadar korkunç davranmış olduğumu acı içinde fark ettim. O benim seçilmiş eşim, çocuklarımin annesi ve Tanrı'dan aldığım bereketti, ama ona aldığım çağrıya rahatsızlık veren biri gibi davranmıştım.

Evden ayrıldığımda, Lisa artık benden bıkmıştı, ben de ondan. Ama şimdi sadece eve gitmek ve onun için Rab'be ne kadar minnettar olduğumu söylemek istiyordum. Aceleyle eve dönerken, kendi kendime şöyle düşündüm, *Hoş karşılanmayabilirim, ama ne olursa olsun, onun için Tanrı'ya ne kadar minnettar olduğumu söylemem gerekiyor.*

Eve gelince hemen Lisa'yı buldum ve bağırdım, "Lisa, özür dilerim! Pislik gibi davrandım. Sen harika bir anne ve mükemmel bir eşsin ve yüreğimin arzusu sensin." Tanrı'nın aklıma getirdiği şeyleri paylaştım ve sonra bütün muhteşem özelliklerini, armağanlarını ve yeteneklerini övmeye başladım. Sözcükler bir ırmak gibi yüreğimden dışarı taşıyordu.

Ben konuşurken, Lisa yumuşadı ve ağlamaya başladı. Meğerse ben yokken, şöyle dua etmişti, "Tanrım, eğer John'u geri getirirsen ve benden özür dilerse, yüreğimi ona yeniden açacağım."

## Kavga: Lisa'nın Hikâyesi

Bu on sekiz aylık dönemde işler o kadar kötüleşmişti ki, parmağımdan nişan yüzüğümü çıkarmıştım. John'a evli olduğumuzu, ama nişanlı olmadığımızı söylüyordum, bu her ne demekse. John'a karşı hiç sevgim olmadığına inanmaya başladım. Bağışlamayı reddettiğim için yüreğim soğumuştü ve ilişkimiz büyük tehlike altındaydı.

O dönemde John fazlaca seyahat ediyordu ve onun evden olmadığı günlerden daha çok zevk almaya başladım. *O yokken hayat daha kolay,* diye düşünüyordum. *Tüm o kavgalar ve gerilim yüzünden evde olması beni çıldırtıyor.*

Çaresizlik içinde Rab'be yakarmaya başladım, "Tanrım, evliliğimiz bitme noktasında. John bana hiç hoş davranmıyor! Baba, onun tutumuna kızgın olduğuna eminim!"

Böyle devam edip durdum; neredeyse her gün Baba'nın önüne davamı getiriyordum. Ama en sonunda sessizleştiğimde O'nun sesini işittim. "Lisa, Senin için yeterli olduğumu söyle."

İlk başta biraz korktum. Tanrı'nın yeterli olduğunu söylersem, John

değişmeyecek miydi? Sözü tekrar ettim: “Baba, Sen bana yeterlisin.”

Sonra kendimi şu soruyu tekrar ederken buldum. “Peki ya John?”

Yeniden işittim, “Senin için yeterli olduğumu söyle.”

“Benim için yeterlisin.”

Bu sözler benim nakaratım haline geldi. Ne zaman bir anlaşmazlık ya da hüsrana ortaya çıksa, “İsa, Sen bana yeterlisin” diye dua ettim. Zamanla, bu vahiy yüreğimde kök saldı ve dualarım dönüştü. Kırık bir yürekte yükselen bir itiraf olarak başlayan bir söz (“İsa, Sen benim için yeterlisin”) coşkun bir tanrısal tatmin ifadesi haline geldi: “İsa, Sen bana her şeyden çok yeterlisin!”

Kısa süre içinde, Tanrı ikimizin de yüreğinde çalışmıştı. John bir seyahatten eve döndü ve onu sevinçle havaalanından aldım (eve hiç gelmemesini tercih ettiğim aylarda başkalarına verdiğim bir görevdi bu). Kocamı karşıladığım için mutluydum ve bana güzel bir hediye getirdiğini gördüm.

O an evliliğimiz için yeni bir başlangıç oldu. Henüz değişim gerçekleşmeden önce, Tanrı’nın minnet yoluyla ikimizin de yüreğini açmış olması ilginçti.

Evlilikte haksızlığa uğradığımızda bile İsa’nın bağışlama örneğini izlemeye kararlı olursak, birlikteliklerimizin sağlıklı kaldığını, hatta serpildiğini göreceğiz. O zamanlar bilmiyorduk, ama çocuklarımıza verdiğimiz en büyük örneklerden biri birbirimizden özür dilememiz ve sonra birbirimizi bağışlamamızdı. Çocuklarımız kusurlu bir dünyada yaşayan kusurlu kişiler olduğumuzu, ama Tanrı’nın yüreklerimizdeki kusursuz bağışlamasının pek çok günahı örtbildiğini anladılar. Birliğimizi mahvetmeyi amaçlayan bu günahlar, sonunda çocuklarımız için Tanrı’nın sevgisini, lütfunu ve bağışlamasını öğreten yaşam dersleri oldu. Aşağıdaki hikmetli sözün ailemizde işlediğine tanık olduk:

Sevgi isteyen kişi suçları bağışlar... (Özdeyişler 17:9)

Eğer içinizde güceniklik tutmayı seçerseniz, herkes kaybeder, çünkü sevgi azalır. Ancak bağışlamayı seçtiğinizde, ailenizdeki herkes kazanır, çünkü sevgi serpilir.

## Korku

İlişkinizde ele alınması gereken bir diğer engel korkudur. Evliliğimizin ilk on yılında, (Lisa) terk edilme korkusuyla mücadele ettim. Hem babam

hem de ilk pastörüm daha genç kadınlar için karılarını terk etmişti. Maruz kaldığım bu travmalar nedeniyle, korku dolu düşüncelerin zihnimde kontrolsüzce asılı kalmasına izin verdim. Aklımdaki düşünceler bana şöyle fısıldıyordu, *Eninde sonunda bütün erkekler terk eder. Onları kendine çok yaklaştırma. O zaman seni hayal kırıklığına uğratamazlar.* Bu türden düşünceler ufak tefek sevgi gösterilerine bile direnmeme neden oluyordu. John bana ne zaman sarılsa, bir an önce geri çekilebilmek için sırtına hafifçe vurmaya başladım.

Bir gün yine “sırtına vurup geri çekildiğim” anlardan birinde, John dosdoğru şöyle sordu, “Seni terk etmeyeceğimi anlaman için kaç yaşına gelmen gerekiyor? Yetmiş yaşına gelene dek bekleyecek misin?” Donakaldım.

“Ne kadar gerekirse beklerim,” diye devam etti, “ama bu arada pek çok güzel zamanı kaçıracaksınız.”

Başka erkekler yüzünden uğradığım hayal kırıklıklarının bedelini John’a ödettiğimi anladım. Şöyle düşündüm, *Onların hatalarının cezasını neden John ödesin? Bu haksızlık. Kendimi koruma çabası içinde ilişkimizi sabote ediyorum.* Gelecekte John’u kaybetme korkum şimdiki zamanımızdan çalıyordu. Böylece John’u yarım yamalak sevip sonradan pişmanlıkla geriye bakmak yerine, onu kaybedecek olsam bile tam sevmeye karar verdim.

Korku ve güvensizlik evliliğimizin serpilmesini engeller, zira korku, gelecekte daha iyi şeylerin olabileceğine inanmayı reddederek inatla geçmişe yapışır. Eğer Tanrı’nın evliliklerimizde yeni bir şey yapmasını istiyorsak, korkuyu terk etmeyi seçmeli ve sevginin geleceğimiz için yapacağı öngörülerini kabul etmeliyiz. Korku başarısızlığı bekler, ama sevgi en nihayetinde asla başarısız olmaz.

Korku, Tanrı’nın hayatlarımızdaki sevgisine ve korumasına doğrudan karşı gelen ruhsal bir güçtür. Sevginin tam karşıtıdır, çünkü hem sevgi hem de korku görünmeyen şeyler üzerinden işler. Sevgi, gördüğümüz şeyden kuşkulanmamız ve inanılmaz görünen bir şeye inanmamız için bize meydan okur. Korkuysa görünenlere inanıp görünmeyenlerden kuşku duymamız için bizi zorlar. Başarısızlık korkusuyla ya da sevginin umuduyla karşılaştığımız zaman, ya birine ya da diğerine inanmayı seçeriz. Korku sevginin yerine geçer; sevgi korkuyu siler atar.

Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir. Korkan kişi sevgide yetkin kılınmamıştır. Bizse seviyoruz, çünkü önce O bizi sevdi. (1. Yuhanna 4:18-19)

Sevginin değiştirme gücü korkunun tutsak etme gücünden daha büyüktür. Korkuyu silen yetkin sevgi ancak Tanrı'nın sevgisidir. O'nun sevgisinin gücü sayesinde, kendimizle ilgilenmeyi bırakabiliriz, çünkü Tanrı'nın ihtiyaçlarımızla sadakatle ilgileneceğini biliriz. Ama Tanrı'nın huzurunda zaman geçirmezsek, O'nun sevgi yüreğini yakından tanıyamayız; çünkü O'nun sadakati O'nun huzurunda kendisini gösterir.

Tanrı'nın gerçek doğasını tanımadığımızda, sürekli ya O'nun tarafından ya da eşimiz tarafından terk edilme korkusunda yaşarız ve bu çarpık bir ceza biçimidir. Tanrı'nın sevgisine duyduğumuz güven büyüdükçe, korkudan özgür olabilir ve eşlerimize karşılıksız sevgi verebiliriz. Tanrı'nın Sözü diyor ki:

*Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'ya tanır. Sevmeyen kişi Tanrı'ya tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir. (1. Yuhanna 4:7-8)*

Korku kalesi şöyle sözler söylememize neden olur, "Eğer eşim beni aldatırsa, onu asla bağışlamayacağım." Gelecekte bizi koruması için tasarladığımız bu tür sözler, şimdiki zamanda Tanrı'nın sevgisinin gücünü deneyim etmemize engel olur. Eşimiz bizi yaralasa, reddetse ya da aldatırsa bile, Tanrı'nın yüreğimizle ilgileneceğine güvenmeyi öğrenmeliyiz. Tanrı korkularımızı O'na teslim etmemizi istedi. Bunu yapmayı reddetmemiz, Tanrı'nın hayatlarımızı yönetmeye yeterli olmadığına inanmak demektir. Korkularımızı O'na yüklemedikçe İsa'nın Efendiliği'ne teslim olamayız.

#### 4. Gün

### Aile Geçmişindeki Lanetler

Evliliğimize başlarken, Tanrı'nın bizde ve çocuklarımızda yeni bir şey yapmak istediğini biliyorduk. Ama anne babalarımızın ve atalarımızın hayatlarında belli başlı ruhsal kaleler vardı: alkolizm, ahlâksızlık ve büyücülük gibi kötülükler soy ağacımızın başına bela olmuştu. Yeni bir miras almadan

önce kuşaklardan beri ailelerimize bela olan bu lanetlerle yüzleşmeliydik. Bunlar ancak dua ve Tanrı sözü ile etkisiz hale getirilebilirdi.

Ailelerden gelen lanetlerin türleri her çift için farklıdır, ama işte size bir örnek. Önceki bir bölümde, ailevi geçmişlerimizin oldukça farklı olduğundan söz ettik. (Lisa) Ailemde apaçık görülen işlevsel bozukluğa John'un ailesinin vereceği tepkiden ötürü kaygılıydım. Düğün yemeğimizde babam sarhoş oldu ve hiç utanmadan herkesin gözü önünde John'un annesine resmen askınlık yaptı! Bu utanmazlığın nedeni John'un annesinden hoşlanması değil, anneme acı vermektir. Daha sonra John'un annesi, evliliğimizle birlikte soy ağaçlarına ilk defa aile geçmişinde boşanma olan birinin katılmasından kaygılandığını söyledi. Onun şöyle dediğini duydum, "Aile geçmişimizde daha önce boşanan hiç kimse olmadı."

Şöyle düşündüm, *Beni böyle mi görüyor? Onların soy ağacını ben mi bozacağım?*

Yemekten ayrılırken içimde hem annemin duyduğu acı hem de utanç vardı. Eğer ailelerin evlilik öncesi "iyi" ve "kötü" katkısını tartabilen ölçüler olsaydı, iyilik tarafı kesinlikle John'un hanesine yazılmıştı. Görünen o ki, evliliğimize kötülüğü ben taşıyordum: zina, boşanma ve alkol bağımlılığı aile geçmişimde görülen sorunlardan sadece birkaçıydı.

Tanrı'nın John'un iyiliği ya da benim kötülüğümle ilgilenmediğini anladığım zaman tamamen özgür oldum. Tanrı kutsal bir soy istiyordu.

Dinle, ey kral kızı, bak, kulak ver, Halkını, baba evini unut. Kral senin güzelliğine vuruldu, Efendin olduğu için önünde eğil. Sur halkı armağan getirecek, Halkın zenginleri lütfunu kazanmak isteyecek... Atalarının yerini oğulların alacak, Onları önder yapacaksın bütün ülkeye. Adını kuşaklar boyunca yaşatacağım, Böylece halklar sonsuza dek övecek seni. (Mezmurlar 45:10-12, 16-17)

Bu pasaj, aslında İsa'nın ve Gelini'nin bir tasviridir, ama Tanrı hayatımla ilgili vadinin ailemin geçmişindeki hatalarla sınırlanmadığını resmetmek için bu pasajı kullandı. *Ey kral kızı* ifadesini okuduğum zaman, içimde bir şey uyandı. Tanrı bana O'nun krallığının kızı olarak sesleniyordu. O anda Mesih'teki kimliğimle ilgili yeni bir anlayış açıldı. Geçmişimdeki kralları reddettim ve ailemin geleceği için yeni bir umut benimsedim.

Çocuklarımın doğal babamın benzerliği yerine (zina eden, alkolik ve derinden yaralı bir adam), hem dünyasal babalarının (Tanrı'ya iman eden)



hem de bunun ötesinde Rab İsa'nın benzeyişini miras alacaklarını anladım. Oğullarımın Yüceler Yücesi'nin prensleri olacağı vaadine güvendim.

Aile geçmişimizden kaynaklanan lanetleri kırarken Tanrı Sözü'nün gerçek olduğunu gördük. Dualar ile Tanrı'nın sadakatini ilan ettiğimizde, ailemiz Tanrı'nın vaatleriyle yenilendi.

## Aile Geçmişindeki Lanetleri Kırma için Dua

Galatyalılar 3:13'te şöyle yazılıdır, "Mesih bizim için lanetlenerek bizi Yasa'nın lanetinden kurtardı." Geçmiş kuşaklarınız boyunca ailenizden hangi lanetler gelmiş olursa olsun, artık onlara tabi değilsiniz.

Eğer soyağacınızda var olan lanetlerin farkındaysanız, mirasınızı sınırlayan ve tanımlayan şeyleri kırmanız için sizi donatmak istiyoruz. Bu dua Şeytan'ın kalelerini Tanrı'nın Sözü'nün kılıcıyla parçalamanıza yardım edecek. Aile geçmişindeki lanetlerden özgür olmak tesadüfî bir iş değildir; Şeytan'ın hilelerini teşhis etmeli ve etkisizleştirmelisiniz. Şeytan'ın hedefi Tanrı'nın önünüze koyduğu sevinçten, esenlikten ve tatminden sizi alıkoymaktır. Ama şimdi Mesih'te sahip olduğunuz yetki aracılığıyla düşmanınızın mağlup olduğunu görebilirsiniz.

Lütfen biraz durun ve bu duayı etmeye zaman verin. Eğer şimdi dua etmeyi planlıyorsanız, lütfen yalnız olduğunuzdan ya da yanınızda sadece eşinizin, yakın bir arkadaşınızın ya da dua ortağınızın bulunduğundan emin olun. Bu özel ve gizli bir zamandır ve dileklerinizi, inkârlarınızı ve tepkilerinizi sesli dile getirmeniz gerekecek.

Aşağıdaki dua metni evliliğimizi ve ailemizi tehdit eden bazı belirli lanetleri listeliyor. Bu duayı ayetleri birleştirerek oluşturduk, zira Söz Ruh'un iki ağızlı kılıcıdır, keskin ve etkilidir. Eğer aile soyağacınızda bu duada bulunmayan başka konular varsa, ilgili konuları Tanrı'nın gerçeği ve vaadiyle ele alan pasajlar bulmanızı teşvik ederiz. Tanrı'nın Sözü'yle uyumlu olan cesur bir beyanat oluşturun ve İsa'nın adının gücüyle hayatınızdaki lanetlerin gücünü kırın. Duanın sonunda çalışmanız için referansları paylaştık.

*Sevgili Göksel Baba,*

*Kıymetli Oğlun İsa'nın adıyla huzuruna geliyorum; kapılarına şükranla, avlularına övgüyle geliyorum. Bana olan lütfekâr merhametin ve sevgin beni hayran bırakıyor ve hayatımda yaptığın*

*güçlü kurtuluş eylemi için Sana şükrederim.*

*Şimdi İsrail'in Tanrısı RAB ile bir antlaşma yapmak istiyorum. Seni seven ve buyruklarını yerine getirenlerle sevgi antlaşmasına sadık kalan Göğün ve yerin Tanrısı, yüce ve müthiş RAB'sin. Kulunun dualarını dinle ve gözlerini aç. Günahlarımızı ve baba evimin günahlarını, Sana karşı işlediğimiz bütün suçları itiraf ediyorum. Bizi bağışla, çünkü Sana karşı günah işledik. Utançla örtülüyüz, çünkü yalnız Sana karşı günah işledik. Ama Sen, ya Rab, Tanrımız, Sana karşı günah işlememize ve kulların peygamberler aracılığıyla verdiğin yasaları çiğnememize rağmen merhametli ve bağışlayıcısın. Yürekerimizi sünnet etmeni ve geçmişimizin günahını, utancını ve suçunu bizden uzaklaştırmanı istiyoruz.*

*Günahımı ve atalarımın günahlarını, özellikle ökült uygulamaları, büyüçülüğü, falcılığı (Burada durun ve devam etmeden önce reddetmeniz için Kutsal Ruh'un dikkatinize getirebileceği başka günahları eklemek için duyarlı olun. Bunlar astroloji, ruh çağırma, korku filmleri, oyunlar, kitaplar vs. içerebilir ama kesinlikle bunlarla sınırlı değildir) itiraf ediyorum ve reddediyorum. Bu şeylere katılmış olmayı reddediyorum ve bu lanetlerin benim, çocuklarımın, torunlarımın ve torunlarımın çocuklarının hayatlarındaki etkilerini kırıyorum.*

*Uyuşturucu ve alkolizm alanında benim ve/veya atalarımın günahlarını itiraf ediyorum ve reddediyorum. Baba, ruhsal dünyada bunların günaha, tutsaklığa ya da ruhsal baskıyla açmış olabileceği her kapıyı kapat. Her türlü uyuşturucu (Eğer varsa, uyuşturucuların adını söyleyerek) kullanımını reddediyorum ve bu lanetlerin benim, çocuklarımın, torunlarımın ve torunlarımın çocuklarının hayatlarında etkilerini kırıyorum. İsa'nın yüce adıyla. Amin.*

Sonraki bir bölümde cinsel günahlarla bağlantılı lanetleri ve ruhsal bağları ele alarak bu ilke üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. İsa'nın çarmıh üzerinde kazandığı zafer sayesinde bu lanetlerden özgürsünüz. Bundan sonra onlardan korkmanıza gerek olmadığı gibi artık bu günahlar sizi ya da çocuklarınızı izlemeyecektir. Aileniz için bugün yeni bir miras kurdunuz.

*Daha fazla çalışmak için, bkz: Mezmur 100:4; 2. Tarihler 29:10-11; Nehemya 1:5-7; Daniel 9:8-10; Yeşu 5:9; Matta 10:34; İbraniler 4:12; 2. Tarihler 29:5-6.*

## 5. Gün

### Eşinizin Ailesini Kontrol Etmek

Eşinizin ailesini kontrol etme meselesi yeni evliler arasında daha yaygın, ama kesinlikle evliliğin ilk günlerinin ötesine geçen bir durum olabilir. Eşlerimiz ve ailelerimiz arasındaki çekişmelerle karşılaştığımızda, hayatımız boyunca tanıdığımız anne babamızı (ya da diğer akrabaları) savunmak istememiz doğaldır. Hepimizin anne babalarımıza büyük sevgisi ve saygısı olmalı. Ama anne babalarınızın öğüdünü çoğu zaman kabul etmenize rağmen, evlendikten sonra ilk yükümlülüğünüz eşinize karşıdır.

En büyük oğlumuz evlenmeden önce, (John) ona şöyle dedim, “Addison, öğüdümü istemediğin sürece herhangi bir konuda ne yapacağını sana söylemeyeceğim. Artık sana yön göstermek için inisiyatif almayacağım. Kendi aileni kuruyorsun, ve sana öğrenmen ve büyümen için alan açmak istiyorum.” Addison bu düşüncem için teşekkür etti ve ne zaman öğüdümü isterse bana gelir.

İsteğim oğlumun kontrol etmek ve onu küçük bir kopyam haline getirmek değildi. Addison için isteğim, Tanrı'nın onu olması için yarattığı insana dönüşmesidir ve evliliğine müdahale ettiğim takdirde evinin önderi olmasını engelleyebilirim. (Açıkçası, kendi ailesiyle ilişkisine hayranım. Onun yaşındayken benim tutumumdan çok daha iyi!)

Kutsal Yazılar gayet açıktır:

Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak. (Yaratılış 2:24)

Bu bağlamda anne babayı bırakmak, anne babanızın üzerinizdeki ev halkı yetkisinden ayrılmak demektir. Ayrıca anne babanızın sizin üzerinizdeki her türden sağlıksız etkisinden kopmak anlamına gelir. Anne babanıza saygı göstermek önemlidir, ama onlara itaat etmeden de saygı gösterebilirsiniz. Yeni bir hiyerarşiye sahip yeni bir yuva kurdunuz. Anne babanız artık

sizin otorite figürleriniz değildir, bu yüzden hayatınızı ya da evliliğinizi yönetmemelidirler.

Evliliğinize fazlaca karışmaya çalışan kayınvalide ve kayınpederlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. İlk başlarda bir kayınvalidemiz bizi suistimal etmeye ve birliğimizi parçalamaya çalıştı. Evliliğimize karışması yıkıcı oluyordu ve sorunu fark ettirmeden çözme girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. Sonunda onunla görüştük (ikimizin de sevdiği ve saygı duyduğu annemiz olarak) ve durumumuzu açıkça ifade ettik.

Ben (John) şöyle dedim, “Ev halkımızın yönetimine karışmayacaksın. Bu yepyeni bir aile. Sana saygı duyuyoruz, ama bu evdeki kararları kontrol edemezsin. Kendi yolunu açmak için bizi suistimal etmeyeceksin.” Güçlü sözler kullanmak zorunda kaldım, çünkü dolaylı yaklaşımlar başarısız olmuştu. Çok şükür, bu annemiz ne yaptığının farkına vardı ve ilişkimiz sağlıklı hale geldi.

Çiftler olarak, birlikteliğimizi akrabalarımızdan gelse bile her türlü saldırıdan korumalıyız. Çoğu zaman bu saldırılar kötü niyetli değildir ve zararsız görünebilir. Çoğunlukla aşağılayıcı şakalar biçimi alırlar, ama bu türden ince dokundurmalar her zaman yıkıcı olur. Evlilik törenlerini yönetirken, orada bulunan tüm arkadaşlara ve akrabalara bakarak şöyle derim, “Bu birlikteliğe karşı konuşanların vay haline. Bu, Tanrı tarafından belirlenmiş bir birlikteliktir. Bu birliği suistimal etmeye ya da bozmaya kalkışmayın. Bugün Tanrı’nın birleştirdiği bu olayı sadece bereketleyin.”

Addison evlendiğinde, onu karısı Juli’yle bizim aramızda bir seçim yapmak zorunda bırakmamaya karar verdik. Gerçek şu ki, Juli’yle evlendiği gün seçimini yaptı ve verdiği bu karar bizi heyecanlandırdı! Aile dinamiklerinin bu bağlamında, sevgi asla insanları seçim yapmaya zorlamaz. Sevgi destekler ve eski ve yeni ilişkiler arasında köprüler kurar. Juli’yi seviyoruz ve onu bir gelinden çok öz kızımız olarak görüyoruz. Bu yakınlık, ancak onun yeni yuvasına saygı duyduğumuz ve Addison’la birlikte kendi hikâyelerini yazmalarına izin verdiğimiz için mümkün oldu.

## Gerçek dışı Beklentiler

Gerçek dışı beklentiler Amerika’daki boşanma vakalarında en çok belirlenen sebepler arasındadır. Birçoğumuz evliliğe adım atarken sürekli mutlu olmayı, hiç durmaksızın cinsellik yaşamayı ve ilişkilerimizde rahat

olmayı bekleriz. Evliliğin bencilliğimizi ve güvensizliğimizi sürekli ve tüm çıplaklığıyla ifşa etmesini ya da eşlerimizin zayıflıklarını ve hatalarını bize göstermesini beklemeyiz. Yanlış yönlendirilen beklentilerimiz acılığın ve hoşnutsuzluğun kaynağı olabilir ve bizi tanrısal birliktelikler kurmaktan alıkoyabilir.

Gerçek dışı beklentiler çoğu zaman hikmetsiz kıyaslamalarla alevlenir. Eğlenceye meyilli bir kültüre batmış durumdayız. Bu nedenle, çoğu zaman evliliklerimizi televizyon ekranlarında gördüklerimizle kıyaslama ayartısıyla karşılaşıyoruz. Filmler ve televizyon dizileri bize emek olmadan sevgi, fedakârlık olmadan güzellik ve risk olmadan güven sunuyor. İlişkilerin yalnızca romantik taraflarını öne çıkararak hayatın daha az ‐Hollywoodvari‐ anlarını gizlerler.

Eğer bir süredir evliyseniz, evliliğin sadece romantik buluşmalardan, kesintisiz uyumdan ve sorumluluktan uzak günlerden ibaret olmadığını zaten anlamışsınızdır. Evlilik zor iştir ve çoğu zaman karmaşıktır.

Evliliğinizin zor olması elbette evli kalmamanız anlamına gelmez. Evlilikte zorluklar iyidir, çünkü sizi esnetirler. Karakterinizi artırır ve kapasitenizi artırır. Bu ilişki *genişlikle* ilgilidir, hatırladınız mı? Herkes olgunluk gerektiren bir şeyle karşılaşana dek büyüme ve olgunlaşma fikrini sever.

Gerçek dışı beklentiler sadece evliliğin medyatik tasviriyle ilgili değildir. Bunun yanı sıra evliliklerimizi arkadaşlarımızın ya da komşularımızın evlilikleriyle kıyaslama hatasını da yaparız. Bu korkunç bir fikirdir, zira ilişkilerinin arka planında neler olup bittiğini bilmemiz mümkün değildir. Dışarıdan her şey iyi ve düzgün görünse de, kapalı kapıların ardında birbirlerini yok ediyor olabilirler.

Ayrıca ilişkilerimizdeki farklı mevsimleri birbiriyle karşılaştırmak da ayartıcıdır. Belki bebeklerin, bezlerin ve çok az boş zamanımızın olduğu şu anki dönemi çocuğumuzun olmadığı zamandaki ilişki durumumuzla kıyaslayabiliriz. Mantık olarak böyle bir kıyaslama doğru olmaz. Hayatınızın çocuk sahibi olduktan sonra tamamen aynı kalmasının imkânı yoktur. Anne babalık doğal olarak daha az serbestlik ve daha fazla sorumluluk gerektirir. Çocuk sahibi olmak elbette hayatınızı değiştirir, bu nedenle evliliğiniz de farklı görünecektir. Bunun fizik problemi olmadığını biliyoruz, ama kendimizi sıklıkla şu anki sevincimizi ve tatminimizi küçülten ya da gerilime sokan akılsız kıyaslamalar yaparken buluyoruz.

Theodore Roosevelt şöyle demiştir, ‐Kıyaslama sevincin hırsızıdır.‐

Eğer evliliğinizde sevinç bulmak istiyorsanız, ister ekrandan isterse gerçek hayattan olsun, ilişkinizi sizinkinden daha iyi görünenlerle kıyaslamaktan vazgeçmelisiniz. Kıyaslamada asla sevinç bulamazsınız. Sevinç önemsiz değildir ve bu yüzden önemsiz şeyler yoluyla elde edilemez. Koşulların ötesine geçer, hislerle sınırlı değildir ve gücünü büyük resimden, yani Tanrı'nın hayatınızla ilgili planından alır.

Sevinç Ruh'un ürünüdür (bkz. Galatyalılar 5:22-23) ve bu nedenle koşullardan değil, Tanrı'dan gelir. İnsan iradesiyle üretilemez. Mutluluk geçici mücadelelerden etkilenen bir duygu iken, sevinç zorlukları aşar. Mesih'teki konumunuzun sağladığı umuttan kaynaklanır. Eğer Tanrı'daki sevincimiz eksikse, iyi bir evlilik yürütmek için gücümüz de eksilir, çünkü Tanrı'nın verdiği sevinç bizi güçlü kılar (bkz. Nehemya 8:10). Pavlus bunu Filipililer'e yazdığı mektupta dile getirdi:

Rab'de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin! Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rab'bin gelişi yakındır. Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. (Filipililer 4:4-7)

İlişkiniz hakkında kaygılandığınızda, dileklerinizi sevinç içinde şükrederek Tanrı'ya bildirin. Kaygılarınızı kendi esenliğiyle değiş tokuş edeceğini vaat etmiştir. Bu iyi bir değiş tokuştur!

Gerçek dışı beklentiler sevincinizi çalar ve böylece evliliğiniz için gereken gücünüzü tüketir. Bu tuzağa düşmeyin. İlişkinizde kaleler kurmuş olan beklentilerinizi teşhis edin ve bu kalelerin Tanrı Sözü'nün gerçeğinin ve O'nun eşsiz tasarısının önüne geçmesine izin verdiğiniz için tövbe edin.

## Sizin Sıranız

Bu bölümde ele alınan içerik hakkında eşinizle konuşmak için lütfen zaman ayırın. Evliliğinizde temizlenmesi gerekenleri not ederken Kutsal Ruh'un sizi yönlendirmesini isteyin. Bazı gerekli değişiklikler arasında Tanrı'nın lütfunun gücü sayesinde tutumlarınıza ve davranışlarınıza çeki düzen vermek olacaktır. Aile geçmişinden ileri gelen lanetler ise dua ile çözülmelidir.

Listenizin sayfalar tuttuğunu görürseniz cesaretinizi yitirmeyin. Bu

uygulama mevcut durumda ne kadar “hataların” olduğunu ya da hangi eşin en sorunlu olduğunu keşfetmekle ilgili değildir. Geleceğinizde ortaya çıkabilecek muhteşem şeyler hakkındadır. Bu meseleleri şimdiden ele alarak, ailenizin parlak bir hikâye yazmasının, göksel mirasın yeryüzünde görünmesinin yolunu açıyorsunuz. Güvertelerinizi temizlemenizi istiyoruz, böylece Tanrı'nın sizin için hazırladığı nimetleri almanızı engelleyen her şeyden özgür biçimde ilerleyebilirsiniz. Sizi bu yolculuğa çıkarmak için aşağıdaki duayı hazırladık.

Bu kutsal bir zaman olsun.

*Baba, bize yeni bir başlangıç ve yeni bir miras sunduğun için Sana şükrederiz.*

*İlişkimizden temizlenmesi gereken şeylerin listesini yaparken, göksel atmosferin çevremizi kuşatmasını diliyoruz.*

*Kutsal Ruh Tanrımız, bizi yönlendirmeni ve eğitmeni istiyoruz.*

*Tanrı'nın meleklerinin kuşaklar boyunca ailelerimizin başına bela olmuş düşmandan oç almaya hazır olarak çevremizde ordugâh kurması için dua ediyoruz.*

*Bağışlamamızı ve Senin benzeyişine dönüşmemizi sağlayacak yüce lütfun için dua ediyoruz.*

*Düşüncemizin Senin Sözüne göre yenilenmesi için dua ediyoruz.*

*Bütün korkuyu silip atan yetkin Sevgini idrak etmek istiyoruz.*

*Güvenin yeniden kurulması ve ilişkilerimizin*

*kötülüklerden arınması için dua ediyoruz.*

*Bölünmenin olduğu alanlara birlik beraberlik getirmen için dua ediyoruz.*

*Tanrısız beklentilere değil, Senin vaatlerine uygun hayaller kurmamız için bize esin vermeni istiyoruz.*

*Ev halkımızın özgür olduğunu beyan ediyoruz. Evliliğimizde ve kişisel hayatlarımızda İsa Mesih'in adıyla özgürlük olduğunu beyan ediyoruz. Tanrı'nın Egemenliği'nin içimizde olduğunu ilan ediyoruz. Tanrı'nın isteği, gökte olduğu gibi evliliğimizde ve yuvamızda da gerçekleşecek.*

*İsa'nın yüce adıyla, amin.*

## 1. Gün Çalışması

# AİLENİZ İÇİN CHECK-UP

*İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınavıp yoklayın. İsa Mesih'in içinizde olduğunu bilmiyor musunuz? Yoksa sınavdan başarısız çıkarsınız.*

—2. Korintliler 13:5

İlerlemek için bazen geriye bakarak bulunduğunuz yere nasıl geldiğinizi anlamanız yardımcı olur. Bu check-up uygulaması evliliğinizin güvertesinden temizlenmesi gereken dağınıklığı görmenize ve bunları ortadan kaldırmanıza yardım edecektir. Şimdi bir an durun, düşünün ve dürüstçe cevap verin.

Çocukluğunuzu düşünün. Evinizin genel atmosferini nasıl tanımlarsınız?

---

---

*Örnekler: huzurlu, kaotik, sevecen, sevgisiz, açık, kapalı, cömert, eli sıkı, korkulu, harika, sıcak ve hoş karşılayan ya da soğuk ve düşmanca.*

Anne babanızın genel ilişkisini kısaca tanımlayın (iletişimleri, arkadaşlıkları, sevgileri vs.).

---

---

Anne babanız anlaşmazlıkları ve çekişmeleri nasıl çözümlerdi? Birbirlerine nasıl davranırlardı?

---

---

İşleri berbat ettiğinizde ya da kötü davrandığınızda, nasıl ıslah oldunuz? İslah edildikten sonra, suçunuz bir süre daha yüzünüze vuruldu mu yoksa tam bir bağışlama ve sevgiyle karşılandınız mı?

---

---



**BU CÜMLELERİ TAMAMLAYIN:**

“Büyürken **zevk aldığım** ve kendi evimde devam ettirmek istediğim şeyler...”

---



---

“**Sevmediğim** ve evliliğimde ve evimde tekrar etmek istemediğim şeyler...”

---



---

Cevaplarınızı gözden geçirin ve mevcut evlilik ve ev hayatınızla kıyaslayın. Evinizin atmosferinde, eşinizle ilişkinizde, çekişmeleri çözümlene ve çocuklarınızı terbiye etme biçimlerinizde hangi **benzerlikleri** görüyorsunuz? Bağlantılar görüyor musunuz?

---



---



---



---

Bu envantere dayanarak, evliliğinizin güvertesinden neleri temizlemeniz gerekiyor?

---



---



---



---

*Cevaplarınızı eşinizle paylaşın. Kutsal Ruh tarafından temizlenmesi gereken ne varsa dua ile O'na teslim edin.*

## 2. Gün Çalışması

# HOŞ GÖRÜLÜ OLMAK

*Birbirinize hoşgörölü davranın. Birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab'bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.*

—Kolosaliler 3:13

Eşinizi hoş görüyor musunuz? Yani hatalar yapması için ona serbestlik tanıyor ve Tanrı'nın lütfuyla O'nun benzevişine dönüşmesi için ona alan açıyor musunuz? Gerçek şu ki, hepimizin hoş görüye ihtiyacı vardır, çünkü hepimiz hatalar yaparız. Bağışladığımız zaman, Göksel Babamız'ı örnek alır ve eşlerimize değişim gücü sağlayan Tanrı lütfunun iletim hattı oluruz. Yazar **C.S. Lewis'in** sözleriyle:

Hristiyan olmak hoş görülemez olanı bağışlamaktır, çünkü Tanrı içinizdeki hoş görülemez ne varsa bağışladı. Bunu yapmak zordur. Belki tek bir yarayı bağışlamak çok zor olmaz. Ama gündelik hayatın süregelen kışkırtmalarını, emredici kayınvalideyi, zorba kocayı, dırdırcı kadını, bencil kızı, yalancı oğlu nasıl sürekli bağışlayabiliriz? Bence bunu sadece neye dayandığımızı hatırlayarak, her gece dualarımızda söylediğimiz 'Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi Sen de bizi bağışla' sözünü ciddiye alarak yapabiliriz. Başka hiçbir koşulla bağışlanma sunulmaz. Bunu reddetmek Tanrı'nın bize olan merhametini reddetmektir. İstisnaların olduğunu gösteren bir ipucu yoktur ve Tanrı söylediği şeyi kasteder.

Hangi alanlarda eşinizin sizi hoş görmesine ihtiyacınız var? Hata yapmak ve tanrısal karakterde büyümek için nasıl bir alana ihtiyacınız var? Farkında olduğunuz ve üzerinde çalıştığınız üç sorununuzu yazın.

---

---

---

---

Eşinizin sizin hoş görünüşe ihtiyacı olduğu üç sorununu yazın. Bu hoşgörüyü sağlıyor musunuz? Değilse, neden?

---



---



---

Eşinize karşı içinde güceniklik tutmayı seçtiğinizde, Tanrı ne olacağını söylüyor? Matta 6:14-15; 18:21-35; Markos 11:25 ayetlerini dikkatlice okuyun ve Kutsal Ruh'un ne açıkladığını yazın.

---



---



---

Tanrı'nın bağışlaması *sınırsızdır!* Eğer eşinizi bağışlamakta zorlanıyorsanız, geriye bakıp kendi hayatınızı inceleyin. Düşüncelerinizde, sözlerinizde ve eylemlerinizde Rab'bi nasıl gücendirdiniz? Kendi günahınızın derinliğini ve İsa'nın bedeli ödemek için çektiği eziyetleri hatırladığınızda, Kutsal Ruh yüreğinizi yumuşatır ve bağışlamanız için size lütfeder.

#### BİR TÖVBE VE SERBEST BIRAKMA DUASI

*“Ya Rab, eşime karşı içimde güceniklik tuttuğum için beni bağışla. Artık onun hatalarının hesabını tutmak istemiyorum. Sen benim günahlarımı bağışlar ve bir daha asla onları anmazsın. Bana da aynı şeyi yapmam için güç ve istek ver. Eşimi Senin ellerine bırakıyorum. Sevgini ve lütfunu yüreklerimize dök. Onu gerçekten sevip bağışlamama ve hatalar yapıp büyümesi için onu hoş görmeme yardım et. Onun için sağlık, hikmet, esenlik, sevinç, sevgi, iyilik, güven, ruhsal zenginlik ve Seninle yakın bir ilişki diliyorum. Evliliğimizi iyileştirdiğin için Sana şükrederim, Baba. İsa'nın adıyla amin.”*

Kutsal Ruh'un huzurunda zaman geçirerek ve 1. Korintliler 13, Romalılar 5:5, Efesliler 3:16-19 ve 1. Petrus 3:8-9 gibi pasajlar üzerinde derin düşünerek O'nun sevecen, bağışlayan doğasının içinize işlemesine izin verin.

### 3. Gün Çalışması

## HER ŞEY BAKIŞ AÇISIYLA İLGİLİ

*Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün.*

— Filipililer 4:8

Eşinizi düşündüğünüzde, neye odaklanıyorsunuz? Eğer düşüncelerinizi eşinizin hatalarına ve başarısızlıklarına odaklıyorsanız, evliliğinizdeki sorunlara büyüteçle bakarsınız. Diğer taraftan, düşüncelerinizi şükredebileceğiniz konulara odaklarsanız, ilişkinizi yepyeni bir ışık altında göreceksiniz! Evliliğiniz de tıpkı hayatın kendisi gibi bütünüyle bir bakış açısı meselesidir.

Eşinize bakarken taktığınız gözlükler ilişkinizi doğrudan etkileyecektir. Genelde eşinize nasıl davranıyorsunuz? Genelde ona yönelttiğiniz sözler, eylemler ve tutumlar üzerinde düşünün.

---

---

---

---

*Gerçek davranış kalıplarınızı ortaya çıkarması için Rab'be dua edin. Rab size ne gösteriyor? O'nun yardımıyla neyi değiştirmenizi istiyor?*

Eşinizin değeriyle ilgili yeni bir bakış açısı ister misiniz? Filipililer 4:8 üzerinde dikkatlice düşünün. Sonra eşiniz için Tanrı'ya şükredebileceğiniz başlıca 10 şeyin (huylar, nitelikler, armağanlar) bir listesini yapın.

---

---

---

---

*Gelecek otuz gün boyunca bu liste üzerinde düşünüp ekleme yapmaya devam edin. Bu nitelikleri için eşinize de minnetinizi içtenlikle ifade etmeye özen gösterin!*

Korku görüşümüzü bozar. Odak noktamızı eşimizde, kendimizde ve durumumuzda yanlış görülen şeyler üzerinde tutar. Pek çok bakımdan,

korku Gerçek Gibi Görünen Sahte Kanıtlardır. Eşinizle ilişkinizde en büyük korkularınız nedir? Rab'den bunları ortaya çıkarmasını isteyin.

---



---



---

*Filipililer 4:8'in bakış açısını kullanarak bu korkuların üzerinden geçin. Bunlar doğru mu, iyi mi ya da gerçek mi? Saf ve sevecen mi? Bunlar için Tanrı'yı yüceltebilir misiniz? Bu sınava geçemeyen herhangi bir şey dışarı atılmalı ve yerine gerçek koyulmalıdır.*

Birçok kez korkularımız geçmişin hüsrانlarından ve acılarından doğar. Yeniden acı çekmekten korktuğumuz için, anne babalarımızın, eski erkek/kız arkadaşlarımızın ya da eski eşlerimizin kusurlarının bedelini bilmeden eşlerimize ödetmeye kalkışırız.

Durun ve dua edin, "Kutsal Ruh, bu korkular nasıl oluştu? Neye dayanıyorlar? Sana nasıl daha çok güvenebilir ve bu korkuların hayatımdan temizlendiğini nasıl görebilirim?" Sakin durun ve dinleyin. Size ne açıklıyor?

---



---



---



---

## 4. Gün Çalışması

# AİLE GEÇMİŞİNİN LANETLERİNDEN ÖZGÜR OLMAK

*Mesih bizim için lanetlenerek bizi Yasa'nın lanetinden kurtardı.*

—Galatyalılar 3:13

Tanrı ailenizde yeni bir şey yapmak istiyor! O diyor ki, “Bakın, yeni bir şey yapıyorum! Olmaya başladı bile, fark etmiyor musunuz? Çölde yol, kurak topraklarda ırmaklar yapacağım” (Yeşaya 43:19). **Joyce Meyer** şöyle yazar:

İsa zindanın kapılarını açmaya ve tutsakları özgür kılmaya geldi... Sefil bir geçmişiniz olabilir, hatta şu anda gayet olumsuz ve depresif koşullarda yaşıyor olabilirsiniz. O kadar kötü durumlarla yüz yüze olabilirsiniz ki, umutlanmak için gerçek bir sebebiniz yok gibi görünebilir. Ama size cesaretle söylüyorum, geleceğinizi geçmişiniz ya da şimdiki zaman belirlemiyor! Yeni bir düşünce yapısı edinin. Tanrı için her şeyin mümkün olduğuna inanın (Luka 18:27).

Mesih sizi, eşinizi ve çocuklarınızı soyağacınızda pusuya yatmış her lanetten özgür kılmak için gereken bedeli ödemiştir. Tüm yapmanız gereken O'nun zaferini *tatbik etmektir*. Rab'bin huzurunda sessiz olun ve dua edin, “Kutsal Ruh Tanrım, soyağacımda tanrısız davranışlarla bağlantılı hangi lanetler işliyor? Ya eşimin soyağacında? Lütfen bize göster ki, bunlarla mücadele edelim ve gerçek özgürlüğe kavuşalım.”

*Kutsal Ruh bu lanetleri açığa çıkarttığı zaman, hemen Rab'be teslim edin. Bölümde verilen duayı edin ve lanetin kırılması için O'na güvenin.*

Bazen ailelerimizin başına bela olan sorunları kendi kendimizi bağlayarak (yemin ederek) kalıcı hale getiriyoruz. Ağzımızdan bir yemin çıktığında,

yüreğimizin etrafına surlar dikilir. Bu antlar ya da yeminler sözüm ona bizi acılardan korumak içindir, ancak gerçekte bizi içeri hapseder ve daha büyük acılar yol açarlar.

Düşünse tuzağa kendi sözleriyle, Ağzının sözleriyle yakalandınsa...

—Özdeyişler 6:2

Durun ve dua edin, “Kutsal Ruh Tanrım, kendi kendime bir yemin ettim mi? Eğer evetse, bunlar nedir?” Sakin olun ve dinleyin. Tanrı’nın hatırlattığı yeminlerden tövbe edin ve İsa’nın adıyla sizi bütün korkulardan özgür kılmasını isteyin.

---



---



---



---

*Korkudan ötürü yeminler ederiz. Yeniden acı çekme korkusuyla, çoğunlukla şuna benzer şeyler söyleriz, “Asla bir adamın/kadının... izin vermeyeceğim... Eğer kocam/karım beni (aldatırsa, döverse vs.)... yapacağım.” Eğer içinizden ya da sesli olarak bu türden yeminler ettiyseniz tövbe edin. Rab’bin sizi savunacağına ve koruyacağına güvenmeniz için O’ndan dua ile yardım isteyin.*

Ama sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak, Mahkemede seni suçlayan her dili Suçlu çıkaracaksın. RAB’be kulluk edenlerin mirası şudur: Onların gönenci bendendir” diyor RAB.

—Yeşaya 54:17

İsa’yla ilişki yoluyla her lanetten özgür olur ve her ruhsal bereketi miras alırsınız (bkz. Efesliler 1:3). Bu ayetleri dikkatlice okuyun ve Mesih’te size ve ailenize ait bazı bereketleri teşhis edin: Matta 11:28; 16:19; Luka 10:19; 11:13; Yuhanna 4:14; 7:38-39; 14:27; 15:11; 1. Korintliler 1:30; 2. Korintliler 5:21; 2. Petrus 1:3-4. Kutsal Ruh bu ayetlerde başka neleri açığa çıkartıyor?

---



---



---

## 5. Gün Çalışması

# BEKLENTİLERİ YÖNETMEK

...Çünkü Tanrı şöyle dedi: “Seni asla terk etmeyeceğim, Seni asla yüzüstü bırakmayacağım.”

—İbraniler 13:5

Beklenti. “Gelecekte bir şeyin olacağına ya da vaziyetin belli bir biçimde olacağına dair güçlü bir inançtır.” İnsanlardan beklentilerimiz olduğunda, özellikle bizimle ilişkilerinde başarılı ya da iyi olacaklarına dair güçlü kanılarımız ya da inançlarımız olur. Genelde en yüksek beklentilerimiz bize en yakın olanlara, özellikle eşlerimizle ilgilidir. Yazar ve konuşmacı **Patrick M. Morley** şöyle açıklıyor:

Hepimiz evliliğe beklentilerle gireriz—farklı ve sıklıkla gerçek dışı beklentilerle. Bu beklentiler (1) evlilik hakkındaki görüşümüze ve (2) karşılanmamış ihtiyaçlarımıza dayanır. Her birimizin zihninde ideal evliliğin neye benzediği hakkında bir imaj vardır. Bu imajı anne babamızdan miras almış olabiliriz; onların söylediği ve yaptığı şeylerden, atalarımız hakkındaki aile söylentilerinden, bir arkadaşın anne babasından, televizyondan, kitaplardan, film yıldızlarından ya da bir kahramandan.

Gerçek dışı beklentiler evliliğinizin herhangi bir alanında var olabilir. Para meseleleri, iletişim, ev işleri, çocuk yetiştirme, arkadaşlarla ilişkiler, cinsellik—adını siz koyun. Durun ve dua edin, “Ya Rab, evliliğimde gerçek dışı beklentilerim var mı? Eğer evetse, bunlar nedir?”

---

---

---

---

*Kutsal Ruh size ne gösteriyor? Sizi yönlendirdiği eylemlerin yanı sıra bunları not alın.*

Gerçek dışı beklentileri gerçekçi olanlarla nasıl değiştirebilirsiniz? **Patrick Morley** devam eder:



Karşılığında bir şey beklemeden vermeyi öğrenmeliyiz. Beklentilerimizi eşlerimize anlatmayı, sonra gerçekçi olduğumuzu düşünüp düşünmediklerini görmek için dinlemeyi öğrenmeliyiz.

Eşinize şöyle sorun, “Senden gerçek dışı beklentilerim olduğunu hissediyor musun? Evetse, bunlar nelerdir?” Saygılı olun ve sözünü kesmeden dinleyin. Paylaştıklarını not alın.

---



---



---



---

*Eğer eşinizden gerçek dışı beklentileriniz varsa, üzerinde baskı yarattığımız için ondan içtenlikle özür dileyin. Evliliğinize şifa getirmesi ve her ikinizde gerçekçi beklentiler oluşturması için Rab’de dua edin.*

En nihayetinde beklentilerimiz Tanrı’da ve Sözü’ndeki vaatler üzerinde olmalıdır. O sadıktır ve asla yanılmaz! Dua edin, “Ya Rab, sadece Senin karşılayabileceğin ihtiyaçları eşimden mi bekliyorum? Eğer öyleyse, lütfen bana açıkla. Bu ihtiyaçları karşılayacağına güvenmem için bana lütuf göster.” Sakin olun ve dinleyin. Kutsal Ruh size ne gösteriyor?

---



---



---



---

# TARTIŞMA SORULARI

*Eğer bu kitabı Evlilik Hikâyesi konulu Messenger Serisinin parçası olarak kullanıyorsanız lütfen video ders 3'ü izleyin.*

- 1 | Evlilikte anlaşmazlıklar kaçınılmazdır, ancak bunları nasıl ele aldığımız fark yaratır. Bir düşünün. Eşler bir olma sürecindeki iki farklı kişidir. İkisi de tamamen benzersizdir. Sonuç olarak eşler farklı düşünür, farklı analiz eder ve duygularını farklı dışa vururlar. Eşler bir durumu, bir kişiyi, bir fırsatı vs. farklı göreceklerdir. Bunu hiç düşündünüz mü? Eşinizin benzersiz olduğunu anlamak onları takdir etmenize ve yeni bir ışığın altında görmenize nasıl yardımcı olur?
- 2 | Bağışlanmak Mesih sayesinde dileyen herkes içindir. Peki ya Tanrı'dan bir şey için sizi bağışlamasını isteseydiniz ve O da size "Seni bağışlamak istediğimden emin değilim. Muhtemelen aynı şeyi yine yapacaksın. Önce biraz değiştiğini görmek istiyorum" deseydi ne olurdu? Bu yanıt sizi nasıl hissettirirdi? Eşiniz bir hatasını bağışlamanızı istediğinde hiç böyle söylediğiniz ya da düşündüğünüz oldu mu? Böyle bir yanıt onu nasıl hissettirebilir?
- 3 | Tanrı'nın bağışlaması değişen davranışların ödülü değildir. O'nun verdiği güvenoyudur. Durun ve düşünün: Tanrı'nın karşılıksız sevgisi ve bağışlaması değişmeniz için sizi nasıl motive ediyor ve güçlendiriyor? Bunun ışığında, bağışlama konusunda eşinize karşı nasıl bir tutum benimsemelisiniz? Bu eşinizi nasıl etkiler?

*Bağışlamak bir ilişkideki suç ve acı döngüsünü kırmanın tek yoludur...  
Suç, adalet ve haklılıkla ilgili tüm soruları çözmez... Ama ilişkilerin  
yeniden başlamasını mümkün kılar.*

— Philip Yancey

- 4 | Korku Tanrı'nın hayatlarımızdaki sevgisine ve korumasına doğrudan karşı koyan ruhsal bir güçtür. Eğer teşhis edilmez ve ele alınmazsa, korku evliliğinizin genişlemesini engelleyecektir. Kocalar, erkeklerin karlılarıyla

ilişkilerinde karşılaştıkları bazı korkular nelerdir? Kadınlar, kadınların kocalarıyla ilişkilerinde karşılaştıkları bazı korkular nelerdir? Bunları aşmak için belli başlı hangi yolları buldunuz?

#### KOCALARIN KORKULARI

---



---



---



---



---

#### KADINLARIN KORKULARI

---



---



---



---



---

- 5 | Evlilikte gerçek dışı beklentiler güceniklik, hüsrân ve hayal kırıklığı yaratan etkenlerdir. Düşman, eşlerimize ilişkin saçma görüşler üretmek ve tatminsizlik tohumları ekmek için sinsice eğlence ve medya dünyasını kullanır. Durun ve düşünün. Filmler, müzik, TV programları, dergiler, kitaplar ve internet eşlerimiz ve evliliğimizle ilgili bakış açımızı nasıl etkiliyor? Gerçek dışı beklentilere karşı yüreğimizi ve düşüncelerimizi korumak için hangi pratik adımlar atabiliriz?

**Önder:** Medya seçimlerimiz için bir turnusol kâğıdı olarak Filipililer 4:8'i paylaşın.

***Ama yüreği senden yana değildir...***

– Özdeyişler 23:7

- 6 | Eşinizin anne babasını kontrol etmekte zorluklarla karşılaştınız mı? Herhangi bir ad vermeden bunlardan birini paylaşın. Eğer zorluğun üstesinden gelebildiyse, Tanrı'nın size nasıl yardım ettiğini açıklayın. Eğer hâlâ bu sorunla uğraşıyorsanız, konuyu uygun biçimde ele almanız ve Tanrı'nın lütfunun sizi güçlendirmesi için grubunuzdan dua isteyin.

## BÖLÜM ÖZETİ:

- Evliliğinizin güvertesini temizlemek Tanrı'nın tasarladığı genişliğe doğru hareket etmenizi mümkün kılacaktır.
- Bağışlamak hem gücendiren hem de gücenen için bir özgürlük eylemidir. Tanrı'nın lütfuyla başkalarını karşılıksız olarak ve ölçüsüzce bağışlayabilir ve Tanrı'nın bağışlamasını alabiliriz.
- Eşlerimizi değiştiremeyiz; bunu sadece Tanrı yapabilir. Ama O'nunla işbirliği yapabilir ve bizi değiştirmesine izin verebiliriz.
- Eşinize karşı minnettar bir tutum benimsemek onu sevmeniz, bağışlamanız ve Tanrı'nın lütfunu ona göstermeniz için yüreğinizi açar ve böylece hem siz hem de o büyüyebilir ve değişebilir.
- Bağışlamayı seçtiğinizde, ailenizdeki herkes kazanır, çünkü sevgi serpilmemize neden olur.
- Tanrı'nın sevgisini deneyim etmek hayatlarımızdaki korkuyu ortaya çıkarır ve defeder. O'nun sevgisinin içimizde ve bizim aracılığımızla çalışmasına izin vermek eşimizdeki korkuyu yok ederek hatalarımızı ve kusurlarımızı örter.
- Yeni bir miras kurmadan önce ailenizin başına bela olan lanetlerle yüzleşmelisiniz. Mesih'in tamamlanmış işi sayesinde her lanet alt edilir!
- Evliliğinizin durumu ne olursa olsun, Tanrı onu değiştirebilir, çünkü evliliğinizin içindedir. O'nunla hiçbir şey imkânsız değildir!



— DÖRT —

## AYAĞA KALKIN VE İNŞA EDİN

*Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi: “Bilirsiniz ki, ulusların önderleri onlara egemen kesilir, ileri gelenleri de ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen, ötekilerin hizmetkârı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen, ötekilerin kulu olsun. Nitekim İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.”*

– Matta 20:25-28

### 1. Gün

Sağlıklı bir evlilik inşa etmek için sadece tek etkili yöntem vardır. Birçoğumuz için ilk bakışta gözden kaçan bu yöntemin ne heyecanlı ne de kolay olduğunu söylemeliyiz. Ancak evliliklerimizde hepimizin arzu ettiği tatmini, amacı ve sevgiyi idrak etmenin tek yoludur. Büyük gizem için hazır mısınız? İşte bu: hizmet etmek. Hayallerinizdeki evliliği inşa etmenin tek yolu hayatınızı eşinize hizmet etmeye adanmanızdır.

Lütfen kitabı elinizden bırakmayın ya da sonraki bölüme atlamayın; bu ayartılara direnin. Hizmet etme kavramının genelde büyük bir heyecan uyandırmadığını biliyoruz. Daha çok isteksizlik ya da korku hisleri uyandırır. Bir başkasının çıkarlarına, arzularına ya da tercihlerine tabi olma düşüncesi bizi irkiltir. Ancak Tanrı'nın Oğlu ve Krallar Kralı İsa, bizim için en iyisini arzulararak

hizmetkâr olmayı seçti. Bize en iyisini vermek O'nun en büyük kaygısı oldu. Tanrı ve insan arasındaki uçurumun arasında köprü olmak için haklı yetkisini ve ayrıcalığını bir kenara bıraktı. Bizi Tanrı'yla barıştırmak için yol açtığına göre, şimdi bizi sıra dışı bir yaşam sürmemiz ve O'nun gibi olmamız için güçlendirerek hayallerimizi, arzularımızı ve sevincimizi gerçekleştirmekten zevk alır. İsa canını bizim için verirken, bize bol yaşam sundu. Eşi benzeri olmayan bu sınırsız hizmet tüm ilişkilerimiz, özellikle de evliliklerimiz için standart oluşturur.

Şimdi güvertenez temizlendiğine göre, hayallerinizin evliliğini inşa etme fırsatına sahipsiniz. Ama evlilik hayalinizi, yani Tanrı'nın esinlediği o mutluluk tasarısını gerçekleştirmenin tek yolu canınızı gözden çıkarmanızdır. Tanrı'nın Egemenliği'nde sadece karşılıksız verdiğiniz şeyleri elde tutarsınız. Evliliğinizde istediğiniz sevinci, sevgiyi ve tatmini ancak eşiniz uğruna kendinizden vazgeçtiğinizde elde edebilirsiniz.

En acınası Hristiyanlar'ın benliğin tutkuları ardından gidenler olduğuna dikkat ettiniz mi? Hepsinden en kötü durumda olanlarsa başka hiç kimse için asla bir şey yapmayanlardır. Bunun nedeni Mesih'te İsa'nın hizmet etme DNA'sının doğamıza dokunmasıdır. İsa nihai hizmetkârdır. Diğer özelliklerin yanı sıra hizmetkâr olarak yaşamayı içeren Mesih'teki kimliğimizi reddettiğimizde, O'nun dönüştüren gücünden uzaklaşırız. Bu güç tanrısal yaşamlar ve evlilikler inşa etmenin temelidir ve ancak Rab'bin yaşadığı gibi yaşamayı amaçladığımız zaman bu güce erişebiliriz. Eğer hizmet etmezsek, istediğimiz türden evlilikler inşa edemeyiz.

## En Küçük Olmak

İsa, öğrencileriyle yediği son akşam yemeğinde en yakın dostlarına ölümünün yaklaştığını ve kısa süre sonra ihanete uğrayacağını söyledi. Buna nasıl bir tepki verdiler? İlk olarak hevesli bir şekilde İsa'ya ihanet etme olasılığını kabul etmediler. Sonra aralarında en büyüğün kim olduğu hakkında çabucak bir tartışmaya giriştiler.

Ne kadar saçma! İsa yaklaşan ölümüyle ilgili ayrıntılar veriyordu ve en yakın arkadaşlarının yaptığı tek şey kendi büyüklükleriydi. İsa'nın onların bu akılsızlığına karşı ne yaptığına bakalım:

...Aranızda en büyük olan, en küçük gibi olsun; yöneten, hizmet eden gibi olsun. Hangisi daha büyük, sofrada oturan mı, hizmet eden mi? Sofrada oturan değil mi? Oysa ben aranızda hizmet eden biri gibi oldum. (Luka 22:26-27)

İsa'nın sözleri muhtemelen öğrencilerin suratına bir futbol topu gibi çarptı. Büyük olmakla ilgilendiklerini açıkça göstermişlerdi. Ama şimdi İsa, büyük olmanın hizmet etmekte büyümek anlamına geldiğini söylüyordu.

İsa, sadece kabul etmesi güç sözler söylemekle kalmadı. Öğrencilerini daha da rahatsız eden ve kafalarını iyice karıştıran bir iş yapmaya başladı. Kutsal Yazılar şöyle der:

İsa, Baba'nın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. (Yuhanna 13:3-5)

Bu pasajda şaşırtıcı olan şey İsa'nın öğrencilerinin ayaklarını yıkamasının nedenidir. Bunun cevabını bir sözcüğe dikkat ettiğimizde buluruz: *biliyordu*. İsa'ya her şeyin üzerinde yetki verilmişti ve bunu bildiğinden kendisini alçaltarak alçakgönüllü hizmetkâr olma sorumluluğunu üstlendi. İsa sahte bir alçakgönüllülükle davranmadı. Kudretli konumunun elbette farkındaydı. Ama gösteriş yapmak ya da sınırsız yetkisini kötüye kullanmak yerine, konumunu akıl almaz bir hizmet eylemi için kullandı.

Birinci yüzyılda yollar asfaltla kaplı değildi ve yolcuların Nike marka spor ayakkabılar alabilecekleri alışveriş merkezleri de yoktu. İnsanlar genelde sandalet giyerlerdi (ya da yalınayak yürürlerdi), bu nedenle ayaklarına toz toprak ya da hayvan pislikleri bulaşırdı. Böyle bir ortamda, ayaklar elbette modern dünyada düşünülemez düzeyde kirlenir ve kokardı.

Kirli ayakların yaygınlığı nedeniyle, köleler ve kâhyalar efendilerinin ve konuklarının ayaklarını yıkamakla görevliydi. Varlıklı bir evde pek çok sorumluluk vardı: idare edilecek ahırlar, hazırlanacak yemekler, temizlenecek odalar. Ama ayak yıkamak en düşük seviyedeki hizmetkârın işiydi. Hatta bazı çevrelerde böyle aşağılayıcı ve iğrenç bir iş yapmak kadın kölelere "lâyık" görülürdü.

O halde İsa, neden en düşük sayılan bu hizmeti yapmayı seçti? Çünkü öğrencilerinin hizmet etmekte ilgili dersin önemini anlamaları gerekiyordu. Hatta Öğretmenliğini simgeleyen üstlüğü çıkardı ve bir kölenin yapacağı tarzda bir havlu alıp beline doladı. Unutmayın, İsa bütün bunları kısa süre sonra O'nu inkâr edecek, ele verecek ya da terk edecek kişilerin ayaklarını yıkamak için yaptı.

Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyiniş yine sofraya oturdu. "Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?" dedi. "Siz beni Öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. Ben Rab ve Öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım; öyleyse, sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim, köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız, ne mutlu size!" (Yuhanna 13:12-17)

Öğrencilerinin ayaklarını yıkadıktan sonra, İsa üstlüğünü giyinerek Öğretmenlik görevine geri döndü ve öğrencilerinin asla unutamayacağı bu dersin son rötüşlerini tamamladı. Bu dersin ebedi kazanımları dört noktayla özetlenebilir:

1. Rab ve Öğretmen olarak sizin nihai örneğiniz benim.
2. Bu alçakgönüllü hizmeti gönül rızasıyla yaptığım için, bunun ya da başka herhangi bir hizmetin sizin altınızda olduğunu düşünmeyin.
3. Ben, sizden üstün olduğum halde en aşağı konumdaki bir köle gibi hizmet etmeye razı olan Efendinizim.
4. Hizmetkâr önderlik örneğimi izleyenlere ne mutlu!

## Hizmet Etmeye Çağrılmış

İsa, O'nun örneğini izlediğimizde bize mutlu olacağımızı söyledi. Bunun anlamı, eşlerimize hizmet ederken O'nun örneğini takip ettiğimizde kutsamasının evliliklerimizin üzerinde olacağıdır.

Sizi bir gece vakti eşinizin ayağını yıkayarak İsa'yı taklit etmeniz için teşvik etmiyoruz. Burada kastettiğimiz şey hayatlarımıza O'nun işaret ettiği hizmet tutumunu yerleştirmektir. Evlilikte Mesih'in örneğini izlemenin en iyi yolu rollerimizi bir hizmet alanı olarak kullanmamızdır. Pavlus şöyle yazdı:

Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçakgönüllülükle öbürünü kendinden üstün sayın... Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. (Filipililer 2:3, 5)

Mesih'in düşüncesi neydi? Diğerlerinin çıkarını kendi çıkarının üzerinde gören bir hizmetkâr gibi düşündü. Sevdikleri uğruna canını vererek bu düşünceyi zirveye taşıdı. Çoğumuz eşlerimiz için belki bu nihai fedakârlığı yapmaya çağrılmayacağız, ama onların yararına kendi benmerkezciliğimizi terk etmeye çağırılıyor.



Bu nedenle eğer hizmet etmek bu kadar yüceyse, eğer Tanrı'nın kutsamasını çekiyorsa, neden daha fazla kişi bunu yapmıyor? Sorun, Tanrı'nın Ruhunun yollarına karşı savaşı ve kendi çıkarlarımızı hedefimiz yapmamız için bizi kışkırtan düşmüş insan tabiatımızdır. Benliğimiz onun arzularını kabul etmemizi ve isteklerini yerine getirmemizi talep eder. Ama onu ne kadar beslersek besleyelim, insan tabiatı hep daha fazlasını ister.

Günahlı tabiat sürekli olarak bencilliği ve şikâyeti kışkırtırken, Tanrı'nın Ruhü özveriyi güçlendirir ve kalıcı tatmin sunar. Her an, Tanrı'nın Ruhü tarafından mı yoksa benliğimizin doymak bilmez arzuları tarafından mı yönetileceğimizi seçeriz:

Çünkü benlik Ruh'a, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır; sonuç olarak, istediğinizi yapamıyorsunuz. (Galatyalılar 5:17)

İsa bizi günahlı doğamızdan özgür kıldı, bu nedenle kendimizi özgürce sunabiliriz. İsa'nın sağladığı kurtuluş bizi daha fazla almamız için özgürleştirmede; daha fazla vermemiz için özgürleştirdi! "Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız" diye yazar Pavlus, "Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin" (Galatyalılar 5:13).

Özgür olmaya çağrıldık, öyle ki hayatlarımızı kurban olarak sunabilelim. Eğer sadece kendimiz için yaşarsak, Mesih'teki özgürlüğümüzü boşa harcarız ve Mesih'in bizi özgür kılmak için öldüğü bencilliğe ve günaha teslim oluruz. Ama diğerlerine, özellikle de eşlerimize hizmet ederek yaşamayı öğrenerek Rab'bin bize sağladığı bol yaşamı tadarız.

## 2. Gün

### Ruh'la Dolu

Efesliler 5. bölümdeki "evlilik pasajı" denilen kısım söz konusu olduğunda, kadınların kocalarına bağımlı olmasını talep eden 22. ayet genelde ilk sırada gelir. Ancak Pavlus'un teşviği aslında bölümün başından başlar. Evliliklerimizin Mesih'le kilise arasındaki ilişkiyi nasıl tasvir etmesi gerektiğini tam kavramak için 18. ayete bakalım:

Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine Ruh'la dolun. (Efesliler 5:18)

Orijinal Grekçe’de *dolun* diye çevrilen sözcük süregelen bir deneyim olarak Ruh’la doygun olma halini tanımlar. Bir kere dolmak yeterli değildir. Sürekli olarak Tanrı’nın Ruhu’yla dolmadıkça ve tazelenmedikçe, ancak Tanrı’nın doldurabileceği ihtiyaçlar için eşlerimize bakacağız. Eşiniz ne kadar harika olursa olsun, asla Tanrı’nın yerini tutamaz. Eğer sadece Tanrı’nın bahsedebileceği amacı, anlamı ve nimetleri eşinizden bekliyorsanız, hayal kırıklığına ve hüsrana uğrayacak ve Tanrı’nın sevgisini gösteremeyeceksiniz.

Evliliklerimiz, ancak hayatlarımıza O’nun Ruhunu buyur ettiğimiz oranda Mesih’i yansıtacaktır. Mesih kurtuluşumuzun köşe taşıdır, ama Kutsal Ruh değişim aracıdır. Hayatlarımızın Ruh’la sürekli dolmasına izin verdiğimizde, düşüncelerimiz yenilenebilir ve davranışlarımız değişebilir. Tanrı diyor ki:

Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyrıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı’ya benzer yaratılan yeni yaradılışı giyinmeyi öğrendiniz. (Efesliler 4:22-24)

Mesih’in Ruhı olmadan O’nun gibi sevmeye ve hizmet etmeye çalışmak bir ucu musluğa bağlı olmayan bir hortumdan su gelmesini beklemeye benzer. Bir hortumun ucundan kendi başına su çıkmaz; çünkü o sadece bir kanaldır. Benzer şekilde, ancak Kutsal Ruh’un gücüyle kuşandığımızda, Tanrı’nın istediği sevgiyi ve hizmeti eşlerimize verebiliriz.

İradeyi ve davranışları düzeltmeye çalışmak yararlıdır, ama en nihayetinde düşüncelerimizi yenileyemezler ya da benliğimizin arzularına egemen olamazlar. Sadece Tanrı’nın Ruhuna ve gücüne sarıldığımızda O’nun yaşam değiştiren etkisinin hayatlarımızda işlediğini deneyim edebiliriz; bu etki eşlerimize karşı Mesih’e benzeyen tutum ve eylemlerde kendisini gösterir. Tanrı’nın Ruhunun müdahalesi olmadan davranış değişikliğine girişmek hüsrana ve yanılgıya yol açar.

Evlilikleri suistimal ve baskı nedeniyle yıkılan erkek ve kadınlardan sayısız mesajlar aldık. Pek çok durumda, bu kişiler Kutsal Yazılar’ı biliyorlardı, ama hayatlarında Ruh’un sevgisi ve lütfu yoktu. Böylece, asıl amacı özgürleştirmek ve güçlendirmek olan sözcükler eşleri kısıtlamak, altını oymak ya da utandırmak için kullanılıyordu. Böyle kötülükler benciliğin pusuya yattığı her yerde mevcuttur. Tanrı’nın Ruhunun işi için yararlı olmak yerine hizmet etmeyi asli evlilik rolümüz olarak kabul etmediğimizde bencillik güçlenecektir.

Bu bölümün geri kalanında evlilik bağlamında hizmet etmenin neye benzediğini keşfedeceğiz. Hedefimiz, hizmet ederek evliliklerimizi nasıl yönetebileceğimize ve inşa edebileceğimize ilişkin Kutsal Kitap'a dayalı bir yol sunmaktır. Bu nedenle, bu bölümü eşinizin şimdiki ya da geçmişteki davranışlarını mahkûm etmek için bir bahane olarak kullanmamanızı rica ediyoruz. Aksine bu bölümü ilerlemek için bir çalışma alanı olarak kullanınız.

Biz her iki eşin de Tanrı'nın rolleri için belirlediği tasarımı onurlandırmak istediklerini varsayarak bu ilkeleri öne sürüyoruz. Ancak durumun her zaman böyle olmadığını biliyoruz. Durumunuz ne olursa olsun, eşinizi değiştiremeyeceğinizi unutmayın. Eğer buna kalkışırsanız, sadece Tanrı'nın yoluna çıkarsınız. Yüreğinizi O'nun Ruhü'nün işleyişine açın ve eşinizin yüreğinde sadece O'nun çalışmasına izin verin.

## Kimlikler ve Roller

Evlilikte üstlendiğimiz hizmet rollerini anlamak için yeniden Aden Bahçesi'ne dönmemiz gerekiyor:

Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. (Yaratılış 1:27)

Hem erkek hem de kadın Tanrı'nın doğasını yansıtan, O'nun suretinin taşıyıcılarıdır. Erkek ve kadın birbirinden farklıdır, ama Tanrı'nın doğasını yeryüzünde sergilemek bakımından eşit öneme sahiptirler.

*Koca* ve *karı* olmak rolleridir. Kutsal Kitap'ta bu rollerin neleri gerektirdiği belirtilir, ama bu roller bizim kimliklerimiz değildir. Kimliklerimiz orijinal tasarımızla ilgilidir. Yeryüzünde Tanrı'nın benzerliğini taşımak için yaratıldık. Günaha düşüş bu amacı bozdu, ama Mesih'in kurbanı onu yeniledi. Mesih'teki kurtuluşumuz her şeyden önce bir kimlik değişimidir.

Hiçbir rol—koca, karı, işadami, kilise görevlisi, anne, baba, arkadaş—kimliğinize baskın çıkamaz. Ve roldeki bir değişim (örn, bekârdan evliye geçiş) kimlik değişimiyle aynı değildir, zira erkekler ve kadınlar Tanrı'nın gözünde evlenmeden önce olduğu kadar evlendikten sonra da değerlidirler.

Ne yazık ki, birçok insan (özellikle kadınlar) evlendikten sonra değerlerinin azaldığını hissederler. Kadınlar kocalarına saygı gösterirken önem ya da katkı bakımından ikincil olmaları gerekeceğinden korkarlar. Bu senaryoda kadınlar sevgi ve hizmet eylemleri için yükselmek yerine,

tamamen yok oluncaya dek hizmetkârlığa sıkışıp kalırlar.

İlk başta bu düzenleme kocanın yararına gibi görünse de, aslında öyle değildir. Esasen bencillik bir hayat tarzı olarak köklendiğinde her iki eş de kaybeder. Evlilik ilişkisinde karısını kendisine eşit bir ortak olarak görmeyen bir koca sadece yakın bir müttefikten yoksun kalmaz, ayrıca büyümek için en büyük fırsatlarından birini de yitirir. Erkekler eşlerine İsa'nın Kilise'ye hizmet ettiği gibi hizmet ettikçe, Mesih'e daha çok benzer hale gelirler. Unutmayın, İsa kendi önderlik anlayışını sevdiği kişilere hizmet ederek sergiledi.

Sevgi, saygı ve onur her iki eş için de gereklidir. Eşlerin ikisi de önemlidir ve ikisi de hizmet eder. Evliliğe bu şekilde yaklaşmak, yaratıldığımız an bize emanet edilen Tanrı'nın güç ve yetki armağanını, yani egemenlik gücünü eşlerin geri kazanmasına yardım eder.

## Egemenlik mi Baskın Çıkmak mı?

Onları kutsayarak, “Verimli olun, çoğalın” dedi, “Yeryüzünü doldurun ve denetimimize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun...” Tanrı yaratıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu. (Yaratılış 1:28,31)

Başlangıçta erkek ve kadın düşman değildi. Tek yürekte birleşmiş iki ayrı kişi olarak yakın müttefik ve emektaşlardı. Dünyayı doldurma ve egemenlikleri altına alma yetkisine sahiplerdi. Tanrı onları görevlendirdi (verimli olmak ve çoğalmak) ve ayrıntıları belirlemelerine izin verdi. Onlara egemenlik verdi.

Egemenlik kavramı iktidar, yetki ya da kontrolle ilişkilidir. Bir etki alanı tanımlar ve güç sahibi olmak demektir. Son Akşam Yemeği'nden öğrendiğimiz gibi, ister erkeğe ister kadına emanet edilsin, yetki sahibi olmanın amacı diğerlerinin yararı ve büyümesi için onlara hizmet etmektir.

Cinsiyetler arası savaş Günaha Düşüş'ten sonra başladı. Tanrı ve yaratılış arasındaki gediğin açılmasıyla birlikte egemenlik yetkisi baskı ve suistimal aracına dönüştü. Tanrı'nın verdiği güçlerin yozlaşması güzel bir birlikteliğe karşı her zaman savaştır. Böylece evlilik kurumu çoğalma yerine bölünmenin vesilesi haline geldi.

Evliliğin asla bir güç mücadelesi olması amaçlanmadı. Bir güç birliği

olmak üzere kuruldu. Evlilikte birbirinden farklı avantajları ve güçleri olan iki kişi birleşir ve ardından bu farklılıkları çoğalma fırsatı yaratmak için kullanır. Bütün bunlar Tanrı'nın uzlaşmaz görünen şeyleri barıştırma planının parçasıdır. İsa şöyle dedi:

Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. (Luka 19:10)

Aslında daha geniş bir kapsama sahip olmasına rağmen bu ayetin çoğu zaman sadece müjdecilik etkinliğiyle ilgili olduğunu düşünürüz. İsa sadece *kayıp kişileri* kurtarmak için gelmedi; *kaybolanı* kurtarmak için geldi. Günaha Düşüş'te Tanrı'yla paydaşlığımızı kaybettik. Ama ayrıca birbirimizle olan ilişkilerdeki birliği de kaybettik. Bu ilişkiler kardeşlerin, anne babalarla çocukların ve karı kocaların arasındaki ilişkileri içerir. Üstelik yaratılışın geri kalanıyla aramızdaki ilişkinin güzelliğini kaybettik.

İsa'nın sunduğu kurtuluş hizmeti, sırf cennete gidene dek hayatta kalmaktan ibaret değildir. Şimdiki zamanda bolluk ve yenilenmeyle ilgilidir. Çarmıh sayesinde, kayba uğramış her ilişkinin yenilenme potansiyeli vardır. Bu, evliliklerimizde iyileşmeyi şimdi deneyim edebileceğimiz anlamına gelir. Erkekler ve kadınlar yeniden bir olarak yaşayabilirler!

Yürekte ve düşüncede bir olduğumuzda çoğalırız; çünkü Tanrı, birlik içindeki yaşamda bereketi buyuruyor (bkz. Mezmur 133). Can düşmanımız ne Tanrı'nın bereketini deneyim etmemizi ne de çoğalmamızı ister. Bu nedenle, birliğimizi yok etmek için gücünün yettiği her şeyi yapar. Baskınlık aldatmacasına karşı savaşmak ve egemenliğin gerçek doğasını benimsemek suretiyle, Tanrı'nın isteğinin yeryüzünde gerçekleşmesi için O'nun iş ortakları oluruz.

Şimdi erkeklerin ve kadınların evlilik içindeki farklı rollerine ilişkin daha odaklanmış bir tartışmaya geçeceğiz. Tanrı'nın kimliğimizi, değerimizi ve egemenliğimizi nasıl gördüğünü anlamazsak, bu rollerin eşlerden birine daha fazla ayrıcalık tanıdığını düşünme hatasına kolayca düşebiliriz. Tanrı'nın evlilikle ilgili ilk buyruğunu çalıştıktan ve kimliklerle roller arasındaki farkı anladıktan sonra, eşlerin ikisinin de rollerinin ne kadar heyecanlı, önemli ve geçerli olduğunu göreceğinize inanıyoruz.

## 3. Gün

## Kocalar: Karlarınıza Saygı Gösterin

Bunun gibi, ey kocalar, siz de daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki, dualarınıza bir engel çıkmasın. (1. Petrus 3:7)

Saygı iki taraflıdır. Kutsal Kitap eşlerin birbirine saygı göstermesi gerektiğini açıkça belirtir. Kadınların rolünü daha sonra konuşacağız. Şimdilik erkeğin rolüne odaklanalım.

Kocalar, karılarınız sizden aşağıda değildir. Mesih'te ortak mirasçınızdır ve onlara bu nedenle saygı göstermelisiniz. Petrus karılarınızın daha zayıf varlıklar olduklarını söylerken, onların zeka, sezgi ya da ruhsal güç potansiyelinden değil, fiziksel güçlerinden söz etmektedir. Karınızın fiziksel "zayıflığı" onu sizden daha değersiz yapmaz; sadece sizin kadar ağır halter kaldıramayabileceği anlamına gelir. Petrus'un cümlesi bir değer beyanı değil, fiili bir gözlem beyanıdır. Bu önemli bir nokta, çünkü saygıdeğer görmediğimiz insanlardan hizmeti esirgeriz. Karılarımız için fedakârlıklar yapacaksak önce onların olağanüstü değerini görmeliyiz.

Bu konuyu açıkça konuşmamızın nedeni, karınızı küçümsemek ya da görmezden gelmek istediğinizi düşünmemiz değil, net olmak istememizdir. Erkekler ve kadınlar Tanrı'nın suretinde yaratıldılar ve eğer erkekler kadınlara saygı duymaz, değer vermez ve onları korumazlarsa, Baba'nın yeryüzündeki ifadesine saygı gösterilmemiş olur. Başlangıçta Tanrı, erkeğin yalnız kalmasının iyi olmadığını söyledi (bkz. Yaratılış 2:18). Erkeğin yalnızlık sorununa çözüm getirmek için Havva'yı yarattı. Kadınlar ikincil yaratıklar değil, Tanrı'nın verdiği armağanlardır. Yolunu kaybetmiş bir dünyaya Tanrı'nın yüreğinin cesur bir beyanatı olmak üzere karınızı sevmek, destekleme, güçlendirme ve ona hizmet etme fırsatına sahipsiniz. Petrus, ayrıca erkeklerin karılarıyla anlayış içinde yaşamaları gerektiğini yazdı. Bizden farklı olanları anlamaya çalışmamız gerekiyor. Bütün erkekler farklıdır, bütün kadınlar farklıdır ve erkekler ve kadınlar birbirinden çok daha farklıdır. (John) Sırf benden farklı olduğu için Lisa'ya saygısızlık etmem. Aksine, onun farklılığını kutlar ve onu farklı kılan şeyi anlamayı amaçlarım.

Eğer Lisa ve ben tıpatıp aynı olsaydık, hayatım son derece monoton ve

sıkıcı olurdu. Farklılıklarımız zaman zaman bize zorluk çıkarmış olsa da, zayıf olduğumuz alanların ortaya çıkması, ele alınması ve güçlendirilmesi için fırsatlar sunmaktadır. Lisa'nın benden farklı olmasına ihtiyacım var. Ona saygı duyuyorum ve onun isteğini daha çok anlamaya çalışmak hem bana hem de tüm ailemize yarar sağlıyor.

Son olarak, 1. Petrus 3:7'ye göre karılarımıza saygı göstermediğimizde dualarımıza engel çıkacağına dikkat edin. Kadınların mutluluğu Tanrı için o kadar önemli ki, karılarımıza saygı ve anlayış göstermeyi dua hayatlarımızın temel etkenleri haline getirmiştir!

## Birliğin Başı

Çünkü Mesih bedeninin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır. (Efesliler 5:23)

Bu ayette erkeğin üstünlüğünün ima edilmesi söz konusu değildir. Burada Mesih'in ve Gelini'nin bir resmi ortaya koyulur, çünkü evliliğin simgelediği şey budur. Bu organik benzetmede kocalar Mesih'le ilişkilendirildikleri için, birliklerine önderlik etme rolüne sahiptirler. Mesih'in yaptığı gibi hizmet etmek suretiyle önderlik etmek onların sorumluluğundadır, böylece imansız dünya İsa'nın doğasına tanık olabilir. (Ve İsa'nın Kilise'yi ne kadar derinden sevdiğini anladığınızda, kadınlara Gelini'nin rolünü vererek onları önemsizleştirmeyi ya da azımsamayı kastettiğini bir an bile düşünemezsiniz.)

Kocalara birliklerinin başı olma yetkisi verilmesinin nedeni, karılarının her sözüne baskın çıkabilmeleri değildir. Tersine, zeki bir koca karısının sunduğu katkıyı göz ardı etmeyi istemez; karar verme sürecinde karısının düşüncesinin vazgeçilmez olduğunu bilir.

Evliliğimizin ilk yıllarında, (John) her gün bir buçuk saat kadar dua ederdim. Tam zamanlı çalıştığı için Lisa'nın, sadece duştayken ya da araba kullanırken kısa süreliğine dua ettiğini sanıyordum. Bir karar verirken anlaşmazlığa düştüğümüzde, ondan daha uzun süre dua ettiğim için birliğimizin başı olarak yetkimi kullanıp hatalı bir düşünceyle kendi yargımı izleyebileceğimi varsaydım. Ancak anlaşmazlıklarımızın yaklaşık yarısında sonunda Lisa'nın haklı olduğu açıkça ortaya çıktı!

Dürüst olmak gerekirse, kızgındım. *O kadar zamanı dua ederek geçirdiğim halde Lisa'nın öngöruları neden bu kadar doğru?* diye düşünüyordum. Bu nedenle bir gün şöyle dua ettim, "Tanrım, her sabah

bir buçuk saat dua ediyorum. Lisa belki duşta sadece on dakika dua ediyor. Ancak anlaşmazlıklarımızın yarısından fazlasında o haklı çıkıyor.”

Cevap olarak Rab şöyle dedi, “Bir daire çiz.” Bir parça kağıt buldum ve üzerine bir daire çizdim.

“Dairenin içini X harfleriyle doldur,” diye Tanrı yönlendirdi. Daire X’lerle dolduğunda, şöyle dedi, “Şimdi dairenin tam ortasından bir çizgi çiz.”



“Fark ettin mi?” diye sordu Rab, “X’lerin yaklaşık yarısı çizginin sağında ve yaklaşık yarısı çizginin solunda kaldı. John, bekâr olduğun zamanlarda kendi başına Ben’de tamdın. Tam bir daireydin. Ama Lisa’yla evlendiğin zaman, onunla bir beden oldun. Şimdi bu daire ikinizi birden temsil ediyor. Sen bir yarısısın, o da diğer yarısı.”

“X’lerin ne olduğunu biliyor musun?” diye Tanrı devam etti. “Bu X’ler hikmetli kararlar verebilmek için Ben’den ihtiyaç duyduğun bilgileri simgeliyor. Sorun şu ki, bütün kararlarını mevcut bilgilerin sadece yarısına dayanarak veriyorsun. Lisa’ya gösterdiğim bilgilerden yararlanmayı öğrenmen gerekiyor, öyle ki ev halkının başı olarak verdiğim bütün bilgilerle kararlar verebilesin.”

Bu vahiy, evliliğimizin başı olmanın ne anlama geldiğine dair bakış açımda bir devrim gerçekleştirdi. Artık Lisa’nın önerilerini kulak arkası yapmak için rolümü istismar etmek istemiyorum. Tanrı’nın onun aracılığıyla konuştuğu şeylerden faydalanmaktan zevk alıyorum ve kararlarımızı birlikte verme sürecimiz bana sevinç veriyor.

## Baş Hizmetkâr

Bir kez daha vurgulamak gerekirse erkeğin rolü asla baskın çıkmak değildir. Baskın çıkmak önder olmaktan çok farklıdır. Önderlik seçim hakkını gözetirken, baskın çıkmak seçim hakkı vermeden sadece talep eder. Erkeklerin evlerinde tanrısal önderler olmalarının anahtarı, yetki konumunun ne anlama geldiğini anlamalarıdır. İsa’nın sözlerini hatırlayın: “Yöneten, hizmet eden gibi olsun” (Luka 22:26). Birliğin başı olarak erkek baş hizmetkâr olmalıdır.



Erkek kadının patronu değildir. Onunla birlikte hizmet eden önderdir. Aslında eğer erkek hikmetliyse, karısına tekrar ve tekrar onusuz yapamayacağını söyler. (Lisa) kocamın bana ne kadar ihtiyacı olduğunu söylemesini seviyorum. Bunu söylemesi, kocamın eksikliğini çektiği ne varsa karşılamam için beni eşsiz biçimde güçlü hissettiriyor. Ve eğer onun ihtiyacını nasıl karşılayacağımı bilmiyorsam, bunu keşfetmek için elimden geleni yaparım. Bana gerekli olduğumu söylediğinde büyüyorum.

Kocalar, karılarınıza hizmet etmek sadece istedikleri her şeyi onlara vermek değildir. Bunun yerine, fedakârlık yapmanız ve kararlarınızı onun için en iyi olanı düşünerek vermeniz anlamına gelir. İsa'nın bize önderlik ettiği gibi eşlerimize önderlik ediyoruz. İsa'nın bizim için en iyi olanı yaptığı, ama bizim hoşlanmadığımız birçok şeyler vardır. Eşinizin mutluluğunun onun tercihleriyle çeliştiği durumlarla karşılaşmanız kaçınılmazdır. İsa'nın örneğini izleyerek, böyle durumlarda en rahat ya da uygun olanı değil, en iyi olanı seçmeyi biliyoruz. Ama karınız için en iyi olanı belirlemenin ön koşulu, tıpkı Mesih'in Kilise'yi sevip saydığı gibi onu sevmeniz ve saymanızdır.

İsa öğrencilerinin ayaklarını yıkadıktan sonra, hâlâ onların Efendisi olduğunu açıkça bildirdi. Asla egemenlik konumundan feragat etmedi. Ancak gücün amacını esastan yeniden tanımladı. O'nun açıkladığı gibi, birbirimize hizmet etmek için güç alıyoruz. Erkekler, evliliklerimizin başı olarak yetkimizi eşlerimize en iyi hizmet edecek ortamlar yaratmak için kullanmalıyız. Birliklerimizin başı biz olduğumuza göre, esas hizmetkârlık sorumluluğu bize aittir. Bu sorumlulukla karılarımıza bağımlı oluruz.

Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun. (Efesliler 5:21)

Pavlus'un Efesliler 5:18'de verdiği "Ruh'la dolun" buyruğunu hatırlıyor musunuz? Bu buyruğun ardından Ruh'la dolu bir kimsenin ruhsal ezgiler söylemek ya da şükretmek gibi bazı tutumlarını açıklar. Sonra 21. ayette "birbirinize bağımlı olun" der. Genelde bu ayetin Pavlus'un evlilikle ilgili sözlerinin başlangıcı olduğu düşünülür. Ama Timothy ve Kathy Keller *The Meaning of Marriage* (Evliliğin Anlamı) adlı kitaplarında şuna işaret eder:

*21. ayet genelde ayrı bir cümle olarak yorumlanır, ama böyle bir yorum biçimi Pavlus'un yaptığı önemli bir noktayı gözden kaçıır. Özgün Grekçe metinde 21. ayet, Pavlus'un "Ruh'la dolu" birinin birçok belirtisini tanımladığı o uzun cümlenin son tümcesidir.*

Yani Keller çifti şunu söyler:

*Kutsal Ruh'la doluluğun son işareti bu son tümcede verilir: Kibirden ve bencillikten kurtularak diğerlerine alçakgönüllülükle hizmete yönelmek.*

Evlilik bağlamında bunun anlamı, Ruh'un gücüyle yaşayan bir eşin (önceden önemini vurguladık) karısına ya da kocasına bağımlı olmasından tanınacağıdır.

Birçok insan bağımlılığı kadının rolüyle eşitler, ancak Pavlus açık bir ifadeyle eşlerinin ikisine de birbirlerine bağımlı olmalarını buyurur. Bu ayette *bağımlı olmak* için kullanılan Grekçe sözcük, Pavlus'un daha sonra kadınlara kocalarına bağımlı olmalarını buyururken kullandığı sözcükle aynıdır. Bu sözcük tabi olmak ya da boyun eğmek anlamı taşır. Ev halkının yetki yapısı söz konusu olduğunda, evet, kadınlar evin başı olan kocalarına bağımlı olmalıdırlar. Ama erkeklerin de karılarına karşı farklı türde bir bağımlılığı benimsemeleri gerekmektedir.

Pavlus, Mesih'e duyduğumuz saygıdan ötürü bağımlı olmamızı söyler. Burada geçen *saygı* sözcüğünün Grekçesi *phobos*'tur ve huşu uyandıran dehşet ya da korku anlamı taşır. (phobos sözcüğünün fobi ile benzerliğini fark edeceksiniz.) Saygı sözcüğü özgün metindeki anlamı tam yansıtmaz; daha kapsamlı bir çeviri Mesih'e duyduğunuz "huşu uyandıran korkudan ötürü birbirinize bağımlı olun" olacaktır.

Bir gün (John) Lisa'ya karşı iyi davranmadığım bir sırada, Tanrı bana konuştu ve şöyle dedi, "Lisa öncelikle benim kızımdır. İkinci olarak senin karındır." Bu söz Rab korkusunu yüreğime koydu!

Kocalar, Tanrı her şeyi görür. O'nun kızına nasıl konuştuğunuzu ve nasıl davrandığınızı her an izler. Sözcüklerinizin ötesini ve yüreğinizdeki niyetleri görür. Gelininize davranışlarınızla Tanrı'yı yüceltiyor musunuz? Eğer gelininize saygısızlık yaparsanız, Babası'na saygısızlık edersiniz. Ona korku ve titremeye davranın.

Daha sonra Pavlus, kocaların karıları uğruna kendilerini feda ederek onlara bağımlı olduklarını açıklayarak devam eder. Diğer bir deyişle, kocalar karılarının çıkarlarına tabi olarak onlara bağımlı olurlar.

Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. (Efesliler 5:25)

Mesih, sahip olduğu yetkiyi asla kişisel kazanç için kullanmadı. Yetkisini bizi güçlendirmek için kullandı. Benzer şekilde biz kocalar yetki konumumuzu karılarımızın yararına ve onları güçlendirmek için kullanmaya çağırıyoruz. Mesih,

Gelini'ni yüceltmek ve kutsamak için canını feda etti. O'nun en derin sevinci, ya da bir başka deyişle mutlu sonu Gelini'nin yüceltilmesidir. İsa'nın ayak izlerini takip ettiğinizde bencilliğe yer yoktur. Koca olarak rolünüz, en nihayetinde Mesih'i hem ona hem de çevrenizdeki dünyaya sergilemek için hayatınızı karınıza hizmet ederek geçirmektir. Karınıza bu şekilde önderlik ettiğiniz zaman, Tanrısal yetkinize bağımlı olmaktan sevinç duyması çok daha kolaylaşacaktır.

#### 4. Gün

### Kadınlar: Kocalarınıza Bağımlı Olun

Ey kadınlar, Rab'be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun. Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır. Kilise Mesih'e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar. (Efesliler 5:22-24)

Pavlus'un kocalara ve kadınlara yönelik "Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun" sözüyle talimatlarına başladığını hatırlayacaksınız (Efesliler 5:21). Sonraki ayette şöyle der: "Ey kadınlar, Rab'be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun" (22. ayet). Birçokları bu buyruğun kadınların aleyhine olduğunu düşünür, ama öyle değildir.

Evlilik baskı aracı olmadığına göre, kadın eşit bir ortak olarak egemenliği erkekle paylaşır. Bu durum kocanın baş olmasıyla çelişmez, çünkü kocanın ve kadının evliliklerinde ve etraflarında kendilerine özgü yetki ve etki alanları vardır. Egemenlik şöyle der, "Yetkimi ve etkimi senin adına kullanacağım ve sen yetkini ve etkini benim adıma kullanacaksın."

Kadının kocasına verdiği destek bir hizmet eylemidir. Kadınlar, kocasının yüreği size emanet edildi. Sevgi ve saygıyla gerçeği söyleyerek onun yüreğini korumak en büyük hizmetlerinizden biri olabilir. Yüreğini ifade etmesine yardımcı olarak ona hizmet etmeyi öğrenin. Hemen sonuca varmak yerine, iletişimle hayatını geliştirerek vizyonda ve amaçta büyümesi için ona yardımcı olun.

Kadınlar fiziksel güç bakımından savunmasız olabilir ve erkekler çoğu zaman yüreklerinin risk altında olduğunu hissederler. Kadınlar erkeklerin yüreklerinin bakıcısıdır ve erkekler karırlarındaki fiziksel zayıflığa karşı koruyucu ve sağlıklı görevi yürütmelidirler. Bir yüreğin muhafızı olmaktan daha asil bir görev olabilir mi?

Kocalar hizmet için inisiyatif alıp karıları için fedakârlık yaparken, kadınlar da birliğin başı olan kocalarına saygı göstererek karşılık verir. Mesih'in sevgisini dünyaya açıklamakta onların rolü budur. Kadınların kocalarına sevgisi ve saygısı İsa tarafından yönetilmenin nasıl bir şey olduğunu gösterir. Tanrı'nın kadınların bağımlı olmalarını istemesinin nedeni ikincil olmaları değildir. Tanrı onları Kilise'nin nasıl olması gerektiğini göstermeye davet ediyor. Evlilikte iyi, sadık, sevecen ve cömert bir Rab ve Kurtarıcı tarafından yönetildiğimizde hayatın nasıl olabileceğini göstermek için bir fırsatımız vardır. Düşmanın bunu küçümsenen ya da pişmanlık duyulan bir rol olarak saptırması ne trajiktir. Tanrı, bu rolü kadınlara vererek kızlarından O'nun güvenilir olduğunu göstermelerini istemiştir.

Tanrı kadınları güçlü ve yetenekli yarattı. Tarih boyunca önderlik etmeleri, hâkimlik etmeleri, peygamberlik etmeleri, aracılık etmeleri ve hatta biricik Oğlu'nu dünyaya getirmeleri ve beslemeleri için kadınları seçmiştir. Kadınları kocalarına saygı göstermeye çağırırken, Tanrı onların zayıf ya da değersiz olduğunu söylemez. Aksine şöyle diyor, "Senin yetenekli ve güçlü olduğunu biliyorum, çünkü benim kızsısın. Ama evliliğin ebedi tasvirinde, Bana bağımlı olmanın iyiliğini gösterecek birine ihtiyacım var. Diğerlerine Ben'im bağlılığı hak ettiğimi göstermenin bir yolu olarak destekleme ve bağımlı olma rolüne gönüllü müsün?"

## Önderliğin Yüğü

Tanrı'nın aksine kocalar kusursuz değildir. Her zaman doğru kararları vermezler ve karılarına her zaman olması gerektiği gibi hizmet etmezler. Bu durum kocalarına saygı göstermek ve destek vermek isteyen kadınlar için bile büyük bir hayal kırıklığıdır. Zamanla meseleleri kendi ellerine almaya ayarlanabilirler. Ancak kocanın önderlik konumuna direnmek özgürlük gibi görünse de aslında kadınlara sıklıkla sıkıntı ve yürek acısı getirebilir.

İlk oğlumuz henüz bebekken, (Lisa) hafta sonlarını kapsayan yoğun bir tempoda uzun saatler boyunca çalışıyordum. İş yerinde hem profesyonel hem de kişisel zorluklarım vardı ve aynı zamanda mükemmel bir anne ve eş olmaya çalışıyordum. Bu dönemde John bir geçiş aşamasındaydı. Ben iş stresi nedeniyle gerilirken ve oğlumü özlerken, John yarı zamanlı çalışıyor, dua ediyor, oruç tutuyor, arkadaşlarıyla görüşüyor ve golf oynuyordu. Üzerimde muazzam bir baskı hissettim ve bu yüzden onu suçladım. İşleri bir arada tutanın sadece ben olduğumu hissediyordum ve giderek gücüm tükeniyordu.

John'un da benim gibi kaygı çekmesini istiyordum, ama o böyle yapmıyordu. Ona ne zaman korku uyandıran bir sorundan söz etsem, bana "Lisa, sakin ol ve bunu Tanrı'ya teslim et" derdi.

*Asla!* diye düşünürdüm. *Eğer ben bununla ilgilenmezsem, bu iş yapılmaz.* Kaçınmadığım baskılar üzerime çöktükçe, gerilim bir angaryacı gibi beni kısıvrak yakaladı.

Bir akşam duş alırken Tanrı'ya üzerimdeki ağır yük konusunda şikâyet ettim. Yüklerimden hiç birini John'a veremediğim için sızlandım. Çöpü dışarı çıkarmasını bile hatırlatmam gerekiyordu. Daha önemli konularda ona nasıl güvenebilirdim? Neden kontrolü elden bırakamayacağımı açıklayarak Tanrı'yla güreştim.

"Lisa, John'un iyi bir önder olduğuna inanıyor musun?" diye Rab nazikçe sordu.

"Hayır, inanmıyorum!" dedim. "Ona güvenmiyorum!"

"Lisa, John'a güvenmek zorunda değilsin" diye karşılık verdi. "Sadece Bana güvenmelisin. John'un evin başı olarak çok iyi iş yapmadığını düşünüyorsun. Senin daha iyi yapabileceğini hissediyorsun. Hissettiğin gerilim ve huzursuzluk ev halkının başı olmanın getirdiği ağırlık ve baskıdır. Bu senin için bir boyunduruk, ama John için bir giysidir. Onu bırak, Lisa."

Aniden yükümün kaynağını anladım. Evimizin başı olmak üzerimde baskıya neden olmuştu, çünkü bana ait olmayan bir pozisyonu doldurmaya çalışıyordum. Bunu yapmak kocam için bunaltıcı olmayacaktı, çünkü Tanrı evin başı olarak onu meshetmişti.

Evimizdeki önderlik pozisyonunu devralmak için ne kadar çabaladığımı fark ettim. Kocamı bina etmek ve ona inanmak yerine onu alaşağı etmiştim. O da bunun karşılığında yetki pozisyonunu bana devredince her şeyi berbat etmiştim.

Kırgın bir halde duştan çıktım ve bir havlu aldım. Hemen yatak odamızda John'u buldum. Ağladım ve ondan özür diledim. "Çok üzgünüm. Her konuda seninle savaştım," dedim. "Sana güvenmekten korktum. Eğer istersen yarın işimden ayrılırım. Yeniden bir olmamızı istiyorum."

"İşinden ayrılmanı istemiyorum," diye karşılık verdi John. "Sorunun bu olduğunu düşünmüyorum. Ama çözümün kaynağı olduğunu düşünmekten vazgeçmen gerekiyor."

Haklıydı. Ben kaynak değildim; kaynak Tanrı'ydı. Bu gerçeği gözden kaçırmak beni gergin ve destek vermeyen biri yapmıştı. Bu konuda konuşmaya devam ettik ve John'a söz verdim, "Arkana geçecek ve seni destekleyeceğim. Sana inanıyorum."

O sıralarda onu desteklediğimden ya da inandığımdan emin değildim. Bildiğim tek şey, benim tüm ayrıntılara ihtiyacım olduğundan daha çok John'un bu desteğe ihtiyacı olduğuydu. Evimizde işleyen nerdeyse her şeyin düzensiz olduğunu gördüm. Tanrı'nın benim yaratmış olduğum karmaşaya düzen getirmesini istedim. Bunun üzerine John da önderlik etmediği ve geri çekildiği için özür diledi. Birbirimizi sevmek, destek olmak ve dinlemek için bir anlaşma yaptık.

O gece yıllardan sonra ilk defa huzurlu bir uyku çektim. Tutsaklık boyunduruğum kalkmıştı.

Tanrı'nın üstlenmemizi asla niyet etmediği bir şeyi taşıdığımızda, ağır bir tutsaklık boyunduruğu giyinmiş oluruz. Diğer taraftan Tanrı'nın yapmamız için bizi meshettiği herhangi bir şey üzerimize tam oturan bir giysi gibi durur ve Tanrı'nın koruması ve sağlayışıyla gelen bir konum ve güçtür.

Evimizin başı olma rolünü üstlenmekle boyunduruk altına girmiştim ve John boşa çıkmıştı. Tam bir karmaşaydı! Ancak Tanrı'nın ev halkı için belirlediği düzene boyun eğdiğim zaman boyunduruğum kırıldı ve John Tanrı'nın hazırladığı önderlik giysisini giydi. Ve ben de giyindim, zira bu giysi hem beni hem de John'un bakımı altındaki diğer herkesi örtüyordu.

## 5. Gün

### Rollerinizi Ayarlamak

Kutsal Kitap, evlilikte erkeklerin ve kadınların rolleri hakkında çok şey söyler, ama söylemediği çok şey de vardır. Nasıl ki Tanrı, Adem ve Havva'ya çoğalmalarını ve yeryüzünü doldurmalarını söylerken ayrıntıları vermediyse, evliliklerimize sınırlar koyarken bizi kutuya hapsetmez. Çerçeveyi sağladı ve nasıl hizmet etmemiz gerektiğine örnek oldu, ama her alanı en ince ayrıntısına kadar idare etmez.

Bu durumu, üzerinde peyzaj çalışması yapmanız, ev inşa etmeniz ve dilediğinizce kullanmanız için size büyük bir arazi verilmesine benzetebilirsiniz. Bazıları bir havuz yaptırmak ister, diğerleri bir basketbol sahası koymak isteyebilir ve gene bazıları ikisini birden isteyebilir ya da hiçbirini isteyemeyebilir. Benzer biçimde, evliliğiniz sizin düzenleyeceğiniz ve keyfini çıkaracağınız "eviniz ve arazinizdir." Eğer kadın peyzaj yapmakta iyiye, bırakın o yapsın. Eğer koca bahçıvanlıktan hoşlanıyorsa, bırakın

bahçeyle o ilgilenir. İkisi de diğersinin hizmetinden faydalanacaktır. Hiç kimsenin sadece erkekler peyzaj yapabilir ve kadınlar bahçeyle ilgilenmelidir deme hakkı yoktur. Hizmet etme çerçevesini her zaman aklınızda tutarak sizin için işe yarayan şeyi yapın. Ayrıntılar size, eşinize ve Tanrı'nın Ruhu'nun yönlendirmesine bağlıdır.

Evlilikte hizmet etme konusu etrafındaki çekişmenin ana kaynaklarından biri eşlerimizden bizim onlara yaptığımız gibi hizmet etmelerini beklememizdir ve bu her zaman mümkün olmaz. Evimizde John bize bir hizmetkâr olduğunu söylediğinde gülerdik. Yemek biter bitmez mutfaktan kaybolup beni (Lisa) ve oğullarımızı bulaşıkla baş başa bırakmakla ünlüdür. Bize hiç de hizmet ediyormuş gibi görünmüyordu.

John'un farklı bir kapasitede hizmet ettiğini fark etmedik. Biz masayı temizlerken, o evimizin mali durumunu gözden geçiriyor, mektupları açıyor ve faturaları ödüyordu. Yapılması gereken diğer şeylerle ilgilenmek için onsuз idare edebileceğimiz bir görevden geri çekiliyordu ve ailemizde bu işleri en iyi o yapardı.

Bu örnek bizi önemli bir noktaya götürür: sorumlulukların bölüşülmesi. Evliliğinizde bir hizmet kültürü oluşturmak için yapabileceğiniz en faydalı şeylerden biri her birinizin neyden sorumlu olduğunu belirlemektir. Üzerinde anlaştığınız sorumlulukları bilmek size iki yoldan yararlı olur. Birincisi, rolünüze iyi kâhyalık etmek eşinize hizmet etmenin temel bir bölümüdür. Sorumluluklarınızla ilgilenmek eşinize zaman ve gönül rahatlığı sağlar. İkincisi, eşinizin ne yapmaktan sorumlu olduğunuzu bildiğinizde, ona hizmet etmek için hangi alanlarda fırsatlar arayabileceğinizi bilirsiniz.

Efesiler 5. bölümde erkeklerin ve kadınların ilgileri ya da becerileri hakkında herhangi bir klişeyi desteklemediğini fark etmiş olabilirsiniz. Evinizdeki görev dağılımını "geleneksel" ya da "normal" olarak sınırlandırmak için üzerinizde baskı hissetmenize gerek yoktur. Bazı kocalar yemek pişirmeyi sever. Bazı kadınlar arabaya bakım yaptırmaktan hoşlanır. Biriniz çocukların ev ödevlerine yardımcı olmaktan hoşlanırken diğersiniz onları futbol antrenmanına götürmekten keyif alabilir.

Hesap yapmakta kim daha iyiye mali işlerle o ilgilenebilir. O kişi hem eşinin para harcamasına imkân sağlayarak hem de tüm ailenin borçtan uzak durmasına yardımcı olarak hizmet edebilir.

Ayrıca sağlığınıza iyi bakarak, görünüşünüze dikkat ederek ve eşinizin çıkarları pahasına arkadaşlarınızın fikirleriyle sürüklenmeyerek eşinize hizmet edebilirsiniz. Eylemlerin yanı sıra sözler ve jestlerle hizmet edebilirsiniz. Evlilikte hareket etmek için çok fazla alan ve hizmet için bolca fırsat vardır.

## Bereketin Zevkini Çıkarmak

Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız, ne mutlu size! (Yuhanna13:17)

Hizmetler, kişileri bereketlerken en büyük bereket hizmet eden kişinin payına düşer.

Güvertelerin temizlenmesi ve vizyon belirlenmesiyle birlikte evliliğiniz yeryüzünde Tanrı'nın sevgisinin güzel bir resmi olmaya hazırdır. Evliliği iyi inşa etmek için en iyi yaklaşım her hizmet fırsatını kullanmanızdır. Birbirinizi bina edin ve Tanrı'nın bereketlerinin akışını izleyin.

Birbirimizi bina etmeye başladığımız zaman, Tanrı bizi bina etmeye başladı. Dünyamızın sınırlarını genişletti ve O'nun sevgisini ve lütfunu çevremizdeki birçok insanla paylaşmamıza izin verdi. Hizmet yoluyla birbirinizi bina ettikçe, Tanrı etki alanınızdaki kişilere hizmet etmeniz için fırsatlar sağlayacaktır. O'nun müthiş tasarısı evliliğinizi öylesine bir şahesere dönüştürmektir ki, en alaycı imansızlar bile başlarını çevirip baksınlar.

Hizmet etmek hem eylem hem de tutumla ilgilidir. Eşinize hizmet etme fırsatıyla karşılaştığınız her seferinde üç tepkiden birini seçebilirsiniz: reddetmek ve bencillik, zorunluluk duygusuyla istemeyerek hizmet etmek ya da eşinizi destek olmaktan zevk aldığınız için sevinçle fedakârlık yapmak.

Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sınırlı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı.... (Filipililer 2:5-7)

Birisiyle evlendiğinizde, öz itibarıyla ömrünüzün geri kalanında ona hizmet etmeye gönüllü olursunuz. "Evet" sözü esasen "Hayatımı senin çıkarlarına adıyorum. Hayatımı senin için sevinçle feda etmeyi seçiyorum. Senin hayallerin, arzuların ve hedeflerin benim için son derece önemli. Tanrı'nın sevgisini seninle birlikte nasıl sergileyeceğimi öğrenmek istiyorum" demektir.

Eğer evliliğe bir hizmetkârın alçakgönüllü pozisyonuyla yaklaşırsanız, tanrısal bir birlikteliği tecrübe edeceksiniz. Her zaman kolay olmayacak, ama Tanrı'nın en iyisini ister ve fedakârca yaşamayı seçerseniz, eviniz sevgi, sevinç, esenlik, mutluluk ve tatminle dolup taşacak—ve dünyaya Tanrı'nın sevgisinin bir resmini göstereceksiniz.



## 1. Gün Çalışması

# BAŞARIYA GÖTÜREN SIR

.. ben aranızda hizmet eden biri gibi oldum.

— Luka 22:27

Özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin.

— Galatyalılar 5:13

“Sevgi evliliğin temelidir; hem Tanrı sevgisi hem de insan sevgisi”, diye açıklar yazar ve konuşmacılar **Dr. Henry Cloud ve Dr. John Townsend**. “Hak edip etmediklerine bakmadan diğer kişinin iyiliğini amaçlamakla kendisini ifade eder. Diğer kişiyi kendi bencil ihtiyaçlarının ve arzularının üzerine çıkarır. Fedakârlık yapar, verir ve acı çeker. Antlaşmanın uzun dönemli muhafazası için acıları ve fırtınaları dindirir.”

Eşinizin çıkarlarını gözetmek, ihtiyaçlarını ve arzularını sizinkilerin üzerine koymak ve fedakârca vermek aslında bir şeyi ifade eder: hizmet etmek. Başarılı bir evliliğin sırrı budur.

Durun ve düşünün: Eşinizin bazı çıkarları nedir? Onları tatmin eden nedir? Eğlence ve hobi olarak neyden zevk alırlar? Onların rahatlamasına, gülümsemesine ve mutlu hissetmesine yol açan şeyler nedir?

---

---

---

---

Hangi pratik yollarla ilgi alanlarında onları cesaretlendirebilir ve ilgi alanlarını bir öncelik yapabilirsiniz?

---

---

---

---

Kendinize ve Kutsal Ruh’a sorun, Eşi me hizmet etmekten beni alıkoyan

nedir? İçimde bencilliği alevlendiren ya da güçlendiren bir şeyler var mı? Kendimi alçalttığımda ve hizmet ettiğimde olacağından korktuğum bir şey var mı? Kutsal Ruh'un yüreğinizi size göstermesi için dua edin.

---



---



---



---

İsa nihai hizmetkârdır ve Tanrı'nın çocuğu olarak O'nun DNAsını aldınız. Bu doğru! O'nun ruhsal genlerine sahipsiniz ve bunlar hizmet genleridir. Bu ayetler üzerinde düşünmeye biraz zaman ayırın.

Tanrı'dan doğmuş olan, günah işlemez. Çünkü Tanrı'nın tohumu onda yaşar. Tanrı'dan doğmuş olduğu için günah işleyemez.

— 1. Yuhanna 3:9

Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz.

— 1. Petrus 1:23

...Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir.

— Matta 11:28-30

Kutsal Ruh size ne açıklıyor? Bu ayetler sizi nasıl teşvik ediyor ve dua etmeniz için nasıl motive ediyorlar?

---



---



---



---

## 2. Gün Çalışması

# EGEMENLİK KURMAK

*...İnsan ne ki, onu anasın,  
Ya da insanođlu ne ki, ona ilgi gösteresin?...  
Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın,  
Her şeyi ayaklarının altına serdin.*

– Mezmur 8:4, 6

Özveri ve hizmet etme yüređi Mesih imanlıları olarak mirasımızın parçasıdır. Göksel Babamız'ın bu müthiş nitelikleri O'nunla ilişkimizde zaman geçirdikçe büyür ve somut olarak görülür. Yani, hayatlarımız ve evliliklerimiz Kutsal Ruh'un bizi sürekli doldurmasına izin verdiğimiz ölçüde İsa'nın hizmetkârlığını yansıtacaktır.

Rab'le ilişkinize başladığınız günden bugüne kadar geçen zamanı düşünün. O'nun Ruhu sizi hangi belirli bakımlardan daha iyiye dönüştürdü? Evliliğinizi nasıl dönüştürdü?

---

---

---

---

Tanrı'nın Ruhu'nun içimizde yaşaması sayesinde Tanrı size emanet ettiği her şeyin üzerinde egemenlik kurmanızı istiyor. Webster orijinal 1828 sözlüğüne göre, egemenlik sözcüğünün anlamı "iktidar olma ya da yönetme gücü; idare etmek, kontrol etmek ve kullanma hakkı; üstün yetki"dir.

Egemenliğin tanımını yeniden dikkatlice okuyun. Şimdi durun ve düşünün: Bireysel ve çift olarak, kontrolünüz ya da yönetmek, idare etmek ya da yetki kullanmak için bakımınız altına kim ya da ne koyuldu? Bu alanlarda nasıl gidiyorsunuz?

---

---

---

---

*Egemenliğinizin herhangi bir alanı şimdi sizi kontrol eden ve baskı altına alan bir şeye dönüştü mü? Evetse, açıklayın.*

---

---

---

*Dua edin ve bu alanı Kutsal Ruh'a teslim edin. Sizi başıslamasını ve o alanda egemenliği yeniden kazanmanız için size lütuf ve bir plan vermesini isteyin.*

Hangi pratik yollarla düşman olmak yerine müttefik olarak eşinizle birlikte çalışabilirsiniz? Çocuklarınız, kaynaklarınız ve iş ve hizmet alanlarınız vs. üzerinde nasıl daha iyi egemenlik kurabilirsiniz?

---

---

---

Siz ve eşiniz tek yürek ve amaçta olduğunuzda çoğalrsınız. Birliğin olduğu yerde Tanrı bereketi buyurur (bkz. Mezmur 133). Hangi alan(lar)da düşman sizinle eşiniz arasında bölünme ve çekişme yaratmak için çok çalışıyor? Kendinizi alçaltın ve bu konuları Tanrı'ya teslim edin. O'nun Ruhunu davet edin, eşinizle birlik olmayı isteyin ve Rab'bin bereketini umutla bekleyin.

### 3. Gün Çalışması

## BİRBİRİNİZE EŞİT OLARAK SAYGI GÖSTERİN

*...Kadın da kocasına saygı göstersiz.*

— Efesliler 5:33

*Bunun gibi, ey kocalar, siz de daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki, dualarınıza bir engel çıkmasın.*

— 1. Petrus 3:7

Erkekler ve kadınlar evlilik ilişkisinde eşittir. Ne kadın kocasının astıdır ne de koca karısının. İki eş ortak mirasçılardır ve Tanrı'nın lütfunda eşit paylara sahiptir. Birbirimize eşitimiz olarak nasıl saygı gösterebiliriz? Tanrı vergisi rollerimizi öğrenerek ve bunları hayata geçirerek.

**Pastor Jimmy Evans** şunu paylaşır:

Bir erkeğin evlilikte en önde gelen ihtiyacı saygı görmektir. Tanrı'nın kadınlara "Rab'be bağımlı oldukları gibi" kocalarına bağımlı olmalarını buyurması ilginç değil mi? Bir kadın kocasına saygı gösterdiğinde ve ona sevinçle bağımlı olduğunda, onun en derin evlilik ihtiyacını karşılar.

Aynı şekilde bir erkek karısını mutlu etmek ve güçlendirmek için fedakârlık ettiğinde, karısının en derin evlilik ihtiyacını, yani güvenlik ihtiyacını karşılar. Bir kadın onu koruyacak ve onun ihtiyaçlarını sağlayacak bir öndere ihtiyaç duyar. Bir koca bunu sevinçle yaptığı zaman, karısının içsel özlemleri tatmin olur.

Kocalar, eşiniz önce Tanrı'nın kızı, sonra sizin karınızdır. Kadınlar, kocanız önce Tanrı'nın oğlu, sonra kocanızdır. Birbirimize Tanrı'nın suretinde yaratılmış eşitlerimiz olarak saygı göstererek Göksel Babamıza saygı gösteririz. Bu pasajda kocalar ve kadınlar için Tanrı'nın verdiği talimatları dikkatlice okuyalım:

Ey kadınlar, Rab'be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun. Çünkü Mesih bedenın kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır. Kilise Mesih'e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar.

Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki, kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan, görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır.

Aynı biçimde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine, onu besler ve kayırır; tıpkı Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. Çünkü bizler O'nun bedeninin üyeleriiz. Bunun için adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.

— Efesliler 5:22-31

Kutsal Ruh size kocanın rolü hakkında ne gösteriyor? Kadının rolü hakkında ne gösteriyor?

---



---



---



---

Tanrı vergisi rolünüzü hayata geçirerek eşinize saygı gösteriyor musunuz? Hangi alanlarda büyümeye yeriniz var?

---



---



---



---

*Durup dua edin, "Kutsal Ruh, eşime saygı göstermekten beni alıkoyan nedir? Saygısızlık nedeniyle neyi kaçıyorum? Eşimdeki hangi potansiyelden yararlanmadım? Lütfen onun sıra dışı değerini görmeme yardım et." Sessiz olun ve dinleyin. Kutsal Ruh size ne açıklıyor?*

## 4. Gün Çalışması

# İSA'NIN BİR RESMİ

*Bunun için adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak. Bu sır büyüktür; ben bunu Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum.*

— Efesliler 5:31-32

Tanrı kocaların ve kadınların rollerini tasarladı. Bu roller ast ya da üst olmakla ilgili değildir. En nihayetinde Mesih ve Kilise arasındaki ilişkinin tasviridir.

Her iki eşin de rollerini okuduğunuza göre bu bölümde çalıştığınız şeyleri daha önce işitmiş ya da düşünmüş olabileceğiniz şeylerle karşılaştırın. Bu bölümdeki herhangi bir şey işittiğiniz ya da inandığınız şeylerden farklı mıydı? Size meydan okuyan nedir? Sizi teşvik eden nedir? Hangi konuda daha çok çalışmak istiyorsunuz?

---

---

---

---

Kocanın rolü hakkında düşünün: İsa'nın hizmet ettiği gibi karısına hizmet ederek karısına önderlik etmek. İsa, evlilikte O'nun önderliğinin, hizmetinin ve sevgisinin bir resmini ortaya koyar. Kocalar, rolünüzde sizi heyecanlandıran şey nedir? Rolünüzde sizi belirsiz hissettiren bir şey var mı?

---

---

---

*Bu rolü asla kendi gücünüzle doldurmanız beklenmedi. Durun ve dua edin, "Kutsal Ruh, Sen İsa Mesih'in Ruhu'sun ve içimde yaşıyorsun. İsa gibi sevmeyi ve hizmet etmeyi bana öğret. İyi önderlik etmem, sağlam kararlar vermem ve birlikteliğimizde eşit ortağım olarak karıma saygı göstermem için bana lütuf ver."*

Kadınlar, kocanın rolü konusunda sizi heyecanlandıran nedir? Evliliğinizde birliği sağlamak için kocanızın rolüne nasıl saygı gösterebilirsiniz?

Daha sonra, kadının rolünü düşünün: Kilise'nin Mesih'e destek vermesini ve boyun eğmesini temsil ederek itaat ve destek rolünü gönül rızasıyla üstlenmek. Kadınlar, rolünüzle ilgili sizi heyecanlandıran şey nedir? Rolünüzde size korku ya da belirsizlik duyguları getiren unsurlar var mı? Neden?

*Sesiniz, armağanlarınız ve katkınız geçerli ve değerlidir. Dua etmek için biraz zaman ayırın, "Tanrım, Sana boyun eğmenin neden olduğu iyiliğe örnek olmamı istediğin için Sana şükrederim. Kimliğimle ilgili anlayışımı Sözü'nden başka hiçbir şeyin biçimlendirmesine izin vermeyeceğim. Sana hizmet etmeyi özlediğim gibi kocama hizmet etmem ve destek vermem için bana lütfet."*

Kocalar, karınızın rolü hakkında sizi heyecanlandıran şey nedir? Evliliğinizde birliği sağlamak için karınızın rolüne nasıl saygı gösterebilirsiniz?

Eşinizle beraber bu sorulara verdiğiniz yanıtları konuşun. Evliliğinizde birliği kurmak, kaygılarınızı ya da gerekli ayarlamaları ele almak için vizyonunuzu tartışın. Eğer herhangi birinizde korku ya da belirsizlik duyguları varsa, Tanrı'nın Sözü'ne başvurun. Tanrı Sözü ne söylüyor?

Şu duayı birlikte edin: "Baba, ikimizi de evliliğimizde güzel, önemli ve asil rollerle onurlandırdın. Senin yüceliğin için birbirimize hizmet etmemize ve birliğin ve sevginin iyi örnekleri olmamıza yardımcı ol. İsa'nın adıyla, amin."



## 5. Gün Çalışması

# TAKIM OLMAK

*Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin; tersine, hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın.*

— Romalılar 12:16

Muhtemelen “Bir takımda ‘Ben’ yok, ‘biz’ varız” sözünü işitmişsiniz. Bu durum sadece sporda değil, evlilikte de geçerlidir. Siz ve takım “eşiniz” önemli ve gerekli rollere sahipsiniz ve biriniz diğerinden üstün değil. “Farklı olmak evlilikte bir sorun olmamalı” der **Dr. Henry Cloud** ve **Dr. John Townsend**. “Eşiniz anne babalık ya da ev dekorasyonunda alternatif bir bakış açısına sahip olduğunda, zenginleşmişsiniz demektir. Dünyanız genişlemiştir.”

O halde, evliliğinizde her pozisyonda en iyi kim oynuyor? Her zaman bazı sorumlulukları paylaşacaksınız ve bu görevler zaman içinde değişebilir. Ama genelde her görevi yapmak üzere şu anda kim daha iyi bir pozisyonda?

Bir takım envanteri çıkarın. Eviniz için bir görev listesi oluşturun. Doldurulması gereken farklı pozisyonları yazın ve her role en iyi oyuncuyu yerleştirin. Bazı görevler eşlerden birine tamamen devredilebilir. Diğerleri ise günden güne ya da haftadan haftaya değişen sorumluluklarla paylaşıldığı zaman en iyi sonucu verir.

İşte bazı örnekler:

Araba temizleme & bakımı

Tatil planlamak

yıkamak Bütçe oluşturmak

Faturaların ödenmesi

Çamaşır

Ev ödevleriyle ilgilenmek

Çocukları okula, oyuna vs. götürmek

Yemek planlama & hazırlamak

Yemekten sonra bulaşıkları

Evi süpürmek

Toz almak

Çimleri biçmek

Bahçe bakımı/budamak

Market/malzeme alışverişi

Evliliğinize adım atarken bazı görevlerin belli bir eş tarafından yapılması “gerektiğine” dair önyargılarınız var mıydı? Evetse, bunlar neydi? Yanıtlarınızı listenizle kıyaslayarak değerlendirin. Ayarlamalar gereken alanlar görüyor musunuz?

---

---

---

---

Klişelerden kurtulun. Evliliğinizin ayrıntılarını başkalarının belirlemesine izin vermeyin.

Listenize yeniden bakın ve eşinizin listesiyle karşılaştırın. Yanıtlarınızı beraber tartışın. Sonra üzerinde uzlaştığınız bir sorumluluklar listesi hazırlayın.

---

---

---

---

*Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim.*

— İbraniler 10:24

Eşinizi üstlendiği sorumluluklarda desteklemek için tutumlarınızı, sözlerinizi ve eylemlerinizi nasıl kullanabilirsiniz?

---

---

---

# TARTIŞMA SORULARI

*Eğer bu kitabı Evlilik Hikâyesi konulu Messenger Serisinin parçası olarak kullanıyorsanız lütfen video ders 4'ü izleyin.*

- 1 | İsa, en düşük hizmeti üstlenip öğrencilerinin ayaklarını yıkadığında bize harika bir örnek verdi (bkz. Yuhanna 13:1-17). Ayakların yıkanmasına günümüzün Batı dünyasında neredeyse hiç ihtiyaç olmasa da, birbirimize hizmet etme ihtiyacı devam ediyor. İsa'nın örneğini izleyerek simgesel olarak "eşlerimizin ayaklarını yıkayabileceğimiz" bazı pratik yollar nelerdir?
- 2 | Kocalar, bir koca olarak eşinizi evlilikte eşit bir ortak olarak görmeniz neden önemlidir (bkz. 1. Petrus 3:7)? Eğer görmezseniz ne olacak? Kadınlar, bir eş olarak kocanızdan saygınızı esirgememeniz neden önemlidir? Esirgerseniz ne olacak? Bu yanıtlar Tanrı'nın atadığı rollerinizi O'nun lütfuyla hayata geçirmeniz için Rab korkusunu içinize nasıl koyuyor?
- 3 | Bir erkekle bir kadın arasındaki evlilik ilişkisi İsa'nın bizimle, yani Gelini'yle ilişkisinin tasvirini yansıtmalıdır. Kocanın ve kadının evlilik ilişkisinde kimi simgelediğini tanımlayın. Kocanın ve kadının rolleri İsa'nın Kilisesi'ne ve imansızlara olan sevgisini nasıl ortaya koyar? Görevlerimizi yapmamız için nasıl güçleniriz? Önderler: Bu sorunun ikinci kısmı için Efesliler 5:18'in yanı sıra Elçilerin İşleri 1:8; Zekeriya 4:6; Yakup 4:6; Filipililer 4:13 ayetlerini çalışın.
- 4 | Tanrı farklılıklarımızla bölünmemizi değil, birleşmemizi ister. Bir an için düşünün: Eğer siz ve eşiniz tıpatıp aynı olsaydınız, aynı zayıflıkları ve güçlü yönleri paylaşıydınız, hayatınız nasıl olurdu? Bu senaryoyu tanımlayın ve sonra farklılıklarınızı takdir edebileceğiniz ve kutlayabileceğiniz bazı yeni yolları paylaşın.
- 5 | Evin içinde uzlaştığınız sorumlulukları bilmeniz yararlı ve önemlidir. Bunu evliliğinizde yaptınız mı? Bu bilgi bir hizmet ortamı yaratmanıza ve aynı zamanda eşinizi güçlendirmenize nasıl yardımcı olabilir?

## BÖLÜM ÖZETİ:

- Sağlıklı bir evlilik kurmanın en etkili yöntemi eşinize hizmetkâr olmanızdır; yani onun çıkarları uğruna kendinizinkileri feda etmeyi öğrenmenizdir.
- Evliliklerimiz ancak O'nun Ruhu'nu hayatlarımıza buyur ettiğimiz ölçüde Mesih'i yansıtabilir. Hayatlarımızın Kutsal Ruh'la sürekli dolmasına izin vererek, düşüncemizin yenilenmesini ve davranışlarımızın değişmesini deneyim edebiliriz.
- Erkekler ve kadınlar yeryüzünde Tanrı'nın doğasını yansıtmak üzere O'nun suretini taşırlar. Her ikisi de eşit derecede değerlidir ve ikisine de birbirine hizmet etme yetkisi emanet edilmiştir.
- Kocalar, Tanrı size karınızın ihtiyaçlarını sağlama, onu koruma ve güçlendirme hizmetini emanet etti. Karınızın çıkarlarını ilk sıraya koymak suretiyle canınızı gözden çıkararak sevmeli ve saymalısınız.
- Kadınlar, Tanrı size kocanızın yüreğiyle ilgilenme ve onu koruma hizmetini emanet etti. Mesih'e bağımlı olduğunuz gibi kocanızın önderliğine bağımlı olmak suretiyle ona saygı duymalısınız.
- Ev içinde uzlaştığınız sorumlulukları bilmek çekişmeleri azaltır, barış ortamı oluşturmaya yardım eder ve takım zihniyeti gelişimine hizmet eder.



# MessengerX

*Günelik Öğrenci Yetiştirme Uygulamanız*



**Tamamen Ücretsiz!**

Sadece mobil cihazınıza  
indirin ve gidin!

Ya da aşağıdaki web  
versiyonunu kullanın:



**MessengerX.com**

**110'dan Fazla Dil ve Artış Sürüyor**



110'dan fazla dile çevrilmiş içeriği anında görüntüleyin.



Ve giderek daha fazla çevrilmiş içerik ilave etmeyi sürdürüyoruz.

# İzleyin. Okuyun. Dinleyin.

Kurslar, ekitaplar, sesli kitaplar, kısa filmler ve izlemeniz, okumanız ve dinlemeniz için daha fazlasını içeren zengin bir kütüphaneyi keşfedin.



## Seveceğiniz Harika Özellikler!

- Tanrı sözünü yaymanıza yardımcı olacak basit ve kolay paylaşım araçları.
- Chromecast ve favori akıllı TV'lerinize AirPlay ile bağlantı.
- Tüm cihazlarınız üzerinde etkinliklerinizi takip edin. Favorilerinizi hızlı erişim için kitaplığınıza kaydedin.
- Çevrim dışı görüntülemek için cihazınıza indirin.
- Tam aradığınızı bulmanız için güçlü arama ve filtreleme.



## En Önemli Konularda Büyüyün

Bu konuları keşfedin: aile dinamikleri, sağlıklı ilişkiler, eşinizi bulmak, pornografiden özgürlük, imanınızı bina etmek, Tanrı'dan işitmek, iş dünyasında önderlik ve daha fazlası!

## Gelişim Yolculuğunuz

MessengerX bir sonraki adımınızı atmanıza yardımcı olmak için var; bu nedenle ilerlemenizi sürdürmenize yardımcı olacak güçlü araçlar içeren bir öğrenci yetiştirme yolculuğu tasarladık.



- 1 Apple Store ya da Google Play'den **MessengerX** uygulamasını indirin
- 2 Bir hesap oluşturun ve dilinizi deęiřtirin
- 3 Favori kaynaklarınızı tarayın, okuyun, izleyin, dinleyin, indirin ve paylařın

## Öęrenci olarak Yetiřin, Öęrenci Yetiřtirin

**MessengerX**'in bir üyesi olarak dünyanın her yanındaki insanlara kaynaklar saęlama hizmetine yardım edeceksiniz.

***Çünkü herkesin bilmeye hakkı var!***



# MessengerX



**MessengerX.com**





— BEŞ —

## CİNSEL YAKINLIK

*Cinsel ilişki birbirine bütünüyle adanmış ilişkiler içindir, çünkü Mesih aracılığıyla Tanrı'yla tam birlikte olmaktan gelen sevincin bir ön tadıdır. Yeryüzünde erkek ve kadın arasındaki en coşkulu aşk bunun nasıl bir şey olduğunu sadece bir ipucudur.*

— Timothy ve Kathy Keller, The Meaning of Marriage

*...Yiyin, için, ey dostlar! Mest olun aşktan, ey sevgililer!*

— Ezgiler Ezgisi 5:1

### 1. Gün

**K**utsal Yazılar Tanrı'nın cinsellikle ilgili tasarılarını ortaya koymakta çekingen değildir. Aslında oldukça nettir ve bazı yerlerde erotizm sınırlarına yaklaşır. Eğer bize inanmıyorsanız, eşinizle birlikte birkaç dakikalığına Ezgiler Ezgisi'ni okuyun ve kendiniz görün.

Birçoğumuzun aksine, Tanrı cinsel ilişkimizden utanmaz. Güzelliğinden zevk alır ve amacını kutlar. Evlilik bağlamında cinsel ilişki sadece iyi ve caiz olmakla kalmaz, ayrıca yüceltilir ve teşvik edilir!

"Mest olun aşktan!" der Ezgiler Ezgisi. Diğer bir ifadeyle, cinsellik gizemli ve derindir; sığ bir deneyimle yetinmek için bir sebep yoktur. Cinselliğin benzersiz tatmininin tadını çıkarın.

Cinsellik ilişkisel bir yenileme butonuna basmak gibidir, bu yüzden Kutsal Yazılar'da cinsel zevk ve tatmin için sık sık su benzetmesinin kullanılması şaşırtıcı değildir. Su hayatın devamlılığı için gereklidir. Tazelenme ve canlılık sağlar. Sağlıklı bir cinsel hayat evliliğin özü değildir, ama değeri asla yeterince vurgulanamaz. Tanrı, eşlerin birbiriyle sevişmesini iki hayatı birbirine bağlayan derin antlaşmanın harika bir hatırlatması, kutlaması olarak tasarlar.

Ve cinselliğin sağlığını için yararını biliyor muydunuz? İlişkisel yakınlığınızı artırmanın yanı sıra, sadece birkaç faydasından bahsedecek olursak, bağışıklık sisteminizi güçlendirir, sağlıklı bir kiloyu korumanıza yardımcı olur, kan basıncınızı düşürür, ağrıları azaltır ve kalp krizi riskini düşürür.

Kilise içindeki bazı çevreler cinsel ilişki arzusunu yozlaşmış, cismani bir iştah olarak damgalamıştır. Bu nedenle, evlilik içindeki cinsellik bile kötü bir izlenime sahiptir. Bazıları bu ilişkinin kocası için kadının icra ettiği zorunlu bir eylem olduğuna bizi inandırdı. Ama gerçek şu ki, cinsellik iki eşin de zevk alması içindir! Gene bazıları cinsel ilişkiyi üreme uğruna katlanılması gereken bir kötülük olarak damgalamıştır. Bu yanlış görüş ve Şeytan'ın çok yönlü saptırmaları birçoklarının bu kutsal eyleme büyük korkuyla bakmasına neden olmuştur.

Çoğalmak cinsel ilişkinin bir amacıdır, ama Tanrı başlangıçtan beri cinselliğin bir mutluluk kaynağı da olmasını tasarladı. "Çeşmen bereketli olsun ve gençken evlendiğin karınla mutlu ol" der Kutsal Yazılar, "Sevimli bir geyik, zarif bir ceylan gibi, Hep seni doyursun memeleri. Aşkıyla sürekli coş." (Özdeyişler 5:18-19).

Tanrı elbette cinsel organları yarattı ve onların işlevlerinden utanmaz. Cinselliği yarattı ve uyandırdığı duyguları belirledi. Bizim hoşnutluğumuz O'na zevk verir. Cinsel arzularımızı kısıtlamak istemez. Onları kutsamak ister.

## Kutsanmış Cinsellik

Kutsallaşma kutsallıkta ilerleme yolculuğudur ve Tanrı'nın hayatlarımız için tasarladığı en iyiye doğru bir yolculuk olduğunu da söyleyebiliriz. Bunu insan tabiatının çıkarılması ve tanrısal tabiatın aşılması olarak düşünün. Güzel bir cinsel hayat geliştirmek (Tanrı'nın bizim için niyet ettiği en iyi şeyin bir parçası) yatak odasında Tanrı'nın kutsallık çağrısına uymakla başlar. Böyle yaptığımızda düşündüğümüzün ötesine geçen bir cinsel haz keşfedeceğiz.

Ama Tanrı sadece O'na sunduğumuz şeyi kutsayabilir ya da kutsal kılabilir. Ne yazık ki, birçoğumuz mevcut cinselliğimizi O'na sunmayı reddediyoruz, çünkü geçmiş hatalarımızdan utanıyoruz ya da geçmişte yaşadığımız istismarların tutsağı durumundayız. Bu deneyimler cinsel yönümüzü kirli görmemize neden oluyor, bu nedenle bu gölgeli alanları Kutsal Olan'dan gizlemeye çalışıyoruz. Birçok insanın, cinsel ilişkiyi Yaratan'ın onu yenileme ve kutsama gücüne de sahip olduğunu çabucak unutmaya şaşırtıcıdır.

Utanç, odak noktasını bizim üzerimizde ve Tanrı'nın uzağında tutmak ister. Tanrı'nın merhameti ve lütfunu reddetmemize yol açan bir tuzağa düşürür. En nihayetinde, başlangıçta utanç gibi görünen şey bir tür gurura dönüşebilir. Hayatlarımızın bu mahrem alanını iyileştirmek için O'nu yeterli saymayarak Tanrı'nın merhametine hakaret ederiz. Acımızı sevgisinin ışığına teslim etmek yerine içimizde tutmaya devam ederiz. Geçmişte Tanrı'nın cinsel olarak onları korumadığını hissedenler sıklıkla O'nu şimdiki zamanda davet etmekten korkarlar. Gerçek şu ki, Tanrı sizi hayal kırıklığına uğratmadı; olanlar günaha düşmüş insanlığın sonucuydu. Günahın ya da tacizin getirdiği utancın, sizi evliliğinizde cinsel mutluluğun tadını çıkarmaktan alıkoymasına izin vermeyin. Tanrı her kırıklığa şifa vermeye ve bütünleştirmeye özlem duyar.

Birçok Hristiyan çift gibi, ilk evlendiğimizde evlilik antlarımızın geçmişimizin cinsel lekelerini yıkayıp temizleyeceğini ve bizi cennet bahçesinin yoluna koyacağını varsaydık. Birbirimizi sevdiğimiz ve birbirimize adandığımız için geçmişin gölgelerinin geleceğimizin eşliğini geçemeyeceğine inandık. Düzenli bir cinsel ilişkinin bencil kalıpları ya da utancımızı defedeceğini sandık. Ne yazık ki hatalıydık ve bize özgürlük getiren seçimleri ve anlayışları paylaşmak için kendi hikâyelerimizi anlatacağız.

Ne kalıtım ne de başarısızlık Tanrı'nın çocuklarının yeni bir cinsel miras oluşturmasını engelleyebilir. Sadece Tanrı cinselliğimizi kutsayabilir ve geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki hatalarımızı telafi edebilir. Ve ancak O'nun lütfu sayesinde evlilik yatağı tatminin ve sevginin barınağı haline gelir.

Geçmişiniz nasıl olursa olsun, Tanrı cinselliğinizi kökünden ve tamamen yenilemek istiyor. O'nun lütfu yaptığınız ya da katlandığınız her şeyden daha büyüktür. Ama öncelikle O'nu cinselliğinizin Rab'bi yapmadıkça, O'nun lütfuna erişemezsiniz. Kırıklığınızı kabul edin ve onu Tanrı'ya teslim edin. Cinsel kâbusunuzu güzel bir rüyaya dönüştüreceklerdir.

## Evlilik Yatağına Saygı Göstermek

*Herkes evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. Çünkü Tanrı fuhuş yapanları, zina edenleri yargılayacak. (İbraniler 13:4)*

Eğer evliliğinizde bir sorun varsa, kendisini önce yatakta gösterecektir. Evlilik yatağında tutku eksikliği, genelde zayıf cinsel performansın değil, diğer sorunların bir işaretidir. Gizli sorunlar savunmasız olduğumuz yerlerde görünür ve hiçbir zaman cinsel ilişki anında olduğumuz kadar savunmasız olmayız.

Cinsel ilişkide en önemli ilke saygıdır. Birçok kişi hatalı biçimde evlilik yatağına saygısızlık edilemeyeceğine ya da onun kirletilemeyeceğine inanarak her şeyi geçerli sayarlar. Bu düşünce gerçekten çok uzaktır.

Bekâr ya da nişanlı olduğumuzda pak kalarak ve kendimizi gelecekteki eşimiz için saklayarak evliliklerimize saygı gösteririz. Düğünden sonraysa başkalarının içeri girmesine asla izin vermeyerek (zina ederek) ve cinsel yakınlığın güzelliğini hiçbir şeyin gölgelemesine izin vermeyerek (sapıklık, porno ya da ahlâksızlık gibi) evlilik yataklarımıza saygı gösteririz. Evlilik yatağı tanrısız cinsel hazları kutsamaz; bunun yerine, tanrısız davranışlar evlilik yatağını kirletir ve gerçek yakınlığın zevkini çıkarmamızı engeller. Ayrıca geçen bölümde konuştuğumuz gibi, yatağımızı eşlerimizin çıkarlarına hizmet ettiğimiz bir ortam olarak gördüğümüzde ona saygı gösteririz. Eşlerimize cinsel olarak hizmet etmek Tanrı'nın kutsallık tanımı dâhilinde ihtiyaçlarına saygı göstermek anlamına gelir.

Bazı zamanlar, cinsel bakımdan istekli hissetmediğimizde bile cinsel ilişkiye girerek eşlerimize hizmet ederiz. Yaşlandıkça cinsel isteksizlik önem kazanır. Cinsel ilişkiye eşinizi fiziksel olarak çekici bulduğunuzu gösteren bir şey olarak yaklaşmaktan vazgeçersiniz. Daha çok cinsel çekim haline gelir. Tanrı cinselliği karı ve kocanın birbiriyle bağlantı kurmasının bir yolu olarak tasarladı; güvensizlik hissinin bu bağlantının verdiği zevki engellemesine izin vermeyin. (Aynı hizmet ruhuna sahip olarak, eşinizin rahatsız olduğu herhangi bir eyleme kendi zevkiniz için onu zorlamamalısınız.)

Evlilik yatağımızı saygı ortamı haline getirdiğimiz için, yirmili yaşlarımızda şimdi olduğundan çok daha iyi görünmemize rağmen, ellili yaşlarımızda yirmili yaşlarımıza göre daha iyi bir cinsellik yaşıyoruz. Arzu edilen bir cinsel ilişki nasıl görüldüğünüz ya da nasıl bir performans sergilediğinizle ilgili değildir. Birlikte kim olduğunuzla ilgilidir.

Cinsel ilişki kurduğumuzda, otuz yıldan fazladır süren evlilik hayatımızı kutluyoruz. Sevinçlerimiz, acılarımız, mücadelelerimiz ve zaferlerimiz cinsel yakınlığımıza anlam ve değer katıyor. Ruhsal, duygusal ve bedensel yakınlık hep birlikte tanrısal haz ve tatmin ile sonuçlanır. Evliliğimizde kurduğumuz cinsel kültür Tanrı'nın kurtarıcı gücüne bir tanıklıktır, zira başladığımız yerin çok ötesindeyiz.

## 2. Gün

### Lisa'nın Hikâyesi

John ve ben evliliğimize farklı cinsel günahlar ve kırıklıklar taşıdık. John kendine özgü savaşlar verirken, ben de kendi mücadelemi vermek zorundaydım. On dokuz yaşında bir üniversite öğrencisiyken vurdumduymaz bir tavırla yaptığım cinsel tercihlerin yirmi iki yaşında yeni evli biri olarak özgürlüğümü kısıtlamak üzere geri döneceğini hiç düşünmemiştim.

Annem ve babam cinsellik hakkında benimle ilk konuştuklarında, bunun evliliğe özgü olduğunu açıkladılar, ama nedenini söylemediler. Hatırladığım kadarıyla, esas vurgulanan konu cinsel hastalıklara yakalanma korkusu ya da evlilik dışı gebeliğin utancıydı.

Anne babamın evliliği oynak bir zemindeydi ve söyledikleri şeylerle tercih ettikleri hayat tarzı arasında pek çok tutarsızlık vardı. Babaannem ve babam birden çok cinsel ilişkiler yaşamıştı. Paklık ya da erdem kavramları konuşmalarımızda asla yer almadı. Gözlemlerime göre, işin püf noktası sorumlu davrandığın ve yakalanmadığın sürece istediğini yapmaktı.

Üniversitede bu mantığı benimsedim ve yaşitlarım arasında oluşturduğum bir tür ahlâk duygusu oluşturdum: sadece âşık olduğum erkeklerle yatacaktım ve cinsel sorumluluk alacaktım. Bu “sorumluluğun” bir yönü de doğum kontrolüydü. Hatta bir keresinde daha az sorumlu davranan bazı kız arkadaşlarımı “hap kullanmaları” için doktoruma bile götürdüm.

Sonra John ile tanıştım ve ilk buluşmamızda beni Rab'be yönlendirdi. Yirmi bir yaşındaydım. Aynı gece yeniden doğdum, Ruh'la doldum ve tümünden iyileştim. Konuşmamız sırasında komik bir şey söyledim. “Ahlaklı olduğum için çok mutluyum” yorumunu yaptım.

Neden böyle aptalca bir şey söylediğimi merak ediyorum. *Ahlaklı* ile *kutsal* arasındaki farkı anlamadığım gün gibi ortadaydı. Hatırlayın, sevdiğim kişilerle

yatmanın ahlaklı olmakla eşit olduğunu düşünüyordum. Yeniden doğmuş olmama rağmen, o ilk birkaç saatte düşüncelerim yenilenmiş olmaktan uzaktı.

Daha sonra, ciddi olarak çıkmaya başladığımızda John'un söylediğim bu sözü unutacağını umdum. "Kendimizi pak sakladığımızı çok seviniyorum" dediğinde yaşadığım dehşeti hayal edin.

"Bu cahilce, yeni doğmuş bebek Hristiyan konuşmasıydı!" diye bağırarak istedim. Özel seçimlerimin sonuçlarının diğerlerine ne kadar acı verebileceğini keşfettiğim zaman buydu.

Sonra John'un evlilik teklif edeceğini bildiğim o gün geldi ve ona gerçeği söylemeliydim.

Tanrı'yı seven ve benimle ilgilenen bir erkekle hayatımı birleştirmek için elime geçen değerli fırsattan ödün verdiğime inanarak John'u hak etmediğimi hissettim. Bir yürüyüşe çıktım ve Tanrı'ya yakardım. Bağışlandığımı biliyordum, ama cinsel tercihlerimin sonuçlarının yol açtığı pişmanlık beni alt üst etmişti.

John'la konuşmak için dairesine gittim. Ama utanç verici sırrımı itiraf etmeden önce, bana şöyle dedi, "Sana Kutsal Kitap'tan bir ayet okumamın bir sakıncası var mı? Bunu seninle paylaşmam gerektiğini hissettim."

Başımı salladım ve John okumaya başladı: "Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur" (2. Korintliler 5:17).

"Bunun garip geldiğini biliyorum," diye devam etti, "ama sanki Tanrı'nın sana eski şeylerin geçtiğini söylememi istediğini hissettim. Sen yepyenisin ve bir bakire gibisin."

Kusacağım sandım. "Bakire değilim," dedim. "Sana söyleyeceğim şey buydu."

John omuzlarımı tutarak gözlerimin içine baktı ve "Eğer Tanrı öyle olduğunu söylüyorsa, biz kim oluyoruz da bunu tartışıyoruz?" dedi. O anda tüm utancım yıkandı.

## Parçalanmış Cinselliği Yenilemek

Ayrıca cinselliği sevgide değil, şehvet âleminde uyandırmıştım. Evliliğe adım attığımda ve cinsel ilişki istediğimde, nasıl olacağını bilmiyordum. Düşüncemde cinsellik kötüydü. Yanlıştı. Yasaktı. Şimdi evlendiğimiz için cinsellik birden iyi, kutlu ve tanrısal bir eylem olmuştu. Ama ben geçişi nasıl yapacağımı bilmiyordum.

John ile yalnız kaldığımızda, birden aklıma beş yıl önce üniversitedeyken izlediğim bir porno filminden çirkin bir sahne geliyordu. Ya da eski bir erkek

arkadaşım ile geçmişte yaşadığım cinsel ilişkileri hatırlamanın utançıyla kendimi cinsel olarak kapatıyordum. Korkunçtu.

Kendimi tam bir teslimiyetle özgürce kocama vermem gerekirken, geçmişte takılıp kaldığımı fark ediyordum. John benim her şeyimi hak ediyordu ve ben önceki günahlarımdan ötürü artık cinsel özgürlüğe sahip değildim. Kirli düşüncelerle, imgelerle, karşılaştırmalarla ve utançla mücadele ettim. Bunlarla savaştım, ama mücadelem faydasız görünüyordu. Hayatımın bu döneminde ruhsal bağların ve aileden gelen lanetlerin gücünü kırmayı öğrendim.

Daha önce aileden ileri gelen lanetleri ele aldık. Bahsettiğim gibi, soyağacım da reddetmem gereken ahlaksızlıklar ve sadakatsizlikler vardı. Ama aynı zamanda geçmiş ilişkilerden kalan ruhsal bağları kırmam gerekiyordu, öyle ki parçalanmış cinselliğim yenilenebilsin. Bununla ilgili ayetlere bakalım:

*Bedenlerinizin Mesih'in üyeleri olduğunu bilmiyor musunuz? Mesih'in üyelerini alıp bir fahişenin üyeleri mi yapayım? Asla! Yoksa fahişeye birleşenin, onunla tek beden olduğunu bilmiyor musunuz? Çünkü "İkisi tek beden olacak" deniyor. (1. Korintliler 6:15-16)*

Eski erkek arkadaşlarıma fahişe demiyorum, ama buradaki ilke aynı. Onlarla birleşmişim, ama şimdi bir başkasıyla antlaşmam vardı. Her birleşme ve ayrılıkla birlikte ruhum parçalanmıştı ve artık cinsel bakımdan bir bütün değil, parçalanmış haldeydim. Cinsel olarak parçalandığınızda, kendinizi eşinize tamamen vermeniz son derece zor olur, çünkü artık tam değilsinizdir.

Paklıkta yürümek ve cinsel ilişki armağanından zevk almak için bir bütün olmalıyız ve parçalanmışlık varsa sadece Tanrı bizi bütünleştirebilir. Sadece Tanrı, yüz karasının ve cinsel günahın olduğu yerde cinselliğimizin saygınlığını onarabilir. Sadece Tanrı, kirli ve lekeli olanı alıp onu kutsal ve saf kılabilir. Sadece Tanrı, O'na getirdiğimiz küllerden güzellik yaratabilir.

Eğer cinselliğiniz geçmişteki ahlaksızlıklar (rastgele cinsel ilişki, mastürbasyon ve pornografi ya da başka bir kirlilik) nedeniyle parçalanmışsa, sizi bir kere daha yenilenme duasına davet etmek istiyoruz. Bir kez daha, lütfen dua etmeden önce kendinizi ruhsal olarak hazırlayın ve sadece eşinizle, yakın arkadaşınızla, dua ortağınızla birlikte ya da sadece Tanrı'nın Ruhunun huzurunda dua edin. Sesli olarak söyleyin:

*Göksel Baba,*

*Günahımın cezasını taşıması için Oğlu'nu gönderdiğin için Sana şükrederim. Mesih'te olduğum için, hayatımdaki eski şeyler geçti. Her şey artık yeni oldu. 2. Korintliler 5:21'e göre İsa günahımı aldı, öyle ki Tanrı'nın doğruluğu olayım. İşte bugün ben buyum.*

*Şimdi her türlü kirlilik, sapkınlık ve rastgele cinsel ilişkiler dahil bütün cinsel günahlarımı ve atalarımın günahlarını itiraf ediyorum ve bunları reddediyorum. (Reddettiğiniz günahları özellikle adlarıyla belirtmeye dikkat edin. Tanrı'nın önünde utanmadan sesli biçimde dile getirin. Gizli olan hiçbir şey yok—O zaten her birini biliyor ve onların getirdiği suçun ve utancın ağırlığını üzerinizden kaldırmayı özlemle bekliyor. Sonra hazır olduğunuzda devam edin.)*

*Baba, Ruhun kılıcını al ve benimle ... (Kutsal Ruh'u dinleyin ve işittiğiniz her adı söyleyin. Bu adların cinsel ilişkiye girmediğiniz, ama yalnızca eşinize ya da Kurtarıcınız'a ayrılması gereken cinsel ya da duygusal bağlılık yaşadığınız kişilere ait olması da mümkündür) arasındaki cinsel bağları kopar.*

Her adı teker teker söyledikten sonra şöyle dua edin:

*Baba, canımın bu parçalarını bu insanlardan çekip almaları için meleklerini gönder. Ruhun'la parçalarımı bana geri kazandır ki, yeniden bütün, kutsal ve Seni hoşnut etmek için ayrılmış olayım.*

*Baba, her türlü sapkın ve müstehcen imgenin tutsaklığını reddediyorum. Gözlerimin önüne aşâğılık ve sapkın imgelerin gelmesine izin verdiğim için beni başışla. Mezmur 101:3'e göre bir antlaşma yapıyorum, gözlerimin kapısı yoluyla yüreğimi koruyacağım. Gözlerimin önünde alçaklığa izin vermeyeceğim. Her kirliliği reddediyorum, onu ve etkisini hayatımdan kovuyorum.*

*Baba, beni İsa'nın kanyıyla yıka, çünkü ancak İsa'nın kanı temizlemeye ve arındırmaya kadirdir. Bedenimi Senin tapınağın olarak adıyorum; Kutsal Ruh'un gücüyle, ruhun, canın ve bedeninin bütün pisliklerini bu tapınaktan uzaklaştır. Beni Kutsal Ruhun'un doluluğuyla doldur. Görmek için gözlerimi, işitmek için kulaklarımı ve benim için ayırdığın her şeyi almam için yüreğimi aç. Ben Seninim. Hayatımda Sen egemen ol.*

*Çocuğunuzu Sevin.*



## 3. Gün

## John'un Hikâyesi

Teknik olarak kendimi eşime sakladım, ama mastürbasyon ve porno bağımlıydım. Güzel karımla cinsel ilişkinin kirliliğini tedavi edeceğini düşünerek bu bağımlılıkları evliliğime taşıdım. Ama olmadı. Düğünümüzden sonra yıllarca şehvetle mücadele etmeyi sürdürdüm. Bağımlılığım cinsel hayatımızı büyük ölçüde engelliyordu. Utanç içindeydim ve aklım karıştı. Şehvete tutsak olmak istemiyordum, ancak ne kadar çabalarsam çabalayayım özgür olamadım. Bir şeylerin değişmesi gerekiyordu.

1984'te kilisemizi ziyaret eden konuklara servis hizmeti vermekle sorumluydum. Bir gün konuklardan biri olan çok saygı duyduğum bir Tanrı adamına yüreğimdeki mücadeleyi açtım. Bu adam tanrısal özgürlük hizmeti vermesiyle ünlüydü. Eğer biri bana yardım edebilirse, o edebilir, diye düşündüm ve verdiğim savaşı onunla paylaştım.

Verdiği yanıt hiç de beklediğim gibi değildi. "Vazgeç!" dedi. "Bunu yapmayı durdurman gerekiyor!"

"Tamam," dedim. "Ama benim için dua eder misin?"

Dua etti, ama hiçbir şey değişmedi. Şöyle düşündüm, *Belki de insanları özgürleştirmekte daha güçlü armağana sahip birisini bulmam gerek.* Ama onunkinden daha güçlü özgürlük hizmeti veren bir başkası aklıma gelmedi. Günahıma takılıp kaldığımı hissettim.

Yaklaşık dokuz ay sonra bir arkadaşımız dört günlüğüne onun dairesinde kalmama izin verdi. Yalnız kalarak bağımlılığımınla yüzleşmek için bu daireye çekildim. "Tanrım, işte buradayım," dedim sonunda, "Bunun sona ermesi gerek!" O gün —6 Mayıs 1985— mucizevi biçimde tamamen özgür kaldım.

Birkaç ayı özgür geçirdikten sonra Tanrı'ya sordum, "Tanrım, anlamıyorum. Tanrı adamı benim için dua ettiğinde neden özgürleşmedim? O büyük Tanrı adamına günahımı itiraf ederek kendimi alçalttım. Neden özgürleşmem bu kadar uzun sürdü?"

Tanrı aniden dua hayatımdaki değişikliğe dikkatimi çekti. Uzunca bir süreden beri dualarımın özü "Tanrım, beni kullan. Lütfen beni kullan" idi. Dua hayatımın merkezinde hep ben vardım. Tüm dualarım benim iyiliğim ve çağrım etrafında dönüyordu. Şehvetten özgür olma isteğim Tanrı'ya ya da Lisa'ya sevgimden kaynaklanmıyordu. Şehvet sorunumun bir gün çağrımın engel olacağından

korkmamdan kaynaklanıyordu. Benmerkezciliğim Tanrı'ya yakın olmamı engelledi ve bu durum O'nun değiştiren gücünü deneyim etmekten beni alıkoydu.

Sonra yüreğimde bir değişim oldu ve dualarımın özü "Tanrım, Seni tanımak istiyorum. Aramıza hiçbir şeyin girmesine izin verme" haline geldi. Benmerkezcilikten Tanrı odaklı olmaya geçiş yaptım. Gözlerimi kendimden uzaklaştırıp Rab'be çevirdiğimde hayatımı O'nun lütfuna açtım. Beni özgür kıldı ve cinselliğime bütünlük sağladı. Kutsal Yazılar'da ifade edilen *tanrısal acıyı* benimsemiştim.

## Tanrısal Acı

Tanrı'nın isteğiyle çekilen acı, kişiyi kurtuluşa sonuçlanan ve pişmanlık doğurmayan tövbeye götürür. Dünyanın acılarıysa ölüm getirir (2. Korintliler 7:10).

Yıllarca bağımlılığım nedeniyle acı çektim. Önceden bahsettiğim gibi, şehvete tutsak olmak istemiyor ve davranışımдан iğreniyordum. Birçok insan günahları nedeniyle acı çeker. Tövbeye ve değişime götüren tanrısal acı vardır ve değişim getirmeksizin mahkûmiyete yol açan dünyanın acıları vardır.

Dünyanın acıları kendine odaklıdır ve gururdan ileri gelir. Çaresizlikle ve kendinden nefret etmekle kendisini gösterir, çünkü sadece insan sınırları dâhilinde mümkün olan çözümleri görür. Tanrı'nın gücünü tanımanın verdiği umuda kördür ve bu nedenle kaçınılmaz olarak ruhsal ölüme götürecektir.

Diğer taraftan Tanrı'nın isteğiyle çekilen tanrısal acı kendinden nefret eden ya da bencil bir acı değildir. Tanrı merkezlidir. Acı çekilmesine rağmen gelecek için umut taşır; çünkü gücünü Tanrı'nın kutsama, güçlendirme ve kurtarma kudretinden alır. Tanrısal acı bir dönem yüreği sızlatabilir, ama ardından sevinç ve yaşam gelir.

Dünyanın acıları ve mahkûmiyet duygusu şehvetin hayatımdaki hâkimiyetini güçlendirmişti. Tanrı'nın beni gene de kullanması için dua ettiğimde dindar olduğumu sanıyordum, ama aslında kibirli oluyordum. Özgür olma isteğim kendi çıkarlarım içindi. Tanrı'nın yüreğine verdiğim acıyla çok az ilgiliydi.

Birçok insanın özgürlüğü arzulamasının tek nedeni günahlarının bir pişmanlık deposu yaratmasını, gelecek başarılarını engellemesini ya da yargıyla sonuçlanmasını istememeleridir. Bu korku dolu, bencil tavır asla değişme gücü yaratmayacaktır.

Tanrı'yı tanımaz ve O'nun yüreğini paylaşmazsak, O'nun gibi olamayız. Tanrı'yla yakın olmak her zaman değişimin öncüsüdür. O'nunla ilişkide kalarak günahtan özgür olur ve özgürlüğümüzü koruruz. Tanrı'ya alçakgönüllü bir tutumla yaklaştığımızda kendisini gösterecek ve kutsal olmamız için bize güç verecektir:

...“Tanrı kibirlilere karşıdır, Ama alçakgönüllülere lütfeder.” Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun... . Tanrı'ya yaklaşın, O da size yaklaşacaktır... Kederlenin, yas tutup ağlayın. Gülüşünüz yasa, sevinciniz üzüntüye dönüşsün. Rab'bin önünde kendinizi alçaltın, sizi yüceltecektir. (Yakup 4:6-10)

Tanrı günahlı doğamızın özlemlerinden ve tuzaklarından bizi kurtararak yüceltir. O bizi özgür yaşayalım diye özgür kılmıştır. Ama Kurtarıcı'yı tanımadan kurtuluşu keşfedemeyiz. Eğer kurtuluşu arzuluyorsanız, Tanrı'nın yüreğinin ardından gidin. Bu yakınlığı kurmak O'nun yollarında yürümediğinizde derinlerde tanrısal acıyı alevlendirecek ve neticede O'nunla daha derin bir ilişkiye çekerek özgürce yürümeniz için sizi güçlendirecektir.

Unutmayın, siz Tanrı'nın çocuğusunuz ve hayatınızda mahkûmiyetin yeri yoktur. Eğer özgürlüğe giden yolda tökezlerseniz, kendi yetersizliğinizde takılıp kalmayın. Hatanızın sonuçlarından korkmayın. Bunun yerine, Tanrı'nın yüceliğinin ve lütfunun kurtarıcı gücü üzerinde dimdik durun.

Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkûmiyet yoktur. Çünkü yaşam veren Ruh'un yasası, Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. (Romalılar 8:1-2)

## Pornografi ve Cinsel İlişki

(John) Porno bağımlılığımın evlendikten sonra kendiliğinden yok olacağını düşünürken tam tersi oldu. Birçok çift benim keşfettiğimi deneyim etmiştir: pornografi sadece bekârları değil, evli erkekleri ve kadınları da etkiler. Evlilik üzerinde bıraktığı etkiler her zaman zararlıdır ve çiftlerin gerçek bir yakınlığın zevkine varmasını engeller.

Bununla birlikte, bazı Hristiyan danışmanların evli çiftlere cinsel uyarıcı olarak birlikte porno izlemelerini önerdiğini işitmek bizi şok etti. Bu ölümcül bir hatadır. Böyle bir şeyi asla yapmayın. Bunu yaparsanız, zaman içinde cinsel yakınlığınızı şehvet ateşiyle yakıp yok eden bir ejderhayı

uyandırdığınızı fark edersiniz. Ve “Ölüm ve yıkım diyarı insana doymaz, insanın gözü de hiç doymaz” (Özdeyişler 27:20). Pornografi düğünden hem önce hem de sonra evliliğe ciddi bir tehdittir. Ve ister eşlerimizle birlikte isterse yalnız başımıza olalım, başkalarının utancını asla izlememeliyiz.

Pornografi benliğimizin arzularına hitap eden geçici bir uyarılma ve tatmin sunmasına rağmen, eşimizle ve Tanrı’yla yakınlık kurma kabiliyetimizi çürütecektir. En sonunda bizi hem eşimizden hem de kendimizden hoşnutsuz olduğumuz bir duruma sokar. Porno cinselliği uyarabilir, ama bir ilişkinin temelinde yatan sorunlara hitap edemez. Hızlı bir onarım gibi görünen bir şey hâlihazırda çürük bir temel üzerine ağır bir yük ilave eder. Pornografi sanki bir yaşam kıvılcımı tutuşturuyormuş gibi görünebilse de, aslında karmaşa, güvensizlik ve kuşku patlamasına yol açacak ölümcül bir füyeyi tutuşturur.

Tanrı, cinsel zevki hayatınızı adadığınız kişiyle birlikte aldığınız bir zevk olarak tasarladı. Bu zevk, cinsel yakınlığı evlilik yatağının ötesine taşır ve tüm evlilik ilişkisini geliştirir. Bunun aksine, pornografi düşkünlüğü benliğin sınırları içerisinde zevk arayışıdır. Yakınlık gerektirmez, yalnızca bir cazibe nesnesi ve dürtüsü yeter. Pornografinin verdiği zevk, Tanrı’nın tasarladığı yakınlık yoluyla deneyim edilen coşkunun sadece geçici bir gölgesidir.

Evli bir çift ilişkilerine pornografiyi soktuklarında, yakınlıklarına başkalarını dâhil ederek evlilik yatağını kirletirler. Cinsel deneyim iki hayatı birleştiren antlaşmanın temsili olmalıdır ve evlilik antlaşmasında üçüncü bir tarafa yer yoktur. İki kişi arasında kutsal olan bir ilişki başkalarının dahil olmasıyla kirlenir. Tanrı evlilik yatağına ve onun temsil ettiği antlaşmaya saygı göstermemizi ister, çünkü evlilik yatağının harikulade bir zevk ve kalıcı bir tatmin yeri olmasını arzu eder.

#### 4. Gün

### Yüreklerimizi Korumak

Yakın zamana kadar porno internet siteleri en popüler online platformlardı. (Sosyal medya siteleri tarafından geçildiler.) 10 internet sitesinden neredeyse biri içerik olarak pornografiktir. 40 milyondan fazla Amerikalı düzenli olarak bu siteleri ziyaret ediyor ve her saniye 28.258 internet kullanıcısı porno izliyor. Daha önce hiçbir zaman cinsel iştah bu

kadar sapkın biçimde gelişmemiş ve ilgi görmemişti.

Sahte cinsel uyarıların yaygınlaşmasıyla birlikte sevişmelerin çoğunun yerini şehvet aldı. Siber-seks anlayışı cinsel ilişkiyi yok ediyor ve evlilikleri mahvediyor. Cinsel dürtüleri internet pornosuna bağımlılıkla çarpıtılmış olan genç erkekler bile iktidarsızlık sorunu yaşıyorlar. Gerçek kadınlar artık onları tatmin etmiyor; sıkça yaşadıkları sanal deneyimler gerçek, bedensel ilişkilerden çok farklı oluyor.

Bu durum sadece erkeklere özgü bir mesele değildir ve pornografik içerikler internetin ötesine yayılır. Yaklaşık her beş kadından biri internet üzerinde haftalık olarak porno izlemektedir. Hem erkekler hem de kadınlar porno bağımlılıklarını internet haricinde dergilerle ya da erotik romanlarla beslerler ve kadınlar arasında özellikle erotik romanlar popülerdir.

Pornografi ve cinsel günahın diğer tüm türleri Tanrı'nın özgün tasarısının dışında sahte zevkler sunarlar. Ama sadece zihinde ya da ekran başında olsa bile, meşru olmayan cinsel davranışlar zevkin sapmasından daha derin sonuçlara neden olur. İsa şöyle dedi, "Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadını zina etmiş olur" (Matta 5:28).

Porno izlemenin yol açtığı bu türden sadakatsizlik evlilik için bir tehdittir, çünkü Tanrı'nın cinsellikle ilgili tasarısının herhangi biçimde sapıtılması doğrudan yüreklerimize saldırıdır. "Her şeyden önce de yüreğini koru" der Özdeyişler'de, "Çünkü yaşam ondan kaynaklanır" (4:23). Cinsel günah yüreklerimizi kirletir ve sonuçta hayatlarımızı ve evliliklerimizi yok edebilir. Ne yazık ki, boşanma davalarının yüzde 56'sında eşlerden birinin "pornografik internet sitelerine takıntılı bir ilgisi" olduğunu gösteren araştırmalar bu gerçeği doğrulamaktadır.

Bütün günahlar en nihayetinde canımıza bir saldırıdır. Hristiyan olduğumuzdan, düşman ruhlarımız için verilen savaşı kaybetmiştir ve bu nedenle canlarımıza savaş açmıştır. Günahın sonuçlarına batmamızı ister, çünkü bol yaşamı deneyim etmemizi istemez (bkz. Yuhanna 10:10).

Mesih bizi günahattan özgür kıldı, ama hayatımızı günahın kontrol etmesine izin verdiğimizde bu özgürlüğü deneyim etmeyi başaramayız. Bu nedenle Pavlus şöyle yazdı:

Bu nedenle bedeninizin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın; bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun.(Romalılar 6:12–13)

*Bedenin üyeleri* cinselliğimizi içermektedir. Kendimizi tümüyle O'na adadığımızda ve O'nun Ruhü'nün cinsel tercihlerimizi yönlendirmesine izin verdiğimizde Tanrı'yı yüceltiriz. Tanrı bizim için tasarladığı yaşamı çalan ve bizi bağlayan her şeyden bizi özgür kılacaktır. Bizi özgürlük, yakınlık ve zevk veren cinsel ifadelere yönlendirecektir.

Alışıl gelmiş cinsel günahların zorbalığını alt etmenin kolay olduğunu söylemiyoruz. Pavlus, "kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla etkin kılın" diye yazar (Filipililer 2:12). Kutsallaşma Tanrı'nın lütfunun işi olmasına rağmen benliği çarmıha germek acılı bir süreçtir. Bazı zamanlarda kutsallığa ve bütünlüğe yapılan yolculuk ayartıya ve kibre karşı kararlı bir direnç gerektirir. Ama Kutsal Ruh'un içimizde kutsallaştırma işini yapmasına izin verirsek, mücadele etmenin acısını kat kat aşan bir ruhsal sevince kavuşacağız.

## Cinsel Paklık Vizyonu

Sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum. Çünkü sizleri el değmemiş kız gibi tek ere, Mesih'e sunmak üzere nişanladım. Ne var ki, yılanın Havva'yı kurnazlığıyla aldatması gibi, düşüncelerinizin Mesih'e olan içten ve pak adanmışlıktan sapıtılmasından korkuyorum. (2 Korintliler 11:2-3)

Evliliklerimizde pak olmak sadece bizimle ilgili değildir. Mesih'in pak bir geline ilişkin vizyonu ile ilgilidir.

Günümüzde şehvet maalesef Kilise'de yaygın hale gelmiştir. Yakın zamanda yapılan çalışmalar Hristiyan erkeklerin yüzde ellisi ile Hristiyan kadınların yüzde yirmisinin pornografiye bağımlı olduklarını gösterir. Bu sorunla savaşmak için, birçok erkek ve kadın cinsel bağımlılıklarını azaltmak amacıyla sorumluluk ve davranış değişimi yöntemlerine başvurmuştur. Bu, değişme arzusunu gösteren değerli bir işarettir ve bu yöntemlerin elbette önemi vardır, ancak tek başına sorumluluk ve disiplin, günah doğasını alt etmek için yeterince güçlü değildir. Eğer bir kimse cinsel ahlâksızlığa girişmek isterse, hiç bir doğal sınırlama biçimi onu bundan alıkoymayacaktır. Dışsal davranışlar geçici bir süre kontrol edilse bile, içsel yaşamları şehvet ve mahkûmiyet tarafından idare edilecektir.

Davranışsal kalıplarımız ancak düşüncelerimizin yenilenmesiyle gerçekten değişecektir. Pavlus adeta yalvarır: "Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için

düşüncenizin yenilenmesiyle değişin” (Romalılar 12:2). Tanrı’nın çocukları olarak günahın gücünden özgürüz (bkz. Romalılar 6:19-23). Ancak bu özgürlüğün tadını çıkarmak için öncelikle düşüncemizin yenilenmesi yoluyla Tanrı’nın davranışımızı kutsamasına izin vermeliyiz.

Tanrı’nın Sözü’nde ve O’nun huzurunda zaman geçirdiğimizde düşüncemiz yenilenir. Bunun başka bir yolu yoktur. Yüreklere ekilen ve Kutsal Ruh’la temellenen Tanrı’nın Sözü günahı özgürlük sağlar (bkz. Mezmur 119:11 ve Yakup 1:21). Birçok Hristiyan cinsel utançlarının yasını tutarlar, ama bu utancı bizi özgürlüğe götüren Tanrı’nın huzuruna getirmezler.

Birçok dini kurum ahlaksızlığı islah etmek için korku taktikleri ve kontrol mekanizmaları kullanmaya çalışmıştır. Bu çabalar işe yaramamış, aksine bolca ikiyüzlülüğe ve günaha kapı açmıştır. Utanç günahı karanlığa iter ve günah karanlıkta serpilir.

Dini yasalar ve insan yapısı kurallar bizi günahı kurtaramaz. Aslında, yasalar ve kurallar kötülük için bir üreme alanı yaratır (bkz. Romalılar 7 ve 2. Korintliler 3:6). Tanrı kurallar konusunda tutkulu olmamızı istemiyor; O’nun hakkında tutkulu olmamızı istiyor. Bizler Babamız’ın sevgisini deneyim ederek büyürüz ve O’nunla ilişkide kalarak bütünleşiriz. Kutsal Yazılar’da şöyle der:

Mesih’in, günahları kaldırmak için ortaya çıktığını ve kendisinde günah olmadığını bilirsiniz. Mesih’te yaşayan, günah işlemez. Günah işleyen O’nu ne görmüştür, ne de tanımıştır. (1 Yuhanna 3:5-6)

Burada *tanımıştır* olarak çevrilen Grekçe sözcük *ginōskō*, “süregelen bir ilişki sayesinde bir kimseyi kişisel deneyim yoluyla doğrudan tanımak” anlamına gelir. Günahlı doğadan özgür olmak Tanrı hakkında ikinci el bilgiyle değil, O’nunla kişisel ilişki içinde bulunmakla mümkündür.

Elçi Yuhanna, Kutsal Ruh’un esinlenmesiyle günahı alışkanlık haline getiren bir Hristiyan’ın Mesih’le yakın, kişisel bir ilişkiyi deneyim etmediğini beyan eder. Bu nedenle, evlilikte cinsel yakınlığı tehdit eden mücadelelerin ve günahların çözümü Rab’be yakın olarak büyümekten geçer.

Eğer hayatınızı günah idare ediyorsa Tanrı’ya koşun. Sadece Mesih’in sevgisi ve lütfunu kişisel olarak tanıdığınızda günahı özgür olacaksınız. Alçakgönüllülükle Tanrı’ya döndüğünüzde, düşüncenizi yenileyecek ve Mesih’teki özgürlüğünüzü engelleyen peçeleri kaldıracaktır.

Oysa ne zaman biri Rab'be dönerse, o peçe kaldırılır. Rab Ruh'tur, Rab'bin Ruhu neredeyse orada özgürlük vardır. Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab'bin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle O'na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh olan Rab sayesinde oluyor. (2. Korintliler 3:16-18)

Tanrı cinsel günahla ya da bağlantılı herhangi bir günahla oynamanızı istemez. Sizin kutsallık ve bütünlük içinde yaşamanızı ister. Tanrı'nın sevgisini keşfetmenizle birlikte O'na duyduğunuz sevgi büyüdükçe yenilenen bir bakış açısına ve O'nu yüceltme arzusuna kavuşacaksınız. Tanrı'nın isteğine ve yollarına boyun eğmekle İsa gibi yaşamanın gücünü keşfedeceksiniz. Pavlus'un Filipili imanlılar için ettiği duayı sizin için ediyoruz:

*Duam şu ki, sevginiz, bilgi ve her tür sezgiyle durmadan artsın. Öyle ki, üstün değerleri ayırt edebilesiniz ve böylece Tanrı'nın yüceltilip övülmesi için İsa Mesih aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak Mesih'in gününde saf ve kusursuz olasınız. (Filipililer 1:9-11)*

Mesih'i hoşnut etme arzusuyla cinselliğe yaklaştığımızda, hayatın her mevsiminde eşlerimizle cinsel ilişkiden zevk almayı öğrenebiliriz.

## 5. Gün

### Cinselliğin Mevsimleri

Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır. (Vaiz 3:1)

Hayatın pek çok alanında zamanlama sadece önemli değildir, ama her şeydir. Eğer hayattaki her şey mevsimselse ve zaman her amaca bağlıysa, o halde cinsel ifademiz de istisna değildir. Her takvim yılı dört mevsimden oluşur ve her evliliğin de mevsimleri olduğuna inanıyoruz. O halde cinselliği bu bağlamda inceleyelim.

### İlkbahar: İlk On Yıl

Tasvir etmek için cinselliğin her mevsimini evliliğin on yıllık dönemlerine benzeteceğiz. Bu benzetmede kullanmak üzere mevcut yaş ortalaması olan yirmi sekiz yaşında evlenmiş bir çift seçelim. Sonra evliliğin ilk on yılını (28-38 yaşları arası) masumiyet ve yeni başlangıçlar mevsimi olarak bildiğimiz



İlkbahar olarak nitelendirelim. Alexander Pope'ın deyimiyle bu mevsim "umudun pınarıdır." İlkbaharda hayatınız olanaklara gebedir.

Bu ilk on yıl hayata yeni bir cinsel bakış açısıyla girdiğiniz bir beklentiler ve keşifler mevsimidir. Tutkulu bekleyişiniz süresince durağan kalan duygular evliliğinizin ilkbaharında uyanır. İkiniz de hâlâ birey olarak kendinizi ve birlikte yaşamamanın neye benzediğini keşfediyorsunuz. Ortak cinsel hayatınızın her unsuru taze ve yenidir.

Bir aile kurmayı düşünüyorsanız, gebeliğin sevinçlerini ve zorluklarını büyük ihtimalle bu mevsimde deneyim edeceksiniz. Hayatınıza çocukların girmesiyle birlikte cinsel hayatınız farklılaşacak. Artık sadece sevgililer değilsiniz; anne ve babasınız da. Odanızda baş başa kaldığınız dinlenme zamanlarınızı ve hatta uykunuzu kesintiye uğratabilecek çocuklarınız olabilir.

Bu mevsim heyecan dolu meydan okumalar içerebilir. (Lisa) Genç bir anne olmayı çok sevdim. Çocuklarımı emzirmekten büyük zevk aldım ve dört oğlumu da bir ila iki yıl kadar emzirdim. Söylemek istediğim şu: onları besleme tutkum nedeniyle John'u ihmal etmenin kolaylaştığını keşfettim. Genç anneler asla çocuklarıyla eşleri arasında seçim yapmaya zorlanmamalıdır, ama kollarındaki bebeğin kocalarını yerinden etmemesine dikkat etmelidirler.

Sevimli bebeklerimi beslemekten ve onları kucağımda sevmekten o kadar tatmin oluyordum ki, hayatımda kocama yeterince yer vermiyordum. Oğullarımızı sevmesine rağmen, kocamın onlarla benim kurduğum yakın bağlantının aynısına sahip olmadığını unuttum. Onun bana ihtiyacı vardı, ama çocukların ihtiyaçları onunkilerden çok daha belirgindi. Diğer taraftan bazı kocalar kızlarına düşkün olur ve onları iltifatlara boğarken karılarını ilişkiye dâhil etmeyi ihmal ederler.

Çocuklarınızı besleyin ve aynı zamanda eşinizle aranızdaki yakınlığı da besleyin. Birbirinize yatırım yapın. Birlikte zaman geçirmek için çocuklarınızı erken yatırın. Yükü paylaşın ki, yatağınızda uykudan daha fazlasını paylaşabilirsiniz. İhtiyaçlarınız ve kaygılarınız hakkında eşinizle açıkça konuşun. Bazen sadece "Birlikte olduğumuz zamanları özlüyorum. Nasıl beraber olabiliriz?" demek bile hüsrancı ortadan kaldırma yönünde atılan büyük bir adım olabilir.

İlk on yılınızda birbirinizin yakın ihtiyaçlarını keşfetmeye önem verin. İkinizden birinin daha sonradan gücenebileceği cinsel alışkanlıkların gelişmesine izin vermeyin. Birbirinizle konuşun. Bu ilk on yılda ya da evliliğin ilkbahar mevsiminde, cinsel ilişkinizi baharda iyi sulanmış bir bahçe gibi yapın ki, yaz mevsiminde ve sonbaharda meyvesinin tadını çıkarasınız.

## Yaz: İkinci On Yıl

Yaz mevsimi her zaman olabileceklerin en iyisidir.

– Charles Bowden

Eğer ilkbahar umudu simgeliyorsa, yaz mevsimi de canlı ve nefes alan bir ortamdır. Hayat bu mevsimde dopdoludur. Kariyer yolları şimdide dek seçilmiştir ve muhtemelen artık anne ve babasınız. Çocuklar iyiden iyiye büyümüş ve karakterleri oturmaya başlamıştır ve çocuklar büyürken anne babalar da kim olduklarını fark ederler.

Yaz mevsiminin bir anını bile kaçırmak istemezsiniz! Okul, müfredat dışı aktiviteler ve kariyerlerin meşguliyeti arasında yakınlık kurmak için zaman yaratmanız gerekir. Eğer ilkbahar mevsiminizi güzel geçirdiyse, bu ikinci on yıllık mevsimden bir öncekine göre daha da çok zevk alırsınız. Eğer bahçeniz ilk on yılınızda iyi bakılmadıysa, gene de sizin için çok geç değildir.

Yaz mevsimi yabancı otlar dâhil her şeyin hızlıca büyüyebildiği bir mevsimdir. Aşinalıktan kaynaklanabilecek aşırı büyümeyi temizlemeyi ihmal etmeyin. Yakın ilişkinizde sağlıklı olan şeyi sulamayı sürdürün ve daha da hızlı büyüdüğünü göreceksiniz, çünkü toprağınızı gübreleyerek geçirdiğiniz güven dolu bir on yılınız oldu.

Yaz uzun günler, kahkahalar, piknikler ve öğleden sonra kopan fırtınalar anlamına gelir. Evliliğimizin yaz mevsiminde en iyi cinsel ilişki deneyimlerimizin öğleden sonraları olduğunu keşfettik. Geceleri her zaman çok yorgun oluyorduk ve bu nedenle oğullarımızın dışarıda ya da okulda olduğu gündüz saatlerinden yararlanmak işi akşama bırakmaktan daha iyiydi.

## Sonbahar: Üçüncü On Yıl

Bundan sonra gelen on yıla sonbahar diyoruz. Şimdide dek en sevdiğimiz mevsim bu. Canlı güneşli günlerle serin gecelerin birleşimini seviyoruz. Rahatlamış bedenlerimizle çok daha rahatız.

Sonbahar her yaprağın bir çiçek olduğu ikinci bahardır.

–Albert Camus

Bu sözü seviyoruz! Gençliğinizi yeniden yakalamaya çalışmak yerine sonbaharınızı kutlayın. Bu mevsimde cinsel yakınlığın hayatlarımızda daha fazla yeri olduğunu görüyoruz. Ellili yaşlarımızda günlerimiz farklı bir ritme sahip. Artık çocuklarımızla ev ödevleri yapmıyor, okul ya da spor etkinliklerine katılmıyoruz. Birbirimize ayıracak daha fazla zamanımız var.

Hatta şimdi bu sonbahar yıllarımızda yapmak istediğimiz şeyleri not alıyoruz, öyle ki kış mevsimi bizi gafil avlamasın. Bu şeylerden biri sağlıklı diyet, düzenli temiz hava alarak ve egzersiz yaparak cinsel sağlığımıza iyi bakmaktır. Birlikte daha çok yürüyoruz. Flört ettiğimiz günlerde birlikte yapmayı sevdiğimiz şeylerden biri yürüyüştü.

Çok sayıda çift hayatın sonbaharında birbirlerinden kopuyor. Çocuklar evden taşındıklarında, eşler bir yabancıyla birlikte yaşadıklarını keşfediyorlar. Bu on yıllık mevsimde hepimiz bir seçimle yüzleşiyoruz. Ya geçmişi yitirmiş olmanın yasını tutabiliriz ya da gelecekte olacaklar hakkında heyecanlanmayı seçebiliriz. Bu mevsimi evliliğinizi yeniden kurmak için bir fırsat olarak görmenizi teşvik ediyoruz. Bir kez daha yeni evliler gibi olabilirsiniz, ancak bu kez ikiniz de daha yaşlı ve bilge olacaksınız.

### Kış: Geri Kalan Yıllar

Kışın derinliğinde, içimde bitmeyen bir yaz olduğunu en sonunda öğrendim.

—Albert Camus

Yalan söyleyecek değiliz; yaşlanmak zor ve son derece haksız bir olay gibi görünüyor. John'un anne babası bu durumu çok iyi idare ettiler. Bazı sağlık sorunları atlattıklarına rağmen, yürüyüşler, egzersizler ve arkadaşlarla birlikte düzenli yemekler onları dinç tuttu ve bu şirin çift kendi seçimleriyle hâlâ birlikte aynı yastığa baş koyuyorlar. Yaşlanmak en iyi birlikte yapılır ve mevsimine uygun ifade edildiğinde cinsellik muhteşem bir güzelliğe sahiptir.

Vaiz Kitabı'ndan paylaştığımız mevsimlerle ilgili ayetin devamında şöyle yazar, "O her şeyi zamanında güzel yaptı" (Vaiz 3:11). Doğru mevsimde yapılan doğru şey güzeldir. Birlikte güzel yaşlanmak ve mevsimimizin ritmine göre dans etmek istiyoruz.

Düşünmemiz için son bir örnek. Speedo marka yüzücü mayoları Olimpiyatlar için harikadır, ama (Lisa) bunları giyen yaşlı adamlar gördüğümde hemen kafamı çeviriyorum. Bir zamanlar suda hızlı hareket etmek için giyilen bir mayo sakın ve rahat yüzdüğümüz bir mevsimde artık gereksizdir. Amaç yüzmekten asla vazgeçmemektir. Sırf bir bikini içinde artık güzel görünmediğiniz için suyu sevmekten vazgeçmezsiniz. Yüzmek ve cinsellik her mevsimde eğlencelidir; ama zamanın geçmesiyle birlikte farklı görünürler.

Evliliğimizin ilkbaharına sportif bir bikiniyle başladım, sonra yaz mevsiminde bir anne olarak tek parçalı mayoya geçtim. Mevcut sonbaharımızdaysa geniş şort

ile tankini üst giyiyorum. Kim bilir, belki kış mevsimi yaklaşırken sadece etekli bir mayo giyebilirim. Ama yüzmekten vazgeçmeyeceğim.

İlkbahar mevsimimizde olduğu gibi sıklıkla ya da yaz mevsiminde olduğu gibi çocuklarımıza dikkat ederek yüzmeyebiliriz. Ama hayatımızın sonbaharında ve kışında da yüzeceğiz. Pek çok bakımlardan cinsellik bizim ebedi yazımızdır.

## Pratik Öneriler

Hayatınızın hangi mevsiminde olursanız olsun, konuşun. Eğer bekârsınız arzularınızı ve özlemlerinizi Tanrı'yla paylaşın. Sizin gibi erdemli hayatı amaç edinen bir arkadaşınızla konuşun ve birbirinizi teşvik edin. Eğer evliyseniz, birbirinizle konuşun. Kaygılarınızı paylaşın.

Gerçek şu ki, herkes daha iyi bir aşık olabilir, ama eğer öğretilirlerse. Erkekler metodik olabilir. Şöyle düşünürler, *Eğer bu yaklaşım son on defasında işe yaradıysa, neden iyi bir şeyi değiştireyim?* Kadınlar, eğer değiştirmelerini istediğiniz bir şey varsa bunu kocalarınıza söyleyin. "Boynumu öpmeni seviyorum" gibi şeyler söyleyin. Kocanızın tahminine bırakmayın. İsteklerinizi açıkça paylaşın.

Cinsel ilişkiye giremediğiniz zamanlarda gün boyu birbirinize yakın olun, öyle ki mümkün olduğunda rahatça sarılın. Kucaklaşın. Cinsellik hakkında konuşmanız gerekince yürüyüşe çıkın, öyle ki, o an kimse bir hata yaptığını hissetmesin. Dergilerde okuduklarınıza inanmayın; tıpkı evliliğiniz gibi cinsel hayatınızı da kendinize uyarlama hakkına sahipsiniz.

Yardıma ihtiyacınız olduğunda yardıma başvurun. Evliliğinizin böyle kutsal bir alanını şansa bırakmayın. Bu kitabın sonunda önerdiğimiz bazı kaynakların bir listesini verdik ve kiliseniz de size doğrudan yardımcı olabilir.

Bu bizim uzmanlık alanımız olmadığından ve sadece sınırlı deneyimle konuştuğumuzdan, görüşlerimiz çoğunlukla haz yerine cinsel yakınlık isteyen çiftlere hitap eder. Eşlerden birinin diğerine tamamen ilgisiz olduğu zamanlar olduğunun farkındayız. Bu türden bir reddedilme son derece acıdır. Böyle bir durumda yüzünüzü bir başkasına dönmeyin; Tanrı'ya dönün. Yüreğinizi O'na dökün ve birlikteliğinize şifa vereceğine iman edin. Birbirinizden cinsel ilişki talep etmek asla işe yaramaz.

Ayrıca eşlerden birinin hasta, bunalımda ya da cinsel yakınlığınızı engelleyen tıbbi bir koşulda olacağı dönemler de vardır. Neler yapılabileceğini görmek için doktorunuzla konuşun.

Sizin için duamız, Tanrı'nın kutsal tasarısına dayanan ve geçmişin yaralarından ve başarısızlıklarından özgürleşmiş ömür boyu süren bir tutkuyu keşfetmeniz ve kendi cinsel mirasınızı yaratmanızdır. Birbirinizin "aşkıyla sürekli coşasınız"!

## 1. Gün Çalışması

# YAKINLIĞIN KUTLANMASI

*Ve gençken evlendiğin karınla mutlu ol. Sevimli bir geyik, zarif bir ceylan gibi,  
Hep seni doyursun memeleri. Aşkıyla sürekli çoş.*

—Özdeyişler 5:19-20

Tanrı cinsel ilişkiyi günaha düşüşten önce yarattı. Evlilik dâhilinde çok iyidir. Aslında sıra dışıdır! Bir erkekle kadın arasında sevgi ve yakınlığın daha güçlü bir bağı yoktur.

Evliliğinizde cinsellik hakkında nasıl bir tutum benimsiyorsunuz? Cinselliği Tanrı'nın niyet ettiği pak, olumlu imajıyla görüyor musunuz? Neden?

---

---

---

---

Geçmişiniz size ne öğretmiş olursa olsun, Göksel Babanız eşinizle kurduğunuz cinsel yakınlığı tamamen onayladığını ve kutsadığını bilmenizi istiyor. Tanrı'nın Sözünden cinsellikle ilgili ayetler üzerinde düşünmek için birkaç dakika ayırın:

Çeşmen bereketli olsun  
Ve gençken evlendiğin karınla mutlu ol.  
Sevimli bir geyik, zarif bir ceylan gibi,  
Hep seni doyursun memeleri.  
Aşkıyla sürekli çoş.

—Özdeyişler 5:18-19

Erkek karısına, kadın da kocasına hakkını versin.

—1. Korintliler 7:3

Herkes evliliğe saygı gösterecek. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin...

—İbraniler 13:4

Dürüst olun. Cinselliği evliliğinizin tablosu içinde nerede görüyorsunuz? Tahammül ettiğiniz ya da kutladığınız bir şey midir? Bu ayetler cinselliği daha olumlu bir ışık altında görmenize nasıl yardım ediyor?

---



---



---



---

*Tanrı, Ezgiler Ezgisi'nde bize sağlıklı cinsel yakınlığın ayrıntılı bir resmini verir. Bu ilişkinin özellikle de 4. ve 7. bölümlerde açıklanan heyecanını keşfedin ve Rab'den görüşünüzü ve beklentilerinizi O'nunkine uygun olarak düzeltmesini isteyin.*

Cinsel yakınlıkla ilgili en önemli ilke saygıdır. Mevcut davranışlarınızdan herhangi birisi evlilik yatağına saygısızlık ediyor mu?

---



---



---



---

İbraniler 13:4'te belirtilen evliliğe saygı göstermek sadece evlilik yatağının günahla lekelenmemesi değil, ayrıca onu değerli ve özellikle önemli saymaktır. Evliliğinizde yakınlığınızı sadece korumak için değil, aynı zamanda kutlamak için hangi pratik adımları atabilirsiniz?

---



---



---



---

## 2. Gün Çalışması

# KIRIK KALPLİLERİN İYİLEŞMESİ

*O kırık kalplileri iyileştirir,  
Yaralarını sarar.*

—Mezmur 147:3

Çoğumuzun günahlı cinsel seçimler dahil geçmişte yaptığımız yanlış seçimlerden ötürü acıları ve kederleri var. Ama Göksel Babamız, müthiş bilgeliği ve bizimle ilişki içinde olma arzusuyla hayatlarımızı Oğlu İsa aracılığıyla iyileştirmek ve yenilemek için bir yol açtı. Pavlus, Tanrı'nın sevgi öyküsünü Titus'a yazdığı mektupta özetler:

Çünkü bir zamanlar biz de anlayışsız, söz dinlemez, kolay aldanan, türlü arzulara ve zevklere köle olan, kötülük ve kıskançlık içinde yaşayan, nefret edilen ve birbirimizden nefret eden kişilerdik. Ama Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı. Öyle ki, O'nun lütfuyla aklanmış olarak umut içinde sonsuz yaşamın mirasçıları olalım.

—Titus 3:3-7

Geçmişinizde ya da eşinizin geçmişinde size birbirinizi ya da cinsellikten zevk almayı hak etmediğinizi hissettiren deneyimler var mı? Sakin olmak, dua etmek ve bu konuyu düşünmek için zaman ayırın. Eğer Kutsal Ruh aklınıza bir şey getirirse, yazın ve bunu dua ile Rab'be götürün.

---

---

---

---

*Eşinizle bu konuda yüreğinizi paylaşın. Yürekerinizi iyileştirmesi ve kaybedilenleri yerine koyması için Kutsal Ruh'a dua edin.*

Tanrı sadece O'na sunduklarımızı kutsar. Dürüst olun. Cinselliğinizin

herhangi bir alanını O'ndan gizliyor musunuz? Cinsel hayatınızın *denetim dışına* çıkardığınız bir kısmı var mı? Eğer varsa, nedir? Dua edin ve Kutsal Ruh'tan bunu neden sakladığınızı göstermesini isteyin. Açıkladığı şeyleri not edin.

---



---



---



---

*Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır;  
eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.*

—2. Korintliler 5:17

Yüreklerimizi Rab'be tam olarak verdiğimizde yüreklerimiz iyileşir ve yeniden bütünleşir. Dua ederek ve geçmişinizi Tanrı'ya teslim ederek yaptığınız şey budur. Şimdi aşağıdaki ayetler üzerinde dikkatlice düşünün: Yasa'nın Tekrarı 6:5; Mezmur 119:2; Özdeyişler 3:5-8; Yeremya 29:11-14; Markos 12:29-30. Kutsal Ruh bu ayetlerde evliliğiniz ve cinselliğiniz hakkında size ne söylüyor?

---



---



---



### 3. Gün Çalışması

## YAKIN PAYDAŞLIKTAKİ ÖZGÜRLÜK

*Mesih'te yaşayan, günah işlemez...*

—1. Yuhanna 3:6

Mesih'in Ruh'uyla paydaşlık kurarak keşfedilen yakınlık bütün günahlardan özgür olmanın temelidir. Yakınlık, yakın bir paydaşlıktır. Kral Davut'un, Elçi Pavlus'un ve Meryem'in aradığı tek şeydir. Yakın paydaşlık içinde olmak "Mesih'te" olmak demektir ve bu ifade Yeni Antlaşma'da yaklaşık 100 kez geçer. İsa yakınlığı O'nda kalmak olarak tanımladı. Mesih'le yakın bir ilişkiyi nasıl kazanır ve sürdürürüz? Düzenli olarak O'na zamanımızı ve dikkatimizi vererek.

Gizli yerimize takvimlerimizde ve programlarımızda öncelik verilmelidir, çünkü yakınlığın kuluçka döneminin kolaylaştığı yerdir. ... Rab İsa'ya olan kişisel sevgi ilişkileriyle tazelenen ve canlanan kişiler Egemenlik gücünün en büyük boyutlarına erişecektir.

—Bob Sorge

Hiç kuşkusuz, günahattan özgür olmak İsa'yla yakın paydaşlıkta saklıdır. O zaman O'nunla ilişkinizi nasıl tanımlarsınız? O'na ne sıklıkla zamanınızı ve dikkatinizi veriyorsunuz? O'nun huzurunu aramak için sizi motive eden nedir? Dualarınızın çoğunu ne yönlendiriyor; başka şeylere olan isteğiniz mi yoksa Tanrı'yı tanıma arzunuz mu?

---

---

---

---

Eğer İsa'yla yakınlık kurmak en üst önceliğiniz değilse, kendinizi suçlu hissetmeyin. Sadece O'na karşı dürüst olun ve O'nun lütfunu isteyin. Dua edin, "Rab, Seni seviyorum ve Seni tanımak istiyorum, ama biliyorum ki, şu anda Seninle ilişkim olmasını istediğin gibi değil. Yardımına ihtiyacım var. Seni tanımanın üstün değerini görmem için gözlerimi aç. Bana yüreğimi

göster. Seni birinci sırada tutmamı engelleyen nedir? Sana olan sevgimin alevini güçlendirmek için ne yapabilirim? İsa'nın adıyla sözünü ve lütfunu istiyorum.”

Sakin olun ve Kutsal Ruh'un size ne göstereceğine kulak verin. Not alın ve Rab'bin söylediklerini yerine getirmek için lütfunu isteyin.

### **Tanrı'yı birinci sıraya koymaktan beni alıkoyan şeyler:**

---



---



---

### **O'nunla yakın ilişki geliştirme konusunda benim rolüm:**

---



---



---

### **TANRI'YA KAÇIN**

İsa'yla yakın bağlantı kurmanın, O'nun yüreğiyle karşılaşmanın ve özgürlüğün yeni düzeylerini deneyim etmenin en iyi yollarından biri O'nunla paydaşlık kurmak ve dua zamanı geçirmek için uzaklaşmaktır. Kilisenizle birlikte bir çekilmeye gidebilirsiniz ya da sadece kendiniz ve eşiniz için bir yolculuk planlayabilirsiniz. Dikkatinizi dağıtan günlük sorumluluklardan uzaklaşarak Tanrı'yla baş başa geçireceğiniz birkaç gün hayatınızı ve evliliğinizi sonsuza dek değiştirebilir.

Uzaklaşabileceğiniz ve Tanrı'yla baş başa kalabileceğiniz bir zaman yaratın. Takviminize not edin ve bunu bir öncelik haline getirin. Yanınızda bir gündem ve dikkat dağıtıcı şeyler getirmeyin; sadece bir Kutsal Kitap, bir günlük ve bir kalem. Tanrı'nın yüreğindeki iyilikten bol bol almaya hazırlanın!

**Gizli yerin harikalarını keşfedin.** Daha fazlası için: 1. Tarihler 16:27; Mezmur 16:11; 27:4-6; 31:19-20; 91:1-16; Yeşaya 40:31; Yuhanna 15:4-8; İbraniler 4:16

## 4. Gün Çalışması

# DOĞRU ARZULARI YETİŞTİRMEK

Şunu demek istiyorum: Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiz.

—Galatyalılar 5:16

Evliliğinizin paklığı en nihayetinde Mesih'in Gelini'nde arzuladığı paklıkla ilgilidir. Cinsel arzular kötü değildir—bunları Tanrı yarattı ve O bunları kutlar! Ama yanlış eylemler ya da etkiler birlikteliklerimizi kirlertirse, yakınlığımıza karşı savaşır ve Tanrı'nın iyi olarak adlandırdığı şeyleri saptırırlar. Doğru istekleri yetiştirmenin anahtarı insan doğanızı aç bırakmak ve ruhunuzu beslemektir.

Ezgiler Ezgisi'nin tanıklığında olduğu gibi Kutsal Kitap'ın cinsellik lehine olumlu bir görüşe sahip olduğu kuşku götürmemekle birlikte, Kutsal Kitap yazarları cinsel günah tuzağının ve Tanrı'nın bize verdiği armağanı bozmaya meyilli olduğumuzun pekâlâ farkındadır. ... Cinsel arzu denizini aşmaya çalıştığımız için evlilik kurumu tam olarak bu nedenle çok hayatidir. Cinselliğin ruhsal bakımdan anlamlı ve yararlı hale geldiği tek bağlam evliliktir.

—Gary Thomas

Gözlerinizden ve kulaklarınızdan içeriye aldığınız ne varsa en nihayetinde zihninize ve yüreğinize girer. Gözleriniz ve kulaklarınız canınıza ve ruhunuza giriş kapılarıdır. Gördüğünüz ve işittiğiniz her şey ya insan doğasını ya da ruhu besler.

Durun ve düşünün. İnsan doğanızı hangi yollarla besliyorsunuz? Kirlî arzuların ateşini körükleyen filmler, TV programları ya da müzikler izliyor ya da dinliyor musunuz? Zihninizi ve yüreğinizi kirlüten kitaplar, dergiler ya da internet siteleriyle mi “besleniyorsunuz”? Arkadaş çevreniz ya da diğer etkiler sizi yanlış tutumlara ve eylemlere teşvik ediyor mu?

---

---

---

*Kutsal Ruh'tan sağlıksız etkileri ortaya çıkarmasını isteyin. Kutsal Ruh sizi neyden ya da kimden uzak durmanız için yönlendiriyor?*

Davranış dönüşümü ancak düşüncemizin Tanrı'nın Sözü'yle yenilenmesiyle mümkün olur. Bu ayetler üzerinde derin düşünün.

*Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemeleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar.*

—İbraniler 4:12

*Bunun için, her türlü pislği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyrıp atarak, içinize ekilmiş, canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü alçakgönüllülükle kabul edin.*

—Yakup 1:21

“Benim sözüm ateş gibi değil mi? Kayaları paramparça eden balyoz gibi değil mi?” RAB böyle diyor.

—Yeremya 23:29

**AYRICA DÜŞÜNÜN:** Yeşu 1:8; Mezmur 1:1-3; 119:103; Yeremya 15:16; Romalılar 12:1-2; Koloseliler 3:1-5; 1. Petrus 2:2

Ruhunuzu Tanrı'nın cinsel ilişki, yakınlık ve kutsallık hakkındaki gerçek sözleriyle nasıl besliyorsunuz? Gerçek tüketiminizi nasıl artırabilirsiniz? Dua edin ve ruhunuzu beslemek ve doğru istekleri yetiştirmek için Kutsal Ruh'tan pratik, yaratıcı yollar göstermesini isteyin.

---

---

---

*Eğer O'ndan isterseniz, Kutsal Ruh size kutsallık için nasıl tutkulu olacağınızı ve birlikteliğinizin yakınlığını nasıl derinleştireceğinizi gösterir.*

## 5. Gün Çalışması

# İLETİŞİM VE YAKINLIK

*Tersine, sevgiyle gerçeğe uyarak bedenini başı olan  
Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz.*

— Efesliler 4:15

Evliliğin her mevsiminde harika bir cinsel hayatın anahtarı **iletişimdir**. Pek çok evlilikte cinsel yakınlık “bilgisizlikten yok olur” (Hoşea 4:6). Eğer eşlerin beklentileri ve tercihleri düzenli olarak iletilmezse, sorunlar baş gösterir. Siz ve eşiniz birbirinize cinsel isteklerinizle ilgili gerçeği sevgiyle söyledikçe Tanrı'nın tasarladığı geniş evliliğe kavuşacaksınız. Yazar ve konuşmacı çift **Bob ve Audrey Meisner** şöyle açıklar:

Birbirinizin en iyi arkadaşı olmak ve birbirinize karşı açık olmak cinsel hazzınız için muazzam öneme sahiptir. ...Birbirinizden beklentilerinizin yanı sıra zorluklarınız ve sorunlarınız hakkında şeffaf sohbetler cinsel ilişkinize sıcaklık ve hoşgörü getirir. Cinsel istek, enerji düzeyi ve ifade bakımından sizden farklı olan eşinizi anlamayı önceliğiniz haline getirin. Ve sabırlı olun; birbirinizi en ince ayrıntısına kadar tanımak ömür boyu sürecektir.

### **Bu cümleleri tamamlayın:**

“Evliliğimizin bu mevsiminde cinsel ilişkiye girmemiz için en iyi zamanımız \_\_\_\_\_.”

“Eşimin güvende hissettiği ve iştirak etmek için en uygun olduğu zaman \_\_\_\_\_.”

“Bence evliliğimizin bu mevsiminde düzenli cinsel ilişkiye girmemizin önündeki en büyük engel \_\_\_\_\_.”

“Şu anda cinsel yakınlığımız hakkında eşimle paylaşmak istediğim en önemli şey \_\_\_\_\_.”

**Eşimden Cinsel Olarak En Çok Zevk Aldığım Şey:**

---

---

---

---

**Eşimle Cinsel Olarak Yapmayı Sevmediğim Şey:**

---

---

---

---

*Sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeyleri eşinizle açıkça ve dürüstçe konuştunuz mu? Düşüncelerinizi okuyamayacaklarına göre, güvenli bir ortamda cevaplarınızı birbirinizle paylaşabileceğiniz özel bir zaman ve yer planlamanızı teşvik ediyoruz. Unutmayın, sevgiyle gerçeği konuşun ve eşinizin ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamanız ve takdir etmeniz için Tanrı'nın lütfunu isteyin.*

Ey kocalar, işinize ya da çocuklarınıza karınıza verdiğinizden daha fazla zaman ve ilgi veriyor musunuz? Onun cinsel ihtiyaçlarına daha iyi hizmet etmek için ne yapabilirsiniz? Karınızın önünde kendinizi alçaltın ve onun görüşünü isteyin ve bu konuda birlikte dua edin.

---

---

---

---

Ey kadınlar, aileniz ya da işiniz kocanızla cinsel yakınlığı beslemekten daha öncelikli bir yere mi sahip? Onun cinsel ihtiyaçlarına nasıl daha iyi hizmet edebilirsiniz? Kocanızın önünde kendinizi alçaltın, onun görüşünü isteyin ve bu konuda birlikte dua edin.

---

---

---

---

# TARTIŞMA SORULARI

*Eğer bu kitabı Evlilik Hikâyesi konulu Messenger Serisinin parçası olarak kullanıyorsanız lütfen video ders 5'i izleyin.*

- 1 | Yaratılış'ta açıklandığı gibi, Tanrı erkeği topraktan yarattı ve sonra kadını yaratıp onu erkeğe getirdi. Yaratılış 2:21-25 ayetlerini dikkatle okuyun. Erkeğin karısını ilk defa gördüğü ve onunla yan yana geldiği zaman verdiği tepkide gözünüze çarpan şey nedir? Tanrı'ya itaatsizlik etmelerinden sonra işler nasıl değişti (bkz. Yaratılış 3:6-8)?
- 2 | Tanrı'nın merhametinin, bağışlamasının ve lütfunun her günahı alt edebileceğine inanıyor musunuz? Evetse, cinsel günahlardan özgür olmanın birçok insan için neden zor olduğunu düşünüyorsunuz? Eğer bu ikileme mücadele eden biriyle konuşsaydınız, geçmişin günahlarını bırakıp Tanrı'nın bağışlamasını ve lütfunu alması için onu nasıl teşvik ederdingiz?
- 3 | Evlilik yatağına saygı göstermenin ne anlama geldiğini kendi sözlerinizle açıklayabilir misiniz? Pratik olarak nasıldır? Evlilik yatağına nasıl saygı gösterilmez?
- 4 | Kutsal Yazılar'da çekilen iki tür acıdan söz edilir: dünyanın acıları ve Tanrı'nın isteğiyle çekilen tanrısal acı. Bunların arasındaki farkları tartışın—her birinin özellikleri ve neden oldukları sonuçlar nelerdir?

## DÜNYANIN ACILARI

---

---

---

---

---

## TANRISAL ACI

---

---

---

---

---

- 5 | Tanrı'yla yakın olmak cinsel günahlar dahil her türlü günahtan özgür olmanın anahtarıdır. Durup düşünün. Kendi gücümüzle günahtan kalıcı biçimde özgür olabilseydik ne olurdu? Tanrı ve diğerleriyle aramızdaki ilişkileri nasıl değiştirdi?

*Düşünün: Kendi bedensel yeteneğimizin bir değeri var mı? Romalılar 7:18; Yuhanna 15:5; Filipililer 3:3; ve 1. Korintliler 10:12 ayetlerini gözden geçirin.*

6 | Tanrı'yla yakın paydaşlığımıza ilaveten, toplum tarafından onaylanan sapkınlıklardan, kirli imgelerden, standartlardan ve davranışlardan gözlerimizi ve kulaklarımızı, dolayısıyla zihnimizi ve yüreğimizi korumak için atabileceğimiz bazı pratik adımlar nelerdir? Topluluk içinde olduğu kadar kendi özel hayatımızda neler yapabileceğimize dair önerilerde bulunun.

*Bu ayetleri göz önüne alın:*

*"Önümde alçaklığa izin vermeyeceğim..." (Mezmur 101:3)*

*"Gözlerimle antlaşma yaptım Şehvetle bir kıza bakmamak için." (Eyüp 31:1)*

7 | Cinsel olarak pak kalmanın anahtarlarından birisi evliliğinizin güvenli sınırları içinde cinsel bakımdan tatmin olmaktır. Tanrı'nın 1. Korintliler 7:2-5 ayetlerinde Elçi Pavlus'un kalemiyle verdiği samimi talimatı dikkatlice okuyun. Bu ayetlerin her birinde Kutsal Ruh size ne açıklıyor?

Bu pasaj genel olarak cinsellikle ve özel olarak eşinize hizmet etmekle ilgili bakış açınızı nasıl değiştiriyor?



## BÖLÜM ÖZETİ:

- Tanrı sizin ve eşinizin harika bir cinsel hayatınızın olmasını ister ve bunu yapmak yatak odanızda saygılı olmayı ve pak kalmayı kabul etmekle başlar.
- Günahın ya da tacizin yol açtığı utancın evlilikteki cinsel yakınlığı ve mutluluğu tam yaşamanıza engel olmasına izin vermeyin. Tanrı her kırıklığı iyileştirmeyi ve bütün hale getirmeyi özlemektedir.
- Eşler birbirlerini hoşnut etmek için tutku gösterdiklerinde harika bir cinsel ilişki kurarlar. Cinsel yakınlık sizi fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal olarak eşinize bağlar ve tanrısal zevk ve tatmin üretir.
- Benmerkezcilik Tanrı'yla yakınlığımızı engelleyip O'nun değiştiren gücünü deneyim etmekten bizi alıkoyarken, Tanrı merkezcilik ve O'nunla yakın olmak hayatlarımızda O'nun gücünü etkinleştirir.
- Tanrı'nın Sözü'nde ve huzurunda zaman geçirdiğimizde düşüncelerimiz yenilenir ve yüreklerimiz arınır. Yüreğimize ekilen ve Tanrı'nın Ruhu'yla büyüyen Tanrı Sözü bizi cinsel günahattan özgür kılar.
- Evliliğin her mevsimi farklıdır ve bu, cinsel hayatınızda da farklı mevsimlerden geçeceğinize anlamına gelir. Her mevsimin kendine özgü sevinçleri ve zorlukları var. Her mevsimde cinsellik hakkında düzenli olarak açıkça konuşun ve birbirinizle yakın olmaya önem gösterin.





— ALTI —

## YENİDEN BAŞLAYIN

*Sonsuza dek mutlu yaşamak ancak günbegün mümkündür.*

—Margaret Bonanno

### 1. Gün

Oğullarımız küçükken, (Lisa) onlara rüyasında bir elma ağacının dibinde saklı bir hazine bulunduğunu gören yoksul bir adam hakkında bir masal okurdum. Ağacın tam yeri belli değildi, ama bu rüya adamın yüreğini umutla doldurdu.

Bu adamın verimliliği düşen bir meyve ağacı bahçesi vardı ve bu nedenle yoksullaşmıştı. Rüyadan önce bahçeyi satmayı düşünmüştü. Ama rüyadan sonra canla başla çalışmaya başladı. Doğru ağacı bulmanın sayısız saatler boyunca sıkı bir çalışma gerektireceğini biliyordu. Ancak gözüpek adam bütün ağaçların altını kazma işini hevesle üstlendi. Altından hazine çıkmayan her ağaçla birlikte, geri kalanlarda hazine bulma olasılığı artıyordu. Ama son ağacın da altını kazıp rüyasında gördüğü hazineyi bulamayınca, hayal kırıklığı ve çaresizlik içinde yere çöktü.

Ancak ertesi ilkbahar geldiğinde aradığı hazineyi keşfetti. Bahçede dolaşırken derin bir nefes çekti ve ağaçlarda yeni açan elmaların kokusu ciğerlerini doldurdu. Bütün o yaşlı ağaçlar çiçeklerle kaplanmıştı. Mis kokan tomurcuklar sonbaharda bol miktarda elma vaat ediyordu.

Yoksul adam her zaman elinde tuttuğu bir şeyle ilgilendiği zaman

hazinesini keşfetti. Her ağacın etrafını kazdığında, bilmeden köklerini havalandırdı ve toprağı döndürdü. Bu işlem ağaçları yeni bir verimlilik mevsimine soktu. Bir zamanlar kısır olan ağaçlar böylece yaşama geri dönmüştü. O yıl ve gelecek uzun yıllar boyunca adam ve ailesi rüyalarında bile görmeyecekleri bir hasadın zevkini sürdüler!

Bu kitapta yolculuğumuza başladığımızda, evliliğı bir ağaca benzettik. Bir ağacın etrafındaki toprak sertleştğinde, kökleri birbirine dolanır ve ağacın serpilmesi için gereken suyu ve besinleri almak için yayılamazlar. Bu kitabın ilk beş bölümü toprağı yeniden canlandırmanıza yardımcı olmak için tasarlandı. Gücenmişlik, korku ve bencilliğın zayıflatan ve kısıtlayan etkilerini ortadan kaldırarak köklerinizi havalandırdınız. Rüya görmeye ve değerler, roller ve hedefler koymaya cesaret ettiğıniz için geleceğınızde hazine ve dallarınızda umut vaadi görmelisiniz.

Her evlilik henüz gerçekleşmemiş bir hasat vaadi taşır. Biz yüreklerimizi ve evlerimizi koruyarak üzerimizde düşen rolü oynarız ve Tanrı birlikteliklerimizi kutsayarak kendi rolünü oynar. Hassas dallara sahip bir fidan, yıpranmış kollarıyla olgun bir ağaç ve hatta henüz filiz vermemiş küçük bir tohum bile potansiyel güce sahiptir. Tanrımız kısır olanı alır ve onu bolluğa kavuşturur. Eski olanı yeni yapar, ölüye yaşam verir.

## Her Şeyi Yenilemek

*Sevgi geçmişsi silmez, ama geleceğı farklı kılar.*

— Gary Chapman

Dikkatimizi son bir defa her şeyin başladığı bahçeye çevirelim.

Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak, “Verimli olun, çoğalın” dedi, “Yeryüzünü doldurun ve denetimimize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun.” (Yaratılış 1:27-28)

Tanrı'nın bizim için amaçladığı şey her zaman bu olmuştur. Geçmişlerimiz, korkularımız ve ortamımızın baskıları ve çarpıklıkları Yaratıcı'nın özgün amacını zehirlemeye ya da sulandırmaya çalışır. Belki de Aden'de verilen görevden o kadar uzaklaştığınızı hissettiniz ki, sizin doğal hakkınız olduğuna inanmıyorsunuz. Cesur olun. Her hayat ve her evlilik yeniden doğabilir ve yeni bir yaratılışa kavuşulabilir.

Tahtta oturan, “İşte her şeyi yeniliyorum” dedi. Sonra, “Yaz!” diye ekledi, “Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir.” (Vahiy 21:5)

Tanrı geçmişi sadece tamir etmez. Her şeyi yeniler. Aden'deki ağaçları aldı ve onları yeniden icat etti. Oğlu'nun bir ölüm ağacına gerilmesine izin verdi ki, yaprakları uluslara şifa veren yaşam ağacının bulunduğu ebedi Kenti'ne bizi kabul edebilsin. Kaybolan hiçbir şey O'nun kurtarma gücünü aşamaz. Bu durum evliliklerimizi de içerir. Her şeyi yeniler ki, yeniden başlayabilelim.

Geçmişiniz tarih oldu. Tarihin tozlu sayfalarına ve insan çabalarının ulaşamayacağı bir yere gömüldü. Ama zamanın dışında varlığını sürdüren bir Kişi var ve O zamanın sınırlarıyla kısıtlanmış değildir. O “yüce ve görkemli Olan” ve “sonsuzlukta yaşayandır” (Yeşaya 57:15). Tanrı, geleceğinizin hikâyesini yazarken geçmişinizin hatalarını telafi edecektir. Tanrı'nın Egemenliği'nde dünün acıları yarının potansiyelini engellemez. Her yeni gün O'nun merhametiyle tazelenir ve vaatleri sizi bekler. Tanrı imkânsız şeyleri sizin için mümkün kılmayı sever ve özlemle bekler.

Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. (Efesliler 3:20)

Tanrı'nın size ve evliliğinize sağlayabileceği verimlilik, etkinlik ve tatmin kavrayışınızın ötesindedir. Geçmiş günler ya da haftalarda evliliğiniz için kağıda döktüğünüz hayalleri, hedefleri ve arzuları düşünün. Tanrı sadece o vizyonu gerçekleştirmek istemez. Onu fazlasıyla aşmak ister. Yakınlığınızı derinleştirmek ve etkinizi genişletmek ister, öyle ki birlikteliğiniz yeryüzünde O'nun göksel krallığını yansıtsın. Sizin içinizde ve aracılığınızla radikal ve eşi görülmemiş yollarla çalışmak istiyor. Belki de önceki bölümleri okurken hayal kurmaya cesaret edemediniz. Bunu şimdi yapmaya cesaretiniz olsun!

Tanrı'yla birlikte yaşamının temel bir ilkesi herhangi bir şeyi başarmak için yardımımıza ihtiyacı olmamasına rağmen, bizim ortaklığımızı hoş karşılamasıdır. Yardımımıza gerek duymaz, ama katılımımızı ister. İmkânsız şeylerin başarılmasında yer alırız. Evliliğinize yeniden başlarken yapmanızı istediğimiz şey budur: bu noktada imkânsız görülebilen bir şeyi hedeflemeniz.

İmkânsız olanın nasıl başarılabilceğine dair görüş sağlayan belirli bir olay var. İnsanlık tarihinde insanlığın Tanrı'nın “dünyayı doldurun” buyruğuna isyan ettiği oldukça sıra dışı bir döneme aittir. Atalarımız, yayılmak yerine bir araya geldi ve göksel âlemde Adem ve Havva'nın Aden Bahçesi'nde

sahip olduğuna benzer bir ortam oluşturmayı hedeflediler. Tanrı'nın Babil Kulesi'nin yapımına nasıl müdahale ettiğini bilirsiniz.

RAB insanların yaptığı kentle kuleyi görmek için aşağıya indi. "Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre, düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar" dedi, "Gelin, aşağı inip dillerini karıştıralım ki, birbirlerini anlamasınlar." Böylece RAB onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu. (Yaratılış 11:5-8)

Bu girişim Tanrı'nın planı değildi, ama eğer çalışmayı durdurmasaydı iki sebepten ötürü başarıya ulaşacaklardı: *ortak bir dil* ve *bir amaç için birleşmiş insanlar*. Eğer bu iki unsur isyankâr insanları görünüşte imkânsız olan bir iş için güçlendiriyorsa, Mesih'te bir beden olanları daha ne kadar çok yetkinleştirir? Tanrı'nın birlikteliğiniz için niyet ettiği "çok daha fazlasına" kavuşmak için yeniden başlarken ortak bir dile ve amaca sahip olmanız gerekecektir. Dil ile başlayarak iki unsuru da inceleyelim.

## 2. Gün

### GÖĞÜN DİLİ

... İnsanın ağızı, yüreğinden taşanı söyler. (Luka 6:45)

Bu kitap boyunca, Tanrı'nın ilk önce sizin yüreğinizde çalışmasına izin vermenin önemini defalarca vurguladık. Kendimizi O'nun Ruhuna ve Sözü'ne teslim ettiğimizde değişim gerçekleşir. Belirttiğimiz gibi, davranış düzeltmesi içsel dönüşümün yerini tutamaz. Ama içsel olarak dönüşmeye başladığımızda, dışsal dünyanız yeniden yapılacaktır. Tanrı'nın yüreğinizde yaptığı işin ilk kanıtı ağızınızdan çıkan sözlerdir.

Karşılaştığımız her durumda bir seçimimiz var: göğün dilini mi yoksa dünyanın dilini mi konuşacağız? Dünya gözle görünen gerçekliği dile getirir. Gök ise yücelerdeki Gerçeğin Kaynağı'na göre konuşur.

"Çünkü benim düşüncelerim  
Sizin düşünceleriniz değil,  
Sizin yollarınız benim yollarım değil" diyor RAB.

“Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse,  
 Yollarım da sizin yollarınızdan,  
 Düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.  
 Gökten inen yağmur ve kar,  
 Toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden,  
 Ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden  
 Nasıl göğe dönmezse,  
 Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır.  
 Bana boş dönmeyecek,  
 İstemimi yerine getirecek,  
*Yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır.”* (Yeşaya 55:8-11)

Tanrı'nın dilini konuşmak için O'nun Sözü'nü bilmeliyiz. Tanrı'nın Sözü görünmeyi görmemize ve henüz olmamış olayları söylememize yol açarak vizyonumuzu değiştirir. Sözlerimizi pozitif düşünce ya da duygusal iyimserlikten çok daha üstün olan iman diline dönüştürür. Vaat edilenlere sıkıca inanmakla ilgilidir.

Göğün ve dünyanın dillerinin farklılıklarını gösteren bazı örnekler aşağıdadır:

- Dünya “Boşanmak” der. Gök “Birliktelik” der:
- Dünya “Umut yok” der. Gök “Her şey mümkün” der.
- Dünya “Reddet” der. Gök “Kabul et” der.
- Dünya “Bana borçlusun!” der. Gök “Karşılıksız veriyorum” der.
- Dünya “Öç al” der. Gök “Bağışla” der.
- Dünya “Kölen olmayacağım” der. Gök “Hizmetkârın olacağım” der.
- Dünya “Zayıflığını hor görüyorum” der. Gök “Potansiyelini görüyorum ve sevgim zayıflığını örter” der.
- Dünya “İhtiyaçlarımı karşılamıyorsun” der. Gök “Seninkileri karşılamak istiyorum” der.

Bu sözler kendi başlarına ilham verici olabilir, ama Tanrı'nın Sözü'nün daha derin gerçeğine kök saldıklarında kalıcı ve güçlendirici olurlar. Evliliğinizde uyguladığınız tutum ve beyanları Kutsal Yazılar'dan öğrenerek göğün dilini benimsemenizi teşvik ediyoruz. Tanrı'nın halkı olarak biliyoruz ki, “geçici, hafif sıkıntılarımız bize, ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır” (2. Korintliler 4:17-18).

Dil yaşamın ve ölümün gücünü taşır ve imanla henüz görünmeyen şeyleri bile sanki görüyormuş gibi çağırabiliriz (bkz. Özdeyişler 18:21 ve Romalılar 4:17). Tanrı'nın Sözü dünyanızı biçimlendirsin.

## GERÇEĞİ KONUŞUN

...sevgiyle gerçeğe uyararak bedenini başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz. (Efesliler 4:15)

Göğün dilini konuşmak her zaman gerçeği konuşmak demektir. Ama gerçeği konuşmanın her biçimi doğru değildir. Tanrı'nın dilini konuşmak için gerçeği sevgiyle konuşuruz.

Birçok çift iki aşırı tutumdan birini sergileyerek hata yaparlar. Bazı eşler Tanrı'nın Sözü'nü kullanarak eşlerine saldırır ya da onları küçümser. Gerçeği konuşurlar, ama bunu hayal kırıklığı, öfke, öç ya da güceniklik nedeniyle söylerler. Diğerleriyse acıya neden olmak ya da çekişme yaratmak istemediklerinden, konuşulması gereken gerçeği bastırırlar ve yüzeysel, sahte bir sevgiyle davranırlar. Zaman içinde bu tutumu sürdürmek hayal kırıklığı ve gücenmişlik hislerini kaçınılmaz olarak ilerletir ve sonunda bir tür patlamaya yol açar. Bu tutumlardan ikisi de Tanrı'nın isteğini, yani Mesih'e doğru her yönden büyümemizi sağlamaz.

Koca ya da karı olarak, eşinizin zayıflıklarını başka hiç kimsenin bilemeyeceği kadar iyi bilirsiniz. Eşinizi yaralamak, utandırmak ya da suçlamak için bu özel bilgileri kolayca istismar edebilirsiniz. Ama biz daha yüce bir çağırışı kabul ettik, değil mi? Eşlerimizin en büyük hizmetkârları olmayı, onların çıkarlarını aramayı taahhüt ettik. Konuştuğumuz gerçekler eşlerimizin Mesih'e doğru büyümesine yardım edebilir, ama dillerimizi yaralayıcı silahlar olarak kullanırsak, asla ebedi değere sahip sözler konuşamayız.

Evliliklerimizin sağlıklı olmasını istiyorsak, yıkıcı ya da yanlış davranışları ortadan kaldırmamız gerekir, ama bunu yapmanın doğru bir zamanı ve yeri vardır. Bir tartışmanın ortasında eşinizin eksikliklerine işaret etmenin olumlu bir değişimin önünü açtığını hiç gördünüz mü? Aksine, genelde daha kötü davranışları ve zararlı etkileşimleri kışkırtır. Bir şeyin konuşulması gerektiğini hissettiğiniz zaman, sizin ve eşinizin sakinleşmesini bekleyin. Eğer mesele ciddiye, kendinizi daha içten bir ortamda ifade edebilmeniz için belli bir tarih belirlemek iyi fikir olabilir. Bunu yapmak eşinizin sizi dinleme isteğini arttıracaktır.

(Lisa) Tanrı'nın bir keresinde bana açıkça şöyle dediğini hatırlıyorum,



“Lisa, eğer işitilmek istiyorsan, duymak isteyeceğin biçimde konuş.” Buna kolayca şunu ekleyebiliriz, “İşitmeyi isteyeceğin zaman söyle.” Bir tartışmanın ortası genelde yapıcı eleştiri sunmak için doğru zaman değildir. Eşinizin rahat ve açık yürekli olduğu bir zamanda paylaşmak en iyisidir. Yorgun düştüğünüzde dinlenmenin zamanıdır. Birbirinizi bağışlayın, birbirinize sarılın ve konuşmaya sabahleyin devam etmeye karar verin.

Hassas gerçekleri sevgiyle kuşatılmış olarak ifade etmemiz son derece önemlidir. Hiç kimse hatalarının ya da başarısızlıklarının yüzüne vurulmasını sevmez, ama öğretilabilir yüreğe sahip kişiler büyüme fırsatlarının olduğu alanları öğrenmekten yarar sağlarlar.

Tavsiye vermeden önce motivasyonunuzu kontrol edin. Kendinize şunu sorun, *Bu gerçeği sevgiyle mi paylaşıyorum yoksa kendi çıkarımı ya da güvenliğimi mi arıyorum? Gerçekten eşimin iyiliğiyle ilgileniyor muyum yoksa çektiğim acı nedeniyle öç almak mı istiyorum?* Eğer bir tartışmanın ortasında davranış tavsiyeleri veriyorsanız, muhtemelen bu öneriler benlikten gelir. Ne de olsa eşinizin size hissettirdiklerine karşılık veriyorsunuz.

Duygusal bakımdan zayıf olduğunuzda gerçeği sevgiyle konuşmak çok zordur. Ancak eğer dilinizi tutarsanız, iki şeyden birisi olacaktır: ya hatalı olduğunuzu anlayacak ve bir şey söylemediğiniz için şükredeceksiniz ya da eşinizin işitmesi gereken bir şeyi sakince ve doğru biçimde ifade edebileceksiniz.

Ufak tefek gücenmeleri Tanrı’ya götürerek göz ardı etmenin her zaman en iyisi olduğunu öğrendik. Ama bazı acıları unutmanın zor olduğunu biliyoruz. Süregelen, yıkıcı davranışların görülmesi halinde, dilinizi tutmanız aslında sağlıksızdır. Ama yüzleşme ihtiyacı da eşinizi yaralamak için bir bahane olamaz. Sevgiyle gerçeği konuşurken:

- Tanrı’nın Sözü ışığında motivasyonunuzu incelersiniz.
- eşinize değil, soruna hücum ederek anlaşmazlığı çözersiniz.
- yıkıcı konuşmayarak dilinizi kontrol edersiniz.
- merhametli olursunuz.
- dürüst olursunuz.
- yumuşak yanıt verirsiniz.
- sürekli umut aşılırsınız.
- size nasıl konuşulmasını isterseniz öyle konuşursunuz.
- sözcükleri, zamanı ve konuşma yerini bilgece seçersiniz.

Süleyman şöyle dedi, “Demir demiri bilir, insan da insanı” (Özdeyişler 27:17).

İlişkilerimizde tanrısal sürtüşmeye ve hatta anlaşmazlıklara yer vardır. Eğer doğru ele alınırsa, bu sürtüşme anları hayatlarımızda tanrısallığı biçimlendirecektir.

Evliliğinizin birliğine zarar verebilecek konuları ele almak önemlidir. Doğru biçimde tedavi edilmezlerse küçük acılar derin yaralar haline gelebilir ve birçok kez eşlerimiz bize verdikleri acının farkında olmaz. Tanrı'ya ve birbirimize olan sevgiden ötürü meseleleri konuşmak birliğimizin gelişmesine ve daha iyi eşler olmamıza hizmet eder.

### 3. Gün

## SEVGİ DİLLERİ

Şimdiye dek, dil konusunu bir bakıma geleneksel anlamda ele alarak söylediğimiz sözcüklere ve bunları nasıl söylediğimize odaklandık. Şimdi odağımızı biraz değiştirmek ve farklı bir *ortak dil* temasını tartışmak istiyoruz. Dördüncü bölümde, eşlerimizin onlara hizmet ettiğimizden farklı biçimde bize hizmet edebileceklerini anlarsak evliliklerimizin daha güçlü olacağını paylaştık. Benzer biçimde insanlar sevgiyi farklı yollarla verir ve alırlar. Sevginin çeşitli lehçelerini yorumlamanıza yardım eden ve ilişkimizde bizim çok yararlandığımız mükemmel bir kitap Gary Chapman'ın *Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate (Beş Sevgi Dili: Yürekten Adanmışlığınızı Eşinize Nasıl İfade Edersiniz)* adlı kitabıdır.

Bunun neden bu kadar önemli olduğunu anlamak için evliliğimizi örnek olarak kullanacağız. Benim (Lisa) sevgimi göstermemin başlıca yolları kaliteli zaman geçirmek ve hizmet işleridir. Bu nedenle evliliğimizin ilk zamanlarında John'a olan sevgimi göstermek için pek çok işle (çamaşır, fayans döşemek, yemek pişirmek, temizlik, çocuk bakımı, resim yapmak ve bahçe bakımı) meşgul oluyordum. *Sevgi* demek olduğunu hissettiğim işleri yapmanın yanı sıra John'la kaliteli zaman geçirmek adına onunla derin, anlamlı sohbetler kurmaya çalıştım.

Bense (John) Lisa'yla aynı sayfada değildim. Ben sevgimi daha farklı gösteririm; dokunarak ve tatlı sözler söyleyerek. Lisa harika yemekler yapıyor, halıları temizliyor, fayans diziordu, ama "Seni seviyorum" cümlesini işitmiyordum. Ancak ben cesaret veren sözleri içtenlikle söylerken ve ona fiziksel beğenimi gösterirken, o da "Seni seviyorum" cümlesini işitmiyordu.

Sanki ikimiz de birbirimizle yabancı bir dilde konuşuyor gibiydik.

Bir evliliğin sağlıklı olması için eşlerin ikisi de mutlu olmalı ve sevildiğini hissetmelidir ve herkes işitebileceği biçimde sevlmeyi hak eder. Bunun ışığında, birbirinize sevildiğinizi nasıl hissettiğinizi söylemenizde yanlış bir şey yoktur. Nasıl sevgi gösterdiğinizi öğrenmek için sizi ve eşinizi Dr. Chapman'ın kitabını okumanız ya da 5lovelanguages.com sitesinden ücretsiz bir değerlendirme yapmanız için teşvik etmek istiyoruz. Sonuçlar hakkında konuşun. Birbirinizin dillerini konuşmak kendi özgün ilişkinizde neye benzeyebilir? Bu konuşmayı şefkatle ve suçlamadan yapmak en iyisidir. Şuna benzer şeyler söyledin, "Sen ... yaptığında sevildiğimi hissediyorum" ve sonra ayrıntılara girin.

Eşlerin sevgilerini gösterme biçimine uygun sözcüklerin ya da eylemlerin bilinçli olarak kullanılması evlilikteki sevgi dağarcığını genişletecektir. Bu tutum göğün dilini kullanarak ve gerçeği sevgiyle konuşarak kurduğunuz temeli güçlendirecektir. Birlikte alındıklarında bu etkenler birliğinizin içindeki ortak dili oluşturur. Bundan sonra, imkânsız olanı mümkün kılan ikinci unsuru nasıl inşa edebileceğimize bakacağız: birlik.

## Bağlı Olmak

İsa'nın yeryüzündeki hizmeti boyunca sıklıkla vurguladığı şeylerden biri birlik olmanın önemi idi. Örneğin Yuhanna Müjdesi'de verilen bir hikâyeyi ele alın. Ele verildiği gece İsa, birlik içinde yaşamamız için dua etti:

Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum, hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni senin gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki, bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki, dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın. (Yuhanna 17:20-23)

Birlik Tanrı'nın yüceliğini sergiler. Tanrı'nın Oğlu'nun barıştırma işinin gücüne tanıklık eder. Birçokları Müjde'yi muhakeme ya da zorlayıcı argümanlarla kanıtlamaya çalışırken, Tanrı'nın dünyaya sevgisinin ilk ve en iyi kanıtı O'nun sevgisinin halkının arasında sergilenmesidir.

Birlik sadece Tanrı'nın Egemenliği'nin dışındakilere hitap etmez; ayrıca bize de yararlıdır. Tanrı birliğin olduğu yerde bereketi buyurur (bkz. Mezmur 133). Bu nedenle, birlik olmak karanlığın egemenliği için çifte tehdittir:

Tanrı'nın halkına lütuf sağlar ve aynı zamanda kayıp kişileri Tanrı'nın sevgisini görmeye yönlendirir.

O halde düşmanın evliliğinizde uyumsuzluk yaratmak için elinde geleni yapması şaşırtıcı değildir—ve içinizde güttüğünüz her türlü bencillik ya da korku onun ekmeğine yağ sürmektir. Birlikteliği korumak hem düşmanla hem de insani tabiatımızla savaşmayı gerektirdiğinden, zor bir iştir. Tanrı'nın Ruhü'nün lütfunu ve anlık güçlüklerin ötesine geçen net bir amaç farkındalığı gerektirir. Aklımızda bunu tutarak bir kez daha Efesliler 5:21'e bakalım:

Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun.

Önceki bir bölümde, eşlerin özverili hizmetkârlar olarak birbirlerine bağlılıkta oynadıkları rolleri tartıştık. Şimdiyse bağlı olmayı ve bunun bir olmamıza nasıl yardım ettiğini biraz daha açmak istiyoruz.

Şunu düşünün: bağlı olmak dediğimizde sadece eşlerimize değil, ayrıca "aynı göreve ya da misyona bağlılığı" kastederiz. Evlilik hedeflerinizi belirlemekle ve bunları elde etmek için gereken adımların stratejilerini kurmakla hâlihazırda bolca vakit geçirdiniz. Bu nedenle bağlılık çağrısı, evlilik hedeflerimizin aslında Tanrı'nın sevgisini ve yüceliğini sergilemek olan nihai amaca hizmet ettiğini bize hatırlatsın. Her iki eş bu Tanrı vergisi misyonun yetkisine tabidir ve bizi bir olmaya zorlayan şey budur.

Bu bakış açısı eşlerin evliliklerinde güçlü olmalarını sağlar. Bağlılık bir eşin güçlü, diğersinin zayıf olmasını gerektirmez. Evlilik bir misyonu herhangi birimizden daha üstün tuttuğundan, güçlü bir birlik kurmak için iki güçlü insan gerekir. Güçlü sözcüğüyle kişiliği ya da bedeni kastetmediğimizi lütfen anlayın. Katkıyı ele alıyoruz. Önceden belirttiğimiz gibi, evlilik baskın çıkmakla değil, egemen olmakla ilgili bir kavramdır.

Evliliğimizde, ailemizde ve daha geniş etki alanında benim (John) Lisa'dan daha becerikli olduğum konular var. Bu konularda sevinçle bana başvurur. Aynı şekilde Lisa'nın benden çok daha becerikli olduğu konular var. Bu konularda da ben onun görüşüne ve uzmanlığına başvururum. Aynı misyona bağlıyız ve misyonumuz ikimizin de en iyisini sunmamızı gerektirir.

John finans durumumuzun idaresinde her zaman çok başarılı olmuştur. Tanrı'nın ihtiyaçlarımızı karşılayacağına ve hayatlarımızı bereketleyeceğine inanmakta asla zorluk yaşamadı. Oturduğumuz her evi o buldu. Faturaları ödemeyi üstlendikten sonra, (Lisa) omuzlarımdan sanki ağır bir yük kalktı. John'un ağır seyahat ve ofis programı nedeniyle faturalarla ben ilgilenmiştim. Bu görevdeki sıkıntıyı gördüğünde, benden devralmayı

önerdi. Benim için zahmetli olan bir şey ona kolay geliyordu. Ev, araba ve diğer büyük alımlarımızda mükemmel iş çıkardı. Ayrıca yarışlar, oyunlar ve benzeri etkinlikler yoluyla oğullarımızla çok iyi bağlar kurdu.

Diğer yandan, ben evimizi idare ettim. Ailece yemeklerimizi her zaman bir masa etrafında yememizi istedim. Ailemi doyurmayı çok seviyorum ve oğullarımın arkadaşlarını da yemeğe davet etmelerini istedim. Ayrıca evimizin John'un seyahatten döndükten sonra gevşeyebileceği bir yer olmasına gayret ettim.

Sizin ve eşinizin önderlik etmekte en donanımlı olduğunuz alanları keşfedin. Armağanlı olduğunuz alanlarda birbirinize başvurmayı öğrenin. Güçlü olduğunuz alanlarda birbirinizin önderliğine istekle bağımlı olmak ortak misyonunuzu başarmanızı sağlayacaktır.

#### 4. Gün

### ÖNCELİKLER

İki kişi bir kişiden iyidir,  
Çünkü emeklerine iyi karşılık alırlar. (Vaiz 4:9)

Misyonlar ve öncelikler aynı şey değildir, ama el ele giderler. Aynı öncelikler üzerinde uzlaşmak ve bunları gözetmek birliği korumak için gereklidir.

Önceliklerimiz en büyük hedefimiz tarafından dikte edilir: Tanrı'nın sevgisini tanımak ve tanıtmak. Her imanlının paylaştığı misyon bu olduğundan, stratejiler çiftten çifte ve mevsimden mevsime farklılık gösterse de hepimiz aynı öncelikleri benimseyebiliriz. Önceliklerinizi şu şekilde görmenizi teklif ediyoruz:

1. *Tanrı*. Tanrı gerçekte "birinci" değildir. O her şeyin üzerindedir ve O'nunla ilişkide olmak hayatın her alanında başarı ve güvenilirlik için gereklidir. Tanrı bütün önceliklerimizi kuşatmalı ve içinde olmalıdır. Ama anlaşılır olmak bakımından, O'na bu listede birinci sırada yer vereceğiz. Böylece, bir ifade biçimi olarak Tanrı en önde gelir.

Ama Tanrı'yla ilişkimiz ve O'nun için yaptığımız iş aynı şey değildir. Özellikle hizmetkârlar ya da kilisede hizmet edenler için hizmet işlerini ailelerinin önüne koyma ayartısı vardır. Lütfen ailenizin bu çarpık düşünceye av olmasına izin vermeyin.

2. *Eş*. Bir kez daha, burada fark etmesi güç, ama bedeli ağır olan bir çarpıtma vardır. Çocuklarınız önemlidir, ama onlarla ilgilenirken eşinizi ihmal etmemelisiniz. Çocuklar bir gün büyüyecek ve sizin bakımınıza ihtiyaçları olmayacak, ama eşinizle bir ömür boyu antlaşma ilişkisindedir. Çocuklarınız evi terk ettiklerinde, ikinizin hâlâ en iyi arkadaş olduğunuz ortak bir hayat kurduğunuzdan emin olun.
3. *Çocuklar*. Her eşin çocuk bakımında üstlendiği rolün ayrıntıları mevsimden mevsime değişir ve özellikle de bir sonraki önceliğinize, yani çağrılarınıza bağlıdır. Eğer biriniz ya da ikiniz birden evin dışında çalışıyorsa, iş ya da hizmetin dışında ilave alanlarda sorumluluklar alacaksınız. Eğer çağrınızı yerine getirmek çocuklarınızla birlikte evde kalmak anlamına geliyorsa, bu öncelikle bir sonraki arasında ayırım yoktur. Ama C. S. Lewis'in dediği gibi, "Yuva kurmak nihai kariyerdir."
4. *Çağrı*. Gerçekte, çağrınız bu listedeki her şeyi ve hayatınızdaki her şeyi içerir. Ama bir kez daha, bu terimin kapsamını netlik açısından kısıtlayacağız. "Çağrı" olarak adlandırdığımız şey Tanrı'nın sizi ve eşinizi devlet, iş dünyası, sağlık, eğitim, hizmet, sanat, medya ya da bir başka alanda bireyler olarak yapmaya çağırdığı şeydir.

Bizim evliliğimizde ortak bir çağrı alanı paylaşıyoruz, ama birçok insanlar eşleriyle aynı toplumsal alanda çalışmıyor ya da hizmet etmiyor. Eğer sizin evliliğinizde durum buysa, gene de birbirinizin işine ilgi duyabilir ve birbirinize hayati destek verebilirsiniz. Süleyman'ın dediği gibi, iki kişi bir kişiden iyidir, çünkü emeklerine iyi karşılık alırlar.

5. *Dinlenmek*. *Şabat Günü insanlar tarafından değil, Tanrı tarafından yaratıldı. Dinlendiğimizde, diğer bütün öncelikler serpilir. Tanrı, hayatlarımızda düzenli olarak dinlenme ve eğlence olmasını ister ve bunlar eylemsizlik demek değildir. Bizi ruhsal, fiziksel ve duygusal olarak yenileyen şeylere zaman ayırarak dinleniriz. Evlilikte en önemli şey, sadece tek başına dinlenmek değil, dinlenmeyi paylaşmanın yollarını bulmamızdır. Evliliğimizde doğada zaman geçirerek ailemiz ve hizmetimizle ilgili hayallerimizi konuşmak gibi ortak eğlence ve ilgi alanları bulduk. Birlikte dinlenmeyi ve eğlenmeyi öğrenmek iki hayatın birleşmesinin bir parçasıdır.*
6. *Topluluk*. *Birçok evlilikte karı kocalar tamamen ayrı sosyal hayatlar sürer. Erkekler ya da kadınlar toplantılar yapmak ve eşinizin dışında arkadaşlıklar*

*kurmak önemli olmakla birlikte sağlıklı bir evlilikte eşlerin sosyal hayatları birbirleriyle kesişecektir. Arkadaşlarımız bizi teşvik etmek, desteklemek ve güçlendirmekte önemli roller oynarlar. Eşimle tek beden olduğumuzdan, ikimizi de tanıyan ve seven birçok arkadaşımız olmalıdır.*

Birlikteliğinizi isteyerek kutsayan arkadaşlara sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu yeterince vurgulayamayız. İkimizin de hayatlarımızda çok farklı işlevleri olan arkadaşlarımız var. Benim (John) sadece birlikte zaman geçirmeyi sevdiğim golf arkadaşlarım var. Ayrıca yüreğimi ve duygularımı paylaşabildiğim arkadaşlarım da var. Zorluklarımı ve zayıflıklarımı paylaştığım arkadaşlar hem beni hem Lisa'yı severler.

Benim (Lisa) hayatım çok dolu olduğu ve golf oynamadığım için, sadece sevginin her alanında daha derinleşmem için bana meydan okuyan yüreğimi açtığım arkadaşlarım var. Bu arkadaşlarım hayatımda ve evliliğimde kendisini gösteren özgün sorunları anlayan kadınlar. Bazıları hizmette ortaya çıkan zorluklar sırasında en iyi yardımcıları ve diğerleri ilişkilerdeki çekişmeler söz konusu olduğunda danışılacak en iyi kişiler. Hepsine altından daha çok değer veriyoruz.

Geçmişte arkadaşımız olan, ama en nihayetinde uzak durmayı tercih ettiğimiz bazı kişiler vardı. Birimizi diğerinden daha çok sevdiler ve evliliğimizdeki birliği güçlendirmediler. Eğer bir kimse ikinize birden arkadaş değilse, onunla ilişkide olmayın. Kaçınılmaz olarak birliğinizde bölünmeye neden olurlar.

## SEVMEYİ SEÇMEK

Öyleyse, Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekte sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin. Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekenden bir şikâyeti varsa, Rab'bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin. (Koloseliler 3:12-14)

Sevgi bizi birbirimize uyum içinde bağlar. Birliğin temeli, imkânsız şeyleri görmenin gerçek anahtarıdır.

Efesliler 5:28'te Pavlus, "kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir" der. *Sevmelidir* fiili çok güçlü bir zorunluluğu vurgular. Burada verilen ve hem erkek hem de kadın için geçerli olan asıl ilke birbirimizi nasıl hissettiğimize bakmaksızın sevmemiz gerektirir.

Kültürümüz sevgiyi kontrol edilemeyen, ama sadece tepki verilen bir his

olarak resmeder. Eğer sevgi hissederseniz, birbirine aşık olanlar gibi davranırsınız. Ancak sevgi hissinin her zaman sürmediğini keşfetmemiz uzun sürmez, ama sevgi her zaman bir seçimdir. Tanrı bizi sevmeyi seçti. Eğer sevmeyi seçersek, hisler en nihayetinde eylemlerimizi izleyecektir. Görünür hisler olmadan sevgi göstermek gibi iman eylemleri dağları yerinden oynatabilir. Tanrı eylemlerimizi kutsamayı özlemle bekler. Dietrich Bonhoeffer şöyle dedi:

Evliliğinizi sürdüren sevginiz değildir, ama evliliğiniz sevginizi sürdürür.

Evliliğinizin sevginizi sürdürmesinin tek yolu, Tanrı'nın Ruh'uyla paydaşlık yaparak duygusal ve ruhsal tatmin bulmanızdır. Yanlış kaynağa, yani kendi gücümüze bel bağladığımızda, hislerin yokluğuyla sınılandığında sevgimiz tükenecektir. Ama Tanrı'nın sevgisinde temellendiğimizde, hislerimiz tökezlediğinde sevgi eylemlerimiz birliğimizi koruyabilir.

Yanlış anlamayın. Evliliğin hislerden yoksun olması gerekmez. Ama C. S. Lewis'in dediği gibi:

Hepimiz için kural basittir. Komşunuzu "sevip sevmediğiniz" hakkında kafa yormakla zaman harcamayın; seviyormuş gibi davranın. Bunu yapar yapmaz en büyük sırlardan birini keşfederiz. Bir kimseyi seviyormuş gibi davrandığınızda, sonunda onu sevmeye başlayacaksınız.

Sevgi hissetmediğinizde bile eşinize sevgi göstermeye devam edebilirsiniz. Hizmet etmeyi, kutlamayı ve desteklemeyi seçebilirsiniz. Hayatınız sevgiyle uyumlu olduğunda, hislerinizi en nihayetinde eylemlerinizin sergilediğini doğrulayacaktır.

## 5. Gün

### EN İYİYİ ORTAYA ÇIKARMAK

Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki, kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan, görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır. (Efesliler 5:26-27)

"Bilge kadın," diye yazar Süleyman, "evini yapar" (Özdeyişler 14:1). Bilge kadınlar evlerini yaptıkları için, bilge adamlar karılarını bina eder! Birbirimizi



bina ederek eşlerimize Mesih'in benzeyişini gösteririz. Tanrı'nın evliliklerimiz için tasarladığı en iyi şeyi keşfetmek birbirimizdeki en iyiyi ortaya çıkarmak demektir.

Eşlerimizi sevmemiz gökle kurduğumuz bir ortaklık eylemi, Tanrı'nın sevgisiyle bir anlaşmadır. Tanrı eşinizi zayıflıklarıyla değil, kendi lütfu ve sevgisiyle tanımlar. Tanrı eşinizin potansiyeline hitap eder ve sizi de aynı şeyi yapmaya çağırır.

Bahsettiğimiz gibi, Lisa genç bir kızken, bir gözünü kanser nedeniyle kaybetti. Bu nedenle, insanların önüne çıkma konusunda derin bir korkusu vardı. (John) Lisa'nın bu korkusunu biliyordum, ama Tanrı'nın ona sıra dışı bir bilgelik armağanı verdiğini de biliyordum.

Gençlik pastörüken, zaman zaman Lisa'dan gençlik grubundaki kızlara konuşmasını isterdim. "Kesinlikle olmaz!" diye reddederdi. "Ben pakete dahil değilim. Kilise gençlik pastörü olarak beni değil, seni işe aldı."

Onu dinlerken, itirazlarının Tanrı'nın kendisine verdiği armağana isyan etme arzundan değil, korkudan kaynaklandığını biliyordum. Konuşmaktan çok korkuyordu, ancak ne zaman konuşsa, insanlar hizmetin ardından beni buluyor ve Lisa'nın mesajının onları ne kadar derinden etkilediğini söylüyorlardı. Bu yüzden bana itiraz ettiğinde, "Seni bu akşam arayacağım, hazır ol" diye karşılık veriyordum.

Bense (Lisa) John'un beni olmadığım bir şeye dönüştürmeye çalıştığını düşünüyordum. Gençlik grubundaki kızların hayatlarına konuşan bir kadın sesine ihtiyaçları olduğunu biliyordu, ama ben bu iş için kendimi son derece yetersiz hissediyordum. Onlara örnek olmamın yanı sıra armağanlarımın serpileceği bir ortam yaratmaya çalıştığını anlamamıştım. John, bende benim göremediğim bir şey görmüştü. Bazen gece geç saatlere kadar John'a beni konuşturmamaması için yalvarmama rağmen, Tanrı'nın içimdeki en iyiyi ortaya çıkarabileceği bir pozisyonda beni tutmaktan asla geri durmadı. O zamanlar bundan nefret ettim. Ama şimdi geriye dönüp baktığımda, beni korkularımın ve sınırlarımla ötesine geçmem için sevgiyle yönlendirdiğini görüyorum.

John'un bana yardım ettiği gibi, ben de ona farklı yollarla destek oluyorum. İlk yıllarda yazdığı kitapları düzeltmekte ve yüreğindeki doğru biçimde ifade ettiğini kontrol etmekte aktif bir rolüm vardı. Hizmette birlikte yapma fırsatını bulduğumuz şeylerin pek çoğu birbirimizi büyütme için çok sevdiğimiz için gerçekleşti.

Belki siz ve eşiniz birbirinizin içindeki en iyiyi nasıl ortaya çıkaracağınızı

öğrenmediniz. Hatta bunun tam tersini yaparak yakınlığınızı ve etkinizi birbirinizi yıkmak için kullanmış olabilirsiniz. Bugün yeni başlangıçların günü olabilir. Yeni bir standart koyabilirsiniz.

Yeniden başlamak için asla çok geç değil. Eğer eşinizin içindeki en iyiyi ortaya çıkarmayı öğrenmek isterseniz, lütfen sessiz, özel bir zaman ve yerde eşinizle birlikte dua edin. Tanrı'ya aşağıdaki gibi seslenin:

*Göksel Baba, aramızda kurduğün birliğe kötü davrandığımız için tövbe ediyoruz. Evliliğimiz senin eserindir ve biz bu esere hak ettiği saygıyı vererek kâhyalık etmedik. Yeniden başlamamızı mümkün kılan yüce lütfün için Sana şükrediyoruz. Kutsal Ruh, birbirimizi Senin sevgin aracılığıyla görmemiz için gereken lütfu bize vermeni diliyoruz. Birbirimizi nasıl kutlayabileceğimiz ve hizmet edebileceğimiz konusunda bize daha büyük bir anlayış sağla. Her birimizde çoğaltmak istediğin armağanları ve güçlü yönleri görmemiz için bize gözler ver ve Senin işini nasıl ilerleteceğimizi bize açıkla. Birlikteyken tek başımıza olduğumuzdan daha iyi olduğumuza inanıyoruz. Hayatlarımız ve birlikteliğimiz için tasarladığın doluluğun tamamına kavuşmak istiyoruz. Senin yüceliğin için İsa'nın adıyla, amin.*

Ayrıca doğrudan eşinize yapacağınız beyanatlar hazırladık. Eşinizin gözlerinin içine bakarak şunları söyleyin:

**Koca:**

*Güçlü yönlerimi sana baskın çıkmak ve seni ezmek için kullandığım için beni bağışla. Erdemlerine, güzelliğine, bilgeliğine ve şefkatine hitap etmediğim için beni bağışla. Serpilebileceğin bir ortam yaratmadığım için beni bağışla. Sohbetlerimizde, birlikte geçirdiğimiz zamanlarda ve yatağımızda bencillik yaptığım için beni bağışla. Tanrı'nın birliğimizi iyileştirebileceğine, yenileyebileceğine ve yüceltebileceğine inanıyorum. Senin ve benim bizi güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabileceğimize inanıyorum. İsa'nın adıyla egemen olacağız, çoğalacağız ve verimli olacağız.*

**Kadın:**

*Güçlü yönlerimi zayıflıklarına işaret etmek için kullandığım için beni bağışla. Sana saygısızlık ettiğim ve iletişimimde bencil davrandığım için beni bağışla. Bundan sonra sözlerimi hayatını bina etmek için kullanacağım. Yüreğini iyi koruyamadığım zamanlar için beni*

*bağışla. Sana inanıyorum ve bize inanıyorum. Tanrı'nın her şeyi yeni yapabileceğine inanıyorum. Seni sevmeyi ve bağışlamayı seçiyorum. Merhamet ve gerçekle dolu yeni bir gündeyiz. Yeniden sevelim ve hayal kuralım.*

Sevgili dostlar, önünüzde hâlâ en iyisinin olduğuna inanıyoruz. Tanrı'nın lütfu sayesinde mirasınız, yakınlığınız ve etkiniz bütün umutlarınızı ve beklentilerinizi aşabilir. Birbirinizle birlik içinde ve Tanrı'nın Ruhü'nün gücü ve esinlemesiyle, Mesih'in sevgisini yeryüzünde taşıyan ve Taht Üzerinde Oturan'ı hoşnut eden bir hikâye yazacaksınız.

Yeniden başlama taahhüdü bir güvenoyudur. Bu, hayatta bir defa ele geçen bir fırsat değildir; yaşam devam ettiği sürece kalıcı bir fırsattır. Yeniden başlamak, dünümüzü arkamızda bırakarak yüreğimizi ilerde olanlar için hazırlamak ve şimdide yaşamak demektir.

Birlikteliğimizi Her Şeye Gücü Yeten'e tam teslim etmedikçe burada sunduğumuz şeyler birkaç iyi fikir olmaktan öteye geçmeyecektir. Yahuda 1:24-25 olabilecek her şey için bizi bir vahiy almaya hazırlıyor:

Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, büyük sevinç içinde lekesiz olarak yüce huzuruna çıkaracak güçtedir. Yücelik, ululuk, güç ve yetki Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bütün çağlardan önce, şimdi ve bütün çağlar boyunca Tanrı'nın olsun! Amin.

Tanrı koruyucumuzdur. Sadece O, evliliklerimizi karanlık vadilerden sakın sulara taşıyabilir. Tanrı bize evliliğin sevincini ve yüceliğini emanet eder, öyle ki O'nu yüceltelim. Hayatlarımız sevmek ve büyümek için bizi izleyen herkes için yaşayan, nefes alan tanıklıklardır.

Her bahar yeni bir başlangıçtır.

Bak, kış geçti,  
Yağmurların ardı kesildi,  
Çiçekler açtı,  
Şarkı mevsimi geldi,  
Kumrular ötüşmeye başladı beldemizde. (Ezgiler Ezgisi 2:11-12)

## 1. Gün Çalışması

# BÜYÜK ŞEYLER BEKLEYİN

*Yaşam diyarında RAB'bin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok.*

*Umutunu RAB'be bağla,*

*Güçlü ve yürekli ol;*

*Umutunu RAB'be bağla!*

—Mezmur 27:13-14

Göksel Babanız sizi ve eşinizi derinden seviyor. Evliliğinizin başarılı olmasını arzu ediyor. Aslında O “size lütfetmeyi özlemle bekliyor” (Yeşaya 30:18).

Soru şu, şimdi evliliğiniz için beklentileriniz ne? Tanrı tarafından esinlenen hangi olasılıklar için dua ediyor ve iman ediyorsunuz?

Tanrı Sözü'nün beklentiler hakkında söylediklerini derin düşünmek için zaman verin.

Beklemediğimiz olağanüstü işler yaparak  
Yeryüzüne indin, dağlar önünde sarsıldı.  
Çünkü kendisine umut bağlayanlar için  
Etkin olan tek Tanrı sensin;  
Senden başkasını hiçbir zaman hiç kimse işitmedi,  
Hiçbir kulak duymadı, hiçbir göz görmedi.

—Yeşaya 64:3-4

Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar,  
Saf insanlara akıl verir.  
Ağzım açık, soluk soluğayım,  
Çünkü buyruklarını özlüyorum.  
Bana lütufla bak,  
Adını sevenlere her zaman yaptığın gibi.

—Mezmur 119:130-132

Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası'na övgüler olsun. Çünkü O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır.

—1. Petrus 1:3-4

Yine de RAB size lütfetmeyi özlemle bekliyor,  
Size merhamet göstermek için harekete geçiyor.  
Çünkü RAB adil Tanrı'dır.  
Ne mutlu O'nu özlemle bekleyenlere!

—Yeşaya 30:18

Kitabın başlarında gerçek dışı beklentilerin tehlikelerini tartıştık. Bu ayetlerden öğrendiklerinize dayanarak, doğru türden beklentilere sahip olmanın bazı yararları nelerdir?

---

En büyük beklentiler Tanrı'nın vaatlerini, karakterini ve planını bilmekten ileri gelenlerdir.

Hiçbir şey Tanrı için çok zor ya da imkânsız değildir. Yaratılış 18:13-14; Matta 19:26; Markos 9:23-24; Luka 1:36-37; Efesliler 3:20 ayetlerini okuyun. Rab, sınırsız gücü ve yeteneği hakkında size ne gösteriyor?

---

Bakın, yeni bir şey yapıyorum! Olmaya başladı bile, farketmiyor musunuz? Çölde yol, kurak topraklarda ırmaklar yapacağım.

—Yeşaya 43:19

Her şeyi yenileyen bir Tanrı'ya kulluk ediyoruz. Evliliğinizde yenilenmesini istediğiniz bir şey var mı? Yeni sevgiye, yeni hayallere, yeni birliğe ya da yeni yakınlığa ihtiyacınız var mı? Babanız'dan istediğiniz zaman O'nun yeni bir şey yapmasını bekleyebilirsiniz. Yenilenmesini istediğiniz bir şeyi yazın ve sonra bunu dua ederek Tanrı'ya götürün.

---



---

## 2. Gün Çalışması

# YAŞAMI DİLE GETİRİN

*İnsanın karnı ağzının meyvesiyle,  
Dudaklarının ürünüyle doyar.  
Dil ölüme de götürebilir, yaşama da;  
Konuşmayı seven, dilin meyvesine katlanmak zorundadır.*

—Özdeyişler 18:20-21

Dünyanın dili ya da göğün dili—en çok hangi dili konuştuğunuzu fark ediyorsunuz? Birincisi ölüm üretirken, ikincisi yaşam sağlar. Karşılaştığınız her durumda birini ya da ötekini konuşma seçimine sahipsiniz. **Pastör Jimmy Evans'in** paylaştığı gibi:

İletişim iki kişinin hayatlarını birbirine bağlayan köprü işlevi görerek diğer kişinin yüreğine ve zihnine olabildiğince serbest erişim sağlar. Bir evlilikte iletişim sadece önemli değil, gereklidir. ...Sözlerin inanılmaz bir gücü vardır— yaralama ya da şifa verme, yıkma ya da inşa etme gücü. Bina eden, güçlendiren, cesaretlendiren ve şifa veren sözler kullanmak için kendimizi disiplin etmeliyiz.

Öğrendiğimiz gibi, her şeyin bir zamanı var—konuşmanın zamanı var, susmanın zamanı var. Durun ve düşünün: Eşinizle bir sorunu ele almanız için en kötü zaman nedir? En iyi zaman nedir? Neden?

---

---

---

---

Sizin ve eşinizin şu anda yüzleştiği en zorlu durumu kısaca açıklayın. Bu konu hakkında konuşurken ağzınızdan sıklıkla hangi olumsuz sözler ve ifadeler dökülüyor?

---

---

---

Durun ve dua edin: “Kutsal Ruh, artık olumsuz sözler söylemek istemiyorum. Kelime dağarcığımdan korkuyu ve öfkeyi uzaklaştırman için yardımını diliyorum. Bana evliliğimize ilişkin imanla söylemem için olumlu yaşam sözlerini, göğün dilini ver. İsa’nın adıyla.”

Göğün dilindeki kelime dağarcığınızı Tanrı’nın Sözü’nde büyüterek genişletebilirsiniz. Aşağıdaki pasajları dikkatlice okuyun. Sonra bu ayetlerin esinlediği ve evliliğiniz için düzenli olarak söyleyebileceğiniz bir ya da daha çok olumlu beyan yazın. İlkinin örnek olarak verdik.

**AYETLER****GÖĞÜN DİLİNİN SÖYLEDİĞİ**

Özdeyişler 5:18-19

“Eşim ve ben cinsel olarak birbirimizden zevk alacağız ve hayatımızın tüm günlerinde tatmin olacağız.

Efesliler 4:15, 29

Efesliler 4:26-27

Efesliler 5:21-33

Filipililer 2:3-5

Mezmur 133

1. Korintliler 13:4-8

### 3. Gün Çalışması

## EŞİNİZİN DİLİNİ KONUŞMAK

*Sevginin ardınca koşun...*

—1. Korintliler 14:1

Sevginin birçok dili vardır. Eşiniz birini akıcı olarak konuşuyor, ama siz muhtemel bir başkasında kendinizi en iyi ifade ediyorsunuz. *The Five Love Languages* (Sevginin Beş Dili) adlı kitabın yazarı **Dr. Gary Chapman** şöyle açıklıyor:

Duygusal sevgi dilinizle eşinizin dili birbirinden Çince ile İngilizce kadar farklı olabilir. İngilizcede sevgiyi ifade etmek için ne kadar çalışırsanız çalışın, eğer eşiniz sadece Çince anlıyorsa, birbirinizi nasıl seveceğinizi asla anlamazsınız. ...Etkili sevgi iletişimcileri olacaksak eşimizin asli sevgi dilini öğrenmeye arzulu olmalıyız. Eriştiğim sonuç...temelde beş duygusal sevgi dili bulunur—insanların konuştuğu ve duygusal sevgiyi anlatmalarının beş yolu.

Dr. Chapman'a göre, beş sevgi dili onaylayıcı sözler, kaliteli zaman, armağanlar, hizmet işleri ve fiziksel dokunmaktır. Biz dahil birçok insan hem birincil hem de ikincil bir sevgi diline sahip olduklarını keşfederler. Bahsettiğimiz gibi, Dr. Chapman'ın kitabından ya da internet sitesinde sağlanan kaynaklardan sevgi dilleriniz hakkında daha fazlasını öğrenebilirsiniz.

Bu soruları cevaplandırarak sevgi dillerinizin evliliğinizin dinamiğinde oynadığı rolleri görebilirsiniz: *Eşim bana en çok sevildiğimi hissettiren ne yapıyor? Beni derinden yaralayan ne yapmıyor? Eşimden en sık ne istedim: cesaret ya da takdir sözleri, birlikte zaman, özel armağanlar, fiziksel yakınlık ya da ev işlerinde yardım? Eşime sevgimi düzenli olarak hangi yolla ifade ediyorum?* Düşüncelerinizi ve izlenimlerinizi kaydedin.



---

---

---

---

Daha sonra, bu soruları eşiniz için yeniden cevaplayın. En dikkat çeken farklar nedir?

---

---

---

---

Sizin ve eşinizin sevgiyi iletme yollarınız arasındaki farkların farkında mıydınız? Eğer öyleyse, evliliğinize nasıl yardımcı oldu? Eğer değilse, bunun sorunlara ya da yanlış anlamalara yol açtığını şimdi görüyor musunuz?

---

---

---

---

İkinizin de sevgiyi gösterdiğiniz ve aldığınız yollar hakkında eşinizle konuşun. Eşinize sorun, “Senin dilinde seni sevdiğimi ifade etmek için yapabileceğim üç pratik şey nedir?” Onların cevabını buraya yazın.

---

---

---

---

Eşinize sevginizi göstermenin en iyi yolları hakkında Kutsal Ruh’la konuşmak için bugün biraz zaman ayırın. Hiç kimse eşinizi O’ndan daha iyi tanıyamaz!

## 4. Gün Çalışması

# HAYATINIZI ÖNCELİKLENDİRİN

*Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla yalvarıyorum: Hepiniz uyum içinde olun, aranızda bölünmeler olmadan aynı düşünce ve görüşte birleşin.*

—1. Korintliler 1:10

Birlikte çok büyük güç vardır! Birbirimizle bir olmamız Tanrı'nın henüz O'nu tanımayanlara sevgisini ifşa etmesinin yoludur. Evlilik dışında hiçbir yerde birlik olmak için aynı derecede bir fırsata sahip değiliz. Kitabın ikinci bölümünü okurken, evliliğiniz için ortak vizyonunuzu ve hedeflerinizi belirlediniz. Şimdi Evlilik Hikâyesi yolculuğumuzun sonuna gelirken, misyonunuzu destekleyen günlük öncelikleriniz hakkında düşünmenizi teşvik ediyoruz.

Hayatınızın “ilk” ve en büyük önceliği Tanrı'yla ilişkinizdir. O'nu birinci sıraya koymak neden bu kadar hayatidir ve her şeyde O'nu yüceltmek sizin için neye benzer? Tanrı'yla sağlıklı bir ilişkide olmanız evliliğinizi, ailenizi, işinizi ve hayatınızdaki diğer her şeyi nasıl olumlu etkiler?

Tanrı'nın belirlediği misyonu ve hedefleri gerçekleştirmek eşinize, çocuklarınıza, çağrınıza, dinlenmeye ve topluluğunuza bu sıraya göre öncelik vermek demektir. Durun ve dua edin, “Rab, önceliklerim bu sıralamadan sapıyor mu? Eğer öyleyse, hangi noktada sapıyor? Kim ya da ne çok fazla dikkatimi çekiyor? Kimi ya da neyi ihmal ediyorum? Uygun düzeni kurmak ve sürdürmek için hangi pratik şeyleri yapabilirim?” Size açıkladığı görüşleri ve eylem adımlarını kaydedin.

---



---

Hayatınızın geri kalanında eşinizi desteklemeyi ve kutlamayı taahhüt ettiniz. Çocuklar evden ayrılır, kariyerler değişir ve arkadaşlıklar gelip geçer, ama evliliğiniz her mevsimi içine almak için tasarlanan bir antlaşmadır.

İlişkinizin mevcut durumuna dayanarak, siz ve eşiniz hayatınızın sonuna dek en iyi arkadaşlar olarak kalacak biçimde konumlandınız mı? Birbirinizin çağrılarını ve kariyerlerini desteklemeye bağlı kalıyor musunuz?

---



---



---

Evliliğinizdeki hangi pratikler birbirinize değer verdiğinizi gösteriyor ve birliği teşvik ediyor? Birliğinizin altını oyan tutum ya da davranışlarınız var mı?

---



---



---

Vaiz 4:9 ve Koloseliler 3:12-14'ü okuyun. Sonra bu sözlerle dua edin:

*Tanrım, eşimi ve beni kutsal sevgililer olmamız için seçtin. Ruhu'nun yardımıyla eşime merhamet, şefkat, alçakgönüllülük, yumuşak huyluluk ve sabır göstermem için bana lütfet. Sözlerim ve eylemlerimle eşimin hayatını iyileştirmem için bana yardımcı ol. Birlikte olduğumuzda ayrı olduğumuzdan çok daha iyi olduğumuza inanıyorum, çünkü birbirimizin başarmasına yardımcı olabiliriz. Önceliklerimizi hikmetle belirlememiz için bize bilgelik ver ki, Seni daha iyi tanıyalım ve birbirimize iyi hizmet edelim. İsa'nın adıyla, amin.*

## 5. Gün Çalışması

# EN İYİYİ ORTAYA ÇIKARMAK

*Sizden olmayanlara karşı bilgece davranın. Fırsatı değerlendirin. Sözüünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz.*

—Koloseailer 4:5-6

Karı koca olarak siz ve eşiniz birsiniz. Bu her şeyi paylaştığınız anlamına gelir. Eşiniz başarılı olduğunda siz de başarılı olursunuz. Eşiniz tatmin bulduğunda ve üretken olduğunda, siz daha çok tatmin bulabilir ve üretken olabilirsiniz. Eşinizin içindeki en iyiyi ortaya çıkararak sizin için en iyisini ortaya çıkarırsınız. Mesih İsa bize, yani Geline işte böyle davranır. Kutsal Yazılar'da şöyle der, "Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki, kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan, görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır" (Efesliler 5:25-27).

O halde eşinizin armağanları, yetenekleri ve güçlü yönleri nelerdir? Gerçekten neye iyi olduklarını ve ne yapmaktan zevk aldıklarını ve tatmin bulduklarını düşünün. Başkaları eşinizi genelde hangi işleri için övüyor ya da teşekkür ediyor?

### **Eşimde gördüğüm armağanlar, yetenekler ve güçlü yönler...**

---

---

---

---

Eğer iş ya da hizmet bağlamında zaten bu güçlü yönlerle başkalarına faydalı oluyorsa, büyümeye devam edebilmeleri için eşinizin tutkularını ve görevlerini nasıl destekleyebilirsiniz? Eğer eşinizin henüz kullanılmayan

bir yeteneği olduğunu görüyorsanız, o armağanın serpilebileceği bir ortam düşünebilir misiniz (ya da yaratabilir misiniz)?

---



---



---



---

Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim.

—İbraniler 10:24

Bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım.

—Galatyalılar 6:10

İbraniler 10:24; Galatyalılar 6:10; ve Koloseliler 4:5-6 (bugünkü çalışmanın başlığında) ayetleri üzerinde dikkatlice düşünün. Hangi pratik yollarla eşinizin içindeki en iyiyi uyandırabilir ve ortaya çıkarabilirsiniz? Yani, armağanlarını ve güçlü yönlerini kullanmalarını teşvik etmek için ne söyleyebilir ya da yapabilirsiniz? Onları nasıl bereketleyebilir ve büyüdüklerini görebilirsiniz?

---



---



---



---

*Tüm cevaplarınızı bugün eşinizle paylaşmak için zaman ayırın. Verdikleri cevapları dinleyin ve yüreklerini paylaşmasına izin verin. Hangi noktalarda aynı fikirdesiniz? Eşiniz ya da kendiniz hakkında hangi yeni şeyleri öğrendiniz? Durun ve eşinizi bereketlemek için dua edin.*

***Eşinizi inceleyin. Kendinizi inceleyin. ...Bulduklarınız sizi çok şaşırtabilir ve hayrete düşürebilir. ...Evlilik macerası gerçekte eşinizin kim olduğunu keşfetmektir. Heyecan eşinizin kim olacağını ortaya çıkartmakta yatar.***

—H. Norman Wright

## TARTIŞMA SORULARI

*Eğer bu kitabı Evlilik Hikâyesi konulu Messenger Serisinin parçası olarak kullanıyorsanız lütfen video ders 6'yı izleyin.*

- 1 | Tanrı'nın Adem ve Havva'ya verdiği buyruk çoğalmaları ve bütün dünyayı doldurmalarıydı. Onlardan birkaç kuşak sonra, bu buyruğa uymayan bir insan toplumu ortaya çıktı. Yaratılış 11:1-6'yı dikkatlice okuyun. İnsanlar hangi bakımlardan birdi? Eğer itaatsiz insanların birliği onları başarıya yönlendiriyorsa, bu olay hem evlilikte hem de Mesih'te bir olan ve Tanrı'ya itaat etmeyi arzulayan bizlere ne anlatıyor?
- 2 | Birlik büyük bir güç ve ödüller kazandırır. Bu pasajları inceleyin ve özel olarak evlilik ilişkinize uygulayın: Mezmur 133; Matta 18:19-20; Yuhanna 17:21, 23; 2. Korintliler 13:11. Eşinizle birlik içinde yaşadığınızda ne gibi bereketler doğabilir?
- 3 | Bir insanın son sözleri önemlidir ve İsa'nın durumunda ayrıca güçlü bir peygamberlik niteliği taşıyorlardı. Yuhanna 17:9-11, 20-23 ayetlerini okuyun. Bu sözler çarmıha gitmeden önce bizim için ettiği duadır. O ve Baba'nın paylaştığı birliğe dikkat edin. Kutsal Ruh bu pasajda size ne açıklıyor? Bu pasaj eşinizle bir olmayı amaç edinmeniz için sizi nasıl motive ediyor?
- 4 | Tanrı yeni başlangıçların Tanrısı'dır! O her şeyi yenilediğini ilan ediyor (bkz. Vahiy 21:5). Tanrı evlilik yıllarımız boyunca yenilenmiş bir paydaşlığı, umudu, imanı, cinsel yakınlığı ve hayalleri eşimizle paylaşmamızı istiyor. Karı kocalar olarak ilişkimizdeki yeniliği hangi pratik yollarla ileriye taşıyabiliriz?
- 5 | Özdeyişler 14:1 bilge kadının evini yaptığını söyler. Bunun anlamı bilge bir adamın karısını bina edeceğidir! Kadınlar, hangi pratik yollarla evlerinizi yapabilirsiniz? Kocalar, hangi pratik yollarla karılarınızı bina edebilirsiniz?
- 6 | Bazı evli çiftler işte ya da hizmette birlikte çalışırken, birçoğu böyle değildir. Bu durum bağlantıda kalmalarını ve bireysel çağrılarında ve ilgi alanlarında birbirlerini teşvik etmelerini daha da önemli hale getirir. Karı kocaların birbirini desteklemesi ve bağlantıda kalması için bazı pratik yollar nelerdir?

## BÖLÜM ÖZETİ:

- Mesih'te her evlilik yenilenebilir! O'nun Ruhu her alanda yeni başlangıçlar için bize sürekli fırsatlar sunar.
- Her durumda dünyanın ya da göğün dilini konuşma seçimine sahibiz. Tanrı'nın Sözü'ndeki vaatleri imanla konuşarak göğün düşüncesine sahip olabiliriz.
- Evliliğin hedefi birliktir. Hayatın her alanında birliğe ulaşmak için çalışmalıyız.
- Aynı dili konuşmak ve aynı misyonu takip etmek suretiyle eşlerimizle bir olmayı hedeflediğimizde Tanrı'nın bereketleri üzerimize gelir ve imkânsız olan şeyler mümkün olur.
- Karı kocalar arasındaki hakiki sevgi dünyaya Tanrı'nın yüceliğini ve sevgisini sergiler. Birliğimiz diğer insanları İsa'ya çeker.
- Bilge kadın evini yapar ve bilge adam karısını bina eder. Eşler birbirlerinin güçlü yönlerinin serpilmesini destekledikçe hayatları genişler ve Tanrı'nın yeryüzündeki isteği gerçekleşir.





## KURTULUŐA NASIL KAVUŐURUZ?

İsa'nın Rab olduđunu ađızınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiđine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ađzıyla açıklayarak kurtulur.

—Romalılar 10:9-10

Tanrı'nın sevgisini eşinizle paylaşmak için, öncelikle Ođlu İsa Mesih aracılıđıyla O'nun sevgisini ve sağladıđı kurtuluđu almalısınız. Tanrı, İsa'nın ölümlü ve dirilişı sayesinde O'nun krallıđına sevgili çocuđu olarak girmeniz için yol açtı. İsa'nın çarmıh üzerinde kurban olması ile sonsuz ve bol yaşam karşılıksız olarak size sunuldu. Kurtuluđu Tanrı'nın size armađanıdır; onu kazanmak ya da hak etmek için hiçbir şey yapamazsınız.

Bu deđerli armađanını almak için, ilk olarak Yaratıcınız'dan bađımsız yaşıyıp günah işlediđinizi kabul edin, çünkü işlediđiniz tüm günahların kökü budur. Bu tövbe eylemi kurtuluđu kavuşmanın hayati parçasıdır. Elçilerin İşleri kitabında Petrus, 5000 kişinin kurtulduđu o gün bunu açıkça belirtti: “Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün” (Elç. 3:19). Kutsal Yazılar'da her birimizin günaha köle olarak doğduđu ilan edilir. Bu kölelik, kasıtlı itaatsizlik tutumunu başlatan Adem'in günahından kaynaklanır. Tövbe etmek, kendinize ve yalanın Babası Şeytan'a itaat etmekten uzaklaşarak sizin için canını veren yeni Efendiniz İsa Mesih'e itaat etmeyi seçmektir.

Rab İsa'ya hayatnızın egemenliđini vermelisiniz. İsa'yı “Rab” olarak tanımak, tüm varlıđınızın (ruh, can ve beden) sahipliđini O'na teslim etmek demektir. Hayatnız üzerindeki yetkisi mutlak hale gelir. Bunu yaptıđınız an, Tanrı sizi karanlıktan kurtarır ve O'nun ışık ve lütuf Egemenliđi'ne aktarır. Ölümden yaşama geçersiniz. O'nun çocuđu olursunuz!

Eđer İsa'nın lütfuyla kurtuluđu kavuşmak istiyorsanız, şimdi içtenlikle bu duayı edin:

*Göklerdeki Tanrım, Günahkâr olduğumu ve Senin doğruluk standardının altında olduğumu kabul ediyorum. Günahlarım yüzünden ebediyen gazabına uğramayı hak ediyorum. Beni bu duruma terk etmediğin için Sana şükrederim, çünkü Bakire Meryem'den doğan biricik Oğlun İsa Mesih'i benim için ölmesi ve hak ettiğim cezayı çarmıhta taşıması için gönderdiğine iman ediyorum. Üçüncü gün ölümden dirildiğine ve şimdi Rabbim ve Kurtarıcım olarak sağında oturduğuna iman ediyorum. İşte bugün, Senden ayrı olduğum için tövbe ediyorum ve hayatımı bütünüyle Rab İsa'nın egemenliğine teslim ediyorum.*

*İsa, Senin Rabbim ve Kurtarıcım olduğunu ilan ediyorum. Ruhun aracılığıyla hayatıma gel ve Tanrı'nın bir çocuğu olmam için beni değiştir. Bir zamanlar tutduğum karanlığın işlerini reddediyorum ve bugünden itibaren artık kendim için yaşamayacağım. Ama lütfun sayesinde, Senin için yaşayacağım. Çünkü sonsuza dek yaşayayım diye benim için canını verdin.*

*Rab Sana şükrediyorum; hayatım artık tamamen Senin ellerinde ve Sözün uyarınca, asla utanmayacağım. İsa'nın adıyla.*

Tanrı'nın ailesine hoş geldiniz! Bu güzel haberi başka bir imanlıyla paylaşmanız için sizi teşvik ederiz. Ayrıca Kutsal Kitap'a iman eden yerel bir kiliseye katılmanız ve yeni imanınızda sizi cesaretlendirecek diğer imanlılarla paydaşlık yapmanız önemlidir. Bölgenizde bir kilise bulmanıza yardımcı olmamız için hizmetimizle iletişim kurmaktan çekinmeyin (MessengerInternational.org sitesini ziyaret edin). Tanrı'nın bilgisinde ve sevgisinde her gün büyümeniz için dua ediyoruz!

# ELİ KILIÇ TUTAN KIZLAR

*Kılıcınızı bir kahraman gibi taşımak*



Eğer kadınların silahlanması için bir zaman varsa, o zaman şimdidir. Dünyanın her yanında kadınlar önyargıların, fuhşun, şiddetin ve hatta toplu katliamların hedefindedir. Lisa Bevere, bu saldırıların kadınların geçmişteki kim olduklarından çok gelecekte kim olabilecekleri hakkında daha çok şey söylediğini belirtmektedir.

Eli Kılıç Tutan Kızlar'da Bevere, düşmanın kadınları her seviyede nasıl silahsızlaştırmaya çalıştığını açıklıyor. Kadınların Tanrı'nın yarattığı kahramanlar olmasının zamanı artık gelmiştir; cesur, sezgi dolu, bağışlayıcı ve hikmetli.



**MessengerX.com** sitesinden erişebilirsiniz

# SONSUZLUK HEDEFİYLE YAŞAMAK

*Hayatınız bugün ve sonsuza dek değerli olsun*



Dünyadaki hayatımız sadece bir buğu gibi, ama çoğumuz sanki diğer tarafta hiçbir şey yokmuş gibi yaşıyor. Ama bu hayatı nasıl yaşadığımızı sonsuzluğu nasıl geçireceğimizi belirleyecek. Kutsal Yazılar, imanlılar için çeşitli derecelerde ödüller olacağını söylüyor; bu ödüller kişinin tüm başardıklarının yargı sonucunda yanıp tükenmesinden Mesih'le birlikte egemenlik sürmeye kadar uzanan bir çeşitlilik arz eder.

John Bevere 2. Korintliler 5:9-11 ayetlerindeki prensiplerden yola çıkarak tüm imanlıların bir gün bu hayatta kazandıklarını almak için Mesih'in yargı kürsüsünün önünde duracağını hatırlatıyor. Birçoğumuz zamanımızın çoğunun ebedi ödüller açısından değersiz şeylere harcadığını gördüğümüzde şok olacağız.

O halde hayatlarımızı nasıl önemli hale getirebiliriz? Sonsuzluk Hedefiyle Yaşamak kitabından çağrınızı keşfetmeyi ve Tanrı'nın size emanet ettiklerini çoğaltmayı öğreneceksiniz. Sonsuzluk perspektifini kazandığınızda, kalıcı olan için çalışmak üzere güç bulacaksınız.



**MessengerX.com** sitesinden erişebilirsiniz

# KRİPTONİTİ ÖLDÜRMEK

*Gücümüzü çalanı yok edebilirsiniz*



Her engeli aşıp her düşmanı yenebilen Süpermen gibi, Mesih'in izleyicileri olan bizler de karşılaştığımız güçlükleri alt etmek için doğaüstü yeteneğe sahibiz. Ama hem Süpermen hem de bizim için sorun, gücümüzü çalan bir kriptonitin bulunmasıdır.

Elbette, Süpermen gibi kriptonit de hayal ürünüdür. Ama ruhsal kriptonit gerçektir.

Bu kitap, ilk yüzyıl imanlılarında açıkça görülen tanrısal gücü neden birçoğumuzun deneyim edemediğine ilişkin cevaplar sunmaktadır.

Kriptonit'i Öldürmek'te John Bevere bu kriptonitin ne olduğunu, topluluklarımızı neden zayıflattığını ve onun tutsaklığından nasıl özgür olacağımızı açığa çıkarmaktadır.

Ürkek yüreklilere uygun olmayan Kriptoniti Öldürmek, ruhsal bakımdan bir şeker olmaktan başka her şeydir. Dönüşümün zorlu ama ödüllendiren yolunda yürümeyi özleyen her Mesih izleyicisi için ciddi bir gerçektir.



**MessengerX.com** sitesinden erişebilirsiniz

# TANRIM, NEREDESİN?!

*Çölden geçerken güç ve amaç bulmak*



Belki Tanrı'nın konuştuğunu işittiniz, ama şimdi sessiz kalıyor. Belki imanda ilerlediniz, ama şimdi hiçbir yerde O'nun varlığını bulamıyorsunuz. Çöle hoşgeldiniz; Tanrı'dan vaat almakla vaadin gerçekleştiğini görmek arasındaki yere.

Ama işte size iyi bir haber; burası amaçsız bir çoraklık değil. Tanrı, sizi kaderinize hazırlamak ve donatmak için çölü kullanır; tabii ki onu doğru bir biçimde aşarsanız. Birçoklarının düşündüğünün aksine, bu dönemi atlatmak sadece Tanrı'yı bekleme meselesi değildir. Bu çölü aşmakta üzerinize düşen bir rol var. Hem de büyük bir rol. Ve eğer daireler çizerek zaman kaybetmek istemiyorsanız, bunun ne olduğunu öğrenmeniz önemli.

Gözleri açan bu kitabında çok satan yazar John Bevere, kurak ve zorlu dönemlerinizi aşmanıza ve Tanrı'nın sizin için sakladığı berekete erişmenize yardımcı olacak Kutsal Kitap görüşleri ve derin öyküler sunmaktadır.



**MessengerX.com** sitesinden erişebilirsiniz

# X MessengerX

*Herkes için, her yerde öğrenci olarak yetişme yolculuğu*



- 110 farklı dilde ücretsiz
- Uygulama ve internet üzerinden erişilebilir
- İmanda büyümenizin için tasarlanmış kaynaklar
- Öğrencilik yolunuzu ve geçmişinizi takip edin



E-kitaplar, sesli kitaplar, kısa filmler, video dersler, Kutsal Kitap çevirileri ve daha fazlasını içeren Messenger öğrenci yetiştirme kaynak kütüphanesinin tamamını bütün cihazlarınızda izlemek, okumak ve dinlemek için indirin.

## MessengerX.com



App Store ve Google Play yoluyla dünyanın her yanından erişebilir.

# BİR ZAMANLAR...

Evlilik sonsuzdu. Bir erkekle bir kadını birbirine bağlayan bir antlaşmaydı. Bu bağ ikisinin de olmak için yaratıldıkları kimliği daha güçlü, daha asil ve daha canlı ifade etmelerini sağladı. Birlikte tek başına olacaklarından çok daha iyidiler.

Evlilik töreni sadece bir başlangıçtı. Sonsuza dek yaşayacakları mutluluğa giriş kapısıydı. Her seçim ve eylem birlikteliklerinin temsil ettikleri yaşamı bina etmek için tasarlandı. Erkek ve kadın Yaratıcıları'nın sevgisini ifade etmek üzere iç içe geçmiş yürekler, eller ve sözlerle büyük bilinmeze yürüdüler.

Bu derin sevgi hikâyesini nasıl yitirdik? John ve Lisa Bevere Evlilik Hikâyesi'nde sizi Tanrı'nın özgün planını yeniden keşfetmeye davet ediyor. İster evli ister bekâr ya da nişanlı olun, sizin hikâyeniz O'nunkinin bir parçasıdır.



**John ve Lisa Bevere** çok satan yazarlar ve Uluslararası Messenger Hizmeti'nin kurucularıdır. Otuz yıldan fazladır evlidirler ve evliliklerinde deneyim ettikleri zorlukların ve başarıların başkalarının evlilik hikâyelerini zenginleştirmesini ve korumasını arzuluyorlar. John ve Lisa Colorado Springs'te yaşıyorlar ve dört oğulları ve üç torunları var.



MessengerX

Ücretsiz video izlemek ve indirmek için  
MessengerX.com sitesini ziyaret edin.



**MESSENGER**  
INTERNATIONAL  
MessengerInternational.org

Bu kitap yazarın bir hediyesidir  
ve satılamaz.

Daha fazlası mı?  
Burayı okutun:

